

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ

ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ



ΑΘΗΝΑ 2020

**ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ
ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ**

**ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ,
ΚΥΡΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ;**

Copyright - Επιμέλεια: Νότης Κοντομίχαλος, τηλ. 6932565107

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση
κειμένων χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.
ISBN : 978-618-82835-2-7

Αφιέρωση

Αισθάνομαι να σας εκφράσω γιατί έχω αφιερώσει τη Ζωή μου στον αληθινό Διδάσκαλό μου και στο Υπέρτατο Έργο του. Ο Διδάσκαλός μου μου έδειξε έναν πρακτικό τρόπο πώς να έρχομαι σε επαφή μέσα μου με την αδιόρατη Θεία Ενέργεια, την ίδια μας τη Ζωή.

Στη συνέχεια, η ίδια η Ζωή μου έδειξε πως αυτή με ύφανε μες στην κοιλιά της μάνας μου, χωρίς καμία παρέμβαση της βιολογικής μητέρας μου κατά τη διαδικασία. Δηλαδή, απ' την εσωτερική μαθητεία που μου προσφέρει η Ζωή, μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω ότι Αυτή είναι η Πρωταρχική Μητέρα μου, που με ύφανε με ασύλληπτα θαυμαστό τρόπο. Απλά τους γονείς μας τους χρησιμοποιεί ως συνεργάτες και διάμεσά της, για να έρθουμε στον κόσμο ως νέοι επισκέπτες, να την αναγνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε το απερίγραπτο μαγευτικό περιβάλλον της, που έχει δημιουργήσει μόνο και μόνο για την απόλαυση και εξέλιξή μας.

Έτσι συνειδητοποίησα ότι είμαι δημιούργημά της και δεν έχω φτιάξει απολύτως τίποτε στο σώμα μου με τα δικά μου χέρια, ούτε τον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη, που μας συντηρούν αιώνες τώρα αδιάκοπα. Είμαι καθ' ολοκληρία δικό της θαύμα και δώρο, οπότε ανήκω μόνο σ' Αυτήν! Γι' αυτό και την ονομάζω, μετά τη συνειδητοποίησή μου, Πρωταρχική Μητέρα Ζωή. Τα δάχτυλα που έχω τώρα, πιάνοντας το στίλο για να σας γράψω γι' Αυτήν, για τις εμπειρίες και συνειδητοποιήσεις που μου προσφέρονται τόσο ευγενικά και γενναιόδωρα, είναι όλα δικά της.

Αναγνωρίζοντας ότι τα πάντα είναι δικά της, μη έχοντας απολύτως τίποτε δικό μου να της προσφέρω, το μόνο που μπορώ να κάνω με το Δώρο της, την Επιλογή που μου έχει δώσει, είναι να αφιερώσω όλη μου την ύπαρξη στη Μητέρα μου Ζωή και στον αληθινό Εκπρόσωπό της, που μου τη σύστησε μέσα μου μέσω του Δώρου της Γνώσης του Εαυτού. Κι είναι φυσικό επακόλουθο, όσα γράφω, με τη Χάρη της Μητέρας μας Ζωής και του Διδασκάλου μας, να τα αφιερώνω στους συνανθρώπους μου ως πληροφόρηση, ελπίζοντας ότι με την τεχνολογία θα φτάσουν τα γραπτά μου και στο πιο απομακρυσμένο μέρος. Ίσως κάποια καρδιά ενδιαφερθεί να ανακαλύψει και ν' αναγνωρίσει την Αρχή της, την ίδια τη Ζωή, μέσω της Γνώσης του Εαυτού, που προσφέρει ο σημερινός ζωντανός Διδάσκαλός μου Πρεμ Ράβατ σ' αυτή την απίστευτη εποχή που ζούμε κι εμείς ΤΩΡΑ μαζί του!



Πρόλογος

Αυτό το γράμμα το ξεκίνησα για να το δώσω προσωπικά στον σημερινό «κυβερνήτη» Μητσοτάκη. Αλλά όπως θα διαβάσετε, δεν του το πήγα λόγω προεκλογικού φόρτου, κι εφόσον το είχα ακόμη, συμπλήρωσα κι άλλο σκεπτικό της καρδιάς μου, για να του το δώσω σε επιστολή.

Αισθάνομαι ότι ήρθε ο καιρός να απορρίψουμε σταδιακά τις διαφορές που μας έβαλαν σαν βδέλλες στα μυαλά μας από μικρά παιδιά και διαιωνίζουμε σαν ανόητοι τους βρώμικους πολέμους, που καταστρατηγούν με βιτρίνα τους πολιτικούς οι θεοχρήματοι και πολεμοχαρείς, αφανή αφεντικά της παγκόσμιας μαφίας.

Ας επεξεργαστούμε με σοβαρότητα την από βάθους αιώνων σκοτεινή ιστορία και ίσως να συνειδητοποιήσουμε την αιτία της κι ότι πρέπει να μάθουμε και τις ομοιότητές μας, που είναι η μοναδική λύση, για να ζούμε με Ειρήνη, Αξιοπρέπεια και Ευημερία εμείς και οι επόμενες Ευλογημένες γενιές μας.

Όπως έχουμε επιδιώξει μέσω του μυαλού μας, με κίνητρο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοσκοπία, για εμπορικές συνεργασίες σε παγκόσμια κλίμακα όλες οι χώρες, έτσι έχει έρθει ο καιρός και μέσω της καρδιάς μας, να επιδιώξουμε την παγκόσμια συμφιλίωση και αδελφосύνη μας, για υγιέστατη συνεργασία για το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

Όσο δεν θα παρουσιάζονται ηγέτες, ως υπηρέτες των λαών, που θα βιώνουν την Εσωτερική τους Ειρήνη κάθε μέρα, μην περιμένετε άσπρες μέρες. Δυστυχώς πιο μαύρες, ναι. Διότι όσο θα λείπει απ' τα σχολεία και σ' όλη την κλίμακα μάθησης η σπουδή της Ύψιστης Αυτογνωσίας, ατυχώς θ' αυξάνεται η υποκρισία, η σχιζοφρένεια και η εγκληματικότητα στην ανθρωπότητα.



1

Ο παγκόσμιος βάλτος της μαφίας

Αγαπημένε μου φίλε, αδελφέ και συνταξιδιώτη Κυριάκο, γεια χαρά σου!

Αποφεύγω τον πληθυντικό, διότι ο σεβασμός της καρδιάς μας υπερέχει όλων των τύπων. Τολμώ να σου εκφράσω: προσπάθησε να με διαβάσεις με το βαθύτερο είναι σου, την καρδιά σου, και όχι με την κεκτημένη ταχύτητα του μυαλού σου, γιατί μιλώ απ' την καρδιά μου. Διότι αν αγγιχτεί η καρδιά σου, αρχίζει το εξελικτικό πεπρωμένο σου και το πεπρωμένο των γύρω σου, που είναι πέρα από κάθε φαντασία και προσδοκία.

Με αφορμή την πρόσκλησή σου, που ζητάς την ψήφο μας στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας για να μας εκπροσωπήσεις, αισθάνομαι να σου απαντήσω γραπτώς, γιατί λόγω προεκλογικού σου φόρτου, ίσως να μην έχεις τον χρόνο για να συζητήσουμε το τόσο σοβαρό θέμα. Προετοιμάζεσαι για κυβερνήτης και τα άλλα κόμματα δεν θα σε θέλουν, αλλά θα σ' έχουν στο κεφάλι τους αναγκαστικά, όπως συμβαίνει με όλους τους πρώην κυβερνήτες, εφόσον τον λαό τον έχετε πλήρως διχασμένο και αποχαυνωμένο με τα παραπλανητικά κόμματά σας.

Ας ξεκινήσουμε απ' την αρχή της φιλοδοξίας σου, για να δούμε τι θα αναδυθεί απ' την καρδιά μου προς την

καρδιά σου. Επιθυμείς να γίνεις κυβερνήτης του λαού, παρ' όλο που γνωρίζεις ότι όλους τους κυβερνήτες σάς κυβερνούν τα αφανή αφεντικά σας της παγκόσμιας μαφίας. Συνεπώς, προτού καν ξεκινήσεις, ξεφυτρώνει ένα πολύ σημαντικό δίλλημα, που δεν έχει καμία σχέση με το δίλλημα που σου έθεσε μεταξύ οικογένειας και της πολιτικής σου καριέρας στις 5/3 η Στάη, που έτυχε να σας δω με τις γραπτές ερωταπαντήσεις σας. Το δίλλημα τώρα έρχεται σαν ένα φορτηγό επάνω σου. Θα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και κατ' επέκταση τους πάντες, αν αναλάβεις ως κυβερνήτης για να ικανοποιήσεις τα όνειρα του μυαλού σου. Διότι το μυαλό του ανθρώπου έχει δύο τάσεις, την αυτοπροβολή και το κυνήγι του φθαρτού πλούτου της ύλης, αδιαφορώντας πώς θα τον αποκτήσει λόγω απληστίας και του αρρωστημένου ανταγωνισμού.

Εάν συνειδητά κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, συνέχεια θα έχεις τον εσωτερικό σου καταιγισμό, όπου σου υπενθυμίζω τη διαχρονική ευγενή ρήση των φωτισμένων προγόνων μας: «Ενός κακού μύρια έπονται». Διότι αναπόφευκτα, εφόσον θα συμβιβαστείς με το κατώτερο εγώ σου, το μυαλό, δεν θα μπορέσεις να απορρίψεις κανένα συμβιβασμό που θα σου υποβάλουν, διότι σας γαλουχούν τα αφανή αφεντικά σας και μέσω εσάς τυραννούν όλους τους λαούς. Θα κουβαλάς όλο και περισσότερες μάσκες, για να συμπεριφέρεσαι ανάλογα στο πολιτικό θέατρο. Με αποτέλεσμα, να σε περιμένει ο αμετάβλητος και πανίσχυρος νόμος του ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ.

Μας είπες ότι έχεις και παιδιά. Τουλάχιστον για τα παιδιά σου και για όλα τα παιδιά του κόσμου, μήπως είναι η απίστευτη ευκαιρία σου να γίνεις το παράδειγμα

ενός Γνήσιου Μπροστάρη; Δημιουργώντας «καινούργιες ράγες» στο παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα; Ή θα φορμουλάρεις κι εσύ στις ίδιες ράγες τον λαό και θα παίζετε το θέατρο των αληθοφανών λογομαχιών και λογοδιαρροιών με τον ανταγωνιστή σου της αντιπολίτευσης, όπως έπαιζαν οι πρώην αχρείοι ηθοποιοί της πολιτικής πολύ πιο πίσω, και παίζετε ακριβώς το ίδιο έργο μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι το μέγιστο δίλλημα, Αγαπημένε μου φίλε Κυριάκο! Έχεις να μονομαχείς κάθε στιγμή με την καρδιά σου και το μυαλό σου, για να μη σε απορροφήσει κι εσένα, όπως όλους, **ο παγκόσμιος βάλτος της μαφίας**.

Σε άκουσα και σε μία δήλωσή σου, ότι θα προσπαθήσεις να εξαφανίσεις τα «μαφιόζικα κυκλώματα». Μου θυμίζεις τους κλέφτες, που τρέχουν για να μην τους πιάσουν και φωνάζουν «πιάστε τους κλέφτες», ώστε να στρέψουν την προσοχή των περαστικών αλλού. Και τη δίωξη ναρκωτικών, που κυνηγούν τους χρήστες για στάχτη στα μάτια του λαού, τάχα ότι ενδιαφέρεται η πολιτεία. Αλλά απ' την άλλη, αφήνουν ανενόχλητους τους μεγαλέμπορους των ναρκωτικών, διότι κι αυτοί ανήκουν στην πηγή της παγκόσμιας μαφίας, όπου έχουν πρόγραμμα να κάνουν ράκη την κάθε νεολαία, εξαφανίζοντας το δυναμικό τους. Η «παγκόσμια Μαμά μαφία» έχει δημιουργήσει τα «παιδιά» της τα μαφιόζικα κυκλώματα, όπως ορθώς τ' αναφέρεις. Πώς είναι δυνατόν να τα εξαφανίσεις; Εφόσον αυτά είναι η βιτρίνα σας για να μην ξυπνήσουν οι λαοί και καταλάβουν την «παγκόσμια Μαμά μαφία», που είναι πίσω απ' όλες τις σκοτεινές καταστροφές.

Εσείς δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν είσατε υπάλληλοι της παγκόσμιας μαφίας ως βιτρίνα τους; Κι εσάς

σας έχουν βάλει πίσω απ' τη βιτρίνα με τις βιομηχανίες μουσικής, αλκοόλ, θεάματος, αθλημάτων, τζόγου, και τα διαβόητα ΜΜΕ για τη διαμόρφωση και την αποχώνωση των λαών. Ποιοι προωθούν το τζόγο σε όλες τις μορφές κι' όλα τα μεγάλα κακά εκτός απ' το ίδιο το κράτος; Τώρα οι «νονοί» σας σας υπόβαλαν κι άλλο καζίνο στο κέντρο της πόλης, τάχα για παροχή «δουλειάς» στους άνεργους, για να πολλαπλασιάσουμε το δέλεαρ στους απατεώνες, στην αύξηση καινούργιων εμπόρων ναρκωτικών και στους εγκληματίες. Να κλέβουν, να πουλάνε και να σκοτώνουν για να έρχονται εκεί, τάχα για να κερδίσουν κι αυτοί να γίνουν πλούσιοι. Ο σκοπός σας τόσο προφανής, να οργανώνετε συνέχεια χάος και φόβο στο λαό, για να μην μπορέσουν ποτέ να κάτσουν να σκεφτούν τα αίτια που τους έχετε επιβάλει να ζουν σε ένα κολασμένο καθεστώς.

Ο Ωνάσης, όποιος κι αν ήταν, τουλάχιστον αυτόν τον χώρο τον είχε διαμορφώσει τόσο δημιουργικό, που απασχολούσε χιλιάδες οικογένειες και ζούσαν με αξιοπρέπεια μνημονεύοντας το όνομά του. Γιατί να μη δημιουργήσουμε αυτόν τον χώρο με μεγάλες αίθουσες και να τον προσφέρουμε για υγιή μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας, ως ένα ευγενέστατο πόλο έλξης και να τον κάνετε πόλο έλξης για καταστροφή των συνανθρώπων μας;

Οι αρχαίοι μας φωτισμένοι πρόγονοι έφτιαζαν τον θαυμάσιο πόλο έλξης την Ακρόπολη, εμείς τι έχουμε δημιουργήσει ως απόγονοί τους; Πρέπει να εξευγενίζονται οι άνθρωποι για εσωτερική εξέλιξη της ψυχής τους, γη στους άστεγους για στέγη και καλλιέργεια να είναι αυτός ο πόλος έλξης για παντός είδους εξαρτημένους και των μυαλοπαθών, που με καθημερινές

υγιεινές τροφές, φρουτοχυμούς και σαλάτες θα μπορούν να θεραπεύονται σταδιακά, χωρίς απολύτως κανένα ψευτόχαπο απεξάρτησης και να επανεπεντάσσονται συνειδητά στην κοινωνία μας. Θα προσφέρουν κι αυτοί κοινωνοφελείς εργασίες καλλιεργώντας τη Γη με όλα τα διάφορα καρποφόρα δένδρα που προσφέρουν Ζωή και όχι πρόωρους θανάτους. Κι έτσι θα έλκουν κι άλλους πολίτες, να φτιάξουν κι αυτοί τα ίδια σε πάρα πολλές άλλες περιοχές που υπάρχουν ακατοίκητες.

Χώρους άθλησης για υγιές μυαλό και σώμα, όπου για να τα έχουμε αυτά πρέπει να μαθητεύουμε με τη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, που μάς παρέχει τη Γλυκύτατη Ψυχική Υγεία και ως φυσικό επακόλουθόν τα άλλα.

Καθημερινές προβολές βίντεο του Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ για την εκπαίδευση της εσωτερικής Ειρήνης. Χώρους μουσικής με στίχους για έμπνευση να στραφούμε μέσα μας, για να ανακαλύψουμε το Απερίγραπτο Δυναμικό μας και όχι ευτελή μουσική για μεθύσια και καφούρα για το χάσιμό μας. Αυτό θα είναι ένα **Θεάρεστο Έργο**, καθ' ολοκληρία ωφέλιμο για όλους μας, και θα ελκύσει πολλές χώρες να το πράξουν, αν επιβάλεις την ακύρωση πώλησης ή ενοικιάσεως στους άπληστους και μισάνθρωπους αγοραστές. Αν δεν το πετύχεις, θα είναι πολλαπλή εγκληματική πράξη απ' την πολιτεία.

Έτυχε να δω και σε μια εκπομπή το επικίνδυνο πάθος του Γεωργιάδη, που βροντοφώναζε ότι ο χρόνος είναι χρήμα και ζητιάνευε να πουλήσει τα βιβλία του τα πολυσέλιδα, για να αποχαυνώνει τους ανθρώπους με το παρελθόν, ώστε να μην ασχολούνται οι άνθρωποι με το παρόν για τη σημερινή δική τους ιστορία και

να μην κατανοήσουν ποτέ τι εστί «πολιτική επιχείρηση συμμοριών». Φανταστείτε τι ανθρώπους έχουμε στις κυβερνήσεις, να εξισώνουν τον Άγιο χρόνο —που μας προσφέρει το Θείο Δώρο της Ζωής— με το ευτελές εγκληματικό τους χρήμα. Δεν τον φθάνει ο πλούτος του κι ο παχυλός μισθός του βο(υ)λευτή, και με τα φιλοδωρήματα που καρπούνται όλοι τους.

Αυτοί οι θεοχρήματοι παραπλανούν την κάθε γενιά μας, ότι από αγάπη θέλουν να μας εκπροσωπούν και είναι οι πιο ύπουλοι πρόωροι νεκροθάφτες μας, γιατί αυτοί δημιουργούν τις συνθήκες που ωθούν τους ανθρώπους στο αλκοόλ, στο τζόγο, στα ναρκωτικά, στην πορνεία, στις απάτες, στις φυλακές, στα τρελοκομεία, στο έγκλημα και στους πολέμους. Πόσο προφανές είναι ότι, με τα διεφθαρμένα στρατηγικά σας σχέδια των τάχα επενδύσεων και επιχειρηματικών δράσεων, διαιωνίζετε την ύπαρξη και τον πολλαπλασιασμό της παγκόσμιας μαφίας.

Εσείς θέλετε να δημιουργείτε μόνο ναούς διαβόλων, για διαιώνιση καταστροφής των συνανθρώπων μας με την πανούργα δελεαστική χλιδή, που πίσω της κρύβεται ο μεγαλύτερος οχετός, και διατυμπανίζεις ότι θα εξαφανίσεις τα «μαφιόζικα κυκλώματα».

Κυριάκο μου φίλε, ο κόσμος θα αφυπνιστεί, δεν μπορεί κανένας σας να σταματήσει την εξέλιξη του ανθρώπου. Τώρα εσείς οι δύο με τον πρώην, τον Τσίπρα, θα είσαστε δύο μόνιμα γκανιάν για να δουλεύετε τον κόσμο —δεν ξέρουμε για πόσο καιρό— όπως οι προπονητές του ιπποδρόμου στήνουν τις ιπποδρομίες και πτωχεύουν τους ανθρώπους ψυχικά και υλικά.

Γνωρίζεις πολύ καλά ότι όσα κλαριά κι αν κόβεις απ' το σάπιο δένδρο, πάλι σάπια θα ξαναγεννιούνται. Αυτό γίνεται συνέχεια μ' εσάς, γι' αυτό βρωμάει όλο και χειρότερα το δένδρο της πολιτικής, βρωμίζοντας και τον λαό. Αν δεν ξεριζώσεις τη σάπια ρίζα για να βάλεις καινούργια ρίζα υγιή, πως θα τρώνε υγιείς καρπούς οι άνθρωποι για να ξεριζωθεί η αρρωστημένη νοοτροπία του ατομισμού και του διχασμού, που τους έχετε εμφυτεύσει στα μυαλά τους;

Ατυχώς και δυστυχώς, είσαστε όλοι εγκλωβισμένοι στις ιδιότητες του μυαλού σας με την πολυπρόσωπη υποκρισία, την ιδιοτέλεια και υποδούλωση. Σας έχουν σαν πιόνια αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις κολοσσιαίες οργανώσεις, και όταν είσαι πιόνι τους, γνωρίζεις ότι το πιόνι δεν μπορεί να αρνηθεί στα δάχτυλα του παίκτη. Κι έτσι διαιωνίζουν το βαθύ σκοτάδι οι παγιδευτές σας, βάζοντας πρώτα εσάς στη βιτρίνα και μετά ευκόλως καταστρατηγούν τα βρώμικα σχέδιά τους με τα δίδυμα αδελφάκια σας τους δημοσιογράφους παπαγάλους, που παγιδεύετε τον λαό στην παραπλάνηση και τους κλέβετε την εμπιστοσύνη και την ελπίδα τους.

Το δίλλημα που τίθεται, θέλεις να είσαι πιόνι τους ή παίκτης συνειδητός και ακέραιος στο σκάκι της προσωπικής σου ζωής; Γνωρίζεις πολύ καλά, ότι τ' αφεντικά σας, που σας τοποθετούν κυβερνήτες, δεν παίζουν με τους δικούς σας κανόνες, αλλά μόνο με τους δικούς τους. Για να σε βάλουν κυβερνήτη, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να σου ζητήσουν ως αντάλλαγμα να εμπλακείς σε οποιοδήποτε πόλεμο και να μας τον παρουσιάσουν τόσο αναγκαίο, και να χάσουν τη ζωή τους αμέτρητοι αθώοι συνάνθρωποί μας για την πώληση πολεμικού υλικού τους και πρόφαση πολλούς άλλους λόγους.

Έχεις να δώσεις πολύ σοβαρές απαντήσεις στον εαυτό σου. Υπενθυμίζω, υπάρχουν δύο όχθες με δύο πλευρές η κάθε μία. Η μία εσωτερική, η καρδιά σου και το μυαλό σου. Η άλλη εξωτερική, το σύστημα και ο λαός, τα πρόβατα, που παρουσιάζεστε με το ένδυμα του βοσκού **για να τα προφυλάξετε τάχα απ' τους λύκους**. Στην εσωτερική σου όχθη, ποιόν έχεις επιλέξει σύντροφο για να συνεργαστείς; Την καρδιά; Ή το μυαλό; Η καρδιά λειτουργεί ολοκληρωτικά ανιδιοτελώς, και το μυαλό ολοκληρωτικά ιδιοτελώς.

Τώρα, στην εξωτερική όχθη με ποιον έχεις επιλέξει να συνεργαστείς, με το σύστημα ή με τον λαό; Με τους χειραγωγούς ή Αφυπνιστής του λαού; Δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα σε δύο βάρκες, γιατί αργά η γρήγορα θα ξεσκιστεί το σώμα μας στα δύο. Έτσι επίσης δεν μπορούμε να παρουσιαζόμαστε ως υπηρέτες του λαού και να υπηρετούμε απόλυτα το σκοτεινό σύστημα. Αυτή είναι η πιο ευτελής συμπεριφορά ανθρώπου, που τον καθιστά υπάνθρωπο και μυρίζει αποσύνθεση μολύνοντας και τον λαό του.

Ξέρεις πολύ καλά το σκεπτικό των συναδέλφων σου και των αλεπούδων επιχειρηματιών: «αν δεν προλάβουμε να τα πάρουμε εμείς, θα τα πάρουν οι άλλοι». Κι έτσι κλέβουν όλοι, για να προλάβει ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται κάθε στιγμή κι απ' τους αναρίθμητους κλέφτες στις γειτονιές; Σκέπτονται: «αν δεν το διαρρήξω εγώ το σπίτι ή το μαγαζί, θα το διαρρήξουν άλλοι». Κι όχι μόνο διαρρήξεις αλλά και εγκλήματα. Κι έτσι ο λαός ζει συνέχεια και μέσα στο σπίτι του στον τρόπο. Ποιος έχει δώσει το παράδειγμα στον λαό, που δουλεύει ο ένας τον άλλον; που κλέβει ο ένας τον άλλον; που

σκοτώνει ο ένας τον άλλον; και έχουμε μία άθλια αρρωστημένη νοοτροπία; Όταν η «επιχείρηση πολιτική» κατακλύβει ακατάπαυστα όσο μπορεί περισσότερο τους πολίτες της; Εσείς δεν είσαστε τα πρότυπά τους;

Πόσο στυγνά δημιουργείτε την τεχνητή φτώχεια και έχετε αφήσει εκτεθειμένο τον λαό στις ληστείες, στο έγκλημα και στα ναρκωτικά; Δεν έχετε πουλήσει όλους τους φυσικούς πόρους και τη Γη στις συμμορίες-επενδυτές σας; Και διατυμπανίζετε περί επενδύσεων, για να έχετε συνέχεια τον λαό υποδουλωμένο; Επειδή είσαστε κι εσείς μαριονέτες αυτών; Και συμμετοχοι για τη διαιώνιση και αύξηση της αποτρόπαιης σκοτεινής ιστορίας;

Αγαπημένε μου φίλε Κυριάκο, γνωρίζεις ότι είσαι προεπιλεγμένος απ' τα κέντρα αποφάσεων, κι αν δεχτείς την επιλογή τους, θα είσαι σε όλη σου την ζωή σκλάβος τους, και όχι μόνο εσύ, αλλά θα έχεις το κρίμα στο λαικό σου για τη διαιώνιση σκλαβιάς και αθλιότητας πολλών γενιών. Τη σκυτάλη που ζητάς απ' τους πρώην σου πού θα την παραδώσεις; Στην αύξηση αγανάκτησης και τρέλας του λαού, που αυτοκτονούν και εγκληματούν; Ή στην προσπάθεια για αναμόρφωση, ελπίδα και ευημερία τους;

Αν πραγματικά επιθυμείς υγιή αλλαγή για εκ νέου Φωτεινή Ιστορία, αντικατάστησε το υποκριτικό λογότυπο του κόμματός σου με το λογότυπο **«Οραματιστές του Γενικού Καλού»**. Κι αν δεν θέλει το σινάφι σου, γίνε Πρόεδρος του κινήματός μας, **που είναι ανθρωποκεντρικό, πρωτοποριακό, συνενωτικό**, που προΐδεάζει στην απόρριψη του απεχθέστατου ατομικισμού και εκφράζει κάθε καρδιά.

Ξεκίνα απ' την αρχή, για να δεις πόσοι γνήσιοι θα σε ακολουθήσουν, γιατί τώρα το κόμμα σου σου έδωσε έτοιμα πρόβατα ως ψηφοφόρους λόγω της πολιτικής γενεαλογίας σου, όπως και στον Τσίπρα, του έδωσαν έτοιμα πρόβατα απ' το κόμμα του Αλαβάνου, που τον γιαούρτωσαν οι οπαδοί τους. Και τήρησε τις αρχές και το σκοπό του ευγενούς ανιδιοτελούς κινήματός μας, που είναι γραμμένα απ' την καρδιά μας στη σελίδα μας.

Ας απορρίψουμε τις πεπαλαιωμένες ετικέτες, που παγιδεύουν και διχάζουν τον λαό με τ' αρρωστημένα κόμματά σας, που όλοι οικειοποιείστε την ευγενή έννοια της Δημοκρατίας και την έχετε καταξευτελίσει. **Δημοκρατία σημαίνει οι λίγοι να υπηρετούν τους πολλούς και όχι οι πολλοί τους λίγους.**

Να εμπνεύσουμε τον λαό για συνένωση και υπευθυνότητα μηδενός εξαιρουμένου και από κοινού να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι ο καιρός να ανακαλύψουμε την Υπερδύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας και να τη βγάλουμε στην επιφάνεια. Αυτός είναι ο πιο ευγενής σκοπός μας ως ανθρώπινα όντα.

Πρέπει να επιδιώξεις ολοκληρωτικά καινούργιες δομές απ' την καρδιά σου, γιατί οι δομές αυτού του μυαλοκίνητου κόσμου είναι παρανοϊκές και εγκληματικές. Αναγκαιότητα η ριζική αλλαγή. Να ξεριζώσουμε το σάπιο δένδρο, γιατί βρωμάει παντού. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. **Αυτή είναι η σώφρων απόφαση ενός ενάρτετου,** αλλιώς η αλλαγή σου θα είναι κωμικοτραγική, όπως «ο Μανωλιός βάζει τα ρούχα του αλλιώς». Με ίδιες σάπιες ιδέες, με διαφορετικό κεφάλι και με διαφορετικές λέξεις.

Κάνω μία προσπάθεια να σε προλάβω, για να μη γίνεις κι εσύ αποδιοπομπαίος τράγος σαν όλους μέ-

χρι τώρα. Εύχομαι να πετύχεις την εξαίρεση, προτού καεί κι ο δικός σου σκληρός δίσκος και ενδώσεις στη διαιώνιση του σάπιου κατεστημένου. Είναι μία Απίστευτη Ύψιστη Ευκαιρία, Μεγαλειώδους Μεταμόρφωσης και εσωτερική μάχη της καρδιάς, για απόρριψη των υπάνθρωπων ιδιοτελών σκέψεων του μυαλού σου, που σπέρνει το κακό σε όλους. Πραγμάτωσε τις συνειδητές ευγενείς σκέψεις της καρδιάς σου για το Γενικό Καλό!

Σαν να μιλώ στον Γιό μου, η ταπεινή μου γνώμη, μη δεχτείς την επιλογή τους, γιατί θα σ' έχουν υποχέριο και σ' όλη σου τη ζωή θα ντρέπεσαι τον εαυτό σου, εκτός κι αν σβήσεις τη συνείδησή σου, οπότε, σε περιμένει η αποσύνθεση. Και στις δύο περιπτώσεις θα είσαι ηττημένος, γιατί πηγαίνεις εν γνώσει σου ως καινούργιος κηπουρός στον κήπο της πολιτικής, για να ποτίσεις και να διατηρήσεις τα σάπια δένδρα. Μην αρχίσεις την καριέρα σου ως κυβερνήτης με ψέματα, γιατί, για να καλύπτεις το ένα ψέμα, θα το καλύπτεις με άλλα ψέματα, κι αργά ή γρήγορα το οικοδόμημά σου θα σαρωθεί, όπως όλων.

Το μυαλό σου γνωρίζει πάρα πολύ καλά σε τι βάλτους ζουν όλοι του πολιτικού συναφίου σας. Διότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία των ίδιων ευτελών ιδιοτήτων του μυαλού. Κατέχονται πλήρως απ' την ιδιοτέλεια, την υποκρισία, την απληστία, την αλαζονεία, τον ανταγωνισμό, την απάτη, την ασυνειδησία, και την εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς απ' τις πτωτικές ιδιότητες του μυαλού, γιατί είναι πανούργο, έχει χίλια πρόσωπα και άλλα τόσα απρόσωπα. **Μόνο, όταν με ειλικρίνεια επιθυμήσουμε να ξεβρωμίσουμε το μυαλό μας και ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια**

Γνώση του Εαυτού μας, μπορούμε να μεταμορφωθούμε και να γίνουμε καρδιοκίνητοι.

Είπες ότι είσαι υπερήφανος που έχεις γεννηθεί σε πολιτική οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα είναι και κατάρα, αν δεν ακολουθήσεις τη φωνή της καρδιάς σου και ακούς το μυαλό σου. Όποιοι εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους μας **ζουν σε αναπόφευκτη καθημερινή εσωτερική κόλαση, λόγω των τύψεων**, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την κρύψουν με απίθανα ψευτοχαμόγελα, και την απάνθρωπη συμπεριφορά τους την εκδηλώνουν ασταμάτητα προς τον λαό τους. Είναι ο νόμος «Ουδέν κρυπτόν».



Τα κριτήρια της ντροπής για κάθε κυβέρνηση

- Πώς είναι δυνατόν, οι μυαλοκίνητοι ηγέτες, εφόσον δεν μαθητεύουν με τη Γνώση του Εαυτού τους και αγνοούν το βασίλειο της καρδιάς, να εμπνέουν τον λαό προς ανακάλυψη του βασιλείου της καρδιάς, που εδρεύει ο Αστείρευτος Πλούτος της Ειρήνης, της Σοφίας και της Ελευθερίας μας;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ιδιοτελείς ηγέτες να εμπνέουν τον λαό για ανιδιοτέλεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ανισόρροποι ηγέτες να εμπνέουν τον λαό για ισορροπία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες του ατομικισμού να εμπνέουν τον λαό στην ιδέα του Γενικού Καλού;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ασυνείδητοι ηγέτες και το συνάφι τους να καθοδηγούν τους συνειδητούς πολίτες, που δεν έχουμε καμία σχέση με το σύνδρομο του προβατισμού;
- Πώς είναι δυνατόν, οι αναξιοπρεπείς να εμπνέουν τον λαό για αξιοπρέπεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ασεβείς να εμπνέουν τον σεβασμό στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι αριβίστες να εμπνέουν την απλότητα στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, άνθρωποι που δυστυχούν μέσα τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική ευτυχία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι παγιδευμένοι να αποπαγιδεύσουν τον λαό;

- Πώς είναι δυνατόν, οι αιχμάλωτοι να οδηγήσουν τον λαό στην ελευθερία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ψεύτες να οδηγήσουν τον λαό στην αλήθεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι υποκριτές να εμπνέουν τη γνησιότητα στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι σκοταδιστές να οδηγήσουν τον λαό στο φως;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες που έχουν άγνοια του Εαυτού τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική εξέλιξη με τη Γνώση του Εαυτού μας;

Αν δεν επαρκούν αυτά τα κριτήρια, για τους ηγέτες και το συνάφι τους, που είναι οι πρόωροι νεκροθάφτες του λαού, τότε κάτι πολύ σοβαρό θα συμβαίνει. Ή θα είμαστε τόσο μολυσμένοι κι εμείς, που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ποιότητα των ηγετών μας, ή θα είμαστε σε πλήρη αποχαύνωση, ή θα έχουμε την παγκόσμια καρκινοπαθή αρρώστια της ασυνειδησίας. Ευτυχώς όμως, χωρίς καμία εξαίρεση, για όσους επιθυμούμε θεραπεία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, να γίνουμε ευσυνείδητοι!



Τα δύο κριτήρια των ψευτοηγετών του παγκόσμιου σάπιου συστήματος

- 1) Κυβέρνηση που δεν απορρίπτει την ετικέτα του κόμματός της και προτιμά να έχει τον λαό διχασμένο για εμφύλιους και εθνικούς πολέμους, **δουλεύει για το «διαίρει και βασιλεύει», που την έχουν υποβάλει σ' αυτόν τον ρόλο τ' αφεντικά της παγκόσμιας μαφίας.**
- 2) Και κυβέρνηση που δεν κόβει δικό μας χρήμα για τον λαό της, για να τον απελευθερώσει από τοκογλύφους και πάνε τάχα σαν **ζητιάνοι λιμοκοντόροι** για δανεικά στ' αφεντικά τους, ώστε να έχουν πάντα την κάθε γενιά χρεωμένη και υποδουλωμένη, είναι υπάλληλοι του **«παγκόσμιου σάπιου απρόσωπου συστήματος».**

Τι άλλα κριτήρια θέλουμε για να ξυπνήσουμε, άμοιρε λαέ;

Μήπως κοιμόμαστε πολύ βαθιά και είμαστε άξιοι της μοίρας μας; Και για να μην το παραδεχόμαστε, ρίχνουμε συνέχεια την ευθύνη σ' αυτούς που τους ψηφίζουμε τάχα με τα ίδια μας τα χέρια; **Εφόσον είναι όλοι τους προκαθορισμένοι απ' τ' αφεντικά τους.**

Για ν' αλλάξουμε, φίλοι μου αγαπημένοι, τη σκοτεινή ιστορία, χρειαζόμαστε αφύπνιση και ειλικρίνεια. Οι ουτοπιστές, οι αδιάφοροι, οι απελπισμένοι και οι βολεμένοι του συστήματος λένε ότι «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Τους απαντώ, οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι κούκοι; Άρα δεν είναι μόνο ένας κούκος, μπορούμε να

είμαστε αναρίθμητοι κούκοι, για να φέρουμε την **άνοιξη της πιο Απίστευτης φωτεινής ιστορίας!**

Αισθάνομαι να εκφράσω και το μεγάλο παράπονο της καρδιάς μου, που εκπροσωπεί δισεκατομμύρια καρδιές. **Προκαλεί μεγάλη ντροπή και θλίψη το γεγονός** ότι οι «καταξιωμένοι» του πνεύματος, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ποιητές, φιλόσοφοι, επιστήμονες, «μεγαλοκαλλιτέχνες», «μεγαλοαθλητές», «μεγαλοδημοσιογράφοι», ηγέτες χωρών και θρησκειών και γενικά όλη η ΕΛΙΤ —ελπίζω να υπάρχει κάποια εξαίρεση— ενσωματώθηκαν με αδιόρατη ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ. Παρουσιάζονται ως πολιτισμένοι καθοδηγητές των λαών, συμβιβάστηκαν με τον θεό τους χρήμα και υποδουλώθηκαν, **υπηρετώντας το παγκόσμιο τυραννικό σύστημα**. Αδιαφόρησαν πλήρως, για την εγκληματική παραπλάνηση των λαών —ότι μας συντηρεί η μαφία με το χρήμα που κόβει και δεν μας συντηρεί η Μητέρα μας Φύση— και μας έχουν οδηγήσει σε απερίγραπτες συμφορές, που δεν χωράνε να τις γράψουμε, όσο χαρτί κι αν κόβουμε.

Αυτοτιμωρημένοι και παγιδευμένοι στο μυαλό τους ως «πρότυπα οι καταξιωμένοι», επηρεάζουν τους λαούς και τους παγιδεύουν στη διαιώνιση του εσωτερικού σκότους και του χάους που βιώνουν κι αυτοί κάθε μέρα, κι ας ζουν επιφανειακά καλά. Αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια, που δεν επιδέχεται απολύτως καμία αμφισβήτηση, πρέπει να την κοινοποιούμε συνέχεια μέσα στην καθημερινή επικοινωνία μας, ιδιαιτέρως αυτοί που έχουν μετα-εννοήσει, για να προλάβουμε τους νέους μας να μη συμβιβαστούν κι αυτοί στο δέλεαρ του χρήματος και στη δόξα του μυαλού, για να μην παγιδευτούν.

Η παγκόσμια μαφία, εκτός απ' τα δικά της στελέχη που προετοιμάζει από μικρά τα παιδιά της, για να τους έχει πάντα στις θέσεις κλειδιά, δελεάζει τους ευφυείς της κάθε χώρας με το χρήμα και τη δόξα και τους χρησιμοποιεί, **καταστρατηγώντας** το εξαθλιωμένο πεπρωμένο της ανθρωπότητας. Γι' αυτό γιγαντώνεται συνέχεια η καταστροφική μηχανή της.

Θα ελπίζω πάντα στις εξαιρέσεις και σταδιακά στον πολλαπλασιασμό, για να γίνουμε όπως ήμασταν αγνά παιδιά, που λειτουργούσαμε απ' την καρδιά.

2

Η μία σκοτεινή και ανέλπιστα πλευρά του νομίσματος Η άγνοια του εαυτού μας

Ας δούμε τώρα ξεκάθαρα πώς οι συμμορίες έχουν εγκλωβίσει την ανθρωπότητα στους εθνικισμούς και γενικά στην ΑΠΑΙΣΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.

Όπως οι ευγενείς γονείς προετοιμάζουν τις κατάλληλες συνθήκες για το καλωσόρισμα του Νεογέννητου μωρού τους με την εξασφάλιση της στέγης, της τροφής του, του νερού και του φωτός του, έτσι και ο Πάνσοφος Δημιουργός μας του Παντός, που έχει υφάνει αναρίθμητες μορφές Ζωής για να μας συντηρήσει, έχει προετοιμάσει με τέτοια απερίγραπτη Ευλογία και Ασύλληπτη Μαγεία και τα αναγκαία στοιχεία, τον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη!

Η πρώτη προφανέστατη απάντηση είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει δημιουργήσει αυτά τα Μεγαλοπρεπή και Αστείρευτα Στοιχεία της Φύσης, που μας συντηρούν. Συνεπώς, μία Υπέρτατη Αδιόρατη Ενέργεια τα έχει δημιουργήσει, την οποία ψάχνουν να βρουν ακόμη οι άνθρωποι με το μυαλό τους μέσω της τεχνολογίας, αλλά δεν θα τη βρουν ποτέ, γιατί ψάχνουν σε λάθος μέρη και με λάθος εργαλεία. Και ξέρετε γιατί δεν θα την βρουν; Διότι είναι ακριβώς μέσα μας.

Το θέμα μας είναι να αναγνωρίσουμε πρώτα το προφανές. Το κουβάρι που ξετυλίγεται απ' το Αληθινό Νήμα της πρωταρχικής θεμελιώδους συνειδητοποίησής μας, ότι Η Μάνα μας Γη δεν ανήκει απολύτως σε κανέναν ανόητο. Είναι ένας Σούπερ Ευλογημένος Πλανήτης απ' τον Δημιουργό μας που δημιουργεί τα πάντα ως Πανταχού Παρών, με απίστευτη ασύγκριτη Γενναιοδωρία προς τους πάντες!

Τώρα, υπεισέρχεται το μέγα ερώτημα: Από ποιους εγκληματίες αυθαίρετους έχει ιδιωτικοποιηθεί η Ευλογημένη μας Γη και έχει διαχωριστεί σε οικόπεδα χωρών; Τάχα πατρίδων; Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ελλάδα, Αλβανία και πάει λέγοντας; Περίπου 200 χώρες; Ποιοι ωφελούνται απ' αυτή τη διεφθαρμένη αυθαιρεσία; Και γιατί τη διαιωνίζουν;

Αφού χαρτογράφησαν τη Μάνα μας Γη οι κατάλληλες συμμορίες και τη διαμοίρασαν όπως ήθελαν, μετά σκέφθηκαν και έφτιαξαν την πατέντα του χρήματος για την επιβολή της δουλείας μας. Αναφέρομαι τώρα για το οικόπεδο Ελλάδα, που ισχύουν τα ίδια σχεδόν για όλα τα οικόπεδα-χώρες.

Αντί να διανέμεται η Ευλογημένη Γη, που είναι δωρεάν απ' τον Δημιουργό μας, από δύο ως τρία στρέμματα σε όλους τους ανθρώπους, ανάλογα με τα μέλη οικογενειών, να φυτεύουν τα δένδρα τους και την τροφή απ' τη Γη τους, τους έχετε καταδικάσει μέσα στις τσιμεντοφυλακές και μεγαλώνουν οι γονείς και τα παιδιά σχιζοφρενή, με αναμφισβήτητη απόδειξη, μάς έχετε δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κολαστήριο και τρελοκομείο.

Προσφέρουν σαν νονοί δάνεια οι τραπεζίτες σας για αγορά της στέγης, που έφτιαξαν τα οικόπεδα-πόλεις,

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαμία, κ.λ.π. με εξάρωφες πολυκατοικίες. Και σε 350 τετραγωνικά επιφάνειας οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί έφτιαχναν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα από 4 διαμερίσματα 80άρια σε κάθε όροφο, 4 επί 6 ορόφους 24 οικογένειες, από 4 άτομα = 90-100 άτομα. Μας έχουν τιμεντοτσουβαλιάσει μέσα στις ταφόπλακες και οι κατέχοντες το χρήμα αγοράζουν πάνω από 8 στρέμματα για να κτίσουν εντός σχεδίου την ατομική τους βίλα.

Μετά, έχουμε τα οικόπεδα περιφέρειες μέσα στις πόλεις, Κηφισιά, Μαρούσι, Κολωνάκι, Νέος Κόσμος κ.λ.π. Μετά, έχουμε τα οικόπεδα-κωμοπόλεις, Πεντέλη Αττικής, Αταλάντη, Αγ. Μαρίνα Κορωπίου, Σκιάθος κ.λ.π. Μετά, οικόπεδα περιφερειών κωμοπόλεων. Μετά, οικόπεδα-χωριά και οικόπεδα περιφερειών-χωριών. Μετά, οικόπεδα οικισμών. Όπως βλέπουμε, έχουν διαιρέσει τόσο πολύ τη Γη μας οι μαέστροι μαφιοζοι και με τόσες πολλές διαφορετικές ονομασίες, όπου έχουν δημιουργήσει τέτοια τείχη με πολύ ισχυρό μπετό μέσα στα μυαλά των ανθρώπων με τον καθιερωμένο διχασμό των λαών.

Δημιούργησαν διάφορες θρησκείες, Χριστιανοί, Ισλαμιστές, Ινδουιστές, Εβραίοι, Βουδιστές, με τις χώρες-πατρίδες, Αμερικάνοι, Ρώσοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Έλληνες, Αλβανοί, και πάει λέγοντας. **Όστε το κουβάρι να μην μπορούμε να το ξετυλίξουμε, για να μην ανακαλύψουμε τις μεγαλοσυμμορίες που βρίσκονται πίσω απ' τα αναρίθμητα παγκόσμια κτηνώδη εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας, και γενικά του Ευλογημένου μας πλανήτη και όλων των δημιουργημάτων του.**

Γιατί εκφράζομαι με τόση λύπη και τόση αγανάκτηση για τα εγκλήματα τα φρικιαστικά; Διότι, ατυχώς

και δυστυχώς, δεν έχουμε μάθει απολύτως τίποτε από τόσα τραγικά λάθη του παρελθόντος και τα διαιωνίζουμε με αύξηση και με τρομακτική ασυνειδησία μέχρι σήμερα σε κάθε επερχόμενη γενιά μας!

Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπαίτιους και να τους νουθετήσουμε για να τους σταματήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε. Εκφράζω την ταπεινή γνώμη μου σαν πολίτης του σύμπαντος και όχι εθνικιστή ενός αυθαίρετου οικοπέδου, μιας χώρας, με αμέτρητους σκόπιμα διχασμένους ανθρώπους απ' το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα.

Πρώτα απ' όλα, υπαίτιοι και υπεύθυνοι είναι οι μεγαλομαφιόζοι χρηματοκόπτες, που καθορίζουν με το τυπωμένο χρήμα τους τη ζωή όλης της ανθρωπότητας. Δημιουργούν τον φαυλότατο σκόπιμο διχασμό πλουσίων και φτωχών και τη ραδιούργα τεχνητή φτώχεια την επιβάλλουν σε κάθε λαό.

Στη συνέχεια είναι οι φτιαχτές ψευτοκυβερνήσεις τους και τα ΜΜΕξαπάτησης. Κι όσοι είναι πίσω απ' το πολύχρωμο κουτί, βουλευτές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, οργανοπαίχτες, παρουσιαστές, ποιητές, συγγραφείς, αθλητές, έχουν επαφή με τα ΜΜΕξαπάτησης, που είναι του συστήματος, για να μπορούν να προβάλλονται δημόσια και να έχουν πολλές πόρτες ανοιχτές.

Η φύση του μυαλού είναι να αναζητάει συνέχεια τη ματαιοδοξία και το πιο εύκολο χρήμα. Αυτό τους εμποδίζει πάρα πολύ ν' ασχοληθούν για το Γενικό Καλό, διότι θα πρέπει ν' απορρίψουν τους συμβιβασμούς του συστήματος και δεν τους συμφέρει, γιατί φοβούνται μη χάσουν ό,τι προσπάθησαν τόσα χρόνια να κερδίσουν, τη δημοσιότητα και το χρήμα.

Όπως θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αγαπημένοι μου φίλοι, τα κανάλια με τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές τους προσκαλούν μόνο αυτούς που έχουν επαφή με το σύστημα και με φτιαχτές ερωτήσεις δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καλύψουν την ώρα για το μεροκάματό τους και να προωθήσουν τα πρότυπά τους στον λαό, για να τους διαφημίσουν που τραγουδούν και που παίζουν θέατρο, με είσοδο ελεύθερη φυσικά γι' αυτούς, το ευτελές αλισβερίσι.

Γι' αυτό καθυστερεί η αφύπνιση του λαού, ο περισσότερος λαός είναι εξαρτημένος απ' αυτά τα κυκλώματα που είναι μέσα στη χειρότερη παγίδα, διότι δεν έχουν επιλογή, είναι κι αυτοί υπόδουλοι του συστήματος. Άλλοι το παίζουν ασυνείδητα, άλλοι συνειδητά. Όσοι ακολουθούν το σύστημα οικειοποιούνται ότι εκπροσωπούν τον λαό ή τον διασκεδάζουν με διαφορετικές φανφάρες ως προκάλυμμά τους. Όλοι αυτοί παρουσιάζονται ως καθοδηγητές κι άλλοι ως διασκεδαστές και καθηλώνουν τους λαούς ως θεατές.

Και φαντασθείτε, όλοι αυτοί οι τομείς έχουν επηρεάσει τον λαό να τρέχει από πίσω τους και να τους στηρίζει οικονομικά και διανοητικά, γιατί αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν μακριά απ' την προβολή των φώτων και το χειροκρότημα. Γι' αυτό ευελπιστούσα και πήγαινα και τους έδινα υλικό επαρκές και ξεκάθαρο, σε καλλιτέχνες και αθλητές πολύ αναγνωρισμένους, μήπως κάποιος αγγιζόταν. Θα υπήρχε μεγάλη ελπίδα να επηρεάσει κι άλλους καλλιτέχνες, κι έτσι θα συνένωναν πολύ πιο γρήγορα τον λαό να συνεργαστούμε για το Γενικό Καλό και να απαλλαγούμε απ' τους υπαλλήλους πολιτικούς της παγκόσμιας μαφίας.

Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα, δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Αλλά δεν πειράζει, εκτέλεσα το καθήκον μου και συνεχίζω την ενημέρωση, ελπίζοντας πρώτα στο Θεσπέσιο Έργο του Διδασκάλου μου Πρεμ Ράβατ και ίσως να τους το θυμίσουν οι συνθήκες που αλλάζουν το εξωτερικό σκηνικό, όσο κι αν το προσπαθούμε εμείς να το κρατήσουμε σταθερό. Τα πάντα αλλάζουν είναι η φύση τους. ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ: Η ΑΔΙΟΡΑΤΗ ΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ.

Γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων, οτιδήποτε αντικείμενο βρουν οι άνθρωποι για να το προωθήσουν στην αγορά, πρέπει να διαμορφώσουν και τις κατάλληλες συνθήκες. Πρώτα απ' όλα τους πλασιέδες τους, για να γνωστοποιήσουν το αντικείμενο στους μελλοντικούς αγοραστές. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα, που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γι' αυτό θα αναφέρω τα πιο εγκληματικά, που τα έχουν κάνει τόσο προσφιλή στους ανθρώπους.

Για να προωθήσουμε τον τζόγο σε διαφορετικές μορφές, πρώτα δημιουργούμε την τεχνητή φτώχεια με τους χαμηλούς μισθούς και την τεχνητή ανεργία, ώστε να κλέβουν την ελπίδα των αδύναμων οικονομικά και έμμεσα τους ωθούν να κυνηγούν διάφορα τυχερά παιχνίδια για να επιβιώσουν. Κι έτσι ο τζόγος κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Οι πλούσιοι να παίζουν για ν' αυξήσουν τον πλούτο τους, επηρεάζοντας και τους φτωχούς να ελπίζουν ότι κι αυτοί θα αυξήσουν το μεροκάματό τους και την άνεσή τους.

Κι έτσι η πολιτεία, με τις επίσημες παγίδες του τζόγου που έχει φτιάξει με τις συμμορίες της, χρηματιστήριο, καζίνο, ιππόδρομο, λαχεία λαϊκά κι εθνικά,

προπό, στοιχήματα, τζόκερ, λόττο κ.λπ. έχει στρέψει την προσοχή των ανθρώπων στο τάχα εύκολο κέρδος και ξεκληρίζονται αναρίθμητες οικογένειες, για να μην έχουν χρόνο να σκεφτούν την αιτία. Γιατί η πολιτεία μάς ωθεί στο τζόγο; και μετά στην κλεψιά και στο έγκλημα για εύκολο κέρδος; Απόδειξη, επί κυβερνήσεως Σημίτη, αυτός με τον υπουργό οικονομικών, βουλευτές και με όλη την κλίκα των δημοσιογράφων, υποκινούσαν κάθε μέρα και όλη την ημέρα απ' όλα τα κανάλια να παίζουν όλοι στο χρηματιστήριο. Και με την πλύση εγκεφάλου των ΜΜΕ επηρέασαν τον λαό να παίζουν και τους πήραν ακίνητα, κινητά και ανυπολόγιστο ρευστό, με αποτέλεσμα αυτοκτονίες, πτωχεύσεις επιχειρήσεων, χωρισμοί, εγκεφαλικά και τόσα άλλα κακά. **Και ποιοι ήταν η αιτία; Το διαβόητο κράτος. Με πρώτο υποκινητή τον αρχηγό, που είχε μεταμορφωθεί ως εκπρόσωπος του λαού.**

Επίσης η προώθηση του αλκοόλ, για θολούρα και καψούρα μέσα απ' τα σκυλάδικα με τους οργανοπαίκτες και νανουριστές-τραγουδοποιούς, τα σφηνάκια, τις μπόμπες ούισκι και τα φτηνά ναρκωτικά και στα τάχα πολυτελή μαγαζιά τα ακριβά για τους νιρ, ούισκι, βότκες, σαμπάνιες, ακριβά ναρκωτικά κ.λπ. με τους επιφανείς νανουριστές-τραγουδοποιούς που κονομάγανε ένα σπίτι σε μια βδομάδα. Απλά τώρα, λόγω της κρίσης, επειδή δεν υπάρχουν δουλειές και χρήμα, χρειάζονται αρκετά Σαββατόβραδα για να βγάλουν το ακριβό αυτοκινητάκι τους, ή το κοτεράκι τους, ή τη βιλίτσα τους, με το νανούρισμα των ακροατών.

Η επίσημη πολυτελής πορνεία και το άγριο νταβατζιλίκι των συγγών δουλεμπόρων εκμεταλλεύονται την φτώχεια των ανθρώπων. Απλά αν σε κάποιον από εσάς

πέσει το μήνυμά μου, σας επισημαίνω μία εικόνα, ότι κανένας σας δεν θα ήθελε να σας κάνει κάποιος άλλος αυτό που κάνετε εσείς. Να πουλάει τη Μάνα σου, τη Γυναίκα σου, την αδελφή σου και την κόρη σου. Κι όμως, μπροστά στον θεό σας χρήμα, για να έχετε νομίζοντας πιο καλύτερη και επιφανειακή ζωή, το διαπραττέτε κάθε ώρα και κάθε μέρα. Ξαναγυρίστε στη συνείδησή σας μετά απ' αυτή την εικόνα στο μυαλό σας κι αρχίστε μία καινούργια Ζωή, όσο κι αν είναι δύσκολη.

Αυτό χαρακτηρίζει τον Άνθρωπο. «Να μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι» Η Ευλογημένη Ρήση του Χριστού μας!

Μετά, ένα απ' τα πιο τραγικά οργανωμένα εγκλήματα είναι και οι φαρμακοβιομηχανίες. Πιάνουν την ηγεσία των υπουργείων υγείας, τους λαδώνουν στο φουλ και με τους ιατρικούς επισκέπτες πλασιέδες τους να πηγαίνουν σε κάθε γιατρό, να τον δελεάζουν με χρήμα, με ταξίδια κι ένα σωρό άλλα δέλεαρ, για να γράφουν στο φουλ φάρμακα. Κι έχουν επινοήσει μέσα απ' τα μεταλλαγμένα και τα φυτοφάρμακα, να αρρωσταίνουν όλους τους ανθρώπους και να **ξετινάζουν και τα ασφαλιστικά ταμεία** με τα διαγνωστικά τους κέντρα και με τις κλίκες των επιφανών γιατρών σε πανάκριβα πολυτελή νοσοκομεία, αρμέγοντας τις συντάξεις των εργαζομένων. Και θα έρθει ο καιρός, που δεν θα έχουν οι συνταξιούχοι να πληρώνουν και τα φάρμακα που χρειάζονται, απ' την προσχεδιασμένη απάτη και σκόπιμες αρρώστιες που διοχετεύουν οι εγκληματικές φαρμακοβιομηχανίες.

Τώρα που κατανοήσαμε τους τρόπους που μεθοδεύουν οι διαβόητοι πολιτικοί με τις συμμορίες τους, ας προσέξουμε βαθιά το πιο μεγάλο έγκλημα πόσο πολύπλοκα είναι καμουφλαρισμένο. Ας κάνουμε μία

αναδρομή στα παιδικά μας χρόνια, για να μην έχουμε καμία άτοπη αμφιβολία επί των γραφομένων μου. Η αρχή της καταστροφικής παραπλάνησης ξεκινάει απ' την «υπεράνω υποψίας παιδεία». Εκεί όπου τα παιδιά δεν έχουν καθόλου τη δυνατότητα και τη γνώση να αντισταθούν σε οτιδήποτε τους μαθαίνουν. Όσο και δηλητηριασμένη και αποτρόπαια είναι αυτή η μάθηση, θα επακολουθήσει ο διχασμός στο υπόλοιπο ταξίδι της ζωής τους. Είναι η πιο «πανούργα εγκληματική παγκόσμια μάθηση», και διαιωνίζουν μέχρι σήμερα τις παγκόσμιες δολοφονίες ως φυσιολογικό και δεδομένο, με τους προσχεδιασμένους βρώμικους πολέμους εμφύλιους, θρησκευτικούς και εθνικούς.

Αρχίζουν με την επικόλληση στα μυαλούδάκια τους της «ετικέτας της πατρίδας» χωρίς τη θέλησή μας και σε βαφτίζουν μετά, επίσης χωρίς τη θέλησή μας, Έλληνα, Τούρκο, Αλβανό, Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο, Ινδό, Κινέζο κ.λπ. Προσοχή, προσοχή τώρα, αυτό το τέχνασμα είναι σε όλες τις χώρες το ίδιο. Μετά αρχίζει το μάθημα ιστορίας των προηγούμενων πολέμων μεταξύ των τάχα διαφορετικών πατρίδων. Παρεμπιπτόντως, άκουσα πρόσφατα απ' τα διχαστικά ΜΜΕ μερικούς δασκάλους να παραπονιούνται, γιατί στο βιβλίο τους δεν πρόσθεσαν στη σημερινή ιστορία μας και το ατυχές γεγονός των αεροπόρων μας στα Ίμια.

Δηλαδή, σαν να είναι τόσο βαλτοί απ' το σύστημα, να εμφυτεύουν στα παιδικά μυαλά τον διχασμό, τον φανατισμό και την εκδίκηση. Τα μαθαίνουν παράλληλα, και για τροφοδότηση φανατισμού, τους προηγούμενους εμφύλιους με αριστερούς και δεξιούς, μετά κεντρώους, μετά κεντροαριστερούς, κεντροδεξιούς, μετά ακροαριστερούς, ακροδεξιούς, και άλλα τόσα κόμματα,

συριζαίους, νεοδημοκράτες, χρυσαυγίτες, ποταμίτες, πασοκτζήδες και πάει λέγοντας. Πώς να ενωθεί ένας λαός, που τον έχουν κατακερματίσει τόσο πολύ οι χειραγωγοί;

Δημιουργούν μετά τις νεολαίες κομμάτων απ' τα γυμνάσια, στα πανεπιστήμια, κι έτσι μεγαλώνοντας τα μικρά παιδικά μυαλά τους τα έχουν καταφανατίσει και καταδηλητηριάσει, όπως τα έχουν διχάσει και στα αθλήματα του εμπορίου και οι χούλιγκαν αλληλοσκοτώνονται για τις ομάδες τους. Με αυτά τα πολύμορφα ραδιούργα σχέδια του διχασμού και της παραπλάνησης οι οπλοβιομηχανίες δεσπόζουν, διακωλύοντας τις φρικτές παγκόσμιες δολοφονίες των λαών. Και ποιοι νομίζετε είναι οι πλασιέδες των οπλοβιομηχανιών, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες; Επίσης οι «υπεράνω υποψίας κυβερνήτες», που μας το παίζουν ως εκπρόσωποι σωτήρες και ηγέτες των λαών. Από αυτούς, που είναι αποδέκτες στους προσχεδιασμένους πολέμους των οπλοβιομηχανιών και τους παρουσιάζουν με τα ΜΜΕ τους, τόσο αναγκαίους και φυσιολογικούς για την ελευθερία και τη σωτηρία μας, της τάχα κάθε πατρίδας.

Και τώρα, αναφέρομαι με πραγματικό σημερινό ντοκουμέντο, για τον Έλληνα κυβερνήτη, τον κυβερνήτη της Τουρκίας και της Αμερικής. Ο Ερντογάν συνεχίζει με τις επελάσεις των προσφύγων και κατακλύζει όλη τη χώρα μας, για να αρχίσει πλιάτσικα και πόλεμο. Ότι φανατισμό έχουν δώσει σ' εμάς εναντίον των Αλβανών, των Τούρκων, των Γερμανών και άλλων λαών, έτσι έχουν φανατίσει και τους άλλους λαούς εναντίον μας. Και γενικά τον κάθε λαό τον έχουν φανατίσει εναντίον άλλων λαών. Κι αυτό από τότε; Από μικρά παιδάκια στα σχολεία μας.

Προσέχτε τώρα, τάχα ο διαιτητής ο Τραμπ έχει δώσει κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν και δεν του πουλάει αεροσκάφη F35, για να είναι τάχα αδύναμος μπροστά σε εμάς, κι αυτός φωνασκεί θα φτιάξει άλλη δική του οπλοβιομηχανία με πιο τελειοποιημένα εγκληματικά όπλα. Και σε εμάς δίνει πράσινο για την αγορά των αεροσκαφών F35 να είμαστε πιο δυνατοί έναντι του Ερντογάν, ώστε μόλις γίνουν οι υπογραφές των αγορών οπλισμού, ν' αρχίσουν οι φασαρίες να αλληλοσκοτώνονται ανθρώπινα όντα, σαν να σκοτώνουμε κουνούπια και μύγες. Ο Μητσστάκης σαν να πηγαίνει ν' αγοράσει τροφή για τον λαό του, πάει ν' αγοράσει όπλα για να αλληλοσκοτωθούμε. Αντί να κοιτάξουμε να συνυπάρχουμε και να συνεργαστούμε παγκοσμίως για έναν Ειρηνικό και δίκαιο κόσμο.

Πού έχουμε φθάσει η κορωνίδα της Δημιουργίας; Που καυχώνται οι απολίτιστοι, ότι είμαστε πολιτισμένοι σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον; Με τι ξεδιάντροπη απόφαση ο κάθε υπάλληλος της παγκόσμιας μαφίας, ως ηγέτης του κάθε λαού, συμβιβάζεται να αγοράζει όπλα και να στέλνουν αναρίθμητους ανθρώπους στον θάνατο για την πώληση των όπλων τους. Και με το πρόσχημα των τάχα πατρίδων να μας βροντοφωνάζουν «φάτε τους γιατί θα σας φάνε» και «οι πρόγονοί σας πολέμησαν για να είσαστε ελεύθεροι, έτσι πρέπει κι εσείς να πράξετε, αλλιώς είσαστε απάτριδες και προδότες».

Ας προσέξουμε κι άλλο ένα πανούργο εγκληματικό κόλπο του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος. Με την τεχνητή φτώχεια, εφόσον δεν υπάρχουν δουλειές, αναγκάζουν τους ανθρώπους να πιάσουν δουλειά σε

οπλοβιομηχανίες, με πρόφαση την ετικέτα ως υπουργείο άμυνας για τυχόν επίθεση άλλου στρατού από άλλες χώρες. Και φτιάχνουμε όπλα η κάθε χώρα, ανταγωνιζόμενη η μία την άλλη, ποια θα πουλήσει καλύτερα όπλα σε οποιαδήποτε χώρα, για να αλληλοσκοτώνονται ανθρώπινα όντα.

Αυτός κι αν δεν λέγεται σούπερ υποπολιτισμός, με σούπερ ασυνείδητους και ανέντιμους κυβερνήτες των λαών.

Και θέτω το ερώτημα σε όλους αυτούς τους πρώτους νεκροθάφτες μας, που το παίζουν ηγέτες των λαών. Εσείς που σχεδιάζετε τους πολέμους μεταξύ σας στα κέντρα αποφάσεων με θύματα τους αθώους λαούς, γιατί δεν βγαίνετε μπροστάρηδες με όλη την οικογένειά σας, μαζί κι ο πρόεδρος της δημοκρατίας σας, και να σας ακολουθήσουμε; Με τις πλάτες των παιδιών μας και εγγονιών μας παριστάνετε τους νταήδες; Που μετά τον σκοτωμό τους θα βάζετε στεφάνια για τους άγνωστους στρατιώτες με την ψευτοϋπόκλιση και τα λουλουδάκια αγκαλιά; Για να παίρνετε το χειροκρότημα ως ήρωες απ' τους γονείς των σκοτωμένων παιδιών μας;

Κι εσείς θα ρεμβάζετε τρώγοντας και πίνοντας σε ασφαλές μέρος της Ελβετίας η άλλης χώρας, και θα λέτε μεταξύ σας στην «υγεία μας ρε παιδιά» —όπως στην εκπομπή η απαρτία των ηθοποιών και των τραγουδιστών— θα μας βλέπετε απ' τα κρυφά στέκια σας μέσα απ' την τεχνολογία, να αλληλοσκοτωνόμαστε, σαν να παρακολουθείτε ένα έργο κάποιου σεναριογράφου σαδιστή και πολεμοχαρή. Και μετά, να οι τεχνητές φτώχειες πάλι και το οργανωμένο χάος, γιατί χρωστάμε για τα όπλα που πήραμε να αλληλοσκοτω-

θούμε. Και ποιοι αγοράζουν τα όπλα για τους πολέμους; Οι απλοί πολίτες; Φυσικά όχι. Οι ψευτοηγέτες, που μας παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι του κάθε λαού. Κι αυτοί ωθούν τους ανθρώπους λόγω ανεργίας να φτιάχνουν όπλα και να τους σκοτώνουν με αυτά. Πόσο τρομερά ασυνείδητοι και ξεδιάντροποι είναι προς το ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!

Ας δούμε τώρα κατάματα όλοι και την ανόητη υποκρισία μας. Ταραζόμαστε για τον άδικο χαμό αθώων συνανθρώπων μας που σκοτώνουν οι καμικάζι οποιασδήποτε χώρας. Δεν ταραζόμαστε όμως, όταν οι πιλότοι, ως επίσημοι καμικάζι του κάθε κράτους, σκοτώνουν άλλους αθώους συνανθρώπους μας, που παίρνουν εντολή απ' τις φτιαχτές κυβερνήσεις, σπέρνοντας τον όλεθρο σε άλλες χώρες. Τι τραγική ειρωνεία, να έχουμε ακόμη πολέμους και να αυτοβαυκαλιζόμαστε για πολιτισμένα κράτη. Δεν είσαστε εκπρόσωποι του λαού όπως βροντοφωνάζετε, αλλά εκπρόσωποι μόνο των ψηφοφόρων σας που ακολουθούν την ποιότητά σας. Όταν εργαζόμουν στο ταξί, αναρίθμητοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που αναγνώρισαν την αναξιοπρέπειά σας λέγανε να μην είχα χέρια να ψηφίσω τους απατεώνες και ανανδρους.

Δεν με ελκύει καθόλου η ποιότητα των έργων σας. Ενώ οι αγρότες, αν δεν κουβαλάνε τροφή στις πόλεις, θα φάει ο ένας τον άλλον, και αν οι άνθρωποι των απορριμματοφόρων δεν μαζεύουν τα σκουπίδια μας, θα έχουμε πάρα πολλές σοβαρές αρρώστιες, χολέρα, τύφο και τόσες άλλες. Οι νοσηλευτές που φροντίζουν για τον καθαρισμό και τον πόνο των συνανθρώπων μας, και οι πυροσβέστες που σώζουν με κίνδυνο της ζωής τους τη ζωή των συνανθρώπων μας. Σ' αυτούς τους

ανθρώπους ΝΑΙ, βγάζω το καπέλο μου. Διότι κάνουν πραγματικά σημαντική ανθρώπινη υπηρεσία, ενώ εσείς οι κυβερνήσεις, με τη γραφειοκρατία σας και τους αμέτρητους εισπράκτορες της μαφίας σας, οδηγείτε την ανθρωπότητα στη σήψη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, η παγκόσμια μαφία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

- στην άγνοια του Εαυτού μας, που μας έχει επιβάλει με πολυάριθμους πανούργους τρόπους,
- στους επίσης με πολυάριθμους πανούργους τρόπους προσχεδιασμένους διχασμούς μας και
- το χρήμα που τυπώνουν και το προσκυνούν για θεό τους.

Τελικά η πρωταρχική αιτία, για όλα τα τραγικά δεινά που περνάει η ανθρωπότητα είναι η άγνοια του Εαυτού μας. Συνεπώς κι εμείς έχουμε ευθύνη έκαστος για την αδιαφορία της Γνώσης του Εαυτού μας και της μη συνένωσής μας για απαραίτητη συνεργασία. Με αναπόφευκτο αποτέλεσμα, να πληρώνει έκαστος το ανάλογο τίμημα που του ανήκει. Προσπαθήστε να κατανοήσετε ότι τα πάντα είναι προσχεδιασμένα και τα δικαιωνίζουν απ' τα σχολεία στα μικρά παιδιά με τους διχασμούς, για να κυριαρχεί η παγκόσμια απρόσωπη δυναστεία της μαφίας. Ζουν σε αποσύνθεση, λόγω ότι έχουν σβήσει τη συνείδησή τους και είναι ικανοί για τα πάντα.

Η ταπεινή μου γνώμη, Αγαπημένε μου φίλε Κυριάκο, να επιδιώξεις συμφιλίωση και συνεργασία, όπως συμφώνησες με τους Κύπριους και τους Ισραηλίτες, τι τρεις, ή τέσσερις, ή 5 και με την ετικέτα Τουρκία, γείτονες δεν είμαστε; Γιατί να μην αρχίσουμε να βλέπουμε

όλους τους ανθρώπους σαν τον εαυτό μας; Και ν' απορρίψουμε σταδιακά τις ετικέτες που μάς έδωσαν από μικρά παιδιά; Ορίστε η περίτρανη απόδειξη που προαναφέρω για την «υπεράνω υποψίας εκπαίδευση». Πόσους ανόητους πολέμους θα κάνουμε ακόμη; Τι είναι οι άνθρωποι, μύγες και κουνούπια; Δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωμα να επιμένετε στην αδιαλλαξία των ανόητων οικονομικών συμφερόντων σας. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός τα στοιχεία της Μάνας μας Φύσης, εμείς ανήκουμε ΣΕ ΑΥΤΗΝ και όχι ΑΥΤΗ σ' εμάς.

Συνεργασία απαραίτητως, με προτεραιότητα το Ύψιστο Θείο Δώρο της Ζωής! Με τίποτα δεν μπορείς να θυσιάσεις τις Ζωές αθώων για τις μπίζνες σας. Επιδίωξε τη συνύπαρξη και όχι την αλληλοεξόντωση, όπως έκαναν οι παρανοϊκοί με τους πρώην παγκόσμιους πολέμους, που δολοφόνησαν εκατομμύρια αθώους συνανθρώπους μας. Ο πόλεμος είναι αρρώστια, δεν είναι στο σχέδιο του Θεού, ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ και ΕΙΡΗΝΗ! Κι όχι μόνο να το παπαγαλίζουμε, αλλά να το εφαρμόζουμε και να το διασφαλίζουμε σαν «την κόρη του οφθαλμού μας»!

Δεν μπορείτε να διαιωνίζετε τις οπλοβιομηχανίες για παγκόσμιες δολοφονίες και να το παίζετε ως εκπρόσωποι των λαών, φίλε μου Κυριάκο.

Δεν είναι δικά σου τα παιδιά του κόσμου, που τα φέρνει η Μητέρα μας Ζωή για εξέλιξη και ευτυχία. Πώς διαπραγματεύεστε, για να εξολοθρευέτε τα δημιουργήματα της Ζωής; Σε ποιον Θεό πιστεύετε και για τα μάτια του κόσμου τάχα προσκυνάτε στην παρουσία των επισκόπων, με φιλιά και σταυροκόπια; Αν πιστεύεις στον Θεό μέσα σου, θα σου δώσει τη Σοφία του και την αληθινή στήριξη του για να αντεπεξέλθουμε.

Και μην ξεχνάς, άμα θέλει η Μάνα Φύση, σε Ο χρόνο εξαφανίζει ολόκληρες χώρες, με σεισμούς, με τον αέρα, τον ήλιο και το νερό. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια γι' αυτούς που δεν θέλουν τον πόλεμο και προσπαθούν να διαφυλάξουν την ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Μην αψηφήσεις τον ηθικό νόμο «Η ΒΙΑ ΓΕΝΝΑΕΙ ΒΙΑ» και δεν επιδέχεται καμία ανόητη δικαιολογία, ότι τάχα πρέπει να αγοράσουμε όπλα για να σκοτώσουμε συνανθρώπους μας για να ζήσουμε εμείς. Όταν ο Θεός ακούει τις σκέψεις σου, εφόσον είναι μέσα στην καρδιά μας ότι τον εμπιστεύεσαι, κι ότι ζητάς την συμφιλίωση των δημιουργημάτων του και όχι την αλληλοεξόντωσή τους, θα έχεις την απόλυτη καθοδήγηση και εύνοιά του.

Συνεπώς, όταν θέλεις βοήθεια, να τη ζητάς μόνο απ' τον Θεό, κι όχι να ζητάς στήριξη με αγορά όπλων απ' τον κάθε κυνικό για να αλληλοσκοτωθούν αμέτρητες ζωές. Ποιανού είναι ιδιοκτησία, το νερό, ο αέρας, η γη και ο ήλιος; Παρανοήσατε παντελώς; Διαιωνίζετε την κατάληψη της Γης, των ωκεανών και τα μυαλά των ανθρώπων, που το έκαναν κάποιες προηγούμενες συμμορίες και διαίρεσαν τον πλανήτη μας. Άρα, ως εκ τούτου είσαστε κι εσείς πλήρως υπεύθυνοι για τη συνέχεια της παραπλάνησης, της εξαπάτησης, της εκμετάλλευσης, της απανθρωπιάς με τους φρικιαστικούς πολέμους σας, σαν να είναι οι λαοί γεννήματά των μεγαλομαφιόζων οπλοβιομηχάνων.

Μπορούμε σε όλους τους συνανθρώπους μας, που οι φτιαχτές συνθήκες τούς έφεραν εδώ στο οικόπεδο του πλανήτη μας, που τ' ονόμασαν κάποιοι πρόγονοί μας Ελλάδα και μας ταυτοποίησαν Έλληνες, να τους παρέχουμε Ευλογημένη Γη για καλλιέργεια τροφής, για στέγη, νερό, φως, κι έτσι ν' αρχίσουμε τη συμφιλίωση και

σταδιακά θα υποχωρεί η εχθρότητα, η ζήλεια απ' την ανέχεια, οι διαρρήξεις και τα εγκλήματα. Και να θυμόμαστε πάντα ότι κι εμείς όλοι επισκέπτες είμαστε στο ίδιο οικοπέδο Ελλάδα, κι ότι δεν ανήκει σε κανέναν μας, διότι μετά από εμάς θα έρθουν άλλοι επισκέπτες απ' τη Μητέρα μας Ζωή, όπως μας έφερε κι εμάς.

Μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε τα πλιάτσικα, τα εγκλήματα και τους πολέμους. Ο κάθε κυβερνήτης πρέπει να παρέχει άριστη φιλοξενία στους οποιουδήποτε ανθρώπους, όπως θα την περιμέναμε κι εμείς ως πρόσφυγες φιλοξενούμενοι από άλλους, κι όπως μας την παρέχει σε όλους μας τόσο γενναιόδωρα στον Ευλογημένο του πλανήτη ο ΠολυΑγαπημένος μας Δημιουργός μας!

Στο πολιτικό θέατρο, ατυχώς μέχρι σήμερα μαύρη μαυρίλα πλακώνει συνέχεια. Αύξηση συμμοριών για άρμεγμα του λαού, στυγνή υποδούλωση κι εγκληματικότητα, επηρεάζοντας τους ανθρώπους στα δικά σας έργα.



ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

(α) Οι περισσότεροι παράνομοι: Είναι το κράτος, που από πίσω του δεσπάζουν αφανείς συμμορίες και επιβάλλετε όποτε θέλετε παράνομους νόμους, καθοδηγούμενοι απ' τα μεγαλοαφεντικά σας.

(β) Οι περισσότεροι αυθαίρετοι: Είναι το κράτος, διότι έχετε αφαρπάξει την Ευλογημένη Γη και έχετε κάνει τα εντός σχεδίου για το σύστημά σας και για τους πλουσίους, και τα εκτός σχεδίου ως μικρά αγροτεμάχια και αυθαίρετα για τη στέγη των φτωχών, που είναι θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Κι εσείς τον καθιστάτε αυθαίρετο και τον τρέχετε σε όλη του τη ζωή με αρπαχτικά πρόστιμα μέχρι τρέλας και αυτοκτονίας.

(γ) Οι περισσότεροι αρχαπατεώνες: Είναι το κράτος, διότι με το πρόσχημα «ως επιχειρηματικές δραστηριότητες» και ιδιαίτερα με την «εφορία» αντί της λέξεως «μαφία» εκμεταλλεύεστε τους λαούς με αστρονομικά ποσά κάθε χρόνο. Δισεκατομμύρια ευρώ απ' τα τέλη κυκλοφορίας, δισεκατομμύρια απ' τα ποσοστά ενοικίων 15 τοις εκατό, δισεκατομμύρια απ' τα διόδια, δισεκατομμύρια απ' τον προωθούμενο τζόγο, δισεκατομμύρια απ' τον ΕΝΦΙΑ, δισεκατομμύρια απ' τα δημοτικά τέλη, δισεκατομμύρια απ' τους δημόσιους

δρόμους που τους κάνετε ιδιωτικά παρκινγκ και τόσα άλλα ραδιούργα κόλπα, αρμέγοντας τον λαό με το έτσι θέλω και τόσο επίσημα, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να ταϊζουμε τους κηφήνες και να τους πλουτίζουμε με τον ιδρώτα μας ώσπου να πεθάνουμε. Μόνο με την κοπή δικού μας χρήματος λοιπόν, θα μπορέσεις να πραγματώσεις τη δήλωσή σου να εξαφανίσεις τα «μαφιόζικα κυκλώματα», διότι η ευγενής πολιτεία δεν θα έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί τους πολίτες της ως εισπράκτορες των «μαφιόζικων κυκλωμάτων».

(δ) Οι περισσότερο εγκληματίες: είναι οι χρηματοκόπτες με συνεργούς τα εκτελεστικά όργανα τους πολιτικούς τους, που δημιουργείτε εμφύλιους, θρησκευτικούς και εθνικούς πολέμους ανά την υφήλιο, και παραπλανάτε τους ανθρώπους με την επιβαλλόμενη εγκληματική βία της τεχνητής φτώχειας και τους εξαναγκάζετε να κάνουν αναρίθμητα κακά για να επιβιώσουν. Κι όλα αυτά συμβαίνουν, λόγω απληστίας σας και έλλειψη συνειδητοποίησης του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής!

(ε) Ενώ, αν θα μαθητεύουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, θα γίνουμε συνειδητοί και θα σεβαστούμε το Απαράμιλλο Θείο Δώρο της Ζωής μας και σιγά σιγά θα απορρίψουμε την εγκληματικότητα και όλα τα συναφή, γιατί θα σεβόμαστε και τη Ζωή όλων των άλλων! Ποιος θα απαντήσει στην καταγγελία μου; η «αφανής παγκόσμια οικονομική μαφία»; ή εσείς πολιτικοί «κυβερνήτες»; Ελπίζω να μην είναι άλλη μία φωνή βοώντος εν τη ερήμω!

Ελλάς το μεγαλείο σου!

Πέθαναν μεταξύ του 500 και 322 π.Χ.

- Πυθαγόρας 500 π.Χ. ετών 80 στην εξορία από πείνα
- Μιλτιάδης 489 π.Χ. ετών 65 στη φυλακή
- Αριστείδης 468 π.Χ. ετών 72 στην εξορία από πείνα
- Θεμιστοκλής 461 π.Χ. ετών 66 στην εξορία
- Αισχύλος 456 π.Χ. ετών 69 στην εξορία
- Περικλής 429 π.Χ. ετών 66 παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας
- Φειδίας 429 π.Χ. ετών 66 στη φυλακή
- Αναξαγόρας 428 π.Χ. ετών 72 στην εξορία
- Ηρόδοτος 426 π.Χ. ετών 59 στην εξορία
- Ικτίνος 420 π.Χ. στην εξορία
- Σοφοκλής 406 π.Χ. ετών 90 στην εξορία από πείνα
- Ευριπίδης 406 π.Χ. ετών 74 στην εξορία
- Αλκιβιάδης 404 π.Χ. ετών 48 στην εξορία
- Σωκράτης 399 π.Χ. ετών 71 του δώσανε το κώνειο
- Θουκυδίδης 396 π.Χ. ετών 64 στην εξορία
- Αριστοφάνης 385 π.Χ. ετών 61 στην εξορία από πείνα
- Πλάτων 347 π.Χ. ετών 80 στην εξορία
- Ισοκράτης 338 π.Χ. ετών 99 στην εξορία
- Δημοσθένης 322 π.Χ. ετών 63 του δώσανε δηλητήριο

Αιτία θανάτου ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων.

Σκοτώνανε, σταυρώνανε τους Αληθινούς Φωτοφόρους Διδασκάλους μας, που ερχόντουσαν να αφυπνίσουν και να εξευγενίσουν τους υποδουλωμένους

λαούς για εσωτερική εξέλιξη και μέχρι τώρα κυβερνούν οι δολοφόνοι τους με πολλαπλές μάσκες. Αυτά συμβαίνουν παντού και πάντα απ' τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο απ' τους Έλληνες.

Μην μπερδεύομαστε με τις ετικέτες τους, είμαστε όλοι συνταξιδιώτες και συγκάτοικοι του ευλογημένου πλανήτη μας Γη! Τις ετικέτες που μας μπλάστρωσαν κάποιοι επιτήδειοι και τις κουβαλάμε ακόμη από μικρά παιδιά με τόσο φανατισμό, είναι η αιτία της διαιώνισης αλληλοεξοντώσεώς μας με τους αρρωστημένους πολέμους.

Ας συνεργαστούμε τώρα για το Γενικό Καλό πρώτα στη χώρα μας, να κατανοήσουμε την απόρριψη των ετικετών των κομμάτων που μας έχουν διχασμένους και μετά θα επακολουθήσει περισσότερη αφύπνιση, για να συνενωθούμε παγκοσμίως. Να ξεγράψουμε σιγά σιγά απ' το μυαλό μας τις φανατισμένες ιδέες των πατρίδων, για να σταματήσουμε επιτέλους τους αρρωστημένους πολέμους, που καταπροσβάλλουμε το Υπέρτατο Θείο Δώρο της Μητέρας μας Ζωής!



Αφυπνίσου σημερινέ πολίτη του πλανήτη Γη,
που θέλεις να γίνεις κυβερνήτης του λαού.
Σου προσφέρεται η απίστευτη τιμή, για να
δώσεις τη σκυτάλη του φωτός στις επερχόμενες
Ευλογημένες γενιές, γιατί μόνο έτσι θα νιώσεις
'Ανθρωπος! Δεν υπάρχει πιο 'Υψιστος
Σκοπός απ' αυτόν!

Μόνο όταν αρχίσεις να αρνείσαι τις υποβαλλόμενες εντολές των αφανών αφεντικών σου και δημιουργήσεις δικές σου ράγες, θα κάνεις τη διαφορά. Αλλιώς, λυπάμαι πάρα πολύ, θα είσαι κι εσύ ένας απ' τους ίδιους, παρασέρνοντας στο σκοτάδι και αυτούς που σε ακολουθούν. Τυφλός οδηγεί τυφλόν και οι δύο πέφτουν στο βόθρο (του Χριστού μας η διαχρονική ρήση).

Θα μπορούσαμε να γράφουμε τόμους για τη διεφθαρμένη συμπεριφορά των πολιτικών, όπου είναι **οι ηθικοί αυτουργοί της πολύχρονης και πολύμορφης παγκόσμιας εγκληματικότητας.**

Γι' αυτό, θα σταματήσω εδώ για την υπάρχουσα φρικιαστική εποχή μας. Αρκούν αυτά τα λίγα για την τόσο μελανή ιστορία της ανθρωπότητας, που την έχουν δημιουργήσει οι χρηματοκόπτες και μέντορες της διάνοιάς σας, και τη συνεχίζουν μέχρι σήμερα με εσάς τους «σούπερ ιδιοτελείς μορφωμένους» των πανεπιστημίων της ελίτ, που σας προετοιμάζουν ως «εθνοσωτήρες» και τυραννάτε τους άμοιρους λαούς. Αυτή είναι η μία σκοτεινή πλευρά του νομίσματος λόγω της άγνοιας του Εαυτού μας.

Και η άλλη φωτεινή κι ελπιδοφόρα πλευρά του νομίσματος Η Γνώση του Εαυτού μας

Τώρα, αρχίζω να μιλώ για την άλλη πλευρά του νομίσματος της ομορφιάς, για να προσπαθήσουμε να την πραγματώσουμε. Ευτυχώς σήμερα μας προσφέρεται επιτέλους και η δυνατότητα του πιο ΔΥΝΑΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ στη Γη, η ΕΠΙΛΟΓΗ.

Αισθάνομαι να σας εκφράσω ότι μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου κατοικεί η Υπερδύναμη που την ονομάζουμε Θεό, ή Δημιουργό, ή Ζωή, ή Ανώτερη Δύναμη, κι αυτή τη βαθιά σκοτεινή εποχή έχουμε ταυτόχρονα και την πιο απίστευτη Υπέρλαμπρη Εποχή! Έχουμε στον Ευλογημένο πλανήτη μας την Παρουσία του Αληθινού Ζωντανού Διδάσκαλου Πρεμ Ράβατ, που από μικρό παιδί 4 ετών ομιλούσε τοπικά στη χώρα που ονόμασαν Ινδία, όπου γεννήθηκε. Απ' τα 13 του χρόνια, όταν τον πρωτογνώρισε ο δυτικός κόσμος, άρχισαν οι προσκλήσεις απ' όλες τις ηπείρους μέχρι σήμερα, γυρίζοντας ακατάπαυστα όλο τον κόσμο ως πιλότος για να διαχειρίζεται τον χρόνο του, ώστε να μην εξαρτάται απ' τις επιβατικές αερογραμμές. Προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο που αποτελείται από 4 τεχνικές και τον ονομάζει ΓΝΩΣΗ. Να στρέφουμε την προσοχή μας μέσα μας, για να ανακαλύψουμε τον Θεό

και τα απίστευτα αποθέματα που έχουμε στην καρδιά μας, ώστε να τα εξορύξουμε για τη συλλογική εξέλιξη του Ανθρώπινου Γένους και για να βάλουμε ΣΤΟΠ στην ατομική και παγκόσμια τραγωδία μας!

Όπως βλέπουμε εμπειρικάς όλοι εμείς οι μεγάλοι, αποκλείεται η συνένωση της ανθρωπότητας με την τραγική ύπουλη μάθηση των διαφορών μας, που μάς έχουν μπλαστρώσει από μικρά παιδιά στα μυαλά μας, με πατρίδες, με θρησκείες, κι ένα σωρό άλλες ραδιούργες μεθόδους διχασμού μας. Απ' ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα, 52 χρόνια υπηρεσίας του προς την ανθρωπότητα, μόνο με τη Θεσπέσια και Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας μπορεί να σωθεί και ν' απελευθερωθεί ο κάθε άνθρωπος, κατ' επέκταση όλη η ανθρωπότητα.

Εκφράζω την απόλυτη εμπειρία μου. Διότι η Θεία Γνώση του Εαυτού μας μάς φανερώνει τις ομοιότητές μας και σταδιακά οι άνθρωποι θα το κατανοούν, κι έτσι αναπόφευκτα θα απορρίψουμε τις διαφορές μας, τα μίσση και τους πολέμους, γιατί θα συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μας είμαστε της ΙΔΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ κι έχουμε τα υπερόπλα της Ειρήνης, της Αγάπης, του Σεβασμού, της Καλοσύνης, της Συμπόνιας, της Αναγνώρισης, της Κατανόησης, της Εκτίμησης, της Διαύγειας, της Σοφίας, της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας.

Ως αναπόφευκτο επακόλουθο, όπως μας μάθαιναν και συναρμολογούσαμε τα όπλα για να σκοτωνόμαστε, τώρα θα τα αποσυναρμολογούμε και θα λιώνουμε τα υλικά για χρησιμότητα. Κι έτσι θ' αρχίσει η αληθινή αξιοπρεπής συλλογική προσπάθεια για το Γενικό καλό και όλων των πλασμάτων της Μαγευτικότητας Δημιουργίας του ΠολυΑγαπημένου μας Δημιουργού μας!

Αυτή είναι η απρόσμενη και απίστευτη ευκαιρία που προσφέρεται σήμερα στον κάθε άνθρωπο. Η θαυμαστή συμμετοχή για έναν καλύτερο κόσμο. Ας την αδράξουμε με γλυκύτερη ταπεινότητα και βαθύτατη ευγνωμοσύνη.

Αγαπημένε μου φίλε Κυριάκο, λόγω της ωριμότητάς σου και ως γονέας, που γνωρίζεις το θέατρο που παίζουν οι ηθοποιοί στη σκηνή της πολιτικής, είσαι γνώστης απ' τις εμπειρίες των συναδέλφων σου και το ρεζιλίκι τους. Εφοδιάσου ΤΩΡΑ απ' αυτήν την ευγενή πληροφόρηση για τη Γνώση του Εαυτού σου, για να μπορέσεις ν' αλλάξεις πρώτα τη δική σου μοίρα και κατ' επέκταση ως μπροστάρης να εμπνεύσεις και τον λαό μας, που θέλεις να τον κυβερνήσεις.

Χρειάζεται να μάθεις να επιλέγεις πολύ αυστηρά τους πιο γνήσιους για συνεργάτες σου, κι αν δεν υπάρχει στο κόμμα σου κανένας, ψάξε να βρεις νέους που δεν έχουν συμβιβαστεί με το σύστημα, διότι ο κόσμος κρίνει και με ποιους συνεργάζεσαι. Ταυτόχρονα, με την ακέραια άμυνά σου, θα γνωρίζεις και ποιοι σε ακολουθούν και ποιοι δεν θα δέχονται την πραγμάτωση του ευγενούς προγράμματός σου, οπότε δεν θα μπορούν να μολύνουν το σχέδιο της καρδιάς σου, γιατί θα απομονώνονται από μόνοι τους, με την επιβολή του σχεδίου σου για το Γενικό Καλό! Κι έτσι ο διαχωρισμός θα γίνεται μόνος του απ' την συμπεριφορά του καθένα: η έλξη των συνειδητών που θα συμφωνούν για το Γενικό Καλό, και η αποφυγή των αρπακτικών που θέλουν μόνο το δικό τους συμφέρον. Η απόρριψη **όλων των ιδεών των μυαλοκίνητων**, που δεν έχουν κίνητρο το Γενικό Καλό, είναι η καλύτερη δικλίδα α-

σφαλείας για την αλάνθαστη επιλογή όλων των γνήσιων συνεργατών σου.

Πρώτο σου μέλημα, να επιδιώξεις **τη συνένωση του λαού**, και όχι να διαιωνίζεις τη διαίρεσή του, γιατί είναι τόσο προφανές ότι υπηρετείς το **υπάνθρωπο σύστημα**. Θα προσελκύσεις όλους τους αγανακτισμένους ακομμάτιστους που έχουν σιχαθεί την πολιτική, τους απογοητευμένους των διαφορετικών κομμάτων και την καινούργια γενιά, γιατί θα διακρίνουν την καθαρότητά σου, όταν θα έχεις επιλέξει να λειτουργήσεις απ' την καρδιά!



Οι ωφέλειες της κοπής χρήματος από την αληθινή κυβέρνηση των Οραματιστών του Γενικού Καλού

Ας δούμε τώρα τα **θαυμάσια αποτελέσματα** που μπορούν να προκύψουν απ' την υποχρέωση και τη φροντίδα της καινούργιας πολιτείας προς τον λαό.

Πρώτα απ' όλα, εξάλειψη του άγχους για την αυριανή ημέρα, που δεν θα τους κυνηγάει κανένα χρέος, γιατί θα έχουν τα βασικά τους εξασφαλισμένα. Ενοίκιο, τροφή, ένδυση, απ' τον μισθό κοινωνοφελούς εργασίας, νερό, φως, θέρμανση, τηλέφωνο, μέσα μεταφοράς δωρεάν, για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια. Επανέκτηση της ελπίδας μέσα τους ότι υπάρχουν και κάποιοι εκπρόσωποι του λαού επιτέλους που επιθυμούν να μειώνουν μέχρι εξαφάνισης τα προβλήματα, και όχι να τα δημιουργούν και να τα αυξάνουν, όπως έκαναν **οι πρώην υποκριτές ασυνείδητοι πολιτικοί με τις αρπακτικές κλίκες τους.**

Δεν θα έχουν ούτε άγχος ως προς τις σπουδές τους, ούτε θα σκέφτονται να μεταναστεύσουν, αλλά θα έχουν την επιλογή τους. Οι μισθοί όλων των υπαλλήλων-συνεργατών θα είναι βιώσιμοι, για αξιοπρέπεια.

Δεν θα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε πορνεία, τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά, απάτες, εγκλήματα για εξεύρεση των φυσικών τους αναγκών, με αποτέλεσμα όλο και θα μειώνονται οι αυτοκτονίες, οι χωρισμοί, οι φυλακές, τα νοσοκομεία, τα τρελοκομεία και οι πόλεμοι.

Τα ΜΜΕ της καινούργιας πολιτείας θα προβάλλουν καθημερινά προγράμματα για **τη Γνώση του Εαυτού μας** και εκπαίδευση για την Ειρήνη, για να προ-

άγουμε την εξύψωση της καρδιάς και την πραγμάτωση της Ειρήνης, της Αγάπης, του Σεβασμού, της Ελευθερίας, της Ευημερίας και της Αξιοπρέπειας. Αντί για πληρωμές ανέργων, θα έχουμε κοινωφελή εργασία παντού, ιδιαίτερα για την όσο περισσότερο δυνατόν ασφάλεια των πολιτών.

Η κάθε γειτονιά θα έχει το αστυνομικό της τμήμα σε χωριά, νησιά, εξοχικά, προάστια, πόλεις με συνεχείς περιπολίες 24ώρου βάσεως για πρόληψη κλοπών, οικιών, καταστημάτων, αυτοκινήτων, μηχανών κ.λπ., που οδηγούν στο έγκλημα. Θα αναπτύξουμε την ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και θα εξατμίζεται ο ατομισμός και «η ζωή μου ο θάνατός σου». Και σταδιακή εξαφάνιση ολοκληρωτικά όλων των «συμμοριών κρατικών κυκλωμάτων», που παρουσιάζονται τάχα για την προστασία του «κράτους» ως υπουργεία, εφορίες και κρατικά παιχνίδια, γιατί δεν θα έχει ανάγκη η πολιτεία να αρμέγει τον λαό, εφόσον θα τυπώνουμε δικό μας χρήμα.

Και στην παιδεία ως προτεραιότητα θα βάλουμε τη σωτήρια Αυτογνωσία πρώτα για Εσωτερική Εξέλιξη. Και μετά επακολουθεί και η ευγενής συλλογική εξέλιξη. Όταν ανακαλύψουμε μέσα στην καρδιά μας την Αγάπη, την Κατανόηση, και τον Σεβασμό, μπορούμε αβίαστα να αντικαταστήσουμε το μίσος, την ασυνειδησία και την ασέβεια του μυαλού που κυριαρχούν μέχρι τώρα, λόγω άγνοιας του Εαυτού μας! Αγάπη, Αναγνώριση, Εκτίμηση, και Σεβασμό για τη Μητέρα μας Φύση, που είναι Συντηρήτρια όλων μας, και εκγύμναση του σώματος με υγιή διατροφή, για να μην παγιδεύονται τα νέα παιδιά, στα εγκληματικά υποκατάστατα.

Αυτός είναι ο πραγματικός άθλος και η αληθινή υπηρεσία ενός κυβερνήτη — ως υπηρέτης του λαού.

Και όχι που αλλάζει συνέχεια ο Μανωλιός κάθε 4 χρόνια και με τα ΜΜΕ, που είναι δικά τους, αποχαυνώνουν όλο το 24ωρο τον λαό και τον ωθούν στον διχασμό, στο αλκοόλ, στον τζόγο, στην πορνεία, στα ναρκωτικά, στην απάτη και στην εγκληματικότητα. Σου παρέχεται η **απίστευτη δυνατότητα** να κάνεις την αρχή ξεριζώματος της σάπιας ρίζας και να επανιδρύσουμε έναν Ειρηνικό και Δίκαιο Κόσμο, Αντάξιο του Δημιουργού μας και των Ευγενών Φωτισμένων Προγόνων μας!

Αυτά είναι τα αναντίρρητα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που πρέπει να διασφαλίζονται από την πολιτεία.

Θεωρώ, αν συνειδητοποιήσεις βαθιά την απαραίτητη **πρωταρχική ιδέα της κοπής χρήματος απ' την πολιτεία μας**, θα μπει το νερό στ' αυλάκι και θα σταματήσεις τη ζητιανιά και την εξάρτηση απ' τους μαφιόζους αφεντικά σας. Θα έχουμε όλο και καλύτερες συνθήκες σε όλους του τομείς και θα επηρεάσεις κι άλλους λαούς να πραγματοποιήσουν την ουσιαστική ιδέα μας στο υλικό πεδίο.

Πρέπει να εξαφανίσουμε τις αθλιότητες και ντροπιαστικότητες εικόνες, να τρώνε οι συνάνθρωποί μας και τα παιδάκια τους από τους κάδους απορριμμάτων, να μην έχουν στέγη και τα μέσα καθαριότητάς τους. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η πολιτεία θα κόβει δικό μας χρήμα και θα προλαμβάνει όλα τα αίσχη που έχει δημιουργήσει η «επιχείρηση πολιτική» με τους θεοχρήματους και ασυνείδητους ψευτοεκπροσώπους των λαών.

Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί να γλυτώσει ο λαός, εκτός απ' την εξεύρεση γνήσιων μπροστάρηδων, τη συνένωσή μας και την κοπή δικού μας χρήματος.

Η κυβέρνηση των «Οραματιστών του Γενικού Καλού» τελικά θα είναι ΕΝΑ με τον λαό **ως υπηρέτες** και όχι κυβερνήτες για διχασμούς και οργανωμένο χάος.

Εφόσον έχουμε τα πάντα. Ότι φανταστήκαμε τα πραγματοποιήσαμε με τις πρώτες ύλες της Μάνας μας Φύσης, δεν τα δημιουργούμε απ' το χρήμα, αλλά απ' τις σκέψεις και τα χέρια μας. Θα εκλείψουν όλα τα κακά βαθμιαία που προέκυψαν λόγω του χρήματος και σταδιακά θα το εξαφανίσουμε, που είναι η αιτία της ύπαρξής τους. Αυτή θεωρώ θα είναι η πιο σωτήρια ιδέα, αλλά φυσικά θα καθυστερήσει, διότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι το έχουν λατρέψει πάνω απ' όλα, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουν και οι ζωές τους ανά πάσα στιγμή. **Αυτό κι αν δεν είναι τώρα δίλλημα σοφίας.**

Ας εξετάσουμε τώρα και το ενδεχόμενο ποιοι δεν θα θέλουν την κοπή χρήματος απ' την πολιτεία, που θα έχει σε προτεραιότητα την Ειρηνική Επανάσταση για την εξαφάνιση του σκότους. Σίγουρα οι πρώτοι θα είναι οι ασυνείδητοι που με αθέμιτα μέσα έγιναν πλούσιοι, γιατί θέλουν να νιώθουν εγκεφαλικά ότι είναι κυρίαρχοι όπου κι αν βρίσκονται, γιατί πάσχουν απ' το συναίσθημα της ανωτερότητας και θέλουν να έχουν πάντα στην κατοχή τους κατωτέρους τους. Οι οπλοβιομηχανίες με τους εργαζόμενους πολίτες, που με τα μυαλά και τα χέρια τους είναι εργάτες του θανάτου, άλλοι συνειδητά άλλοι ασυνείδητα, αντί να είναι εργάτες της Ζωής.

Και οι στρατοί ξηράς, θαλάσσης και αέρος, με τις μόνιμες ιεραρχίες τους και τις πολύχρωμες στολές με τα φανταχτερά παράσημα των πολέμων, και τους πολίτες στρατιώτες ως πιόνια τους, κάθε στιγμή για τυχόν πόλεμο. Οι βο(υ)λευτές, οι δικηγόροι, οι κλητήρες,

οι δικαστές, η αστυνομία, οι εργαζόμενοι φυλακών, τα μαγαζιά πωλήσεως όπλων, οι εφοριακοί, οι αραχτοί στις δημόσιες υπηρεσίες, οι μεσίτες, οι έμποροι του αλκοόλ, του τζόγου, των ναρκωτικών, της πορνείας, του δουλεμπορίου, κι ένα σωρό άλλα ιδιωτικά και δημόσια κυκλώματα, που είναι περιττή η αρίθμησή τους. Πάρα πολλά επαγγέλματα είναι καταστροφικά, διατηρούνται και αυξάνονται από εργαζόμενους λόγω ανεργίας και με κοινωνικές εργασίες θα μειώνονται όλο και περισσότερο. Τα χέρια που τα έχουν βάλει κάποιοι κομπιναδόροι τάχα ότι προσφέρουν στο σύνολο και αντιθέτως τους καταστρέφουν, πρέπει να τα αναστρέψουμε να υπηρετούν με ωφέλεια πραγματική το Γενικό καλό.

Κι όλοι αυτοί θα φέρουν το πρόσχημα, και πώς θα πληρωνόμαστε εμείς από τόσες αναγκαίες δουλειές αν σταματήσουμε; Φίλοι μου καλοί, καλύτερα να πληρώνεστε για οποιαδήποτε κοινωνική εργασία, παρά να είσαστε η αιτία της διαιώνισης του χάους, της απάτης, του εγκλήματος, και των πολέμων. Διότι προτεραιότητά μας είναι η εκτίμηση και ο σεβασμός του Υπέρτατου Δώρου της Ύπαρξής μας, και όχι «η ζωή μου ο θάνατός σου» με οποιοδήποτε μέσον, που μας δόμησαν όλα τα πρώην σκοτεινά συστήματα.

Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε την κατηφόρα της ασυνειδησίας, γιατί έρχονται καινούργιες Ευλογημένες γενιές και δεν έχουμε απολύτως κανένα δικαίωμα να τους αφήνουμε κληρονομιά αυτή την ξεδιάντροπη και δύσοσμη κατάσταση που την ονομάζουμε πολιτισμό, αντί απόλυτα απολιτισμό - υπανθρωπισμό. Η τεχνητή φτώχεια οδήγησε την ανθρωπότητα στην πλήρη αποσύνθεση, ασεβώντας ολοκλη-

ρωτικά κατά του Υπέρτατου Θείου Δώρου της Ζωής μας! Αντί να φτιάχνουμε όπλα για να σκοτωνόμαστε, γιατί να μην καλλιεργούμε τη Μάνα μας Γη, για να ζούμε με Ειρήνη, Ευτυχία και Αξιοπρέπεια;

Οι σκέψεις και οι πράξεις μας, που ξεκινούν απ' το μυαλό μας λόγω άγνοιας του Εαυτού μας και όχι απ' την καρδιά της Γνώσης του Εαυτού μας, μας έχουν δημιουργήσει και οδηγήσει μέσα σε **μία παγκόσμια κινούμενη άμμο**. Το «ουδέν κακό αμιγές καλού» ας το εφαρμόσουμε σήμερα, μετά απ' αυτή την άθλια ηθική και οικονομική κρίση. Ήρθε ο καιρός για αφύπνιση και προσπάθεια για μια προσωπική και συλλογική Καινούργια Φωτεινή Ιστορία.

Μόνο όταν φέρνεις το φως, φεύγει το σκοτάδι. Να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους ν' ανακαλύψουν μέσα τους τη Θεϊκή Αγάπη, την Ειρήνη και τη Διαύγεια, για να αντικαταστήσουν το μίσος, τον πόλεμο και το σκοτάδι που έχουν στο μυαλό τους, ώστε να ξεφύγουν απ' τους βάλτους τούς στημένους απ' τα σαθρά προγονικά συστήματα.

Ασύγκριτη η διαφορά του συνειδητού εσωτερικά ελεύθερου που λειτουργεί απ' την καρδιά του, από τον υποδουλωμένο εσωτερικά, που λειτουργεί απ' το πολυπρόσωπο μυαλό του.

Αφιέρωνε κι ένα μέρος του χρόνου σου κάθε μέρα, να ερευνήσεις για να συνειδητοποιήσεις όσο μπορείς το **συναρπαστικό Έργο του Διδασκάλου μας**, που εκτυλίσσεται εδώ και 52 χρόνια σε όλο τον πλανήτη μας, για να μην είσαι κι εσύ μέσα στην πλάνη και στα σκουπίδια που προσφέρουν και θάβουν την κάθε επερχόμενη ευλογημένη μας γενιά οι εκάστοτε ψευτοκυβερνήσεις.

Δεν υπάρχει πιο ευγενής σκοπός, πρώτα να αναγνωρίσουμε το Θεϊκό μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, και να είμαστε υπό την κάθε στιγμή καθοδηγούμενοι, συμμετέχοντας να εξαλείψουμε την εκμετάλλευση, την αδικία, την τεχνητή φτώχεια, και να εμπνέουμε τους πάντες, για να βρουν κι αυτοί μέσα τους το Θεϊκό!

Κυριάκο μου Αγαπημένε, η Επιτυχία σου θα είναι εγγυημένη μόνο αν επιδιώξεις τη συνένωση του λαού και εργαστείς για το Γενικό Καλό! Διότι η κάθε σου σκέψη και πράξη θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καρδιά σου, που μας μαθαίνει **Ευσυνειδησία στο παρόν**, και όχι με τις φαντασίες του μυαλού, τους φόβους και τους συμβιβασμούς με τα αφανή αφεντικά σας.

Αν δεν είναι το κίνητρό σου αυτός ο υπέροχος σκοπός, που να προσβλέπει στο **Γενικό Καλό**, είναι πολύ καλύτερα να μην εμπλακείς γιατί θα χάσεις τον πολυτιμότερο χρόνο σου, εφόσον διαισθάνεσαι το αποτέλεσμα εκ των προτέρων.

Ο Σοφός δεν μαθαίνει απ' την καταστροφή, γιατί γνωρίζει πώς να μην την προκαλεί. Αν το βρίσκεις δύσκολο, γιατί είναι απρόσμενο το μήνυμά μου και είναι σε αντίθεση με τα σχέδια του μυαλού σου, έχε το σε ένα εμφανές σημείο να σου υπενθυμίζει το καθήκον της καρδιάς σου, και μπορείς όποτε θέλεις να ξεμπλέξεις με την αλλαγή ετικέτας του κόμματός σου και καινούργια πορεία για τα αναντίρρητα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού, με το λογότυπο του κινήματός μας των «Οραματιστών του Γενικού Καλού»!

Επέλεξε να γίνεις Μάρτυρας της Ομορφιάς και της Αλήθειας της καρδιάς σου, να επηρεάσεις κι άλλους

ηγέτες, για να κλείνει σταδιακά το απερίγραπτο χάσμα των αρπακτικών προς τους άμοιρους λαούς και ν' αρχίσουν και οι λαοί να επιθυμούν την αναμόρφωσή τους για να σωθούν.

Η ταπεινή μου γνώμη και εμπειρία, τι εστί κυβερνήτης. Κυβερνήτης είναι ο άνθρωπος που σπουδάζει κάθε στιγμή να κυβερνάει το μυαλό και το σώμα του με την υπέροχη ιδιότητα της πειθαρχίας, **που διδάσκεται με τη διαύγεια απ' τη μάθηση της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας!**

Το Μήνυμα της Γνώσης είναι προσωπικό, για την εσωτερική μας εξέλιξη και απελευθέρωση, που εμπνέει και στη συλλογική εσώτατη εξέλιξη!

Το μήνυμα των αρχών και του σκοπού του κινήματός μας είναι για εξωτερική συλλογική εξέλιξη και απαλλαγή απ' την οικονομική μαφία. Ένας καινούργιος ευγενέστατος τρόπος σκέψης, απ' τα βάθη της καρδιάς μας!

Κατανοώ, έχεις καλλιεργήσει πολύ το χωράφι του μυαλού σου, αλλά οι καρποί του είναι η ιδιοτέλεια, η έπαρση, η ζήλεια, το μίσος, η εκδίκηση, η αλαζονεία, η απληστία, ο θυμός, η υποκρισία, η υποδούλωση και υποφέρει αυτός που τους σπέρνει και οι γύρω του. Κι εγώ έρχομαι στη ζωή σου τώρα που ήρθε το **πλήρωμα του χρόνου**, να σου υπενθυμίσω, μην αδιαφορήσεις ν' αρχίσεις να καλλιεργήσεις το χωράφι της καρδιάς σου, που οι καρποί της είναι η Ανιδιοτέλεια, η Απλότητα, η Χαρά, η Αγάπη, η Ειρήνη, η Ταπεινότητα, η Γενναιοδωρία, η Καλοσύνη, η Αξιοπρέπεια, η Ελευθερία, για να χαίρεσαι τους καρπούς της και όσοι είναι γύρω σου.

Το μήνυμά μου, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό και δεν σταμάτησα, παρ' όλο που έβλεπα να

γίνονται πολλές οι σελίδες, ώσπου να σταματήσει η καρδιά μου να γράφει. Σου μεταδίδω και υπενθυμίζω σαφέστατα την πραγματικότητα, για να είσαι και ως **παραλήπτης υπεύθυνος στη μελέτη του, διότι σε αφορά**, αφού αναζητάς με πάθος να αναλάβεις την κυβέρνηση του λαού, που περιμένει απεγνωσμένα μία υγιή αλλαγή, για να ζήσουν αξιοπρεπώς! Είναι απεριγράπτα απογοητευμένος και πικραμένος ο λαός απ' τις άρρωστες δήθεν αλλαγές των λαοπλάνων, ψευτών, εκμεταλλευτών, απατεώνων και εγκληματιών.

Φαντάσου για λίγο αν μπορείς να ξεφύγεις απ' το μυαλό, και σκέψου απ' την καρδιά. Έλα στη θέση των τόσο πολύ πικραμένων πολιτών, που έχουν αυτοκτονήσει δικοί τους άνθρωποι. Θα σου άρεσε να έχεις τέτοιους πολιτικούς στο σβέρκο σου όσο ζεις; Κι έλα στη θέση των εφήβων από φτωχές οικογένειες, που δεν έχουν δουλειές και δεν υπάρχει φως να ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Θα ήθελες τα παιδιά σου να ήταν στη θέση τους; Είναι απίστευτα σημαντική η επιλογή της πορείας με την καρδιά σου, για να εμπνεύσεις και τον λαό μας, που τους ζητάς να πορευθούν μαζί σου.

Επεξεργάσου, αυτόν τον εσωτερικό κανόνα. Αν δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος εσωτερικά απ' τη Γνώση του Εαυτού του, εξελίσσεται μόνο εξωτερικά με οποιαδήποτε αθέμιτα μέσα. Και ποια είναι η μέγιστη επιτυχία της αυταπάτης του; Άντε να σε βάλουν στο πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι της ιεραρχίας σας, ως «πρόεδρο της δημοκρατίας». Ενώ η εξέλιξη της ψυχής, φίλε μου Αγαπημένε, δεν έχει όρια, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ υλικού πλούτου, με τον Άφθαρτο Πλούτο της Ψυχής μας, που

έχουμε όλοι μέσα μας και μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε!

Οι εμπειρίες που έχω ως μαθητής 45 χρόνια με τη Γνώση του Εαυτού μου, με ωθεί να σου εκφράσω ότι, χωρίς την Γνώση του Εαυτού μας, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι χαμένος και ζωντανός νεκρός, διότι δεν γνωρίζει την αρχή του κουβαριού του. Κατά συνέπεια, η Γνώση του Εαυτού μας, για όποιον επενδύσει, είναι **η Σανίδα Σωτηρίας του!**

Μου ήρθε η έμπνευση να σου στείλω και δύο ποιήματα από μερικά που έχω γράψει, ελπίζοντας να αγγίξουν το βαθύτερο είναι σου, γιατί μπορεί το μυαλό σου, χωρίς να το θέλεις, διότι είναι πολύ ισχυρό, να μη σου επιτρέψει να διαβάσεις το βιβλίο ποιημάτων, γιατί σ' έχει τόσο δικό του απ' τα γεννοφάσκια σου. Δεν θέλει με τίποτα να του ξεφύγεις, ιδιαίτερα εσείς οι κυβερνήτες, γιατί μέσα από εσάς έχει αναρίθμητους σκλάβους και όποτε θέλει τους σκοτώνει πάλι μέσα από σας, που σας βάζει ως εκτελεστικά όργανά τους για διάφορους βρώμικους πολέμους.

Σ' αυτά τα ποιήματα, χρειάζεται ο μελετητής να μειώσει σχεδόν ολοκληρωτικά την ταχύτητα των σκέψεων του μυαλού του, για να αγγιχτεί η καρδιά του απ' την υποχρέωση ευθύνης προς την ίδια τη Ζωή του και των συνανθρώπων του!



Ας σεβαστούμε το θείο δώρο της Ζωής

*Μόνο και μόνο για χάρη των παιδιών
οι πόλεμοι πρέπει να σταματήσουν.
Ας σεβαστούμε το θείο δώρο της Ζωής
που στέλνει τα βρέφη για εξέλιξη
και να ευδαιμονήσουν.*

*Είναι πολύ μεγάλη η ντροπή και η ευθύνη μας
ν' αδιαφορούμε για τα νεογέννητα παιδιά
και να μην προσπαθούμε να εξαφανίσουμε
τη φτώχεια, τους πολέμους και τα ναρκωτικά.*

*Όταν εμείς βρούμε μέσα μας
τη Διαύγεια και την αληθινή Χαρά
τότε θα μπορούμε να διδάξουμε τους νέους
πώς να μην παγιδευτούνε
στους πολέμους και στα ναρκωτικά.*

*Ας δουλέψουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας
για να φωτιστεί ο νους μας.
Αυτή είναι η πιο ουσιαστική προσπάθεια
να ξεκαθαρίσουμε πρώτα εμείς
να γίνουμε χαρούμενοι και διανοητές
για να εμπνέονται τα παιδιά μας από υγιείς γονείς.*



Όλοι είμαστε συνταξιδιώτες

Σε κανέναν δεν ανήκει
η Ευλογημένη Μάνα μας Γη.
Τα σόνορα τα βάλανε οι πολεμοχαρείς
για να σκοτώνονται και για να μην ξυπνήσουνε ποτέ
οι άμοιροι λαοί.

Με ποιο δικαίωμα έχουμε κάνει κτήμα μας
και διαιρέσαμε τον Ευλογημένο Πλανήτη Γη,
που μας παραδόθηκε δωρεάν απ' τον Δημιουργό μας
και η Μάνα μας Φύση τους πάντες και τα
πάντα συντηρεί.

**ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΗ
ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΩΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.**

Γιορτάστε, τραγουδήστε, χορέψτε,
αγκαλιαστείτε όλοι οι λαοί της Γης,
για το Ύψιστο Πανάγιο Δώρο της Ύπαρξής μας,
της Πολυαγαπημένης Μητέρας μας Ζωής!

Επιδίωξε να ενεργοποιήσεις όσο περισσότερο τον πομποδέκτη της καρδιάς σου, για να εμπνευστείς απ' την ευγενή προσπάθεια του Οικουμενικού Έργου του Διδασκάλου μας, που θα σε κάνει να αισθάνεσαι **Ωφέλιμος Άνθρωπος** στην παγκόσμια κοινωνία, διότι μόνο και μόνο τότε θα βιώνουμε το Αληθινό Νόημα της Ζωής μας, στο Ευλογημένο Καθημερινό μας Ταξίδι!

Αισθάνομαι την ανάγκη να διαχωρίσω το κοινωνικοπολιτικό κίνημα που δημιουργήσαμε απ' το έργο και τις θέσεις του Διδασκάλου μου για τυχόν παρερμηνείες. Ο Διδάσκαλός μου δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή «παγκόσμια απεχθή υποκριτική πολιτική». Ο μοναδικός σκοπός του Διδασκάλου μου είναι να εμπνέει τους ανθρώπους, προσφέροντας έναν πρακτικό τρόπο που τον ονομάζει Γνώση, για να επιστρέψουμε μέσα μας.

Εάν επενδύσουμε με ειλικρίνεια, θ' ανακαλύψουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, που εμπεριέχει την Ειρήνη, την Αγάπη, τη Σοφία, την Ελευθερία, την Πληρότητα, τον Σεβασμό την Αξιοπρέπεια και ανεξάντλητο εσωτερικό πλούτο για την εξέλιξή μας. Δεν είναι η δουλειά του να πηγαίνει να καθαρίζει τα σκουπίδια των πολιτικών της κάθε χώρας. Η Γνώση του μας αφυπνίζει και γινόμαστε υπεύθυνοι να τα καθαρίσουμε εμείς που τα δημιουργήσαμε. Είναι προσωπική επιλογή και ευθύνη μου η δημιουργία του κινήματός μας.

Αν ακολουθήσεις το μυαλό σου, συμμετέχεις στη διαίωνιση της σκοτεινής ιστορίας, η οποία θα εξαφανιστεί απ' τη **Σημερινή Υπέρλαμπρη Εποχή Του Διδασκάλου μας**, όπως κάθε είδους σκοτάδι εξαφανίζεται απ' τη Μεγαλοπρεπή Λαμπρότητα του Ήλιου μας!

Αν ακολουθήσεις την καρδιά σου, συμμετέχεις στην ήδη εκ νέου Φωτεινή Ιστορία που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στον Μαγευτικότατο Ευλογημένο Πλανήτη μας. Εύχομαι σοφή επιλογή, γιατί είσαι και οικογενειάρχης!

Ήρθε καθυστερημένο το μήνυμά μου, διότι είχες πολύ φόρτο στην προεκλογική σου περίοδο και δεν μπορούσε να μου κλείσει συνάντηση η γραμματέας σου. Τώρα σε βρίσκει ήδη να είσαι οδηγός του τρένου, αλλά στις δικές τους ράγες. Γνωρίζω τις δυσκολίες να οδηγήσεις το τρένο αλλού, αλλά σου προσφέρεται η Ύψιστη τιμή, αν ασχοληθείς με προτεραιότητα τον Θεϊκό σου Εαυτό, θα μπορέσεις να ξεπεράσεις οποιεσδήποτε δυσκολίες και θα αισθάνεσαι Πρεσβευτής της Ειρήνης και νικητής του μυαλού σου.

Αν όχι, θα παραμένεις κι εσύ στη λίστα των πολιτικώνάντηδων, ως πρεσβευτής της υποκρισίας, της ιδιοτέλειας και της υποδούλωσης, με τίμημα τη θλιβερή εσωτερική σου ήττα απ' το ίδιο το μυαλό σου.

Δεν σε κατακρίνω ούτε σε υποτιμώ. Σε σέβομαι απόλυτα όπως και τον Εαυτό μου, αλλά υποχρεούμαι να εκφράσω την πραγματικότητα των άθλιων και αποτροπιαστικών γεγονότων, τα οποία δεν πρέπει να τα διαπράττουν οι άνθρωποι, ιδιαιτέρως οι κυβερνήτες, που είναι πρότυπα των λαών.

Στα επισημαίνω, μήπως σου αγγίξω την καρδιά, διότι τα μυαλά σας σας παγιδεύουν τόσο ύπουλα, που σας κάνουν να νομίζετε ότι είναι όλα φυσιολογικά αυτά τα αναίσχυντα πράγματα που κάνετε. Κι έτσι είσαστε συνέχεια αιχμάλωτοι προγονικών ποταπών σκέψεων και τις αναπαράγετε, αιχμαλωτίζοντας στην τυραννία κάθε Ευλογημένη γενιά.

Κατανοώ, δεν θα ήθελες ποτέ τα παιδιά σου να διαβάζουν τέτοια άσχημη **αλλά αληθινή ιστορία** για την πολιτική που απαρτίζετε μέχρι σήμερα όλοι σας. Η καρδιά μου όμως δεν μπορεί να μην εκφράσει την πραγματικότητα, όσο και σκληρή να είναι, γιατί τότε δεν θα υπήρχε ελπίδα για επιστροφή στη Σωτήρια Συνείδησή μας – στην Απελευθερώτρια Γνώση του Εαυτού μας!

Το μήνυμα φυσικά εξαρτάται από σένα αν το αποκρύψεις ή όχι στα παιδιά σου, αλλά παρακαλώ πολύ μην τους αποκρύψεις τα βίντεο του Διδασκάλου μας, γιατί ήρθε να σταματήσει την **παγκόσμια τραγωδία** για τις επερχόμενες ευλογημένες γενιές μας, εφόσον δεν μπορούν οι ανίκανες κυβερνήσεις.

Σου υπενθυμίζω, δεν έχεις έρθει για να διαιωνίσεις το οργανωμένο χάος και το σκοτάδι των μαφιόζων, αλλά **έχεις έρθει για να συμμετέχεις** σαν ένας ξεχωριστός στην αλλαγή του κόσμου, που τους υπόσχεστε καλύτερες μέρες.

Θεωρώ ότι είναι ο καιρός, σαν νέος κυβερνήτης, να προσφέρεις υγιείς ιδέες της καρδιάς, γιατί η καρδιά μας έχει απίστευτες καινοτόμες ιδέες για την προσωπική εσωτερική μας εξέλιξη και για τη συλλογική εξέλιξή μας. Είναι αναγκαία η εξαφάνιση της παραπλάνησης των παιδιών στα σχολεία, των ναρκωτικών, της τεχνητής φτώχειας, της εγκληματικότητας, του τζόγου, των πολέμων και όλα τα συναφή που διαιωνίζει το σκοτεινό σύστημα. **Να κάνεις την έκπληξη** στους παγκόσμιους συναδέλφους σου, για να τους επηρεάσεις ν' αφυπνιστούν και να εξανθρωπιστούν κι αυτοί.

Προϋποθέτει όμως να μαθητεύουμε με προτεραιότητα τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, που είναι η

μοναδική πηγή έμπνευσης για τη Σωτηρία σου, κατ' επέκταση της ανθρωπότητας και για την επανίδρυση του Ευλογημένου Παράδεισου Πλανήτη μας Γη, εφόσον θα τον βιώνουμε πρώτα μέσα μας.

Ωχριά η περιγραφή της κόλασης όλων των θρησκευιών σε σχέση με την εσωτερική κόλαση που βιώνουν στα μυαλά τους οι άνθρωποι κάθε στιγμή λόγω άγνοιας του Εαυτού τους, κι εκδηλώνεται τώρα με τις για πολλά χρόνια συσσωρευμένες ασυνείδητες πράξεις μας, γι' αυτό έχουμε μετατρέψει σε κόλαση και τον εξωτερικό παράδεισό μας.

Λόγω του κορωνοϊού, δεν είχα δώσει το βιβλίο να εκτυπωθεί ενώ το είχα τελειώσει, κι έτσι με αφορμή τις δηλώσεις σου στις 17/3, ότι κάνεις μία προσπάθεια αδιαπραγμάτευτη «να σώσεις ζωές ανθρώπων», γεννήθηκε μία απάντηση απ' την καρδιά μου και την προσθήτω, για να δεις πολύ πιο υπεύθυνα αυτά που ανάφερεις (περί ατομικής ευθύνης όλων μας και ότι η προτεραιότητά σου είναι η Ζωή και ο άνθρωπος) με αυτά που πράττεις.

Ότι δεν αρμόζει σ' έναν που ενδιαφέρεται για τις ζωές των ανθρώπων να τρέχεις για στήριξη από τον πλανητάρχη με το να σου πουλήσει F35, για να βάλεις το λαό σου να αλληλοσκοτωθεί με άλλους συνανθρώπους του της άλλης τάχα πατρίδας Τουρκίας.

Και αναρωτιέμαι: θέλεις λοιπόν με τα λόγια να φαινεσαι τάχα ως σωτήρας του λαού σου, κι απ' την άλλη με την εγκληματική σου πράξη να τους στείλεις σαν τα πρόβατα στη σφαγή να αλληλοσκοτωθούν; Και με τη διαβόητη πανούργα δικαιολογία, ότι πρέπει να πεθάνουμε για την τάχα πατρίδα Ελλάδα μας, όπως επιστράτευε κι ο παρανοϊκός Χίτλερ αμούστακα παιδάκια

και τους φανάτιζε όλους με το σύνθημα «ή νίκη ή θάνατος»;

Ελπίζω τα γραφόμενά μου να επιδράσουν στην καρδιά σου. Εσύ απαιτείται να είσαι ο πρώτος που θα νιώσεις αληθινά υπεύθυνος για την αποτροπή αγοράς όπλων και πολέμου. Επίσης, όλα τα κυβερνητικά στελέχη προβάλλετε παράλληλα με τις συμβουλές για κεραντίνες στα σπίτια και την οικονομική βοήθεια 2 δισεκατομμυρίων απ' τους χρηματοκόπτες για τη βοήθεια των επιχειρήσεων και υπαλλήλων τους. Αυτό το μήνυμα κολλάει πάρα πολύ ωραία για τη διαιώνιση της τεχνητής φτώχειας, ότι αφού πτωχεύσαμε πάλι λόγω του κορωνοϊού, αναγκαστήκαμε να μας δανείσουν «οι νονοί μας».

Και μετά, πάλι το επίσημο άρμεγμα απ' το λαό, για τη βοήθεια επιστροφής των δανείων στους αρμεχτές μας. Και μ' αυτό το ραδιούργο τέχνασμα, καταστέλλετε την αφύπνιση του λαού, να μην κατανοήσει το πιο απλό και σημαντικό γεγονός: **ότι ο κυβερνήτης κάθε χώρας υποχρεώνεται να τυπώνει δικό του χρήμα, για ν' απαλλάξει τον λαό του απ' την τυραννική δυναστεία της μαφίας.**

Και γεννιέται το τόσο απλό ερώτημα:

Αγαπημένε μου φίλε Κυριάκο, πως εσύ, που είσαι τόσο ευφυής, να δέχεσαι να κόβουν κάποιοι χρήμα να δανείζουν τον λαό σου για να φάει; Κι εσύ γιατί δεν κόβεις χρήμα, ως ηγέτης του λαού σου, για να μην εξαρτιόμαστε από δανειστές μαφιόζους; Δηλαδή, αν δεν μας δάνειζαν οι μαφιόζοι, τι θα έκανες για τον λαό σου; Εφόσον έχει εδραιωθεί μέχρι τώρα το χρήμα για όλες τις συναλλαγές;

Μήπως είναι ο καιρός, να αναλάβεις την ευθύνη ως ηγέτης, που φωνασκείς «ότι είναι ο καιρός μας να

μάθουμε την ατομική ευθύνη μας», να κόψεις χρήμα εσύ, για την απαλλαγή του λαού μας απ' την παγκόσμια μαφία;

Πάλι από τα λόγια σου, σου υπενθυμίζω το μεγάλο δίλημμα: επιστροφή στην καρδιά σου για συνειδητότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, ή ασυνειδησία, ψευτιά και ανευθυνότητα του μυαλού σου.

Επίσης, επειδή υπήρχε ακόμη ατύπωτο το βιβλίο στα χέρια μου, συμπληρώνω αυτό που είδα στις 18/4 βράδυ στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ. Άλλο ένα γεγονός απάνθρωπο, που για σένα φαινότανε σαν φυσιολογική ανταλλαγή πώλησης καρπουζιών με χρήμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα γινόσουν και σύνδεσμος της Γερμανίας, να μαζεύετε τα προσφυγόπουλα και να τους εύχεσαι δημόσια καλή τύχη, να βρουν καινούργιες οικογένειες στην Ευρώπη. Κι ο Νονός-Πρέσβης των Γερμανών να μετράει —μη χάσει το λογαριασμό— τα κεφαλάκια των παιδιών σαν καρπούζια, που τα στέλνεις να φαγωθούν σε άλλες χώρες. Παιδομαζώματα απ' τους προσχεδιασμένους βρώμικους πολέμους για εμπόριο δούλων. Το διαιωνιζόμενο αλισβερίσι για τα κρυφά εγκληματικά συμφέροντα διαφόρων χωρών. Να δούμε, μέχρι πότε;

Εύχομαι ο κορωνοϊός να σου δώσει τη συνειδητοποίηση της βαθύτατης έννοιας του «ουδέν κακό αμιγές καλού», για να κάνεις τη διαφορά. Κι όπως ένα μικρόβιο δημιούργησε τον πανικό παγκόσμια, έτσι κι εσύ, ένας άνθρωπος, από μία ασυνείδητη απόφασή σου, λόγω της θέσης που σου έχουν δώσει, μπορεί να οδηγήσεις σε απερίγραπτο όλεθρο αμέτρητους ανθρώπους και τυχόν παγκόσμιο πόλεμο. Και αντίστροφα, με τη συνειδητή ευγενή προσπάθεια της καρδιάς

σου, μπορεί επίσης να συμβάλεις για την παγκόσμια ανακούφιση, επηρεάζοντας όλους τους ψευτοηγέτες και τους λαούς για εσωτερική επανασύνδεση με τη συνείδησή μας, για ένα αξιοθαύμαστο πεπρωμένο.

Σου επεσήμανα στην αρχή να με διαβάσεις απ' την καρδιά. Τώρα που τελειώνω, σου υπενθυμίζω, μην το κρίνεις αυτό το μήνυμα με το αξίωμα εκ του κόσμου ως «κυβερνήτης», **αλλά με το εκ Θεού ευγενές αξίωμα ενός αγνού παιδιού που ήσουν και το έχεις ακόμη μέσα σου όσο θα ζεις**, άσχετα το πόσο σ' έχουν μεταλλάξει οι συνθήκες αυτού του κόσμου και σ' εμποδίζουν να το βιώνεις συνειδητά.

Ελπίζω να επωφεληθείτε όλη η οικογένεια στο έπακρο, γιατί μετά μπορείτε να ωφελήσετε και αμέτρητους συνανθρώπους μας. Γίνε όπως ένα αναμμένο κερί, που μπορεί ν' ανάψει χιλιάδες κεριά, ενώ χιλιάδες σβηστά κεριά δεν μπορούν ν' ανάψουν ούτε ένα.

Εκπληρώνοντας το καθήκον της καρδιάς μου, σου προσφέρω μερικά βίντεο του Διδασκάλου μας, για να ενημερωθείς πληρέστερα για το ευγενέστερο και σοβαρότερο παγκόσμιο μήνυμα, διότι δεν είναι συνηθισμένα τέτοια μηνύματα. Είναι και προσωπικό για την εσωτερική σου εξέλιξη, τώρα που έχεις την ευκαιρία και ζεις. Κι ένα βίντεο από μένα και 3 βιβλία απ' τη μαθητεία της Γνώσης του Εαυτού μας, κι εύχομαι να τα μελετήσεις απ' την καρδιά σου. Αν δεν σε αφήσει το μυαλό, λόγω των πολιτικών υποχρεώσεών σου, δώσ' τα στην οικογένειά σου, διότι είναι διαχρονικά της καρδιάς. Κι οτιδήποτε της καρδιάς είναι εποικοδομητικό!



Επίλογος

Η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα των δύο πλευρών του νομίσματος

*Π*ώς να κοιμάμαι ήσυχος, όταν έχω συνειδητοποιήσει ότι η παγκόσμια μαφία έχει στήσει το κακάσχημο διεφθαρμένο τσίρκο της με αμέτρητους καλυμμένους τρόπους. Δεν θα ήθελα να ζω ως άνθρωπος, αν δεν μπορούσα να εκφράσω την αλήθεια της καρδιάς μου.

Η ανθρωπότητα τελικά είναι εγκλωβισμένη στην ανταγωνιστικότητα, στην ιδιοτέλεια, στην παραπλάνηση, στην υποδούλωση, στις απάτες, στα εγκλήματα και στους πολέμους, λόγω της πατέντας του χρήματος, που σκέφθηκαν κάποιοι ραδιούργοι πρόγονοι και το έχουν επιβάλει ως πρωταρχική ανάγκη για την επιβίωση των ανθρώπων. Και αυτή την υπάνθρωπη επιβολή τη διαιωνίζουν δυστυχώς μέχρι σήμερα οι εκάστοτε κυβερνήσεις αρκετών χωρών, που είναι υπάλληλοι της παγκόσμιας αφανούς μαφίας οι οποίοι τυπώνουν το χρήμα.

Και όλη αυτή η απίστευτη τραγωδία, συμβαίνει λόγω της άγνοιας του Εαυτού μας. Ενώ η πραγματική πρωταρχική ανάγκη του κάθε ανθρώπου και όλων των πλασμάτων είναι αναμφισβήτητα το φαγητό της Μάνας Γης, το νερό, ο αέρας και ο ήλιος. Κι αυτά μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, να τα εκτιμήσουμε και να τα

κατανοήσουμε με απερίγραπτη ευγνωμοσύνη, μαθη-
τεύοντας με την αναγκαιότητα Γνώση του Εαυτού μας,
για ν' αρχίσουμε να ελπίζουμε σε μία εκ νέου Φωτεινή
Ιστορία!



Αγαπημένε φίλε Κυριάκο,

Η επιτυχημένη Ζωή δεν αφορά στο αύριο, ή μετά δέκα χρόνια, ή στη διάρκεια της σύνταξης, αλλά αφορά στο ΤΩΡΑ!

Εύχομαι ολόψυχα να είναι και για σένα το πλήρωμα του χρόνου, **να αντιστρέψεις** την πορεία του τροχού σου, που σου την καθορίζουν οι σκοτεινοί.

Προτού τελειώσω, μου ήρθε αυτή η δυναμική και ποιοτική ερώτηση απ' την καρδιά μου, που απευθύνεται στην καρδιά σου και σ' όλες τις καρδιές. Όσο θα έχεις για αχώριστη εσωτερική παρέα στο μυαλό σου την ιδιοτέλεια, την υποκρισία, την ψευτιά, θα ελκύεσαι από ομοίους σου και θα έλκεις τους ομοίους σου. Τι θα προτιμούσες; Να έχεις αμέτρητους φίλους δουλοπρεπείς, υποκριτές, ιδιοτελείς, ψεύτες, απατεώνες κι εγκληματίες; Ή έναν Ποιοτικότατο Άριστο Φίλο; Εάν θέλεις το δεύτερο, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ!

Τελικά με τη ροή του μονόλογου απ' την καρδιά μου και λόγω πολλών σελίδων, κατέληξα το γράμμα μου να το φτιάξω ένα μικρό βιβλίο, διότι δεν είναι προσωπικό μόνο για σένα, αλλά για όλους τους ανθρώπους και για όλους τους ψευτοκυβερνήτες, που το παίζουν εκπρόσωποι για να καλυτερέψουν τάχα τη ζωή του λαού και τη χειροτερεύουν όλο και περισσότερο.

Τολμώ να γράψω: όπως κάποιοι συνάνθρωποί μας στο μακρινό παρελθόν ανάγγειλαν τη μέχρι σήμερα **βαθιά σκοτεινή ιστορία**, έτσι σήμερα αισθάνομαι ότι λαβαίνω την απίστευτη τιμή —πέρα από κάθε φαντασία και προσδοκία— απ' τον σημερινό Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλό Πρεμ Ράβατ να αναγγείλω την α-

ναπόφευκτη και ήδη εκδηλωμένη σε μεγάλο μέρος του Πλανήτη μας, την πιο **Μεγαλοπρεπή Λαμπρή Ιστορία** από γεννησιμιού του Ανθρώπινου Γένους.

Πόσο απίστευτα τυχεροί θα είναι αυτοί που θα συμμετέχουν για την διεύρυνση και εδραίωσή της.

Αισθάνομαι ότι δεν έχω να εκφράσω πιο ουσιαστικό μήνυμα, ώσπου να φύγω από αυτή τη Ζωή. Σου εύχομαι να αδράξεις αυτή την απρόσμενη και Υπέρτατη Ευκαιρία!

Αυτό το μήνυμα θεωρώ είναι ένας καθρέφτης για τον κάθε αναγνώστη. Σου δίνεται η απίστευτη ευκαιρία να ενδοσκοπήσεις πού βρίσκεσαι.

Κι αν είσαι στο σκοτάδι του μυαλού, γνώρισε το ΦΩΣ μες στην καρδιά σου.

ΤΩΡΑ Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

Σ' ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου κι εύχομαι καλή εσωτερική επιτυχία, διότι μπορεί να εμπνεύσεις και άλλους πολλούς συνανθρώπους μας στην εσωτερική τους επιτυχία.



Πώς μπορείτε να λάβετε τη Γνώση

Ο Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ έχει ετοιμάσει κατάλληλες ομιλίες για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες είναι σε 5 οπτικοακουστικά DVD, 8 ωρών συνολικά, που τα ονομάζει κλειδιά και δανείζονται χωρίς χρέωση. Μόλις τελειώσετε τα 5 DVD γίνεται συνεδρία και παρουσιάζει ο ίδιος στο 6ο DVD-κλειδί τον πρακτικό τρόπο, που αποτελείται από 4 τεχνικές, πώς να κάνουμε πρακτική στη Γνώση.

Η Γνώση του Εαυτού μας δεν έχει απολύτως καμία σχέση με φιλοσοφίες, ψυχοκοσμοθεωρίες και θρησκείες, γιατί είναι μόνο Εσωτερική Ατομική Ύψιστη Εμπειρία και συμβατή με όλες τις θρησκείες.

Στο τηλέφωνο 2107488650 παρέχονται πληροφορίες πότε γίνονται εκδηλώσεις προβολής βίντεο του Πρεμ Ράβατ στο ξενοδοχείο «Παρθενών» και για την παραλαβή των κλειδιών. Όσοι διαμένετε εκτός Αθηνών αφήνετε όνομα και τηλέφωνο, για να σας σταλούν ταχυδρομικώς.

Περισσότερα για όσους ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε για τη Γνώση:

- www.worpg.org (στα αγγλικά)
- www.theartoflife.gr (στα ελληνικά)
- www.timelesstoday.tv
(εφαρμογή και για κινητά)
- www.ogek.gr. Στη διεύθυνση του κοινωνικοπολιτικού κινήματός μας μπορείτε να μελετήσετε τις αρχές και το πρόγραμμά μας. (email: notis2020@gmail.com)



Ο Πρεμ Ράβας σε παιδική ηλικία



Όταν έφτασε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 13 χρονών



Ο Πρεμ Ράβας ως πιλότος με πάνω από 14000 ώρες πτήσεων



Ομιλητής στα Ηνωμένα Έθνη, για την επέτειο 60 χρόνων από την ίδρυσή τους



Προσκεκλημένος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011



Στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη

Υπενθυμίζω και επισημαίνω: αν σε αγγίξει,
κοινοποίησέ το. Θα κάνεις το καλύτερο που
μπορείς να κάνεις, γιατί είναι για το
Γενικό Καλό, που αφορά κι εσένα!

Εάν όχι ΕΣΥ, ποιος;
Εάν όχι ΤΩΡΑ, πότε;

Αγαπημένοι/ες μου φίλοι/ες,
σας εύχομαι να επωφεληθείτε στο έπακρο!

Καλή αντάμωση
Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση

Νότης Κοντομίχαλος 6932565107

Είναι απίστευτα τραγικό να σπατάλαμε τη Ζωή μας μόνο σε υλικές επιθυμίες. Αν θέλουμε να σταματήσουμε την προσωπική μας τραγωδία και να αισθανόμαστε άνθρωποι Ελεύθεροι, Ειρηνικοί, Αξιοπρεπείς και Πάμπλουτοι μέσα μας, συνιστώ, με την ταπεινή μου γνώμη από εμπειρία, να αναζητήσουμε να γνωρίσουμε το Θεϊκό στην καρδιά μας, που κατοικεί μέσα στον καθένα μας.

ISBN: 978-618-82-8353-4



9 786188 283534 >