

**ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟ ΠΑΝ
ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ**



Οι Οραματιστές του Γενικού Καλού

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ

Οι Οραματιστές του Γενικού Καλού

ΑΘΗΝΑ 2018

Copyright - Επιμέλεια: Νότης Κοντομίχαλος, τηλ. 6932565107

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

ISBN : 978-618-82835-1-0

*Πίστεψε στον εαυτό σου
και δράσε τώρα
για ένα καλύτερο κόσμο.
Εάν όχι εσύ, ποιος;
Εάν όχι τώρα, πότε;*

www.ogek.gr

Πρόλογος

Οι σημερινές παγκόσμιες άθλιες συνθήκες με ώθησαν να γράψω αυτό το επίκαιρο μήνυμα σε ποιήματα. Κάθε ποίημα προτρέπει τον μελετητή να εισχωρήσει στα βάθη της καρδιάς του, ν' αρχίσει την επεξεργασία για αφύπνιση, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, για να συνεργαστούμε για έναν καλύτερο κόσμο.

Εύχομαι τα ποιήματα που θα διαβάσετε να αγγίξουν την καρδιά σας, γιατί είναι απ' την καρδιά μου. Οραματίζομαι έναν ειρηνικό και δίκαιο κόσμο, αλλά χρειάζεται συμμετοχή των αφυπνισμένων και συνειδητοποιημένων, για ν' αρχίσουμε να δουλεύουμε για την εκ νέου φωτεινή ιστορία.

Ποιήματα Ζωής

Το μεγαλείο της Μάνας μας Ζωής

Η ευγνωμοσύνη πρώτα στην αδιόρατη Μητέρα μας Ζωή
γιατί αυτή μας σχηματοποιεί
μέσα στις βιολογικής μάνας την κοιλιά
κι η μάνα ως συνεργάτισσα μετά μας ξεγεννά.

Χωρίς την Ύψιστη Ζωή
δεν υπάρχει μάνα ούτε και παιδί
γι' αυτό πρέπει να τη λατρεύουμε
σε κάθε μας στιγμή.

Το μεγαλείο της Μάνας μας Ζωής
εκδηλώνεται στον ήχο της σιωπής
που η πιο θεσπέσια σιωπή μας
είναι η θεϊκή Αναπνοή μας.

Χωρίς τη Θεία Αναπνοή
δεν θα υπήρχα να σας τραγουδήσω
γι' αυτό δίνω τώρα όλο το είναι μου
στ' αυτιά όλου του κόσμου να την εξυμνήσω.

Ο σκοπός του ταξιδιού μας
πάνω στον ευλογημένο πλανήτη Γη
είναι για να γνωρίσουμε
την πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.

Μόνο τότε θα σωθούμε
όταν έρθουμε σε επαφή
μες στα βάθη της καρδιάς μας
με τη Θεϊκή Ζωή.

Τώρα, για να συνειδητοποιήσεις
το υπέρτατο δώρο της Ζωής
χρειάζεσαι στη Γνώση του Εαυτού σου
να γίνεις μαθητής!

Ας σεβαστούμε το θείο δώρο της Ζωής

Μόνο και μόνο για χάρη των παιδιών
οι πόλεμοι πρέπει να σταματήσουν.
Ας σεβαστούμε το θείο δώρο της Ζωής
που στέλνει τα βρέφη για εξέλιξη και να ευδαιμονήσουν.

Είναι πολύ μεγάλη η ντροπή και η ευθύνη μας
ν' αδιαφορούμε για τα νεογέννητα παιδιά
και να μην προσπαθούμε να εξαφανίσουμε
τη φτώχεια, τους πολέμους και τα ναρκωτικά.

Όταν εμείς βρούμε μέσα μας
τη Διαύγεια και την αληθινή Χαρά
τότε θα μπορούμε να διδάξουμε τους νέους
πώς να μην παγιδευτούνε
στους πολέμους και στα ναρκωτικά.

Ας δουλέψουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας
για να φωτιστεί ο νους μας.
Αυτή είναι η πιο ουσιαστική προσπάθεια
να ξεκαθαρίσουμε πρώτα εμείς
να γίνουμε χαρούμενοι και διαυγείς
για να εμπνέονται τα παιδιά μας από υγιείς γονείς.

Η θανατηφόρα ασυνειδησία μας

Με τη θανατηφόρα ασυνειδησία μας
δαιωνίζουμε τους βρώμικους πολέμους
καταπατούμε το θείο δώρο της Ζωής
γιατί είμαστε πλήρως ανόητοι και ασεβείς.

Μας έμαθαν μόνο τις διαφορές μας
και δημιουργήσαμε τη σκοτεινή ιστορία
τώρα να μάθουμε τις ομοιότητές μας
για ν' αρχίσουμε τη Φωτεινή Ιστορία.

Όλοι μας συντηρούμαστε απ' τη Μάνα Φύση
κι ερχόμαστε χωρίς ταμπέλες
όλοι μας θέλουμε την Ειρήνη, τη Χαρά
και τα 'χουμε έμφυτα μέσα μας στην αγνή καρδιά.

Πρέπει οι λαοί να συνενωθούμε
για να συνεργαστούμε
να εξαφανίσουμε τα όπλα και τα ναρκωτικά
γιατί δεν φταίνε τα πάναγνα μωρά.

Γιατί ποδοπατάμε το θείο δώρο της Ζωής

Γιατί ποδοπατάμε
το υπέρτατο δώρο της Ζωής
αφού όλοι αναζητάμε
να ζούμε ευτυχείς.

Η κάθε μας μέρα πρέπει να είναι μια θεϊκή γιορτή
για την πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή
που μας έχει φέρει απ' την ανυπαρξία
και με τη Θεία Αναπνοή της είμαστε ζωντανοί.

Μη σηκώνουμε τα χέρια οι αφυπνισμένοι,
γιατί από πού θα ξεκινήσει η υγιής αλλαγή;
απ' τους νεκρούς, η απ' τους υποκριτές;
ας λευτερώσουμε τα παιδιά μας απ' τους σκοταδιστές.

Η Γνώση του Εαυτού μάς περιμένει μέσα μας
να μας δείξει το απίστευτο δυναμικό μας,
κι όταν το αναγνωρίσουμε,
τότε θα υλοποιήσουμε την Ελευθερία μας,
τον πιο ευγενή σκοπό μας!

Το γλυκύτερο όραμα της Μητέρας μας Ζωής

Επισημαίνω της Μητέρας μας Ζωής
το γλυκύτερο όραμά της,
να ενώσει την Ανθρωπότητα
και να παύσει το αιματοκύλισμά της.

Οι ιδιότητες της παντοδύναμης Ζωής
είναι η Αγάπη και ο Σεβασμός,
πρέπει να σταματήσουμε τα μίσση
και τον ανόητο ξεπεσμό.

Όσοι διχάζουν τους ανθρώπους
και δεν επιδιώκουν την ένωσή τους,
οι πράξεις τους διαμορφώνουν άσχημο
το ταξίδι της ζωής τους.

Η υπέρτατη Χαρά βιώνεται
μέσα σου με τον Θεό σου,
κι όταν επιδιώκεις για να τη βιώσει
ο κάθε συνάνθρωπός σου!

Πόσο σας ευγνωμονούμε απ' τα βάθη της ψυχής μας,
πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή
που μας δημιουργήσατε τον ήλιο, το νερό, τον αέρα και τη γη
και μας προσφέρετε κάθε μέρα
ποικιλόμορφα φρούτα και τροφή
για να ζούμε μια ευλογημένη και πανέμορφη Ζωή!

Ποιήματα Γνώσης

Χωρίς τη μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας

Χωρίς τη μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας
δεν μπορούμε να καλλιεργηθούμε ψυχικά
γιατί το σύστημα μας μαθαίνει μόνο
πώς να κάνουμε πονηρά και εγκληματικά μυαλά.

Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι
αδιαφορούνε για τη Γνώση
κι έχουμε δυστυχώς
απερίγραπτη κτηνώδη πτώση.

Ο ένας παρασέρνει τον άλλον
στο απύθμενο πηγάδι
και γι' αυτό έχουμε ατυχώς
τόσο βαθύ σκοτάδι.

Η λάμπα της ψυχής μας ανάβει μόνο
με τη Γνώση του Εαυτού μας
για να μπορούμε να διώξουμε
το σκοτάδι του μυαλού μας.

Θεέ μου τι τρομερή παράνοια

Θεέ μου τι τρομερή παράνοια
που προκαλεί του Εαυτού μας η άγνοια
να διαιωνίζουμε πολέμους, αλκοόλ, ναρκωτικά
και να σκοτώνουμε την κάθε νέα γενεά.

Πώς θα σταματήσουμε αυτή την τρέλα;
Υπενθυμίζω, μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας
γιατί όταν νιώσουμε την Αγάπη και την Ειρήνη
θα θεραπεύσουμε τον νου μας.

Έχουμε γεννηθεί για να νιώθουμε Θεάνθρωποι
και το σύστημα μας διαμορφώνει
να γινόμαστε υπάνθρωποι
κι αντί να νιώθουμε ευτυχισμένοι
σ' όλη μας τη ζωή είμαστε δυστυχισμένοι.

Φίλοι μου αγαπημένοι, είναι επιτακτική ανάγκη
δεν υπάρχει άλλη λύση,
για να απελευθερωθούμε απ' το μυαλό μας
πρέπει να γνωρίσουμε τον θειικό Εαυτό μας!

Όταν δεν γνωρίζουμε τον αληθινό Εαυτό μας

Όταν δε γνωρίζουμε τον αληθινό Εαυτό μας
είμαστε υποχείρια του κάθε πονηρού
μας διαμορφώνουν τον ατομισμό
κι' έτσι βλέπει ο ένας τον άλλον ως άσπονδο εχθρό.

Μ' αυτό το «διαίρει και βασίλευε»
κυριαρχούν οι πονηροί
και το ξεκινούν απ' την παιδεία
δημιουργώντας μια σάπια κοινωνία.

Όταν σε έχουν φτιάξει βρώμικο
δεν μπορείς να μιλήσεις για τη βρωμιά τους
γι' αυτό διαμορφώνουν έτσι τους λαούς
για να διαιώνίζουν την εγκληματικότητά τους.

Αυτός είναι ο μόνος λόγος στην παιδεία
που δεν διδάσκεται η Αυτογνωσία
γιατί όταν οι άνθρωποι θα γίνονται αξιοπρεπείς
θα εκλείψει η σκοτεινή τους κυριαρχία.

Μη ζούμε τόσο ρηχά κι εφήμερα

Αγαπημένοι μου συνάνθρωποι
ας κάνουμε μια αξιοπρεπή προσπάθεια
εμείς που υπάρχουμε σήμερα
μη ζούμε τόσο ρηχά κι εφήμερα.

Έχουμε αμέριστη ευθύνη
να μην αφήνουμε σκουπίδια
σε κάθε ευλογημένη επερχόμενη γενιά
διότι ο Θεός μάς φέρνει ως πάναγνα Μωρά.

Γιατί να κληρονομούνε όπλα
φυλακές, τρελοκομεία και ναρκωτικά
τζόγο, εμπόριο ανθρώπων
και τόσα άλλα καρκινώματα καταστροφικά.

Σπουδάζοντας με τη Γνώση του Εαυτού μας
θα γίνουμε πιο υπεύθυνοι και πιο συνειδητοί
που θα μας καταστήσει διαυγείς
για να μη γινόμαστε σκοτεινοί φορείς.

Έχουμε απίστευτο δυναμικό

Έχουμε απίστευτο δυναμικό
όταν γνωρίσουμε μέσα μας τον Θεό
και μπορούμε να γυρίσουμε εμείς
της ζωής μας τον τροχό.

Δεν πρέπει να είμαστε παθητικοί
ότι θα μας καλυτερεύσουν κάποιοι άλλοι τη ζωή
πρέπει να συνεργαστούμε
για μια πολύ καλύτερη εποχή.

Μην επιτρέπουμε στους λαοπλάνους
να μας κλέψουν την ελπίδα
να επιστρέψουμε στη συνείδησή μας
που είναι η παντοτινή πανίσχυρη ασπίδα.

Η παθητικότητα φέρνει τη σκλαβιά
ενώ η δράση οδηγεί στην Ελευθερία
κι αισθάνομαι έχουμε υποχρέωση
ν' αρχίσουμε επιτέλους μια φωτεινή ιστορία.

Αυτά ίσως σας φαίνονται
σαν μια φαντασία ή ουτοπία,
αλλά μπορούμε να τα βιώνουμε
με τη θεσπέσια Αυτογνωσία.

Είναι μεγάλη μας ντροπή

Είναι μεγάλη μας ντροπή
να γνωρίζουμε ότι μας κυβερνάνε
ασυνείδητοι σκοταδιστές υποκριτές
και ν' αδιαφορούμε για τις επόμενες γενιές.

Κάθε μέρα που ξυπνώ
ως την άλλη μέρα που θα ξαναξυπνήσω
σκέπτομαι την αδικία
πώς να την εξαφανίσω!

Ο καθένας μας πρέπει να δουλέψει
να την εξαφανίσει από μέσα του
αλλά για να γίνει αυτό
πρέπει να επιδιώξουμε το Γνώθι Σαυτόν.

Όταν θα πολλαπλασιαζόμαστε
η αλληλεπίδραση θα γίνεται πολύ ισχυρή
ώστε μόνο με την Αυτογνωσία
θα εξαφανίσουμε την αδικία!

Η οποιαδήποτε συνεργασία
χωρίς την Ειλικρίνεια και τον Σεβασμό
είναι συμβιβαστική
και υποβόσκει η ιδιοτέλεια
κι αργά ή γρήγορα θα διαλυθεί!

Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη Γνώση
είναι ο αληθινός και μοναδικός κώδικας επικοινωνίας
που μπορεί να μας ενώσει!

Όσα πράγματα κι αν μάθουμε

Όσα πράγματα κι αν μάθουμε
και όσα κι αν αποκτήσουμε
ωχρειούν αν τον Θεό μέσα μας
δεν τον αναγνωρίσουμε.

Για να νιώθουμε επιτυχημένοι
και απόλυτα εκπληρωμένοι
πρέπει να έρθουμε μέσα μας σε επαφή
με την πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.

Και για να γίνει εφικτό
χρειάζεται να επενδύσουμε στο Γνώθι Σαυτόν.
Οι άνθρωποι υποφέρουν
απ' την άγνοια του Εαυτού τους
και θ' ανακουφιστούν μονάχα
απ' την Γνώση του Εαυτού τους.

Η Γνώση του Εαυτού μας
μάς ανάβει τη λάμπα της καρδιάς μας
για να διώχνουμε το σκοτάδι
απ' τα καταστροφικά μυαλά μας.

Η σκοτεινή εποχή

Η σκοτεινή εποχή
πρέπει να εξαφανιστεί
γιατί η Ζωή φέρνει κάθε στιγμή
ένα πάνταγγο παιδί.

Κι αν είμαστε τόσο αδιάφοροι κι ανεύθυνοι
για τα πάνταγνα μωρά
θα πρέπει να ντρεπόμαστε
ως άνθρωποι με καρδιά.

Μην απομονώνεστε και χάνετε
την απίστευτη χαρά της συμμετοχής
γιατί από εμπειρία σας μιλάω
δεν υπάρχει πιο ύψιστο από το δώρο της Ζωής.

Αυτή την απίστευτη δική μας εποχή
εκτυλίσσεται η πιο μαγευτική παράσταση
το αστέρι της παράστασης είναι το Θεϊκό
κι η αίθουσα της παράστασης είναι η καρδιά μας
για να βιώνουμε τον Θεό!
Και γίνεται σήμερα εφικτό
απ' τον Διδάσκαλο τον ζωντανό!

Κοινωνικο-πολιτικά ποιήματα

Γίνε πολέμαρχος του φωτός

Βρες την ειρήνη μέσα σου
για να γίνεις πολέμαρχος του φωτός
σου παρέχεται η απίστευτη τιμή
αυτή τη σκοτεινή εποχή.

Πάρε την ευθύνη επάνω σου
σαν πολίτης του σύμπαντος
και δούλεψε με την καρδιά
για να ζουν τα παιδιά σου
με ειρήνη και ελευτεριά.

Είναι αφάνταστη δειλία και ντροπή
να γνωρίζουμε εκ των προτέρων
ότι θα γεννήσουμε παιδιά
και θα μας τα διαμορφώσει το σύστημα του σκότους
να ζουν συνέχεια μες στη σκλαβιά.

Δεν υπάρχει πιο ύψιστος σκοπός
ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη και την ελευθερία
να δώσεις την σκυτάλη στους απογόνους σου
να ζουν με αξιοπρέπεια κι ευημερία.

Κοινοποιήστε το μήνυμα
για ν' αφυπνιστούμε
να συμμετέχουμε όλο και περισσότεροι
γρήγορα ν' απελευθερωθούμε.

Πολίτης του πλανήτη Γη

Γιατί γεμίζετε τα μυαλά των μικρών παιδιών
με εγκληματικές ιδέες των εθνικισμών
που γεννούν τον άρρωστο φανατισμό
και μεταμορφώνετε τον άνθρωπο τρελό;

Τι γνωρίζουν τα ευλογημένα μας παιδιά
από χρήμα, λάβαρα και ετικέτες
και όταν μεγαλώνουν
τους μαθαίνετε να κλέβουν και πώς να σκοτώνουν.

Το τσίρκο είναι στημένο από οπλικά συστήματα
τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά
τεχνητή φτώχεια για εμπόριο σαρκός
κι απ' την εκμετάλλευση και την απληστία
το φινάλε φυλακές, τρελοκομεία.

Σαν πολίτης του ευλογημένου πλανήτη Γη
που με έστειλε η Μητέρα μας Ζωή
είναι καθήκον μου να προσπαθήσω
τη βρωμιά και το σκοτάδι να εξαφανίσω.

Αγαπημένε μου αναγνώστη αδελφέ
σε ενημερώνω για να ευτυχήσεις
κι αν θέλεις την ανθρωπότητα να βοηθήσεις
στη Γνώση του Εαυτού σου πρέπει να επενδύσεις.

Πίστεψε στο θεϊκό σου Εαυτό
και δράσε για έναν καλύτερο κόσμο ΤΩΡΑ.
Γιατί αν όχι εσύ, ποιος;
Κι αν όχι ΤΩΡΑ, πότε;

Η διαβόητη παγκόσμια μαφία

Ποιοι έχουν εδραιώσει τη σκοτεινή ιστορία;
Οι ψευτοηγέτες των λαών που υπηρετούν
τη διαβόητη παγκόσμια μαφία.
Γι' αυτό ας ξυπνήσουμε να συνεργαστούμε
για να φέρουμε την Φωτεινή Ιστορία!

Είναι ανάγκη να συνενωθούμε
όσο θα είμαστε διασκορπισμένοι
θα είμαστε στρατιωτάκια του σκακιού
κι έτσι θα μας κάνουν άθλια τη ζωή
οι κουμανταδόροι οι πονηροί.

Τότε γιατί ουρλιάζουμε για αλλαγές;
Αφού εμείς τους δίνουμε την αρχηγία
γιατί πάσχουμε από ατομισμό και πονηρία
και είμαστε υπεύθυνοι που υπάρχει η μαφία.

Σήμερα μας δίνεται η απίστευτη επιλογή
να αλλάξουμε μέσα μας εμείς
όταν εκβάλουμε τον ατομισμό και την πονηρία
δεν θα καθορίζει τη ζωή μας η μαφία.

Ας συνενωθούμε για να συνεργαστούμε
για τον ευγενέστερο σκοπό, το Γενικό Καλό
ν' αρχίσουμε τη φωτεινή ιστορία
ν' απελευθερωθούν και τα παιδιά μας από τη μαφία.

Το μήνυμα είναι δισκελές.
Η εσωτερική απελευθέρωσή σου
θα επιτευχθεί μονάχα
απ' τη θεσπέσια Γνώση του Εαυτού σου.
Και η εξωτερική απελευθέρωση μας
θα γίνει μόνο απ' τη συνένωσή μας!

Γιατί κύριοι οπλοβιομήχανοι μοιράζετε όπλα

Γιατί, κύριοι οπλοβιομήχανοι, μοιράζετε όπλα
σε αμόρφωτους ανθρώπους
να κάνουνε πολέμους
σε αθώους συνανθρώπους;

Τι φταίνε τα πάναγνα μωρά,
που έρχονται στη ζωή για να χαρούν
και τα μαθαίνετε από παιδιά σε καμικάζι
να σκοτώνουν τους γονείς τους
και μετά να σκοτώνουνε και τη ζωή τους;

Που θα πάει αυτή η τρέλα;
Γιατί να βασιλεύει το σκοτάδι και ο πόνος;
γι' αυτό μας γεννάει η Μητέρα μας Ζωή;
Ή για να ζούμε αδελφωμένοι
και να είμαστε ευτυχισμένοι;

Προσέξτε γιατί η κακία και η απληστία
κάνουν το μυαλό παρανοϊκό
κι αν θέλετε να θεραπευτείτε σας συνιστώ
ν' ασχοληθείτε με το Γνώθι Σαυτόν.

Η τρέλα μας με τα οπλικά συστήματα

Απ' την τρέλα μας δημιουργούμε
πολεμικά πλοία κι αεροπλάνα
και σκοτωνόμαστε από αέρος και θαλάσσης
μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε μεταφορικά
για νερό και φαγητό
που πεθαίνουν οι λαοί από υποσιτισμό.

Είναι καιρός να γυρίσουμε στον Εαυτό μας
ν' ανακαλύψουμε την Θεία Αγάπη και τον Σεβασμό
για να συνεργαζόμαστε απ' την καρδιά
όλοι για το Γενικό Καλό.

Τα πάντα πού έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα
τα χρησιμοποιούμε για καταστροφές
ΤΩΡΑ να τα καταστρέψουμε
να σταματήσουμε τις ανόητες συμφορές.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα
ν' αφαιρούμε το θείο δώρο της Ζωής
όπως κι εμείς δεν θέλουμε
να μας την αφαιρέσει ποτέ κανείς.

Ν' ασχοληθούμε με το Γνώθι Σαυτόν
για να συνειδητοποιήσουμε το Γενικό Καλό
αλλιώς θα είμαστε συνέχεια αγκάθια
με τον απεχθέστατο ατομισμό.

Πίσω απ' την ταμπέλα «κράτος»

Πίσω απ' την ταμπέλα «κράτος»
κυβερνούν οι άνομες παρέες
και εξουσιάζουν το φτωχό λαό
με το χρήμα ως απαραίτητο θεό.

Δεσμεύουν τη συντηρήτριά μας Γη
το φως, το νερό και την τροφή
εξαναγκάζουν τους ανθρώπους σε παρανομίες
απάτες, εγκλήματα, ναρκωτικά, πορνείες.

Μ' αυτούς τους τρόπους τους υπάνθρωπους
δημιουργούν τ' οργανωμένο χάος
κι έτσι σκλαβώνουν κάθε λαό
διαμορφώνοντας τον διχασμό.

Αναγκάζουν τους ανθρώπους
να ζουν ο ένας εις βάρος του άλλου
μια αρρωστημένη νοοτροπία
κι έτσι εδραιώθηκε η ιδιοτέλεια κι η υποκρισία.

Τώρα για να θεραπευτούμε
πρέπει απ' τη Γνώση του Εαυτού ν' αφυπνιστούμε
και βαθμιαία να συνενωθούμε
για να μπορέσουμε ν' απελευθερωθούμε.

Ο κόσμος είναι τόσο σκοτεινός

Αυτός ο κόσμος είναι τόσο σκοτεινός
γιατί έχει θεσπιστεί από σκοταδιστές
διότι τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο
τα σπουδάζουν τάχα για να φωτιστούν
και τα διαμορφώνουν σε υπηρέτες του σκοταδισμού.

Γι' αυτό αυξάνεται και διαιωνίζεται
το βαθύ σκοτάδι
γιατί όσοι γεννιούνται τους διαμορφώνουν
να γίνονται του σκοτεινού κόσμου παρακλάδι.

Για να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε το σκοτάδι
επείγει να βάλουμε στην παιδεία
τη σωτήρια Αυτογνωσία
για να βιώνουμε μια λαμπρή ιστορία.

Απόδειξη για την ανάγκη της Αυτογνωσίας
μας το διδάσκει από βάθους αιώνων
η αδιάκοπη άθλια τραγωδία
που βιώνουμε κάθε ημέρα απ' την καρκινογόνο αδιαφορία.

Οι χρηματοκόπτες διαμορφωτές της φτώχειας

Αγαπημένοι μου φίλοι, εσείς που κόβετε το χρήμα
και διαμορφώνετε έναν κόσμο κατώτερο από εσάς
για να ικανοποιείστε ως ανώτεροι της «ελίτ»
δεν πλαστήκατε απ' την ίδια τη Ζωή;

Εφόσον όλοι μας συντηρούμαστε
απ' τη γλυκιά Μάνα μας Φύση
εσείς παραπλανήσατε την ανθρωπότητα
και με το χρήμα την έχετε αντικαταστήσει.

Έχετε κάτσει να συλλογιστείτε
την απίστευτη βαρβαρότητα και προσβολή
που προσφέρεται κάθε μέρα
στην πολυαγαπημένη Μάνα μας Ζωή;

Τα τόσο πάναγνα μωρά
που γεννιούνται κάθε στιγμή
τους έχετε έτοιμη την κόλαση
και πεθαίνουν από έλλειψη νερού, τροφής.

Κι όσα τυχαίνουνε να ζήσουν
τα προωθείτε στη δουλεία, στην απάτη
στο αλκοόλ, στον τζόγο, στην πορνεία
στα ναρκωτικά, στο έγκλημα
στις φυλακές και στα τρελοκομεία.

Παραπλάνηση με σύνορα και με σημαίες
σκορπίζετε συνέχεια τους διχασμούς
για πολέμους εμφυλίου
εθνικούς, θρησκευτικούς.

Κατανοώ έχετε αρρωστήσει απ' τις πράξεις σας
αλλά υπάρχει θεραπεία του μυαλού
και συστήνω τη θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού!

Ας γίνουμε όλοι φορείς
της γλυκύτατης ελπίδας

Ας γίνουμε όλοι φορείς της γλυκύτατης ελπίδας
για ένα καλύτερο κόσμο
ν' απορρίψουμε τον ατομισμό
ν' αρχίσουμε να σκεπτόμαστε το Γενικό Καλό.

Αφού έχουμε έμφυτα μέσα μας
την Αγάπη και τον Σεβασμό
μ' αυτά μπορούμε να νικήσουμε
τον κάθε διχασμό.

Ο διχασμός μάς οδήγησε
στην αλληλοκαταστροφή μας
ας μάθουμε μέσα απ' αυτό
να επιτύχουμε την ειρήνη μεταξύ μας.

Πρέπει να σταματήσουμε
το χάος και την οδύνη
γιατί η θεϊκή μας φύση
είναι η Αγάπη και η Ειρήνη.

Πρέπει να ξαναιώσουμε Ανθρωποθεοί
όπως μας ύφανε στην κοιλιά της μάνας μας
η αδιόρατη Θεϊκή Ενέργεια
η πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.

Αλκοόλ - ναρκωτικά

Αγαπημένα μου παιδιά
μην προσεγγίζετε αλκοόλ και τα ναρκωτικά
γιατί οι κυβερνήσεις έχουνε σκοπό
να σας κάψουν τα μυαλά.

Όταν σ' έχουν κάνει να σέρνεσαι
γι' αυτούς είσαι ζωντανός νεκρός
και συμπαρασύρεις κι άλλους φίλους στην καταστροφή
κατάληξη, απάτη, έγκλημα και φυλακή.

Δημιουργείς και στους γονείς σου
αφάνταστη ντροπή και στεναχώρια
κι έτσι καταλήγουνε κι αυτοί
στης θλίψης την ανίατη αρρώστια.

Για να μην πέσεις στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά
ασχολήσου με το «Γνώρισε τον Εαυτό σου»
για να ανακαλύψεις μέσα σου
το πάνοπλο και σωτήριο δυναμικό σου.

Το ευγενέστατο και διαχρονικό μήνυμα
το «Γνώθι Σαυτόν» του αγαπημένου μας Σωκράτη
το απέκρυψαν απ' την παιδεία
για να φτιάχνουν πολέμους, φυλακές και τρελοκομεία.

Οι χρηματοκόπτες έχουν εγκλωβίσει
την ανθρωπότητα

Τελικά η ανθρωπότητα ειν' εγκλωβισμένη
απ' αυτούς που κόβουνε το χρήμα
κι έχουνε αντικαταστήσει
τη Συντηρήτριά μας Μάνα Φύση.

Για να μην αφυπνιστούνε οι φτωχοί λαοί
όλη τους η ζωή στη δουλειά αναγκαστικά
τους έχουν φτιάξει κι ένα τσίρκο
με τζόγο, μουσική, αλκοόλ, ναρκωτικά.

Η αδιαφορία για τη Γνώση του Εαυτού μας
μας επιφέρει τη δυστυχία
και γι' αυτό διαιωνίζεται
η σκοτεινή ιστορία.

Όταν θα μαθητεύουμε
με τη Γνώση του Εαυτού μας
μόνο τότε θ' απελευθερωθούμε
απ' τους σκοτεινούς νονούς μας.

Οι αδύναμοι

Όποιοι χρειάζονται αρχηγούς
είναι σε μεγάλη αδυναμία
και για να καλύπτονται
ασκούν στους άλλους τυραννία
ο θυμός είναι αδυναμία
κι η επίθεση χειρότερη αδυναμία.

Όσοι ασκούν στους άλλους βία
ζούνε μες στη δυστυχία
γιατί δεν έχουν επαφή με τον Θεό τους
κι έτσι μάχονται με κάθε συνάνθρωπό τους.

Όταν γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό
θα σταματήσουμε τη δυσαρμονία
γιατί θα καταλάβουμε όλοι μας
ότι είμαστε της ίδιας Θεϊκής Ουσίας.

Γι' αυτό είναι απαραίτητη
η θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας
γιατί μπορούμε να συνυπάρξουμε
κι ένα καλύτερο κόσμο να ξαναφτιάξουμε.

Το παγκόσμιο τσίρκο

Το παγκόσμιο τσίρκο έχει στηθεί
για να μας κλέβει συνέχεια την προσοχή
να μη γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό
ώστε οι πονηροί να μας κατευθύνουν το μυαλό.

Όταν ήμασταν μικρά παιδιά
μας έδιναν διάφορα παιχνίδια
μας αποκόψαν απ' την εσωτερική χαρά
και μας την αντικατέστησαν
με τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά.

Μας αποσπάσαν ύπουλα από τον Εαυτό μας
μας έμαθαν να ζούμε μόνο απ' το μυαλό
και διχαστήκαμε σε απίστευτο βαθμό
και βλέπει ο ένας τον άλλον σαν ξένο και εχθρό.

Ας επιστρέψουμε στην καρδιά
για την εσώτατη Ειρήνη και τη Λευτεριά
γιατί μας έμαθαν ν' αναζητάμε απ' το τσίρκο
την ψεύτικη παροδική χαρά.

Όταν η καρδιά είναι ανεκπλήρωτη από ευγνωμοσύνη
δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά
γι' αυτό έχουμε παγκόσμιο χάος και σκοτάδι
γιατί πιστέψαμε μόνο στα μυαλά.

Ως πότε θα διαιωνίζετε
την τραγική άθλια φτώχεια

Ως πότε θα διαιωνίζετε
την τραγική άθλια φτώχεια
κι ως πότε θα σκοτώνετε αθώους
με τέτοια απανθρωπιά;

Εσείς δεν ήρθατε από της μάνας σας την κοιλιά;
δεν ήσασταν παιδιά;
γιατί τώρα γίνατε λύκοι και ξεσκίζετε
τους ανθρώπους σαν τ' αρνιά.

Σας έμαθαν να ζείτε
με το μίσος του άρρωστου μυαλού
είναι καιρός τώρα να θεραπευτείτε
για να ζείτε με την Αγάπη της Γνώσης του Εαυτού.

Ας εξαφανίσουμε τα όπλα,
κι ας μοιράζουμε λουλούδια.
Αγαπώντας την Ζωή
που μας έφερε από ανύπαρκτους
στον μαγευτικότατο πλανήτη Γη.

Γιατί να υπάρχουν οι πόλεμοι και η φτώχεια
και να μην εδραιώσουμε την Ειρήνη και τον Σεβασμό
και να νιώθουμε ο ένας τον άλλον
ως αγαπημένο Αδελφό!

Η δυναστεία των εκμεταλλευτών και ψευτών

Η δυναστεία των εκμεταλλευτών και ψευτών πρέπει να αντικατασταθεί από γνήσιους ανθρώπους, που θα ενδιαφέρονται να διαφωτίζουν και να υπηρετούν όλους τους συναθρώπους.

Αλλά και ο λαός πρέπει να αποκολληθεί απ' την αρρωστημένη διαμόρφωση του ατομικισμού να συνενωθούμε για συνεργασία πάνω στην ιδέα του Γενικού Καλού!

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο ατομικισμός επιφέρει τον διχασμό και τον ανταγωνισμό και γεννιέται η ζήλια, η απληστία, η ασέβεια που μας ωθούν στον αλληλοσκοτωμό.

Όλα ατυχώς ξεκινάνε απ' τη σκοτεινή εξουσία ο σκοπός τους είναι μόνο η κοινομησία με επίσημη παρανομία δημιουργούν συνέχεια θεσμούς αρπαχτικούς κι εξαναγκάζουν τους ανθρώπους σε κλέφτες και τρελούς.

Να γιατί είναι επείγον ν' απαρνηθούμε τα κόμματά τους να συνενωθούμε για το Γενικό Καλό γιατί μόνο έτσι θα εξαλείψουμε τον απαίσιο επιβαλλόμενο σκοτεινό καιρό.

Πρέπει να σταματήσουμε τους εκμεταλλευτές

Να γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό
για να μας φωτίζει το μυαλό
γιατί το σύστημα έχει μόνο ένα σκοπό
να μας σκοτεινιάζει το μυαλό
με ναρκωτικά, αλκοόλ και διχασμό.

Γιατί όταν μας έχουν αρρωστήσει το μυαλό
μετά πολύ εύκολα οι πονηροί εξουσιάζουν το λαό
για να ζουν αυτοί μες στη χλιδή
και να δίνουν μεροκάματα για τρώγλη και ψωμί.

Πρέπει να σταματήσουμε τους εκμεταλλευτές
να μην είμαστε ανταλλακτικά
στις σκουριασμένες τους μηχανές
για να γλυτώσουμε και τα παιδιά μας απ' τη δουλεία
αλλά για να το επιτύχουμε πρέπει να μαθητεύουμε
με την θεσπέσια Αυτογνωσία!

Η απόρριψη της εκμετάλλευσης γίνεται
με την αφύπνιση και τη διαύγεια
για συνένωση του λαού
και όχι με επαναστάσεις και αιματοχυσίες
γιατί έτσι διαιώνίζουν το σκοτάδι
με καινούργιες στημένες συμμορίες.

Οι πονηροί χρηματοκόπτες
αιτία όλων των κακών

Οι πονηροί χρηματοκόπτες
που δημιουργούν τη φτωχολογιά
αναγκάζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν
σε άλλες χώρες για δουλειά
και να ζούνε χώρια οι γονείς απ' τα παιδιά.

Το επίσημο δουλεμπόριο δεσπόζει
με τα μαγαζάκια των πρεσβειών
να διευθετούν τις μεταναστεύσεις
επί των φτωχών λαών.

Οι υποκριτές ηγέτες των λαών
έχουν πέσει σε τόσο ξεπεσμό
κοροϊδεύουν πλήρως τους συνάνθρωπούς τους
αρκεί αυτοί να έχουν την εύνοια από τους νομούς τους.

Θεέ μου, χάθηκε ολοκληρωτικά η τσίπα
από τους «μορφωμένους»
και τελικά η σπουδή τους είναι να δημιουργούνε μόνο
ανθρώπους υποδουλωμένους.

Αναρωτιέμαι γιατί τόση απανθρωπιά
να διαγωνίζουμε τη σκλαβιά
κι αυτό να τ' ονομάζουμε «πολιτισμό»
αντί να τ' ονομάζουμε υπανθρωπισμό.

Όλα αυτά στηρίζονται και διαγωνίζονται
πάνω στο «διαίρει και βασίλευε»
και στην άγνοια του Εαυτού μας
γι' αυτό αν δεν συνενωθούμε

και δεν γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας
ποτέ δεν θ' αποτινάξουμε τον αβάσταχτο ζυγό μας
και θα γεννάμε έτοιμους σκλάβους
μες στο σκοταδισμό μας.

Το παγκόσμιο τρελοκομείο και κολαστήριο

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την εξαπάτησή μας
ότι οι επιχειρηματίες με τους πολιτικούς
έχουν ανοίξει την παγκόσμια παγίδα
έχουν υποβάλει την ανθρωπότητα για να ζει,
να κυνηγάει μόνο το χρήμα.

Ενώ ο ήλιος, ο αέρας, η γη και το νερό
προσφέρονται δωρεάν απ' τον Δημιουργό,
μας απομόνωσαν απ' την ευλογημένη Γη
και δουλεύουμε ώσπου να πεθάνουμε
για το ενοίκιο και την τροφή.

Δημιούργησαν το παγκόσμιο λούνα παρκ
αυτοκίνητα, πορνεία, αλκοόλ, τζόγο, ναρκωτικά
έφεραν αναπηρίες, αρρώστιες, απάτες και εγκλήματα
με αποτέλεσμα νοσοκομεία, φυλακές και οπλικά συστήματα.

Δημιούργησαν σύνορα και κόμματα,
αιρέσεις, θρησκείες, τρελοκοσμοθεωρίες
πέτυχαν παγκόσμιους διχασμούς
διαμόρφωσαν τους ανθρώπους να μην αλληλοσέβονται
και πάντα να αλληλοσκοτώνονται.

Αυτό το παγκόσμιο τρελοκομείο και κολαστήριο
πρέπει να εξαφανιστεί
είναι ντροπή μας να φέρνουμε νεογέννητα
σε τέτοια σκοτεινή εποχή.
Ας δημιουργήσουμε εκ νέου τη φωτεινή εποχή.

Καλύτερα σαν το άλογο το ελεύθερο

Καλύτερα να είσαι σαν το άλογο το ελεύθερο
παρά με άμαξα και αφεντικό
να σε πηγαίνει όπου θέλει
για το δικό του πονηρό σκοπό.

Έτσι σκλαβώνουνε κάθε λαό
να δουλεύουν για ένα πιάτο φαγητό
κι ένα ρεπό για το σκυλάδικο
που θα τον ωθήσει ο τελάλης στο πιτό
για να μην ξυπνήσει ούτε ένα λεπτό.

Κατανοώ τη δυσκολία κάθε άμοιρου λαού
τον τσουβαλιάζουνε στις πόλεις
και τον αποκόπτουν απ' την Μάνα Γη
και μας εξουσιάζουν με το χρήμα
εφόσον έχουμε ανάγκη το νερό και την τροφή.

Τώρα παρέχεται μια απίστευτη ευκαιρία
να συνενωθούμε για συνεργασία
να διακυβερνήσουμε τη χώρα
να κόψουμε χρήμα δικό μας
για να βγάλουμε τη θηλιά απ' το λαιμό μας.

Οι υποκριτές ηγέτες των λαών

Γιατί όλοι οι ηγέτες των λαών
που παρουσιάζεστε ως σούπερ μορφωμένοι
και ανεξάρτητοι απ' τους νονούς
δεν σταματάτε τους πολέμους
για να ενώσετε τους λαούς;

Γιατί παρουσιάζεστε ως πολιτισμένοι
και δημιουργείτε την τεχνητή φτώχεια
κι αναγκάζετε τους λαούς να δουλεύουνε
φτιάχνοντας ναρκωτικά και όπλα

Τους δίνετε δουλειά
τάχα για να μπορούν να ζουν
αλλά είναι για να σκοτώνονται
και για να μην αφυπνιστούν.

Ως πότε υποκριτές θα παίζετε
το απαίσιο θέατρο αυτό
να παριστάνετε τους καλούς βοσκούς
και να σκοτώνετε τους άμοιρους λαούς.

Το θείο δώρο της Ζωής
το έχετε καταεξευτελίσει
και με τις πράξεις σας σαν να φωνάζετε
καμιά γυναίκα μην ξαναγεννήσει.

Είναι ανάγκη να επιδιώξουμε
τη σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας
γιατί είναι η μόνη που θα θεραπεύσει
τις αρρώστιες του μυαλού μας.

Οι δυνάστες χρηματοκόπτες

Μας έχουν στρέψει την ελπίδα
ότι εξαρτάται η ζωή μας
απ' αυτούς που κόβουνε το χρήμα
κι όταν τεχνητά μας το στερούνε
μας βάζουν ν' αλληλοφαγωθούμε.

Μετά το αλληλοφάγωμα του λαού
παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες
και δίνουν δουλειές σε όσους έμειναν
για να συντηρούνε τους κηφήνες.

Η πιο εγκληματική σκέψη και πράξη
που σκέφτηκαν οι εκμεταλλευτές
είναι να κόβουνε το χρήμα
και με τόση πειστικότητα αληθοφανή
το περνούν σε κάθε λαό να το αποδεχτεί.

Τώρα όμως που αφυπνιστήκαμε
ότι τους πάντες μας συντηρεί η Μάνα Φύση
πρέπει ο λαός να βάλει γνήσιους κυβερνήτες
να κόβουμε χρήμα δικό μας
ώστε αξιοπρεπώς να ζήσει ο λαός μας.

Τα δυο πρωταρχικά πιο πανούργα όπλα

Τα δύο πιο πανούργα όπλα χωρίς σφαίρες
του παγκόσμιου σάπιου συστήματος
είναι το «διαίρει και βασίλευε»
και η κοπή του χρήματος.

Μ' αυτά τα δύο όπλα
δαιωνίζουμε τους διχασμούς
και ο επιθυμητός σκοπός τους
να στήνουν βρώμικους πολέμους
να σκοτώνουν τους λαούς.

Με την εξάρτηση του χρήματος
δημιουργούν την τεχνητή φτώχεια
οδηγώντας τους ανθρώπους στην παρανομία
απάτες, τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά, εγκλήματα, πορνεία
μετά η κατάληξη στα μαγαζάκια τους
φυλακές, τρελοκομεία.

Τώρα που γνωρίζουμε τα όπλα τους
και το βρώμικο παιχνίδι τους
ώστε εμείς και οι επόμενες γενιές
με Ειρήνη, Ελευθερία και Αξιοπρέπεια να ζούμε.

Για να το πετύχουμε αυτό
πρέπει ν' αποκολληθούμε
απ' τα κόμματα του διχασμού
και ακομμάτιστοι να συνεργαστούμε
ο ένας τον άλλον να υπηρετούμε.

Να κόψουμε χρήμα δικό μας
για ν' αρχίσουμε μια φωτεινή ιστορία
και με σύντροφο αχώριστο
την απελευθερώτρια Αυτογνωσία.

Μετά θ' ασκηθούμε στον εθελοντισμό
να εξαφανίσουμε τον ατομισμό
και φυσικά την απληστία
για να φτιάξουμε μακροπρόθεσμα
την αχρήματα κοινωνία.

Οι σκλάβοι δεν οδηγούν στην ελευθερία

Μην περιμένουμε απ' τους ψευτοηγέτες
να μας καλύτεψουν τη ζωή
αυτοί ανεβαίνουνε εκεί πάνω
μόνο για τη δική τους τη ζωή.

Όλοι τους παραπλανάνε το λαό
ότι μας εκπροσωπούνε
και συνέχεια μας προσθέτουν βάρη
και πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούνε.

Όλοι οι ηγέτες κατευθύνονται
απ' της μαφίας τα αφανή αφεντικά
πώς μπορούν λοιπόν οι σκλάβοι
να μας οδηγήσουνε στη λευτεριά;

Πρέπει λοιπόν να εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας
και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε
για να πραγματώσουμε τον καλύτερο κόσμο
που οραματιζόμαστε.

Για να συνεργαστούμε όμως
πρέπει να ξεμάθουμε τον ατομισμό
και ν' αρχίσουμε να μαθαίνουμε
για το ευγενές Γενικό Καλό.

Η πιο πανούργα επίσημη παγίδα: τα σύνορα

Οι σπλοβιομήχανοι για να μας πουλάνε τα όπλα
μας έχουν στήσει πάρα πολλές παγίδες
και η πιο πανούργα και επίσημη
είναι το στήσιμο συνόρων ν' αγαπάμε τις πατρίδες.

Με τους δημαγωγούς τους, τους πολιτικούς
έχουνε διχάσει όλους τους λαούς
και ύπουλα τους οδηγούν συνέχεια
σε πόλεμους φρικιαστικούς.

Οι εθνοσωτήρες μας με το τέχνασμα των πατρίδων
μας συνενώνουν στους πολέμους για να σκοτωθούμε
κι όταν δεν έχουμε εθνικούς πολέμους
μας έχουν διαιρέσει με τα κόμματά τους
για να 'μαστε ανά στιγμή έτοιμοι να φαγωθούμε.

Μ' αυτό το τέχνασμα έχουν πετύχει
την υποδούλωση κάθε λαού
κι αυτό θα το αποτινάξουμε με τη συνένωσή μας
και με το όραμα του Γενικού Καλού.

Αν θέλουμε να αισθανόμαστε
αντάξιοι του θείου δώρου της Ζωής
είναι η ώρα να συνεργαστούμε απ' την καρδιά
για να ετοιμάσουμε το έδαφος
στα ευλογημένα επερχόμενα παιδιά.

Όταν αφυπνιστούνε οι λαοί

Το παγκόσμιο σάπιο σύστημα
διαμορφώνει τους λαούς
να ψηφίζουν τους δικούς τους πολιτικούς
κι έτσι οι λαοί παγιδεύονται
και αλληλοσκοτώνονται απ' τους διχασμούς.

Μόνο όταν αφυπνιστούνε οι λαοί
και μάθουν να ψηφίζουνε τους εαυτούς τους
βαθμιαία θα εξαφανίσουνε τους διχασμούς
και θα γλυτώσουν για πάντα απ' τους πονηρούς.

Και για να ψηφίζουμε τους εαυτούς μας
δημιουργήσαμε ένα κίνημα
που να περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους
κι ονομάζεται οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
για την απόρριψη του ατομισμού.

Όταν αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε
ότι όλοι είμαστε ένα απ' τον ίδιο Δημιουργό
τότε θα κατανοήσουμε την ανάγκη
να υπηρετούμε όλοι το Γενικό Καλό!

Οι κυβερνήτες παγιδευτές

Γιατί η ανθρωπότητα να είναι υποδουλωμένη
σ' αυτούς που κόβουνε το χρήμα
και οι «κυβερνήτες» να συμβάλλουν
χώνοντας τους λαούς στην πιο φρικτή παγίδα;

Έχουνε δημιουργήσει και το τσίρκο
για την αποχάνωση και την ψευτοπολυτέλεια
έχουνε διχάσει τους ανθρώπους μέσα τους
και δεσπόζει η ασυνειδησία κι η ασέβεια.

Αυτοί που έχουνε το χρήμα ως θεό τους
έχουνε αρρωστήσει τόσο τόσο πολύ
και θέλουν να βλέπουν τους λαούς
να υποφέρουνε χειρότερα απ' αυτούς.

Γι' αυτό είναι τόσο αναγκαίο
ν' απορρίψουμε τις ταμπέλες οι λαοί
για να συνενωθούμε με Αγάπη και με Σεβασμό
να επανιδρύσουμε μια φωτεινή εποχή.

Τα δύο κριτήρια των «εθνοσωτήρων»

Με δύο κριτήρια μπορούμε ν' αναγνωρίσουμε τους ηγέτες υπαλλήλους του παγκόσμιου σάπιου συστήματος: αφού δεν απορρίπτουν τις ταμπέλες των κομμάτων τους έχοντας διχασμένο το λαό και δεν κόβουν χρήμα να εξαφανίσουνε τη φτώχεια και υποκρίνονται συνέχεια με τ' αληθοφανή τους λόγια.

Οι σημερινοί εθνοσωτήρες είναι εναντίον του λαού τον ισοπεδώνουν με οικονομικά προβλήματα και τον αναγκάζουν ύπουλα να εγκληματήσει να κλέβει ή να αυτοκτονήσει.

Οι οικονομικοί πόλεμοι που ασκούν οι κυβερνήσεις στους λαούς είναι η πιο εγκληματική ψυχολογική βία κι αυτό μπορούμε να το εξαφανίσουμε μόνο με τη συνένωση και τη συνεργασία.

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει με το λαό να είναι ένα όπως όλα τα μέλη του σώματος είναι ενσωματωμένα μόνο τότε θα βιώνουμε μια υγιή αλλαγή και θα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη εποχή.

Δεσπόζουν οι εταιρείες

Πίσω απ' τις κυβερνήσεις
δεσπόζουν οι εταιρείες
που κατευθύνουν τους πολιτικούς
και όλους τους λαούς.

Γι' αυτό υποφέρουν οι λαοί
δεν γνωρίζουν ότι οι πολιτικοί
έχουν νονούς τους τους εμπόρους
και φυσικά κουμανταδόρους.

Αυτοί ζουν μόνο για το χρήμα
κι είναι αποκομμένοι απ' την εσώτατη Χαρά
κι επειδή υποφέρουν μέσα τους αφάνταστα
σπέρνουν παντού τη συμφορά.

Οι απολίτιστοι για να παρουσιάζονται ως πολιτισμένοι
καμουφλάρονται με τα υπουργεία πολιτισμού
δεσπόζει η πολυπρόσωπη υποκρισία
του ασυνείδητου μυαλού.

Η ανθρωπότητα θα σωθεί
απ' αυτή την σκοτεινή ιστορία
μόνο όταν θα σπουδάζει την
σωτήρια θεσπέσια Αυτογνωσία!

Οι άνθρωποι θα γίνονται
αφυπνισμένοι και αξιοπρεπείς
δεν θα συμβιβάζονται με ασυνείδητους
που φέρνουν την καταστροφή.

Φόροι ή φυλακές

Φορολογούνε τους λαούς
για ν' αγοράζουν οπλικά συστήματα
να πλουτίζουν απ' τις μίζες οι αγοραστές
και τους πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουνε την εφορία
τους κλείνουνε στις φυλακές.

Αν αυτοί αυτοονομάζονται εκπρόσωποι του λαού
και τον οδηγούν στις φυλακές, στην ανεργία
στην παρανομία και στην αυτοκτονία
επείγει να τους στείλουμε στα σπίτια τους
ή αν επιθυμούν μυαλοθεραπεία
σας συστήνω τη θεραπεύτρια Αυτογνωσία.

Εάν επιθυμούμε τέτοιους εκπροσώπους
μήπως ο λαός έχει εντελώς αποχαυνωθεί;
και χρειάζεται επιτέλους να αφυπνιστεί;
έχουμε το μαγικό ραβδί την επιλογή
στην καρδιά μας συνετή επιστροφή.

Η πιο εγκληματική εξαπάτηση

Κάποιοι πονηροί από βάθους αιώνων
σκέφτηκαν κι έκοψαν το χρήμα
για να εκπληρώνουν κάθε βρώμικο σκοπό τους
εκμεταλλευόμενοι κάθε συνάνθρωπό τους.

Έφτιαξαν και όπλα επέβαλαν τη δουλεία
ασκώντας τη σωματεμπορία
διαπράττοντας κάθε κτηνωδία.

Εφόσον όλοι μας συντηρούμαστε
απ' την ευλογημένη Μάνα Φύση
παραπλάνησαν την ανθρωπότητα
ότι μας συντηρούν οι χρηματοκόπτες κροίσοι.

Δημιούργησαν ψεύτικες ανάγκες
θέατρα, σκυλάδικα, αλκοόλ, ναρκωτικά
για ν' αποχαυνώνουνε την ανθρωπότητα
και τους κλέψαν τη διαύγεια
την πιο σπουδαία ικανότητα.

Κι αφού δηλητηρίασαν
και σκοτεΐνιασαν τ' ανθρώπινα μυαλά
με βιτρίνα τούς υπαλλήλους τους τους πολιτικούς
στήνουν συνέχεια πολέμους για αλληλοσκοτωμούς

Μέσα σ' αυτούς τους λίγους στίχους
συμπυκνώνω την πανουργία των χρηματοκοπτών
που μας έφεραν τον πιο θλιβερό καιρό
και με το θράσος των πνευματικών τους
φωνασκούν γι' ανθρώπινο πολιτισμό.

Τα δύο θεμελιώδη γεγονότα

Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε βαθιά
τα δύο θεμελιώδη γεγονότα
παραίτηση απ' τα κόμματα για να ενωθούμε
και κοπή χρήματος για ν' απαλλαγούμε.

Όσο θα δανείζονται εικονικά απ' τους τοκογλύφους
οι λαοπλάνοι πολιτικοί
ότι τάχα θα μας καλυτερεύσουν τη ζωή
είναι το όπιο του «θα - θα - θα»
για να μην ξυπνήσουμε ούτε μια στιγμή.

Γνωρίζουνε πολύ καλά
ότι απ' τη «στιγμή» καθορίζονται πάρα πολλά
γι' αυτό με τα Μ.Μ.Εξαπάτησης
βομβαρδίζουν κάθε 24ωρο την ανθρωπότητα
για να μην αποκτήσουμε τη συνειδητότητα.

Όταν οι άνθρωποι γίνονται συνειδητοί
δεν αποδέχονται λαοπλάνους και δυνάστες
γιατί συνειδητοποιούμε ότ' είμαστε λιοντάρια
κι όχι πρόβατα με ανθρώπινα κεφάλια.

Οι ασυνείδητοι βοσκοί

Οι ασυνείδητοι βοσκοί έχουν καταφέρει
την πλήρη υποδούλωση στους συνανθρώπους μας
και για να ξεχνάνε τη δουλεία
που τους έχουν υποβάλει οι υπάλληλοι της μαφίας
τους παρέχουν ένα χαζοχαρούμενο νανούρισμα
με τα ΜΜΕ και τους σατιριστές
με τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές.

Λυπάμαι αφάνταστα για σας και τα παιδιά σας
όσο θα αδιαφορείτε
για τη συνένωση και τη συνεργασία
θα τα γεννάτε σκλάβους για τη σκοτεινή μαφία.

Είναι αφάνταστη ντροπή, ντροπή, ντροπή
δεν μας γέννησε πρόβατα αλλά λιοντάρια
η πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή
γι' αυτό ας δουλέψουμε για την Υπέρλαμπρη εποχή!

Όλοι είμαστε συνταξιδιώτες

Ποτέ να μην ξεχνάμε
ότι όλοι είμαστε συνταξιδιώτες
και η Μάνα μας πατρίδα Γη
μας δέχεται όλους ως συμπατριώτες.

Ο κόσμος είναι οργανωμένος
από συμμορίες της μαφίας
και μας τους βάζουν για βιτρίνα ως ηγέτες μας
που τους κάνουν εξπέρ της δημαγωγίας.

Την ευθύνη για τη σκοτεινή ιστορία
δεν την έχει μόνο η παγκόσμια μαφία
αλλά και οι άνθρωποι που δεν συνενώνονται
για να φέρουνε τη φωτεινή ιστορία.

Κι έτσι το κλειδί για τη φωτεινή ιστορία:
πρέπει να σταματήσουμε τους διχασμούς
και την παραπλάνησή μας
για να παύσει και η αλληλοεξόντωσή μας.

Για να εδραιώσουμε τη φωτεινή ιστορία
πρέπει να συνεργαζόμαστε για το Γενικό Καλό
γιατί μόνο έτσι σταδιακά θα απορρίψουμε
τον ύπουλο εγκληματικό ατομισμό.

Η Δημαγωγία των κομματάρχηδων

Δεν βλέπουμε συνέχεια
τη σκοπιμότητα των κομματάρχηδων
που διχάζουν το λαό
και περιμένουμε απ' αυτούς
να μας κάνουνε καλό;

Πότε οι άνθρωποι θα ξυπνήσουμε
ότι πρέπει οριστικά
να παραιτηθούμε απ' τα κόμματα
που μας φέρνουν μόνο συμφορά;

Ας συνενωθούμε όλοι στο κίνημα
των Οραματιστών του Γενικού Καλού
γιατί μόνο έτσι θα γλυτώσουμε
απ' τους ραδιούργους του κακού.

Και το πιο παράδοξο είναι
ότι μέσα σ' όλη την ασχήμια αυτή
συμμετέχουν και τη διαιώνίζουν
οι περιπλανώμενοι λαοί
και μετά οδύρονται για την καταστροφή.

Όλοι μας γεννιόμαστε με ειρήνη και ελευθερία

Όπως διχάζουν ένα λαό
με τέχνασμα τα κομματικά
έτσι διχάζουνε όλο τον κόσμο
με τα σύνορα τα εθνικά.

Όταν ένας λαός αλληλοσκοτώνεται
το ονομάζουνε εμφύλιο
όταν αλληλοσκοτώνονται οι λαοί
αυτό δεν είναι εμφύλιος;

Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι;
είμαστε δικές τους ετικέτες;
είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε, λαοί
να μην είμαστε μαριονέτες.

Όλοι μας γεννιόμαστε
με Ειρήνη και Ελευθερία
και μας οδηγούν σιγά σιγά οι μαφιόζοι
στους πολέμους και στην τυραννία.

Οι δομές αυτού του κόσμου (1)

Οι δομές αυτού του κόσμου
είναι άχρηστες και σκοτεινές,
διαμορφώνουν τους Ανθρώπους
σε ρομπότ και εκμεταλλευτές.

Κι αν δεν το αποδεχθούμε,
οι επόμενες γενιές μες στην αποσύνθεση θα ζούνε,
γι' αυτό αυξάνεται η δυσσομία
μας αποτρέψανε απ' την Αυτογνωσία.

Όταν θα το αποδεχθούμε,
με τη λύση χρειάζεται ν' ασχοληθούμε,
για να γράψουμε τη Φωτεινή Ιστορία
με τη θεσπέσια Αυτογνωσία.

Θλίβομαι γι' αυτούς που σατιρίζουν,
που τραγουδούν ή φωνάζουνε για την ασχήμια,
είναι γεμάτοι υποκρισία, σηκώνουνε τα χέρια
όταν προσκαλούνται για υπηρεσία,
είναι απασχολημένοι μόνο με την παπαγαλία.

Οι δομές αυτού του κόσμου (2)

Οι δομές αυτού του κόσμου
δημιουργούν στην Ανθρωπότητα την τρέλα
κι ο κάθε πονηρός παριστάνει τον θεραπευτή,
ότι θα κάνει καλά τον ασθενή.

Οι αναρίθμητοι ηγέτες συνέχεια δηλώνουν
ότι θα σώσουνε την ανθρωπότητα,
αυξάνονται συνέχεια οι αρρώστιες, τα ναρκωτικά,
η φτώχεια, οι φυλακές, τα τρελοκομεία
και αναπόφευκτα εξαπλώθηκε η παγκόσμια πανωλεθρία.

Αποστέρησαν τις πρωτογενείς ανάγκες
της Γνώσης του Εαυτού και της Μάνας Γης,
τους φορμουλάρησαν ένα σωρό ψεύτικες ανάγκες
και μεταμόρφωσαν τους Άνθρώπους σε δουλοπρεπείς.

Μ' αυτά τα λίγα λόγια συνοψίζω
του παρελθόντος και παρόντος την άθλια ιστορία
και σας «επισημαίνω», για να την «αποτινάξουμε»
να βάλουμε στις ζωές μας τη σωτήρια Αυτογνωσία.

Συνάνθρωποί μου αγαπημένοι,
για να πάψετε να είστε διχασμένοι
σπουδάζετε τη Γνώση του Εαυτού σας
για ν' αντικαταστήσει η Σοφία το χάος του μυαλού σας.

Οι παγιδευτές, εάν θέλετε να μεταμορφωθείτε
μόνο αν επενδύσετε στη Γνώση θ' απελευθερωθείτε.
Οι παγιδευμένοι, για να μην παγιδεύεστε
μόνο με την Αυτογνωσία θα μάθετε να πορεύεστε.

Τώρα απευθύνομαι κατ' άτομο,
εάν οραματίζεσαι αληθινά ομορφότερη ιστορία,
εσύ πρώτα κάνε την αρχή κι επένδυσε
στην υπέρτατη Αυτογνωσία.

Γιατί διαιωνίζεται η σκοτεινή ιστορία

Οι άνθρωποι της εκμετάλλευσης και της υποκρισίας,
της απάτης, του εγκλήματος και της απληστίας,
της πορνείας, της ρουφιανιάς, και του ατομισμού,
της σκληρότητας, του δουλεμπορίου και του εκβιασμού,
έχουν την ανθρωπότητα δομημένη και αλυσοδεμένη
ποιος μπορεί απ' αυτούς κάτι καλό να περιμένει;

Και ξέρετε γιατί διαιωνίζουν τη σκοτεινή ιστορία;
γιατί μας έχουν διαμορφώσει
στον ατομισμό και στην αδιαφορία
και για να επαναφέρουμε τη φωτεινή ιστορία
είναι αναγκαία η αφύπνιση και η γνησιότητα για συνεργασία!

Μόνο με την Αγάπη και τον Σεβασμό αν συνεργαστούμε
θα εξαφανίσουμε τη σκοτεινή ιστορία
για να παραδώσουμε στα παιδιά μας
την Ειρήνη, την Ελευθερία και την Ευημερία!

Απ' τους αφυπνισμένους και συνειδητοποιημένους
εξαρτάται η εδραίωση της φωτεινής ιστορίας
αν υπακούσουμε στη συμβουλή των φωτεινών προγόνων μας
να γίνουμε σπουδαστές της Αυτογνωσίας!

Η αναζήτηση συνειδητών ανθρώπων

Αναζητώ γνήσιους συνειδητούς Ανθρώπους
να δουλέψουμε για το Γενικό Καλό
που εμπεριέχει και το ατομικό καλό
για να εξαφανίσουμε τον σκοτεινό καιρό.

Εάν παραμένουμε διασκορπισμένοι
θα είμαστε ζωντανοί νεκροί
και απόλυτα υπεύθυνοι
γι' αυτή τη σκοτεινή εποχή.

Τα ευλογημένα πάναγνα μωρά
που γεννιούνται κάθε μέρα
μας τα φέρνει η Ζωή
για να τους έχουμε έτοιμη τη φωτεινή εποχή.

Με την απεχθέστατη αδιαφορία
σκάβουμε τους λάκκους των παιδιών
επιτρέποντας στους λύκους να ξεσκίζουνε
τον κάθε Ανθρωποθεό.

Γι' αυτό πρέπει οι αφυπνισμένοι
να συνενωθούμε για συνεργασία
γιατί μόνο έτσι τα παιδιά μας
θα γλυτώσουν απ' τη σκοτεινή ιστορία.

Τι μας φταίνει τα πάναγνα μωρά

Τι μας φταίνει που έρχονται στη ζωή
τα ευλογημένα πάναγνα μωρά
που τους έχουμε έτοιμα
αλκοόλ, όπλα και ναρκωτικά;

Μήπως έχουμε παρανοήσει
απ' την άγνοια του Εαυτού μας
και χρειάζεται να θεραπευτούμε
απ' τη Γνώση του Εαυτού μας;

Ως τότε θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια
εμείς οι συνειδητοποιημένοι;
Αισθάνομαι είναι καιρός
να συνεργαστούμε ως αφυπνισμένοι!

Απ' την ανευθυνότητα και την αδιαφορία
δαιωνίζουμε τη σκοτεινή ιστορία
ας γίνουμε ΤΩΡΑ υπεύθυνοι να εδραιώσουμε
την ειρήνη, την αξιοπρέπεια και την ευημερία!

Εσείς συνάνθρωποί μου
που φτιάχνετε όπλα και ναρκωτικά

Εσείς συνάνθρωποί μου σήμερα
που φτιάχνετε αλκοόλ, όπλα και ναρκωτικά
δεν βλέπετε που γεννιούνται κάθε μέρα
νέα πάναγνα μωρά;

Γιατί αποφεύγετε κατάμουτρα να δείτε
ότι κι εσείς κάποτε ήρθατε
απ' την κοιλιά της μάνας σας ως πάναγνα παιδιά
και κάποιοι σας έμαθαν να φτιάχνετε
θανατηφόρα όπλα και ναρκωτικά.

Δηλαδή, η πολυαγαπημένη μας δημιουργός Ζωή
υφαίνει τα μωρά στης μάνας την κοιλιά
για να τα σκοτώνετε με αλκοόλ, όπλα και ναρκωτικά;
ή για να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και χαρά;

Γιατί επιλέγετε το θάνατο απ' το μυαλό σας
που δεν τον θέλει κανένας ζωντανός
ως πότε θα συμμετέχετε
στον απεχθέστατο σκοτεινό καιρό;

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε κι απ' την καρδιά
να ξαναγιώσετε ως χαρούμενα και αγνά παιδιά
όπως ήρθαμε όλοι μας
απ' της Μητέρας μας την κοιλιά!

Πρέπει να εξαφανίσουμε τα όπλα

Πρέπει να εξαφανίσουμε τα όπλα
γιατί κι αν γλυτώσουμε τώρα εμείς
τα όπλα θα εξαφανίσουν τα παιδιά μας
που θα μας καταριούνται μετά το θάνατό μας.

Δεν υπάρχει πιο τρελή
και πιο ξεδιάντροπη αδιαφορία
να συμμετέχουμε για να διαγωνίζεται
η πιο φρικτή παρανοϊκή ιστορία

Δεν ήρθαμε στην ευλογημένη Γη
για θεατές της σκοτεινής ιστορίας
αλλά για να καθαρίσουμε
την εσώτατη και εξωτερική ακαθαρσία.

Όποιος εργάζεται
μετά τον ιδρώτα του ευχαριστιέται το νερό
όποιος δεν εργάζεται
δεν ξέρει τι θα πει ευχαριστώ.

Εκπαίδευση υπεράνω υποψίας

Η εκπαίδευση η υπεράνω υποψίας
είναι το άντρο του διχασμού
που είναι η πρωταρχική αιτία
για τα δεινά κάθε λαού.

Με πρόσχημα τη διδασκαλία των γραμμάτων
δημαγωγούν τις νεολαίες των κομμάτων
κι έτσι τα διχάζουν από παιδιά
και παύουν να λειτουργούν απ' την καρδιά.

Ενώ στα νήπια και δημοτικά
υπάρχει η αγκαλιά και η χαρά
κι όπως μεγαλώνουν όλα είναι στημένα
για εχθρότητα και συμφορά.

Στα πανεπιστήμια τους έχουν προετοιμάσει
ως διχαστές και λαοπλάνους
μετά τους τοποθετούνε κυβερνήτες
για να τυραννάνε τους πολίτες.

Μήπως υπάρχει κάποια αμφισβήτηση;
ποιοι κατευθύνουν τους λαούς στο χάος και στη διαφθορά;
οι περιβόητοι σούπερ μορφωμένοι
γι' αυτό η ανθρωπότητα είναι σούπερ εξαθλιωμένη.

Εάν στην παιδεία παράλληλα
δεν προωθήσουμε τη θεσπέσια Αυτογνωσία
μην περιμένετε ποτέ να έχουμε
ανυπόκριτη και υγιέστατη κοινωνία.

Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε

Η Ιδέα της καρδιάς
του Γενικού Καλού
προϊδεάζει τους ανθρώπους
για την απόρριψη του ατομισμού.

Πρέπει να μάθουμε ν' αγαπάμε
και ν' αλληλοσεβόμαστε
γιατί το μίσος και η ασέβεια
μας οδηγεί ν' αλληλοσκοτωνόμαστε.

Όσο δεν θα σκεφτόμαστε την ευθύνη μας
για τις επερχόμενες γενιές
θα πληρώνουμε το τίμημά μας
με απίστευτες συμφορές.

Πρέπει να σταματήσουμε
τη σκοτεινή ιστορία
να συνεργαστούμε με Σεβασμό και Αγάπη
για τη φωτεινή ιστορία.

Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε

Λαοί, ξυπνήστε, η ανθρωπότητα υποφέρει
από παρανοϊκούς κατακτητές
χρειαζόμαστε συνένωση
ν' αντικαταστήσουμε τους σκοταδιστές.

Ιδιαίτερα οι άνδρες ας θυμηθούμε στο στρατό
όταν κάναμε θαλαμοφύλακες
παρόλο ότι δεν θέλαμε μες στη νύχτα να σηκωθούμε
κι όμως σηκωνόμασταν γιατί η φυλακή караδοκούσε.

Έτσι και τώρα στην κοινωνία το στρατό
έχουμε φυλακιστεί από την αδιαφορία
κι οι συνθήκες μάς φωνάζουν
να ξυπνήσουμε απ' την ασυνειδησία.

Μην περιμένουμε άσπρες μέρες
απ' τους ηγέτες της ασυνειδησίας
που το παίζουνε εθνοσωτήρες
με τις μάσκες της υποκρισίας.

Ας γίνουμε οραματιστές του Γενικού Καλού
απορρίπτοντας τις ταμπέλες διχασμού
να συνειδητοποιήσουμε τις ομοιότητές μας
γιατί το σύστημα μας έμαθε μόνο τις διαφορές μας.

Τώρα είναι η εποχή
ν' απελευθερώσουμε την καρδιά μας
για να ζούμε ειρηνικά
εμείς και τα παιδιά μας.

Οι πανούργοι χρηματοκόπτες

Κάποιοι πονηροί που τυπώνουν χρήμα
εξανάγκασαν τους ανθρώπους για να επιβιώνουν
να χρειάζονται το χρήμα
τους διαμόρφωσαν σαν ένα εμπόριο
και Θεέ μου, πόσο μα πόσο κρίμα

Ο κόσμος τελικά είναι ένα εμπόριο
κι ο καθένας για να ζει πουλάει ό,τι μπορεί.
Άλλοι πουλάνε πιστεύω, άλλοι πουλάνε πολιτική
άλλοι πουλάνε γράμματα, άλλοι πουλάνε τέχνες
άλλοι πουλάνε σάτιρα, άλλοι ηθοποιία
άλλοι τη φωνή τους, άλλοι τη μουσική τους
άλλοι το κορμί τους, άλλοι τη συνειδήσή τους
άλλοι πουλάνε ανθρώπους, άλλοι πουλάνε τσιγάρα και ποτά
κι άλλοι όπλα και ναρκωτικά.

Αυτό τ' αλισβερίσι τού πάρε δώσε
εμπεριέχει υποκρισία και ιδιοτέλεια
γι' αυτό όλοι ανταμείβονται από τη σχιζοφρένεια.

Αγνοούμε τους εσωτερικούς μας νόμους
λόγω άγνοιας του Εαυτού μας
κι έτσι παγιδεύει ο ένας τον άλλον
κι είμαστε όλοι σκλάβοι του μυαλού μας.

Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε μέσα μας
την πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή
κι όταν την αναγνωρίσουμε
θα σταματήσουμε την αλληλοκαταστροφή.

Οι λύκοι ξεσκίζουνε τ' αρνιά

Ως πότε το παγκόσμιο σάπιο σύστημα
θα παγιδεύει κάθ' ευλογημένη γενεά
και θα την κατατρώει στη διαφθορά
όπως οι λύκοι ξεσκίζουνε τ' αρνιά;

Οι χρηματοκόπτες διαμορφώνουν
δικούς τους ηγέτες για τους λαούς
και στα μέσα ενημέρωσης
έχουνε τους υπαλλήλους τους ως δημαγωγούς
για να διχάζουν τους άμοιρους λαούς.

Γι' αυτό οι επερχόμενες γενιές
είναι πάντα προπαγιδευμένες
και είναι καθήκον των αφυπνισμένων να δουλέψουμε
για να τις απελευθερώσουμε.

Αυτό μπορεί μόνο να επιτευχθεί
όταν μερικοί μπροστάρηδες συνενωθούν
κι εμπνεύσουν το λαό να παραιτηθεί
απ' τα κόμματα κι' απ' τον ατομισμό
για να συνεργαζόμαστε για το Γενικό Καλό.

Η απεχθής αδιαφορία

Είναι λυπηρό ν' αδιαφορούν οι καταξιωμένοι
για τον εκμεταλλεόμενο και φτωχό λαό
επειδή αυτοί είναι κατοχυρωμένοι από την πολιτεία
που τους γέμισαν χρήμα και πτυχία.

Όταν βολευτούν κάπου οι άνθρωποι
ξεχνάνε τους συνάνθρωπούς τους
κι αυτή η απεχθής αδιαφορία
έχει φέρει στον κόσμο την πανωλεθρία.

Οι γνώστες του Εαυτού
πρέπει να είναι παρόντες και στα κοινά
αλλιώς οι αλεπούδες και οι λύκοι
θα ξεσκίζουν τα αρνιά.

Να εμπνέουν το λαό ν' αφυπνιστεί
ότι δεν είναι πρόβατα αλλά λιοντάρια
κι απ' τις παγίδες τους να βγουν
για να μπορούν αξιοπρεπώς να ζουν.

Οι δυο βασικοί θεσμοί

Η δημοσιογραφία είναι σαν τη δικαστική εξουσία
κι οι δυο δεν κάνουν τίποτε για να εξαλειφθεί
το έγκλημα και η ληστεία
γιατί ζουν απ' τα προβλήματα της παρανομίας.

Έτσι και οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν τίποτα
για να εξαλειφθεί η παρανομία
ασκούνται μόνο να παπαγαλίζουν
του καθένα την καταγγελία.

Όπως βλέπουμε λοιπόν
αυτούς τους δύο ευγενείς θεσμούς
τους έχουν μετατρέψει οι διαχειριστές
σε υπάνθρωπες φωλιές.

Οι διαχειριστές χρειάζεται να το αποδεχτούν
για να μπορέσουν να μεταμορφωθούν
και να εμπνέουν το λαό για διαφώτιση
και να τον ενημερώνουν με την πρόληψη.

Οι περισσότεροι των θέσεων κλειδιών
ανήκουν στο παγκόσμιο σάπιο σύστημα
και παριστάνουν ότι εκπροσωπούνε το λαό
και με τα διάφορα σκόπιμα προβλήματα
του τρελαίνουν το μυαλό.

Οι θεμελιώδεις ανάγκες μας

Η πολιτεία πρέπει να διαχειρίζεται
τις βασικές ανάγκες του λαού
για στέγη, φως, νερό, θέρμανση, τροφή
γιατί σε κανένα δεν ανήκει η ευλογημένη Μάνα Γη.

Με ποιο δικαίωμα οι πονηρές παρέες
να εξουσιάζουν με το χρήμα τους το λαό
να τον οδηγούν έμμεσα στην πορνεία
στην απάτη, στο έγκλημα και στο ναρκωτικό;

Ποιοι έχουν τις πηγές των όπλων,
του τζόγου, του αλκοόλ και των ναρκωτικών;
Αυτοί που κόβουν το χρήμα
και χώνουν την κάθε γενεά στη βρώμικη παγίδα.

Ως πότε θα παραμένουμε παθητικοί
να παριστάνουμε τους αφυπνισμένους
εφόσον δεν συνενωνόμαστε
ν' απελευθερώσουμε τους υποδουλωμένους;

Γι' αυτό δημιουργήσαμε το κίνημα
των Οραματιστών του Γενικού Καλού
να συνενωθούμε για να συνεργαστούμε
κι απ' το σκοτάδι ν' απελευθερωθούμε.

Η υποχρέωση της πολιτείας

Είναι υποχρέωση της πολιτείας
να εξαφανίσουμε τη φτώχεια
να μην υπάρχουν άστεγοι και πεινασμένοι
κι από κανέναν να μην είμαστε εξαρτημένοι.

Αυτοί που μας έχουνε εξαναγκάσει
για να ζούμε ότι πρέπει να 'χουμε το χρήμα
χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση απ' το λαό
για να κόβουμε δικό μας χρήμα.

Γιατί να μας έχουν υποδουλωμένους
οι γκουρού της οικονομίας με τους τραπεζίτες
και να 'χουμε στις πλάτες μας τους υπαλλήλους τους
ως νεκροθάφτες κυβερνήτες.

Πρέπει ν' απαλλαγούμε απ' τους κανόνες τους
φτιάχνοντας δικούς μας κανόνες
ν' αποτινάξουμε τη δουλοπρέπεια
να μάθουμε και τα παιδιά μας
να ζουν με αξιοπρέπεια.

Χρειάζεται άλλο σκεπτικό
για συνένωση και το Γενικό Καλό
τότε μπορούμε να ελπίζουμε απαλλαγή
απ' των τυράννων το ζυγό.

Όλοι είμαστε παγιδευμένοι

Οι λαοί είναι παγιδευμένοι απ' τους ψευτοηγέτες
οι ψευτοηγέτες είναι παγιδευμένοι απ' τη μαφία
κι αυτοί είναι παγιδευμένοι απ' τα μυαλά τους
τελικά όλοι είμαστε μες στην παγίδα του μυαλού μας
και θα λυτρωθούμε όταν επιδιώξουμε
τη Γνώση του Εαυτού μας.

Τώρα επείγει ο λαός να συνενωθεί
κι από αξιοπρεπείς συνειδητούς να υπηρετηθεί
η πολιτεία θα κόβει χρήμα
για να καλύψει όλους τους αδύναμους
να ξαναβρούν μέσα τους τη χαμένη τους ελπίδα.

Όλοι είμαστε συνταξιδιώτες
στο μαγευτικό παράδεισό μας πλανήτη Γη
κι όλοι μας συντηρούμαστε απ' τη γενναιόδωρη Φύση
κι είμαστε δημιουργήματα της Μάνας μας Ζωής
και μπορούμε να τη βιώνουμε κάθε στιγμή
στη Θεϊκή μας Αναπνοή!

Για τη φτώχεια

Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ
πεθαίνουν παιδιά γιατί δεν έχουν νερό και φαγητό
κι όλος ο ευλογημένος πλανήτης Γη
είναι γεμάτος με νερό και με άφθονη τροφή.

Αλλά κάποιοι μεθυσμένοι απ' την απληστία
παίρνουν τη γη απ' τους λαούς
μας δημιουργούν φτώχεια, πολέμους και τρελοκομεία
και διαιωνίζουν τη σκοτεινή ιστορία.

Γιατί, εσείς που κόβετε το χρήμα
ξεχάσατε ότι ήρθατε απ' της μάνας σας την κοιλιά
κι ότι ήσασταν πάναγνα μωρά;
Πότε θα συμπονήσετε τ' άρρωστα και φτωχά παιδιά;

Η παράνοια και η ξεδιαντροπιά σας
έχουν φθάσει στο αποκορύφωμα
κτίζετε μουσεία για νεκρά αγάλματα
και δημιουργείτε άστεγους και πεινασμένους
και αμέτρητους ναρκομανείς εξαθλιωμένους.

Η αδρανοποιητική διαμόρφωση του λαού

Εκτός της διαμόρφωσης που έχουν πετύχει στους λαούς
να πιστεύουμε ότι εξαρτιόμαστε απ' αυτούς
μας έχουν κάνει και αδρανείς
να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε εμείς
να φέρουμε την αλλαγή
αλλά να περιμένουμε αγγέλους
να μας φέρουνε τη φωτεινή εποχή.

Κι έτσι ο κόσμος έχει αδρανοποιηθεί
κι αφήνει το πεπρωμένο του
να το κατευθύνουνε οι πονηροί
γι' αυτό διαιωνίζεται η δύσοσμη εποχή.

Όταν ανακαλύψουμε μέσα μας
το απερίγραπτο δυναμικό μας
θα καταλάβουμε πόσο απίστευτα πολύτιμοι
είμαστε ο καθένας.

Πρέπει ν' απορρίψουμε
τη διαμόρφωση τη σκοτεινή
να ενεργοποιηθούμε να συμβάλουμε
στη γλυκύτετη νέα εποχή.

Κάνε πρώτα την αρχή απ' τον εαυτό σου
και μετά θα εμπνέεις τον περίγυρό σου
για να ξυπνήσουμε και να συνεργαστούμε
γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε.

Όπως μια λαμπάδα στην Ανάσταση
μπορεί ν' ανάψει πολλές λαμπάδες
κοίτα τον εαυτό σου σαν πολύτιμη μονάδα
για να γίνεις μια φωτεινή λαμπάδα.

Όσο πιο γρήγορα αφυπνιστούμε

Όσο πιο γρήγορα αφυπνιστούμε
ξεκινάμε τη φωτεινή ιστορία
επιστρέφοντας στην καρδιά μας
σταματάνε τα δεινά μας.

Πρέπει να κατεχόμαστε από ειρήνη
σεβασμό και αξιοπρέπεια
αυτά θα μας χαρίσουν τη διαύγεια
και θα εκβάλουμε το μίσος και την ασέβεια.

Η ασέβεια και η κακία του μυαλού
μας οδηγούν στις απάτες και στους πολέμους
και για να εξαφανιστούν αυτά
επιστροφή στη θεραπεύτρια καρδιά.

Όταν είμαστε ανεκπλήρωτοι μες στην καρδιά
δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά
κι έτσι απ' την εσωτερική μας διαταραχή
αργά ή γρήγορα φέρνουμε την καταστροφή.

Είναι αναγκαίο να βρούμε μέσα μας την ειρήνη
ώστε δεν θα εκδηλώνουμε την ταραχή
για να μπορούμε να ελπίζουμε επιτέλους
να συνενωθούμε οι λαοί!

Θα σηκωθούνε οι νεκροί για την αλλαγή;

Αγαπημένοι φίλοι μου, τι περιμένουμε;
να σηκωθούνε οι νεκροί
για να φέρουνε την αλλαγή;
Μήπως είμαστε κι εμείς ζωντανοί νεκροί;

Αν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε για κυβέρνηση
από δέκα εκατομμύρια λαό
150 οραματιστές του Γενικού Καλού
μήπως είμαστε τόσο ανάξιοι και λάτρεις του ατομισμού;

Αν είμαστε τόσο ανάξιοι, υποκριτές και πονηροί
γιατί αναζητάμε αλλαγή;
για να ‘χουμε περισσότερα χρήματα
να ‘μαστε σκλάβοι στην αυταπάτη και στην ηδονή;

Πρέπει να ντρεπόμαστε
που φέρνουμε παιδιά σ’ αυτή τη δυσσομία
κι είμαστε συνυπεύθυνοι που διαιωνίζεται
η άθλια κι αποτρόπαια σκοτεινή ιστορία.

Ποιήματα των Οραματιστών του Γενικού Καλού

Ν' απορρίψουμε τις ετικέτες

Οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
χρειάζεται ν' απορρίψουνε τις ετικέτες,
κομματικές και εθνικές,
διότι αυτές διαιωνίζουν τις αγιάτρευτες πληγές.

Το Γενικό Καλό συμπεριλαμβάνει
όλους τους Ανθρώπους,
αδιαφορώντας για τις ετικέτες,
ώστε αν δεν τις απορρίψεις πρώτα από εσένα,
δεν θα μπορείς να βλέπεις
ως αδελφό σου τον καθένα.

Γι' αυτό είναι αναγκαιότητα η σπουδή
με τη Γνώση του Εαυτού μας,
για να μπορούμε βαθμιαία ν' αποτινάξουμε
τις διχασμένες αντιλήψεις του μυαλού μας.

Μόνο η Γνώση του Εαυτού μας
θα μας προσφέρει Σοφία και Διαύγεια,
για να κατανοήσουμε ότι όλοι είμαστε
του Ενός Δημιουργού
και δεν χρειαζόμαστε τις ταμπελίτσες
που μας μπλάστρωσαν στο νου.

Η ανθρωπότητα ξυπνάει

Η λύση τελικά είναι η διακυβέρνηση
από Οραματιστές του Γενικού Καλού
και κόψιμο δικού μας χρήματος
για την αξιοπρέπεια του λαού.

Για να γίνει όμως αυτό
χρειάζεται συνένωση του λαού,
να μάθουμε συνεργασία
για ν' απαλλαγούμε απ' τη μαφία.

Εφόσον μπορούμε να κόβουμε
κι εμείς χρήμα για το λαό μας
γιατί να δανειζόμαστε από άλλους
να βάζουν θηλιά στο λαιμό μας;

Παραπλάνησαν την ανθρωπότητα
ότι μας συντηρούν οι χρηματοκόπτες
και το πέρασαν ως δεδομένο
και κάθε λαό τον πλάθουν αποχαυνωμένο.

Όλα τα δεσμεύσανε
με τα όπλα και το χρήμα
και Θεέ μου αναφωνώ
πόσο μα πόσο κρίμα!

Ενώ τους πάντες και τα πάντα
μας συντηρεί η Μητέρα Φύση
ήρθε επιτέλους ο καιρός
η Ανθρωπότητα να ξυπνήσει.

Οι ράγες του συστήματος

Το παγκόσμιο σάπιο σύστημα
έχει φτιάξει τις ράγες
κι έχει ως τρένα τους ανθρώπους
και τους βάζει σε μπελάδες.

Αν δεν πας πάνω στις ράγες τους
δεν μπορείς να είσαι δικός τους
και για να επιβιώσεις
πρέπει να γίνεις παραγιός τους.

Γι' αυτό οι περισσότεροι
είναι παγιδευμένοι
τους εξαναγκάζουν με το χρήμα
για να μπορούν να 'χουν τροφή και στέγη.

Πρέπει οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
να φτιάξουμε δικές μας ράγες
να πηγαίνουμε το τραίνο όπου θέλουμε εμείς
μόνο τότε θα νιώθουμε ελεύθεροι και αξιοπρεπείς.

Είναι η εποχή μας να κάνουμε τη διαφορά
για να μην ντρεπόμαστε να γεννήσουμε παιδιά
να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά
γεμάτοι από Ειρήνη και Ελευτεριά!

Είναι καιρός να ψηφίσουμε τους εαυτούς μας

Λαέ, ας ψηφίζουμε τους εαυτούς μας
ως λαμπροί οραματιστές του Γενικού Καλού
κι έτσι θα σταματήσουμε τις καταστροφές
των αλαζόνων του γενικού κακού.

Αν επιθυμήσουν κι αυτοί
την όχθη της καρδιάς
φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι
μετά μεγάλης μας χαράς.

Η απελευθέρωση δεν είναι ουτοπία
όταν παραιτηθούμε απ' τα κόμματα
θα γίνουμε απίστευτη πλειοψηφία
κι έτσι θ' αποτινάξουμε την ύπουλη δυναστεία.

Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό και ευγενές
απ' την Ειρήνη και Ελευθερία της ψυχής
γι' αυτό πρέπει να συμμετέχουμε
να φύγει το σκότος αυτής της εποχής.

Όσοι επιθυμούν τη σκοτεινή εποχή επιλογή τους
αλλά πρέπει να παραμεριστούνε
δεν έχουνε δικαίωμα στα παιδιά και στα εγγόνια μας
να επιβληθούνε.

Η ψευτομόρφωση της μαφίας

Η μαφία με την ψευτομόρφωση
διαμόρφωσε την ανθρωπότητα
στην υποδούλωση και στη φοβία
κι έτσι μια υγιή αλλαγή τη βλέπουμε ουτοπία

αντί να αναρωτιόμαστε γιατί
να κόβουν μόνο κάποιοι άλλοι χρήμα
και να υποδουλώνουν τους λαούς
για να μας έχουν πάντοτε φτωχούς.

Πρέπει να ξυπνήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε
ότι κι εμείς μπορούμε να κόβουμε το χρήμα
αλλά να βρεθούν οι οραματιστές του Γενικού Καλού
για τη διακυβέρνηση της χώρας ως υπηρέτες του λαού.

Όσο θα εξαρτιόμαστε από τοκογλύφους
και τάχα επενδυτές
θα υποφέρουν συνέχεια τα παιδιά μας
από αδίστακτους σκοταδιστές.

Ήρθε η εποχή μας να κάνουμε τη διαφορά
με κατανόηση, συνένωση, αποφασιστικότητα
και γεμάτοι από αξιοπρέπεια
διαύγεια και συνειδητότητα.

Η κυβέρνηση πρέπει ν' αποτελείται
από συνειδητούς υπηρέτες

Όσο θα αδιαφορούμε
για τη συνένωσή μας
όλο και περισσότερο θα προκαλούμε
την ανόητη καταστροφή μας.

Πρέπει οι οραματιστές του Γενικού Καλού
να διακυβερνήσουνε τη χώρα
ώστε να κόβουμε χρήμα δικό μας
για να απαλλάξουμε απ' τις αυτοκτονίες
κι απ' τη φτώχεια το λαό μας.

Μέχρι να εξοικειωθούμε
με την αγάπη του εθελοντισμού
πρέπει να διασφαλίζουμε
την αξιοπρέπεια του λαού.

Πρέπει να επανακτήσουμε
τ' αναφαίρετα δικαιώματά μας
στέγη, φως, νερό, τροφή
γιατί σε κανένα δεν ανήκει η ευλογημένη Μάνα Γη.

Η συνένωσή μας είναι τόσο αναγκαία
όπως έχουμε ανάγκη τον ευλογημένο αέρα
πρέπει να μάθουμε συνεργασία
για μια ανυπόκριτη κοινωνία.

Οι δημαγωγοί διαμορφώνουν
τους λαούς εθνικιστές

Οι δημαγωγοί διαμορφώνουν
τους λαούς εθνικιστές
και διαιωνίζουν ακατάπαυστα
τις κτηνώδεις συμφορές.

Τους ντοπάρουνε συνέχεια
με μίσος και φανατισμό
και βλέπουν ό ένας τον άλλον
ως άσπονδο εχθρό.

Μέχρι να ξυπνήσουν οι λαοί
ν' απορρίψουν τα λάβαρα και τις ετικέτες
θα τους ρυθμίζει τη ζωή το σύστημα
σαν να είναι μαριονέτες.

Κατανοήστε το τόσο προφανές
όπως με τα κόμματα διχάζουν κάθε λαό
έτσι με το φανατισμό του εθνικισμού
έχουν διχάσει όλο τον κόσμο αυτόν.

Γι' αυτό υποφέρουν οι λαοί
διότι συμμετέχουν και αυτοί
προτιμούν το φανατισμό και διχασμό
παρά να βρουν μέσα τους
την Αγάπη και το Σεβασμό!

Μάθε να ζεις για το Γενικό Καλό

Μάθε να ζεις για το Γενικό Καλό
για ν' απελευθερωθείς απ' το μυαλό
γιατί όσο θα σκέπτεσαι τον εαυτό σου
τον καθένα θα τον βλέπεις ως εχθρό σου.

Γι ' αυτό ζούμε
σε τόσο βαθύ σκοτάδι
γιατί θέλει ο ένας του άλλου
το μάτι να του βγάλει.

Όταν θ' αρχίσουμε να σκεφτόμαστε
για το Γενικό Καλό
τότε θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον
ως Αγαπημένο Αδελφό.

Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό
όταν ασχοληθούμε με το Γνώθι Σαυτόν
γιατί θ' ανακαλύψουμε μέσα μας
τη Θεία Αγάπη και τον Σεβασμό.

Ποιήματα καλλιτεχνών

Αγαπημένοι μου φίλοι καλλιτέχνες

Αγαπημένοι μου φίλοι καλλιτέχνες
όπως φτιάχνετε νέα σχήματα
και σας στηρίζει ο λαός οικονομικά
είναι καιρός οι πιο συνειδητοί
να κάνετε κι ένα σχήμα αφυπνιστικό
για να συνενώσετε τον άμοιρο λαό.

Φτάνουν τα τραγούδια της αγάπης
για τη σάρκα τα θέατρα κι οι σάτιρες
τώρα πρέπει να τους αφυπνίσετε
να εγκαταλείψουνε το σκοτεινό καιρό
για ν' αρχίσουμε τη φωτεινή ιστορία
να βιώνουμε επιτέλους τη Θεία Ελευθερία.

Όταν ο λαός θα διακρίνει
την ανθρώπινη προσπάθειά σας
θα σας εκτιμήσει αληθινά
γιατί θα τους εμπνέετε από την καρδιά.

Για να γίνει όμως αυτό
πρέπει πρώτα να δουλέψετε εσείς
με το Θεϊκό σας Εαυτό
να γίνετε όσο περισσότερο ειλικρινείς
για ν' αφομοιώσουν οι ακροατές
τα μηνύματα της νέας εποχής.

Όχι να φωνάζουμε μονάχα για την άχρηστη εξουσία
και να λέμε ταυτόχρονα δεν ασχολούμαστε με την πολιτική
είναι σαν να βλέπεις σπίτι σου τις ακαθαρσίες
και να φωνάζεις άλλους να σου τις καθαρίσουν
φτάνουν τα λόγια και η υποκρισία
τόρα είναι καιρός για υπηρεσία.

Μην ξεχνάτε φίλοι μου
όλοι μας είμαστε κρίκοι της αλυσίδας του λαού
και οι συνθήκες μάς καλούν
να γίνουμε οραματιστές του Γενικού Καλού
Στο Γενικό Καλό εμπεριέχεται και το ατομικό καλό.

Τραγουδοποιοί τραγουδήστε
για τη Γνώση του Εαυτού σας

Τραγουδήστε για τη Γνώση του Εαυτού σας
να βοηθήσετε αληθινά τους συνάνθρωπούς σας
είναι η πιο σημαντική ενημέρωση
πώς να βρουν μέσα τους την εκπλήρωση.

Γιατί να δημιουργούμε την εξάρτηση στα παιδιά
ότι μόνο με τα τραγούδια σας θα νιώθουνε χαρά
αντί να τα πληροφορούμε πώς να βρουνε
μες στην καρδιά τους την αληθινή Χαρά.

Βλέπετε ότι σας συμφέρει πάρα πολύ αυτό
να 'χετε εξαρτημένο των ανθρώπων το μυαλό
γιατί μέσα απ' τους εξαρτημένους ζείτε κι εσείς
φτιάχνοντας μια πλούσια επιφανειακή ζωή.

Γι' αυτό κι εσείς μετά απ' το τραγούδι
ζείτε συνέχεια μες στο κενό
και είσαστε περισσότερο εξαρτημένοι
απ' τον εξαρτημένο άμοιρο λαό.

Ο Θεός μάς δημιούργησε όλους
και μάς προίκισε με την έμφυτη αληθινή χαρά
και όχι να εξαρτητοποιεί ο ένας τον άλλον
και να ζούμε μες στην υποκρισία και ψευτιά.

Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα
με την υποκρισία μας και την ψευτιά
να διαιωνίζουμε σε κάθε μας γενιά
τους βρώμικους πολέμους
αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Γι' αυτό επιδιώξτε τη Γνώση του Εαυτού σας
να γίνουμε αξιοπρεπείς κι αληθινοί
να συνεργαζόμαστε όλοι για να δημιουργήσουμε εκ νέου
την υπέρλαμπρη εποχή.

Οι τελάληδες

Δεν κριτικάρω, απλά επισημαίνω
πώς να βγείτε απ' την παγίδα του μυαλού
είσαστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση
και την εξάρτηση κάθε λαού.

Οι τελάληδες που μας προσκαλούν
στα στέκια τους για παροδική χαρά
είναι στο σάπιο σύστημα παγιδευμένοι
με τη σειρά τους παγιδεύουν τους λαούς
και γίνονται όλοι εξαρτημένοι.

Αγαπημένοι μου τραγουδιστές και ηθοποιοί,
μην παίζετε μόνο για προβολή και για λεφτά
γιατί κάποια μέρα θα ξυπνήσετε
και δεν θα αισθάνεστε καλά.

Θα 'ρθει η μέρα που ο κόσμος θα ξυπνήσει
δεν θα τρέχει πίσω σας για την ψεύτικη χαρά
θ' ανακαλύψει μέσα στην καρδιά του
την ανεξάντλητη ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ!

Κάποτε θα πέσει η αυλαία και οι μάσκες
θα ντρέπεστε τους εαυτούς σας
γιατί κι εσείς κλέβετε με άλλη μάσκα
τον πολύτιμο χρόνο απ' τους συνάνθρωπούς σας.

Μπορεί να τραγουδάτε και να σατιρίζετε
για τη σάπια εξουσία
αλλά κι εσείς έχετε άλλο προκάλυμμα για την κονόμα
το πάθος ή το χιούμορ με την υποκρισία.

Τελικά ο καθένας παίζει το παιχνίδι του
αλλά όλοι μέσα τους κενοί και ιδιοτελείς
προσπαθούνε με τη σοβαροφάνεια και τα ψευτοχαμόγελα
να μη φαίνεται κανείς υποκριτής.

Συνεχίζετε νέα σχήματα για τραγουδάκια

Παρ' όλα τα βάσανα των φτωχών
εσείς συνεχίζετε νέα σχήματα για τραγουδάκια
αλλά ούτε ένα σχήμα για έμπνευση προς το λαό
να συνενωθούμε ως οραματιστές για το Γενικό Καλό.

Όταν οι συνθήκες μάς προσκαλούν για υπηρεσία
σηκώνετε τα χέρια
και λέτε δεν ασχολούμαστε με την πολιτική
όταν όμως είναι για κοινομοισιά
προσκαλείτε απ' τα ΜΜΕ τους ανθρώπους
να 'ρθουν να στηθούνε στην ουρά.

Όταν μέσα στους στίχους σας και στα σενάρια σας
δεν ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ,
για ειρήνη και ελευθερία
αναρωτηθείτε μήπως όλα τα χρόνια σας
τα ξοδεύετε στη φλυαρία,
με την πολυπρόσωπη μάσκα της υποκρισίας.

Επιδιώξτε τη Γνώση του Εαυτού σας
για ν' απορρίψετε την ιδιοτέλεια του μυαλού σας.
Ξαναγουρίστε στην ειλικρινή και αγνή ΚΑΡΔΙΑ
όπως ήμασταν και είναι όλα τ' αγνά παιδιά!

Τελικά ο κάθε άνθρωπος
είναι σκλάβος απ' τις σκέψεις του μυαλού του
κι ευτυχώς μπορεί ν' απελευθερωθεί
ΜΟΝΟ ΑΠ' ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ!

Ηθοποιοί και τραγουδιστές
γίνατε σούπερ υποκριτές

Ηθοποιοί και τραγουδιστές
γίνατε σούπερ υποκριτές
κάνετε τους ανθρώπους να πιστέψουν
ότι μόνο από εσάς θα βρουν τη χαρά
και τους πουλάτε συνέχεια καψούρα
για να τους πάρете τα λεφτά.

Το μυαλό σας είναι μόνο για προβολή και χρήμα
και κανένα σας τραγούδι δεν μιλάει για τη λύση
μήπως κι εσείς έστω ασυνείδητα
συμβάλετε στο σύστημα
για να διαγωνίζετε το απαίσιο παραμύθι;

Εσείς μπορείτε να αλλάξετε τη σκοτεινή εποχή
με τη διαδραστική σας μουσική
και με λόγια της καρδιάς
ν' ανάψετε στις καρδιές των ανθρώπων
απερίγραπτη φωτιά
για να κάψουν κι αυτοί όλα τα σκουπίδια
που τους έχουν βάλει στα μυαλά από μικρά παιδιά.

Δεν έχω δει κανένα μεγαλοκαλλιτέχνη ή μεγαλοαθλητή
και καταξιωμένο συγγραφέα ή ποιητή
στην ιστορία της πολιτικής
να ηγηθεί κινήματος πολιτικού
για να επιδώξει τη συνένωση του λαού
προσφέροντας την ιδέα της καρδιάς του Γενικού Καλού!

Έχουμε μία απίστευτη επιλογή
ν' ασχοληθούμε με την Γνώση του Εαυτού μας
γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διώξουμε
την ιδιοτέλεια και την υποκρισία του μυαλού μας!

Είναι ανάγκη να κάνετε υπέρβαση

Αγαπημένοι μου έμποροι της καψούρας
ακούστε κι από μένα ένα τραγούδι,
σταματήστε να δουλεύετε το λαό
με τ' άσματά σας για τον έρωτα το σαρκικό.

Μην τους παρασύρετε
να μαστουρώνουν για ένα θνητό κορμί
και τους κάνετε να ξεχνούν
ότι μέσα μας υπάρχει και ψυχή.

Είναι ανάγκη να κάνετε υπέρβαση
να γνωρίσετε τον Θεϊκό Εαυτό σας
για να εμπνέετε προς αφύπνιση
τον κάθε συνάνθρωπό σας.

Μην τραγουδάτε μόνο
για τον έρωτα το σαρκικό
γιατί μέσα μας μπορούμε να βιώνουμε
και τον Ύψιστο Έρωτα τον Θεϊκό.

Αν δεν είσαστε ενωμένοι μέσα σας με τον Θεό
θα τραγουδάτε μόνο για να κοινομάτε
για τον έρωτα το σαρκικό
και μ' αυτά τα τραγουδάκια θα καθηλώνετε πάντα το λαό.

Ποιοι διαμορφώνουν περισσότερο
τη νοημοσύνη του λαού; Η επίσημη «εκπαίδευση»
τα ΜΜΕ που τον παραπλανούν
οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί
που με την ψεύτικη χαρά τον εξαπατούν.

Η φτηνή καλλιτεχνία σας

Συναυλίες μπουζουξίδικα και θεατράκια
οι «καλλιτέχνες» τα αποκαλούν
συναθροίσεις της χαράς
αντί συναντήσεις της κonomισιάς.

Οι νανουριστές αυτοαποκαλούνται τραγουδιστές
νάνι νάνι το μωρό, όχι λύσεις στα προβλήματα
άκου τον τραγουδοποιό
που σε κοιμίζει με τ' αλκοόλ η με το ναρκωτικό
ώσπου να σε ξεζουμίσει
και την βίλα του να κτίσει.

Κρυβόμαστε πίσω απ' τα ψευτοχαμόγελα
και τα καψουρεμένα λόγια
αυτή η φτηνή καλλιτεχνία σας
ξεσκεπάζει την υποκρισία σας.

Απορώ με την ασυνειδησία σας
εσείς ηθοποιοί πώς παίζετε στο θέατρο
κι εσείς τραγουδιστές, που τραγουδάτε και χορεύετε
ΕΝΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ.

Η μουσική δεν είναι μόνο
για τον έρωτα το σαρκικό

Η μουσική δεν είναι μόνο
για τον έρωτα το σαρκικό
αλλά και για έμπνευση αφύπνιση
προς τον κάθε άμοιρο λαό.

Με τα συνεχή τραγούδια της καψούρας σας
τον καθηλώνετε στο μυαλό
πρέπει να τον προτρέψετε
για να γνωρίσει τον Θεϊκό του Εαυτό.

Μόνο τότε τα τραγούδια σας
θα έχουν αληθινή ουσία
γιατί θα εκπορεύονται απ' την καρδιά
και θα υπενθυμίζετε τη θεσπέσια Αυτογνωσία.

Τότε και μόνο τότε θα έχετε
την αληθινή εκτίμηση από κάθε συνάνθρωπό σας
γιατί θα διακρίνουν
τον ανιδιοτελή σκοπό σας.

Σας μεταφέρω το πιο σημαντικό μήνυμα

Σας μεταφέρω το πιο σημαντικό μήνυμα
που συμβαίνει στον ευλογημένο πλανήτη Γη
έχει έρθει ο αληθινός ζωντανός Διδάσκαλος
και μας συστήνει μέσα μας την Μητέρα μας Ζωή!

Μας προσφέρει ένα τρόπο πρακτικό
για να σπουδάσουμε το Γνώθι Σαυτόν
για να βιώνουμε την υπέρτατη εμπειρία
ερχόμενοι σ' επαφή μέσα μας με τον Δημιουργό.

Μόνο η θεσπέσια Αυτογνωσία
σου επιτρέπει να βιώσεις μέσα σου
την πολυπόθητη Σωτηρία
την Ειρήνη, τη Σοφία και την Ελευθερία.

Το ευγενέστερο μήνυμα του Σωκράτη μας
να γνωρίσουμε τον Εαυτό μας
ήρθε η ώρα να το πράξουμε ΤΩΡΑ
να φωτίσουμε επιτέλους το μυαλό μας.

Τα κριτήρια της υτροπής

- Πώς είναι δυνατόν, οι μυαλοκίνητοι ηγέτες, εφόσον δεν μαθητεύουν με τη Γνώση του Εαυτού τους και αγνοούν το βασίλειο της καρδιάς, να εμπνέουν τον λαό προς ανακάλυψη του βασιλείου της καρδιάς, που εδρεύει ο αστείρευτος πλούτος της σοφίας, της αρμονίας και της ελευθερίας μας;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ιδιοτελείς ηγέτες να εμπνέουν τον λαό για ανιδιοτέλεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ανισόρροποι ηγέτες να εμπνέουν τον λαό για ισορροπία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες του ατομικισμού να εμπνέουν τον λαό στην ιδέα του Γενικού Καλού;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ασυνείδητοι ηγέτες και το σινάφι τους να καθοδηγούν τους συνειδητούς πολίτες, που δεν έχουμε καμία σχέση με το σύνδρομο του προβατισμού;
- Πώς είναι δυνατόν, οι αναξιοπρεπείς να εμπνέουν τον λαό για αξιοπρέπεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ασεβείς να εμπνέουν τον σεβασμό στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι αριβίστες να εμπνέουν την απλότητα στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, άνθρωποι που δυστυχούν μέσα τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική ευτυχία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι παγιδευμένοι να αποπαγιδεύσουν τον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ανελεύθεροι να οδηγήσουν τον λαό στην ελευθερία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ψεύτες να οδηγήσουν τον λαό στην αλήθεια;

Πώς είναι δυνατόν, οι υποκριτές να εμπνεύσουν τη γνησιότητα στον λαό;

Πώς είναι δυνατόν, οι σκοταδιστές να οδηγήσουν τον λαό στο φως;

Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες που έχουν άγνοια του Εαυτού τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική εξέλιξη με τη Γνώση του Εαυτού μας;

Αν δεν επαρκούν αυτά τα κριτήρια για τους ηγέτες και το συνάφι τους, τότε κάτι πολύ σοβαρό θα συμβαίνει. Ή θα είμαστε τόσο μολυσμένοι κι εμείς, που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ποιότητα των ηγετών μας, ή θα είμαστε σε πλήρη αποχαύνωση, ή θα έχουμε την παγκόσμια καρκινοπαθή αρρώστια της αδιαφορίας. Ευτυχώς όμως που υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, για όσους επιθυμούμε θεραπεία. Στην ιστοσελίδα www.theartoflife.gr και στο τηλ. 2107488650 παρέχονται πληροφορίες για όσους επιθυμούν τη Γνώση!

Επίλογος

Εκτός από τούτο το βιβλίο, κυκλοφορούν και τα άλλα δύο βιβλία: το «Υπέρτατο Μήνυμα» για την εσώτατη απελευθέρωση με τη Γνώση του Εαυτού μας και «Πώς θα απαλλαγούμε απ' την οικονομική μαφία». Όσοι επιθυμείτε να γνωρίσετε τις αρχές και το σκοπό μας μπορείτε να τα διαβάσετε ελεύθερα στην ιστοσελίδα του κοινωνικοπολιτικού κινήματός μας www.ogek.gr, στην ενότητα «Βιβλία».

Αν σας αγγίζουν και θέλετε να κάνετε ένα ουσιαστικό δώρο στους φίλους σας που δεν έχουν υπολογιστή, πωλούνται στην Πειραιώς 6 «Τουριστικά είδη» στην Ομόνοια, με προσιτή τιμή, το πρώτο 6 ευρώ και το βιβλίο της μαφίας 4 ευρώ.

Στο [Youtube notiskonTomichalos](https://www.youtube.com/channel/UCnotiskonTomichalos) έχω αρκετά βίντεο με ομιλίες και απαγγελία πολλών ποιημάτων και με μουσική υπόκρουση.

Εάν κάποιος αγγιχτεί και γνωρίζει κάποιον τραγουδιστή, ας του κάνει πρόταση να συναντηθούμε, μήπως επιθυμήσει να τραγουδήσει κάποια ποιήματα, γιατί η μουσική είναι πολύ διαδραστική και θα γνωστοποιηθεί το μήνυμα για τη συνένωσή μας πιο γρήγορα.

Ευχαριστώ πολύ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ,
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΟ
ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟ

Αισθάνομαι την ανάγκη να διαχωρίσω το πολιτικό κίνημα που ξεκινάω από το έργο και τις θέσεις του Διδασκάλου μου, για τυχόν παρερμηνείες.

Ο Διδάσκαλός μου δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή «παγκόσμια απεχθή υποκριτική πολιτική». Ο μοναδικός σκοπός του Διδασκάλου μου είναι να εμπνέει τους ανθρώπους προσφέροντας έναν πρακτικό τρόπο που τον ονομάζει Γνώση, για να επιστρέψουμε μέσα μας, ώστε να ανακαλύψουμε τον αληθινό Εαυτό μας, που εμπεριέχει την Ειρήνη, την Αγάπη, την Ελευθερία, τη Διαύγεια, το Σεβασμό και την Αξιοπρέπεια. Αλίμονο, δεν είναι η δουλειά του να πηγαίνει να καθαρίζει τα σκουπίδια των πολιτικών κάθε χώρας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τα καθαρίσουμε, που τους εμπιστευόμαστε και μας παραπλανούν. Η Γνώση του Εαυτού μας, για όποιον επενδύει, μας μεταμορφώνει και μας καθιστά υπεύθυνους πολίτες.

Και σαν αφυπνισμένος και υπεύθυνος τώρα, δεν μπορώ να μένω αμέτοχος απ' την πολιτική, που είναι ο ρυθμιστής της τεχνητής φτώχειας και της εξαθλίωσης κάθε λαού. Είναι καθαρά προσωπική μου επιλογή και αποφάσισα να μπω στο στίβο της πολιτικής, για να εμπνεύσω κι άλλους να φτάσουμε στην πηγή της εξουσίας, απ' όπου διοχετεύουν συνεχώς σκόπιμα προβλήματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, σαν συνειδητοί υπήρετες προς τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην περνούν τα ασυνείδητα άθλια έργα τους και στα παιδιά μας.

Γι' αυτό να μη συσχετίσετε τον Διδάσκαλό μου με το κοινωνικοπολιτικό κίνημα. Και να μου το έλεγε να το κάνω, δεν θα το έκανα, αν δεν το συνειδητοποιούσα μόνος μου. Αλλά, η Γνώση του με αφυπνίζει, με κάνει συνειδητό και ικανό να αποφασίζω για το καθετί με προσωπική μου ευθύνη.

Ο Διδάσκαλός μου δεν με ρομποτοποιεί. Αντιθέτως η θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μου με απελευθερώνει και μου παρέχει την καθοδηγήτρια διαύγεια, για υγιείς επιλογές και συλλογικές προσπάθειες. Συνειδητοποίησα ότι εμπνέει και συστήνει σε κάθε άνθρωπο να ενωθεί μέσα του με τον Δημιουργό του και κατ' επέκταση να συνενωθούμε μεταξύ μας. Εμπνεόμενος, λοιπόν, προσπαθώ κι εγώ να συμμετέχω, βάζοντας ένα λιθαράκι στο θαυμαστό έργο του για την παγκόσμια ειρήνη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος	7
Ποιήματα Ζωής	9
Ποιήματα Γνώσης	15
Κοινωνικο-πολιτικά ποιήματα	23
Ποιήματα των Οραματιστών του Γενικού Καλού	85
Ποιήματα καλλιτεχνών.....	93
Τα κριτήρια της ντροπής	105
Επίλογος.....	107

Ο συγγραφέας
δεν έχει κανένα όφελος
από την πώληση αυτού του βιβλίου

Τώρα είναι η εποχή μας για να σπάσουμε τις αλυσίδες. Να βγούμε απ' τη φυλακή του μυαλού μας που μας έμαθαν να ζούμε, με τα δηλητηριώδη φίδια του ατομισμού, της υποκρισίας, της αλαζονείας, της δουλοπρέπειας και του ανταγωνισμού. Όσο θα παραμένουμε διχασμένοι, είναι σαν να είμαστε όλοι πεθαμένοι. Χρειάζεται να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της συνένωσής μας για να κόβουμε εμείς χρήμα, ώστε να απελευθερωθούμε από τη δυναστεία της μαφίας. Η υπέρτατη αποστολή μας στον ευλογημένο πλανήτη Γη είναι η εσωτερική μας ειρήνη, η ελευθερία, η πληρότητα, η αγάπη και η διαύγεια, που επιτυγχάνονται με τη Γνώση του Εαυτού μας.

**ΤΟ ΘΕΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ**

ISBN: 978-618-82835-1-0

