

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ

# ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΦΙΑ



**ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ :**

- ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
- ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
- ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

[www.youtube.com/notiskontomichalos](http://www.youtube.com/notiskontomichalos)



# **ΠΩΣ Θ' ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΦΙΑ**

**ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ:**

- **ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ**
- **ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ**
- **ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ**

Copyright - Επιμέλεια: Νότης Κοντομίχαλος, τηλ. 6932565107

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων  
χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

ISBN 978-960-93-4653-5

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	7
ΜΕΡΟΣ Α΄	
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΧΗΜΙΑΣ .....	13
Μάσκα 1 Οι «χρηματοκόπτες» είναι «συντηρητές» των ανθρώπων .....	13
Μάσκα 2 Τα σχολεία «μορφώνουν» τους ανθρώπους .....	20
Μάσκα 3 Οι διοικήσεις των θρησκειών είναι οι «μεσίτες» του Θεού .....	24
Μάσκα 4 Η ιατρική «ενδιαφέρεται» από αγάπη για την υγεία μας .....	27
Μάσκα 5 Οι πολιτικοί είναι «προστάτες» μας .....	29
Μάσκα 6 Ο κρατικός αμυντικός μηχανισμός είναι «προστάτης» της χώρας .....	38
Μάσκα 7 Τα ΜΜΕ είναι «ενημερωτές» των ανθρώπων .....	42
Μάσκα 8 Ο «αθλητισμός» .....	43
Μάσκα 9 Τα στέκια της διασκέδασης του τσίρκου .....	44
Μάσκα 10 Η «προσφορά» εργασίας.....	46
ΜΕΡΟΣ Β΄	
Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΕΞΩ ΜΑΣ.....	50
ΜΕΡΟΣ Γ΄	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΜΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗ.....	59
Θεμελιώδεις αρχές και σκοπός του ΟΓΕΚ.....	59

Πρακτικές εφαρμογής των στόχων .....	63
1. Νομοθετικές ρυθμίσεις .....	63
2. Οικονομική πολιτική .....	64
3. Εξασφάλιση τροφής, στέγης και νερού.....	68
4. Εργασιακό .....	68
5. Συνταξιοδοτικό .....	71
6. Εξασφάλιση της υγείας .....	71
7. Παιδεία.....	72
8. Η Δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των ανθρώπων .....	73
9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης .....	75
10. Κοινωνικά έργα. Απαγόρευση ιδιωτικοποίησης των θεμελιωδών αναγκών μας .....	77
11. Αμυντικός κρατικός μηχανισμός .....	78
12. Μεταναστευτικό .....	79
13. Εθνικισμός και ρατσισμός.....	81
14. Πρόληψη των εμφυλίων .....	83
15. Μερικά έργα που επείγουν .....	84
Τα κριτήρια της ντροπής.....	97
Ωφέλειες της κοπής χρήματος από την κυβέρνηση των Οραματιστών του Γενικού Καλού .....	100

\*  
\* \*

**Ο**ι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο θεμελιώδεις κατηγορίες από βάθους αιώνων. Η μία είναι οι εκμεταλλευτές και η άλλη οι εκμεταλλεζόμενοι, τα αρπακτικά και τα θύματα. Οι εκμεταλλευτές συνέχεια σκαρφίζονται όλο και περισσότερες παγίδες για να μπερδεύουν και να αποχαυνώνουν τους λαούς, ώστε να μην ξυπνήσουν ποτέ για να διαιωνίζουν το άρμεγμά τους.

Ως ενεργός παρατηρητής για πολλά χρόνια —γιατί προτεραιότητα του καθημερινού μου ταξιδιού είναι πρώτα η σπουδή με την πιο ευγενή γνώση, τη Γνώση του Εαυτού μου, η οποία με απελευθέρωσε κι απ' τις δύο κατηγορίες— βρίσκομαι σήμερα σε μια απίστευτα προνομιούχα θέση: δεν ανήκω ούτε στους εκμεταλλευτές ούτε στους εκμεταλλεζόμενους. Παρ' ότι κι εγώ ανήκω οικονομικά στους εκμεταλλεζόμενους, το αίσθημα της ειρήνης και της ελευθερίας μέσα μου είναι υπεράνω όλων των εξωτερικών προβλημάτων. Γι' αυτό τώρα, ως ένας ελεύθερος και αφοσιωμένος μαθητής του Διδασκάλου μου και της Γνώσης του και, ως αληθινός υπηρέτης των συνανθρώπων μου, προσπαθώ να εμπνεύσω και τους παγιδευτές και τους παγιδευμένους για την απελευθέρωσή τους.

Κατά την ταπεινή μου άποψη, αν δεν συνειδητοποιήσουμε τρία βασικά:

- ότι πρέπει να απορρίψουμε πρώτα τις ταμπέλες που μας έχουν βάλει για να μας έχουν πάντα διχασμένους,
- ότι είναι αναγκαία η συνένωσή μας, για να αναλάβουμε εμείς ο λαός την αυτοκυβέρνησή μας και
- ότι πρέπει να κόβουμε εμείς χρήμα δικό μας, για να είμαστε αυτόνομοι,

μην περιμένετε άσπρη μέρα από τους σκοταδιστές, αλλά αντίθετα πιο μαύρες. Γιατί εκείνοι είναι ενωμένοι και οργανωμένοι, και κόβουν χρήμα δικό τους για να είναι αυτόνομοι. Όμως με μία διαφορά: οι πράξεις τους στρέφονται εναντίον των λαών.

Τώρα που είμαι 72 ετών, με πολλές εμπειρίες απ' τον εξωτερικό κόσμο, αλλά και απ' τον εσωτερικό με τη Γνώση του Εαυτού μου, με συνεχόμενη εσωτερική αφύπνιση, συνειδητότητα και διαύγεια, μπορώ να μιλήσω για την από βάθους αιώνων «παγκόσμια ηγεσία» του σκότους, του χάους και της αποσύνθεσης στον Ευλογημένο μας Πλανήτη Γη. Δυστυχώς τον κατάντησαν μια παγκόσμια χωματερή απ' την άγνοια του Εαυτού τους, την ασυνειδησία, την ασέβεια, την αλαζονεία, το μίσος και την απληστία, προξενώντας παγκόσμια δυστυχία και ασύλληπτες καταστροφές. Αυτόν τον υπάνθρωπο «πολιτισμό» οι μεταλλαγμένοι πρωτεργάτες του —που μετέλλαξαν τόσο πολύ και τους κατευθυνόμενους λαούς— έχουν το θράσος να μας τον παρουσιάζουν ως «ανθρώπινο πολιτισμό». Την ανθρωπότητα, την «κορωνίδα της δημιουργίας», τη διαμόρφωσαν σε ένα σύνολο αποκτηνωμένων όντων, όπου ο ένας δουλεύει τον άλλον, ο ένας κλέβει τον άλλον, ο ένας εγκληματεί κατά του άλλου σωματικά, διανοητικά και ψυχικά. Και αυτό όλο το διεστραμμένο και διεφθαρμένο έργο τους μας το παρουσιάζουν ως έργο «πολιτισμένων» ανθρώπων. Το σκότος αυτοαποκαλείται φως. Η ολοκληρωτική μετάλλαξη της ανθρωπότητας!

Παράλληλα, επισημαίνω την υπευθυνότητα που φέρει ο καθένας μας, από ένα όριο ηλικίας και μετά. Όλοι μπορούμε να προσπαθήσουμε να μη συμμετέχουμε ως ηθοποιοί σ' αυτό το απάνθρωπο έργο, με φυσικό επακόλουθο το ανάλογο τίμημα της ασυνειδησίας και του ατομισμού μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι όσο αδιαφορούμε για τον εσωτερικό μας διχασμό (εξαιτίας της άγνοιας του Εαυτού μας) και για τους εξωτερικούς διχασμούς που μας έχουν επιβάλει (φυλετικούς, κοινωνικούς, κομματικούς, αθλητικούς κλπ.), μην περιμένουμε ποτέ να απαλλαγούμε απ' τα καλοστημένα τεχνάσματα των παγιδευτών. Η δουλειά τους είναι μόνο αυτή: να στήνουν τα δίχτυα τους, για να παγιδεύουν τους πάντες και τα πάντα με πολύμορφους τρόπους προς εκμετάλλευση και διχασμό.

Αλλά και οι παγιδευτές, λόγω αδιαφορίας προς τη Γνώση του Εαυτού τους, έχουν πιαστεί κι οι ίδιοι στις παγίδες που στήνουν για τους συνανθρώπους τους, όπως η αράχνη είναι παγιδευμένη απ' τον ίδιο της τον ιστό. Η ασυνειδησία και η παραβατική συμπεριφορά προς τους άλ-



λους ανθρώπους και τον πλανήτη μας τους έχει οδηγήσει σε αφάνταστο διχασμό μέσα τους. Υποφέρουν και το εκδηλώνουν προς τα έξω, προκαλώντας συνέχεια βάσανα στους άλλους. Κάθε σκέψη και πράξη δημιουργεί αυτόματα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου την αντίστοιχη κατάσταση των σκέψεων και πράξεών του. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει απ' αυτό τον παγκόσμιο νόμο, όπως ακριβώς κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει απ' τον θάνατο. Είναι αμετάβλητοι εσωτερικοί νόμοι.

Από την πλευρά μου, αναζητώ τους Οραματιστές του Γενικού Καλού για έναν ειρηνικό, ελεύθερο και αξιοπρεπή κόσμο. Οι αφυπνισμένοι και συνειδητοποιημένοι πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές της θέλησης και της αποφασιστικότητας, για να εμπνεύσουμε τον λαό για την υλοποίηση του ευγενούς οράματός μας. Το σημερινό βαθύ σκοτάδι είναι ο προάγγελος μιας υπέρλαμπρης εποχής που μας περιμένει. Ας το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας αυτό. Μπορούμε να αρπάξουμε σήμερα την ύψιστη ευκαιρία και να τη βιώνουμε κάθε μέρα με τη Γνώση του Εαυτού μας. Σας μιλάω για τη Γνώση, γιατί μ' αυτήν αισθάνομαι πλήρως ευτυχής, ελεύθερος και αξιοπρεπής. Αυτή μού γνώρισε τη δύναμη της αποχής απ' το υπάνθρωπο έργο που έχουν σκηνοθετήσει οι μυαλοκίνητοι οραματιστές του γενικού κακού και με ενέπνευσε να συμμετέχω για έναν ομορφότερο κόσμο.

Η ζωντανή γνώση του αληθινού σημερινού Διδασκάλου μου είναι ατομική εσωτερική ύψιστη εμπειρία, αποτελούμενη από τέσσερις απλές τεχνικές. Μας παρέχει τις απαντήσεις στα δύο θεμελιώδη ερωτήματα: ποιος είμαι και τι κάνω εδώ. Αναγνωρίζουμε την αληθινή μας φύση = τον Δημιουργό μας μέσα μας και κατανοούμε τον σκοπό της ύπαρξής μας. Όταν αναγνωρίσουμε τον Δημιουργό μέσα μας, αρχίζουμε να ζούμε αληθινά και συνειδητά το καθημερινό μας ταξίδι, γιατί καθοδηγούμε πλέον από αυτόν, τον πιο έμπιστο σύντροφό μας. Τότε συνειδητοποιούμε ότι απώτερος σκοπός του δημιουργήματος είναι η εκπλήρωση, δηλαδή η ένωση με τον Δημιουργό μας. Κι όταν τον βρούμε, παύει βαθμιαία η περιπλάνηση στο τσίρκο της αυταπάτης αυτού του κόσμου. Αποκαλύπτεται μέσα μας η αληθινή και ανεξάντλητη πηγή της θεϊκής αγάπης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της ευτυχίας, της διαύγειας και της εσωτερικής εξέλιξης, και αισθανόμαστε απόλυτα πλήρεις.

Η ύψιστη αυτογνωσία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις θρησκείες, τις φιλοσοφίες και τις ψυχο-κοσμοθεωρίες. Όλα αυτά ανήκουν στο πεδίο του μυαλού, ενώ η Γνώση, η βασίλισσα όλων των γνώσεων, ανήκει στο βασίλειο της καρδιάς.

Μπορεί η αναφορά στη Γνώση να σας φαίνεται κάπως «πνευματική» ή «μεταφυσική», κάπως άσχετη προς το αντικείμενο του βιβλίου αυτού. Εδώ θα περιοριστώ σε απτούς υλικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Αλλά επειδή η Γνώση σχετίζεται βαθύτατα με την καθημερινότητα του ανθρώπου, άρα και με την αντιμετώπιση των οικονομικών μας προβλημάτων, θα αναφέρομαι συχνά σ' αυτήν προς υπενθύμιση της σημαντικότητάς της. Γιατί όταν ενσωματώσουμε τη Γνώση στη ζωή μας, παύουμε να είμαστε υποχείρια του κάθε τσαρλατάνου.

Αγαπημένοι μου φίλοι, προσπαθήστε να μελετήσετε αυτό το μήνυμα από την καρδιά σας, γιατί κι εγώ σας εκπέμπω απ' την καρδιά μου. Γνωρίζω ότι όποιος κατανοήσει αυτό το μήνυμα μπορεί να κατευθύνει το πεπρωμένο του σε απίστευτη καθημερινή μαγεία. Είναι ένας καθρέφτης, για να δούμε ξεκάθαρα πού βρίσκεται ο καθένας μας και να ενεργοποιηθούμε για τη φωτεινή εποχή που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Το παγκόσμιο σάπιο σύστημα μας έχει συνηθίσει να διαβάζουμε με κεκτημένη ταχύτητα και μας έχει αλλοτριώσει με τόσα άχρηστα πράγματα. Αν το βάλετε μες στο κουτί του μυαλού σας, θα σας πει «να κι άλλο ένα βιβλιαράκι, μια απ' τα ίδια». Αντίθετα, όταν αγγιχθεί η καρδιά, θα διακρίνει την ουσία του μηνύματος. Θα αισθανόμουν βάρος αφάνταστο στη συνείδησή μου, ως ανάξιος για απογόνους, να γνωρίζω το τόσο βρώμικο έργο της παγκόσμιας μαφίας και να μην προσπαθήσω να τους σταματήσω με υγιείς τρόπους, γιατί δεν θέλω να παραδώσω τη σκυτάλη του οχετού στα παιδιά μας. Γι' αυτό είμαι απερίγραπτα ευγνώμων στον πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο και τη Γνώση του, γιατί με αφύπνισε και προσπαθώ, όσο μπορώ, για την πιο υγιή και αληθινή αλλαγή.

Όταν μιλάω για «μαφία», εννοώ ένα κλειστό κύκλωμα επιτήδειων, που προσπαθούν να πετύχουν τους σκοπούς τους με αθέμιτα μέσα και αποτελούν την κορυφή της παγκόσμιας σκοτεινής πυραμίδας. Αλλά η

πυραμίδα αυτή επεκτείνεται μέχρι τη βάση της από αναρίθμητους «υποδουλωμένους», απ' όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, που είναι συνυπεύθυνοι για τους πολέμους και την παγκόσμια τεχνητή φτώχεια, δυστυχία και εγκληματικότητα.

Δισεκατομμύρια ιδέες των μυαλών μας και εκατοντάδες διαφορετικές γλώσσες μάς φέρνουν στον διχασμό, στη φτώχεια και στους πολέμους. Ενώ αντίθετα, μόνο με τόσο λίγα, αλλά πανίσχυρα θεμελιώδη έμφυτα θεία δώρα, της αγάπης, της καλοσύνης, της κατανόησης και του σεβασμού, όταν τα ανακαλύψουμε, μπορούμε να βιώνουμε την εσωτερική μας ειρήνη, την ευημερία και την αδελφοσύνη. Αυτό είναι το μαγευτικότερο θαύμα που κουβαλάμε όλοι μέσα στην καρδιά μας.

Ξέρω ότι πολλοί θα πείτε ότι όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμες φαντασίες. Αλλά για μένα, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ και τώρα, ΑΜΕΣΑ, αρκεί να συνενωθούμε!

\*  
\* \*



## ΜΕΡΟΣ Α'

### Οι πηγές της ασχήμιας

**Π**αρακαλώ την εσώτατη σοφία του Θεού μέσα μου, ως μαθητής τόσα χρόνια της πολύτιμης Γνώσης, να μου επιτρέψει να σας εκφράσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά την πραγματικότητα, που από τη διαστρέβλωσή της δεινοπαθούμε. Παρουσιάζεται η αλήθεια μασκαρεμένη κι αυτές τις μάσκες θέλω να αποκαλύψω.

#### Μάσκα 1 : Οι «χρηματοκόπτες» είναι «συντηρητές» των ανθρώπων

Οι «χρηματοκόπτες» παρουσιάζονται ως «συντηρητές» των ανθρώπων.

Πρώτα απ' όλα, οι «χρηματοκόπτες» γνωρίζουν απόλυτα ότι η εξάρτηση όλων μας προέρχεται από τη Μάνα μας Φύση, τη Γη, τον Ήλιο, τον Αέρα και το Νερό. Απώτερος σκοπός τους λοιπόν είναι να μεθοδεύουν πώς θα πάρουν αυθαίρετα τη γη και τους φυσικούς πόρους με «παράνομους νόμους» και να τσουβαλιάζουν στις πόλεις τους ανθρώπους, τον έναν πάνω στον άλλον, μέσα στιςτσιμεντοφυλακές. Συνεπώς, εφόσον δεν έχουμε χωράφι, δεν μπορούμε να στεγαστούμε, να φυτέψουμε και να τραφούμε.

Και το δεύτερο εγκληματικό και αποτελειωτικό κόλπο είναι η επιβολή του χρήματος. Έβαλαν τιμές στη Μάνα Γη και σε όλα τα αγαθά της. Χωρίς να έχουμε να φάμε απ' το χωράφι που μας ανήκει και χωρίς χρήματα για να αγοράσουμε αγαθά, μας επιβάλλουν αυτοί που κόβουν το χρήμα να δουλεύουμε σε όποια δουλειά προ-σχεδιάζουν, για να μας δώσουν χρήμα προς στέγαση και διατροφή

παριστάνοντας κιόλας τους συντηρητές μας. Τον μισθό τον καθορίζουν ίσα ίσα για το ενοίκιο, την τροφή και τη φτηνή ένδυση, για να δουλεύουμε συνέχεια γι' αυτούς ώσπου να πεθάνουμε. Ιδιαίτερα για την τροφή, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι μας έχουν στήσει κανονικούς προθάλαμους νοσοκομείων, τα φαστφουντάδικα και τα σούπερ μάρκετ, γεμάτα από τα απορρίμματα των πολυεθνικών, για να αρρωσταίνουμε.

Κι αν κάποιος, με πολλές στερήσεις, εξοικονομούμε λίγα χρήματα για να αγοράσουμε λίγη απόμακρη και ερημική γη να στεγαστούμε, να γλιτώσουμε το ενοίκιο, οι αυθαίρετοι απατεώνες της γης, με το προκάλυμμα του «κράτους» και της «πολιτείας», μας ονομάζουν αυθαίρετους και «εκτός σχεδίου» και μας φορτώνουν πρόστιμα, για να δουλεύουμε όλο και περισσότερο σαν σκλάβοι τους. Για να χτίσεις μια στέγη, πρέπει να αγοράσεις 8 στρέμματα. Πώς να τ' αγοράσεις, πώς να γλιτώνεις το ενοίκιο και να τρέφεις όπως θέλεις εσύ; Ενώ για ν' αγοράσεις μια τσιμεντοφυλακή, προθυμοποιείται η «μάνα πολιτεία» να σε δανείσει, ώστε να σου πίνει το αίμα μέχρι να πεθάνεις, για να ζούνε οι κηφήνες. Κι αν τύχει ν' αρρωστήσεις ή μείνεις άνεργος, σου το κατάσχουν και κοιμάσαι μετά στους δρόμους.

Η από βάθους αιώνων παραπλάνηση, ότι την ανθρωπότητα τη συντηρούν αυτοί με το χρήμα τους, και όχι η Μάνα μας Φύση, διαιωνίζεται. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας, που γεννιούνται στις τσιμεντοφυλακές των πόλεων, δεν γνωρίζουν το άθλιο και εγκληματικό έργο των ηθοποιών και σκηνοθετών της εξουσίας και περπατούν πάνω στα ίχνη των αποχαυνωμένων γονιών τους.

Πρέπει να μας επιβάλλουν και τη μεταλλαγμένη τους τροφή, για να μας αρρωσταίνουν. Για παράδειγμα, επιδοτούν την κατασκευή θερμοκηπίων, για να δηλητηριάζουν τον κόσμο. Κι έτσι τη Γη την κατακτούν όλο και περισσότερο αυτοί που συμπλέουν με το λόμπι των «χρηματοκοπτών».

Μια πάρα πολύ ύπουλη και επικίνδυνη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι «χρηματοκόπτες» είναι η δηλητηρίαση μέσα απ' την τροφή μας. Τα παρατεταμένα προβλήματα της υγείας μάς αναγκάζουν

να μην έχουμε χρόνο να σκεφτούμε: «γιατί να είμαστε δούλοι κάποιων»; Γνωρίζουν πολύ καλά ότι με το πρόβλημα της αρρώστιας μας θα εστιαστούμε εκεί και θα συμπαρασύρουμε αναπόφευκτα κι άλλους, φίλους, συγγενείς και γονείς να ασχοληθούν με το πρόβλημά μας. Κι αυτό το κόλπο το αρχίζουν από πολύ νωρίς στα παιδάκια, για να προβληματίζονται οι γονείς και οι γύρω τους.

Μετά είναι τα παιχνίδια της αυταπάτης των «διασκεδάσεων» που έχουν δημιουργήσει στο τσίρκο, με τους αναρίθμητους ηθοποιούς, τραγουδιστές και τους κράχτες τους.

Στη συνέχεια έχουν δημιουργήσει τα υποκατάστατα εγκληματικά τους όπλα —ΜΜΕ, τσιγάρο, αλκοόλ, τζόγο, ναρκωτικά, πορνεία, τα παραπλανητικά εμπορευματοποιημένα αθλήματα— ως αναγκαιότητες, που φθείρουν ολοκληρωτικά τους ανθρώπους. Που για να τις εκπληρώνουν, χρειάζονται χρήματα. Για να έχεις όμως χρήματα, πρέπει να πας στη δουλειά τους, να γίνεσαι σκλάβος τους. Αν δεν υποταχθείς στη σκλαβιά τους, για να εκπληρώνεις τις ψευτο-ανάγκες που σου δημιούργησαν, πρέπει να καταφύγεις σε πονηρές δουλειές ή να κλέψεις. Και η κλεψιά θα σε οδηγήσει στο έγκλημα. Και το έγκλημα θα σε οδηγήσει στις φυλακές, στα τρελοκομεία, ή σε πρόωρο θάνατο.

Αυτό είναι το πανούργο σχέδιό τους, για τη διαιώνιση της δυστυχίας και της τραγικής εξαθλίωσης: οι αρρώστιες, η δουλεία, η κλεψιά, οι φυλακές, τα τρελοκομεία και οι πόλεμοι. Οι πολύμορφες μέθοδοι που έχουν δημιουργήσει για την αποχαύνωση και τον αποπροσανατολισμό —για να μη συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα και την πολυτιμότητα της Γνώσης του Εαυτού μας και της δωρεάν γης μας, που πρέπει να κατανέμεται σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες μας— ξεπερνάνε και τις πιο κτηνώδεις φαντασίες.

Η πανούργα πίεση που μας εξαναγκάζουν να βρούμε χρήμα, για τις θεμελιώδεις ανάγκες τροφής, στέγης, νερού, και την ικανοποίηση των ψευτοαναγκών που μας έχουν δημιουργήσει, κατατάσσει αυτούς που την έχουν προκαλέσει στους χειρότερους αφανείς εγκληματίες. Αυτοί κατέχουν και κατευθύνουν την ανθρωπότητα με το προγονικό σκοτεινό τους σύστημα. Αν καταγράψουμε τα ανα-

ρίθμητα εγκλήματα, ατομικά, ομαδικά, κοινωνικά και παγκόσμια — πολέμους, πορνεία, ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο και δουλεμπόριο — από βάρους αιώνων, δεν ξέρω σε πόσους τόμους φρίκης, τρέλας και ντροπής θα χωρέσουν οι καταγραφές μας!

Θα είναι όμως ανόητο και ανώφελο να γράφω τόμους για οικτρές αποτυχίες, σκοπιμότητες και λάθη από αμνημονεύτων χρόνων, εφόσον ευτυχώς μας παρέχεται μια απρόσμενη υπέρτατη ευκαιρία, να γυρίσει ο καθένας τον τροχό του προς μια αληθινή, σωτήρια και μαγευτική πορεία με διεύθυνση προς τα ΜΕΣΑ ΜΑΣ. Να επιδιώξουμε να γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, το Γνώθι Σαυτόν. Το ευγενές διαχρονικό μήνυμα του πολυαγαπημένου μας Σωκράτη και όλων των φωτοφόρων διδασκάλων της αγάπης και του φωτός. Σήμερα έχουν επικρατήσει οι ευτελείς ιδιότητες του μυαλού, η πονηρία, η υποκρισία, η αλαζονεία, η αναξιοπρέπεια η απληστία, η ιδιοτέλεια, η ασέβεια και το μίσος.

Όλοι οι θεσμοί είναι δικοί τους και μας τους πασάρουν, για να είμαστε πάντα διχασμένοι με τον εαυτό μας, με επακόλουθο τον διχασμό με κάθε συνάνθρωπό μας. Η εκπαίδευση, η θρησκεία, η ιατρική, η πολιτική, τα ΜΜΕ, η αστυνομία, ο στρατός κι όλα τα σώματα ασφαλείας, η διασκέδαση για «κλωνοποιημένους», οι φανφάρες των αθλημάτων, η διατροφή, οι προσχεδιασμένες δουλειές που προβάλλονται υπέρ των ανθρώπων, δυστυχώς είναι όλα εναντίον μας, διότι παραμένουμε πάντα υποδουλωμένοι ώσπου να πεθάνουμε, με τα πιο ύπουλα και πολύμορφα όπλα τους, το αιώνιο «διαίρει και βασίλευε» και το χρήμα. Αυτά τα μολυσματικά καρκινογόνα όπλα μπορούμε να τα αποσυναρμολογήσουμε και να τα εξαφανίσουμε μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας, με την εσώτατη ανιδιοτελή αγάπη, το σεβασμό, την εσώτατη ειρήνη, την ελευθερία, τη συνειδητότητα και την αξιοπρέπείά μας.

Η αυτοτιμωρία της ανθρωπότητας είναι αναπόφευκτη, λόγω της παγκόσμιας θανατηφόρας ασθένειας της ασυνειδησίας, την οποία μπορούμε να τη σταματήσουμε με τη δύναμη της συνειδητότητάς μας. Γνωρίζουμε ότι εξαρτιόμαστε απόλυτα, πρώτον απ' τη θεϊκή αναπνοή μας και στη συνέχεια απ' τη γενναιοδωρία της Μάνας μας



Φύσης, με αποτέλεσμα την πλήρη ανεξαρτησία μας. Κι όμως, προτιμούμε την απόλυτη εξάρτησή μας απ' τους «χρηματοκόπτες μας», για να έχουμε τις ψευτοανάγκες που μας δημιουργήσαν, τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά, τζόγο, πορνεία, με επακόλουθο αρρώστιες, απάτες, εγκλήματα, φυλακές, τρελοκομεία και πολέμους, με την πλήρη υποδούλωση ως το τέλος της ζωής μας. Μήπως είμαστε άξιοι της μοίρας μας; Και το πιο τραγικό, συμπαρασύρουμε σ' αυτή τη δύσσομη ιστορία του ολέθρου και τα παιδιά μας και πάει λέγοντας, χιλιετηρίδες τώρα.

Τι κι αν ονομάζονται ΔΝΤ, σιωνιστές, ή μασόνοι, ή τέκτονες, ή εβραιομασόνοι, ή μπίλντερμπεργκ, Εβραίοι, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Ρώσοι, Κινέζοι, Άραβες, Ινδοί, Έλληνες, Γάλλοι, Αλβανοί, Άγγλοι, ή σία, ή μαφία, ή κέντρα αποφάσεων, ή μαύρες και λευκές στοές, ή μαύροι και λευκοί οίκοι. Σαν μπαλάκια του πινγκ πονγκ, μας πετάνε από τη μια στην άλλη για να μας αποπροσανατολίζουν. Για μένα, ένας είναι ο χαρακτηρισμός για να προσδιορίζω για ποιους μιλάω: «η μαφία του γενικού κακού», που κινούνται μόνο απ' το μυαλό κι έχουν διακόψει την επαφή με τη συνειδησή τους.

Κατανοήστε, οι άνθρωποι της παγκόσμιας μαφίας μεταξύ τους δεν χωρίζονται σε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, ούτε Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Ιουδαίους. Τις ταμπέλες τις έχουν βάλει εσωκομματικά και εθνικά, μόνο και μόνο για να έχουν πάντα διχασμένους τους λαούς σε εμφύλιους, εθνικούς και θρησκευτικούς πολέμους. Αυτοί τους λαούς τούς έχουν σαν μυρμήγκια, σαν μύγες και σαν κουνούπια, ανά πάσα στιγμή για εξολόθρευση. Είναι απίστευτα οργανωμένοι σ' όλες τις χώρες και συνεργάζονται μόνο για το χρήμα και για το κακό της ανθρωπότητας. Τώρα που σας γράφω, κάπου στον πλανήτη μας πολιτικοστρατιωτικά συμβούλια αποφασίζουν πού και πώς θα σκοτώσουν αθώες ζωές, από έλλειψη συνειδητοποίησης του υπέρτατου δώρου της ζωής.

Τα πάντα από κάπου ξεκινάνε, έχουν μια πηγή. Και αυτή η πηγή είναι μια μαφία παγκόσμια. Έχει στον κόλπο της όλες τις βιομηχανίες: την παγκόσμια βιομηχανία διατροφής, ιατρικής, νομικής, εκπαίδευσης, μουσικής, αθλητισμού, ΜΜΕ, θεάματος, τζόγου, ναρ-

κωτικών, πορνείας, την παγκόσμια βιομηχανία χρήματος, εμπορίου και οπλισμού, που διαμορφώνουν και κατευθύνουν τον κόσμο. Απλά, αυτοί που τα κατέχουν έχουν το χρήμα ως θεό τους, ώστε με την ασυνειδησία τους υποφέρουν αυτοί και κάνουν όλη την ανθρωπότητα να υποφέρει. Και μέχρι σήμερα έχουν εφεύρει τα τελευταία οπλικά συστήματα, έχουν δημιουργήσει κολοσσιαίες οργανώσεις και έχουν περικυκλώσει όλο τον πλανήτη, υποδουλώνοντας όλη την ανθρωπότητα.

Πρέπει λοιπόν να αντιστρέψουμε τον τροχό σιγά σιγά, όλες αυτές τις βιομηχανίες να τις αναλάβουν συνειδητοί άνθρωποι, που θα είναι υγιείς, για να θεραπευτεί και η ανθρωπότητα. Όλοι αυτοί, που φαίνονται ότι κατευθύνουν τους λαούς, κυβερνήτες και κρατικοί μηχανισμοί, δεν είναι τίποτε άλλο από μαριονέτες που τις κλωστές τους τις κινούν οι αφανείς κατασκευαστές τους. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι είναι μαριονέτες. Όπως οι περισσότεροι επίσης δεν γνωρίζουν ότι είμαστε —μηδενός εξαιρουμένου— μαριονέτες της αναπνοής μας. Αλλά η διαφορά είναι ότι η θεία αναπνοή μάς παρέχει τη Ζωή. Ενώ η αφανής μαφία, που κινεί τα νήματα των κυβερνήσεων, αφαιρεί τις ζωές των ανθρώπων.

Η παγκόσμια μαφία, σαν κάτοχος και διαμορφωτής των λαών, έχει δημιουργήσει και τις κλασικές επιστήμες της παραπλάνησης, για να έχει από παντού τον κόσμο υπό έλεγχο.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι κυβερνήσεις αποτελούνται μέχρι τώρα από καθηγητές, οικονομολόγους, νομικούς, γιατρούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ηθοποιούς. Όλοι αυτοί οι κλάδοι είναι παιδιά του δέντρου που λέγεται μαφία κι έχει διαφορετικά ονόματα. Οι περισσότεροι επιδιώκουν την πολιτική για μια σύγουρη δουλειά με πολλά και γρήγορα λεφτά και μια παχυλή σύνταξη. Έχουν την ασυλία τους και με την αποφοίτησή τους παίρνουν και το μεγαλύτερο πτυχίο υποκριτικής τέχνης που υπάρχει. Όσους έχουν παίξει καλά τον ρόλο τους στα μυαλά των ανθρώπων τούς προωθεί το σύστημα στην πολιτική. Μ' αυτό τον τρόπο διαιωνίζει την ύπαρξή του το παγκόσμιο σάπιο σύστημα.

Ποιανού είναι οι υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, οι έκτακτοι «σωτήρες»; Φυσικά του κράτους. Ποιος δημιουργεί τις εξεταστικές επιτροπές των πολιτικών; Φυσικά το κράτος. Όλες αυτές οι επιτροπές είναι δικές τους κι εκεί βάζουν τα παιδιά των μελών τους. Κι αν κάποια φορά θυσιάσουν έναν, κλείνοντάς τον φυλακή ή αυτοκτονώντας τον, είναι στάχτη στα μάτια των λαών για να διαιωνίζουν το σκοτεινό κύκλωμά τους.

Η παγκόσμια αράχνη ξεχνάει λόγω παράνοιας ότι και η ίδια είναι παγιδευμένη στον ιστό της, που υφαίνει με αναρίθμητα ύπουλα τεχνάσματα, για να παγιδεύει τους ανθρώπους στη σκλαβιά και στο σκοτάδι.

Οι πονηροί χρηματοκόπτες, που σχεδιάζουν την καθήλωση των λαών στη φτώχεια, έχουν χρεώσει τις υποδουλωμένες χώρες —μέσω των ανέντιμων κυβερνητών υπαλλήλων τους— με εικονικά αστρονομικά ποσά. Μ' αυτό το κόλπο γίνεται αδύνατη η διακυβέρνηση από έντιμους κυβερνήτες και η εξόφληση με τα δικά τους μέτρα, λόγω ανεργίας και έλλειψης πλουτοπαραγωγικών πόρων. Έτσι στην κυβέρνηση βρίσκονται πάντα οι δικοί τους, για να εκπληρώνουν τα σχέδιά τους, την πλήρη εξουσία των λαών και την πλήρη εξουσία πάνω στη γη. Μόνο όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και κόψουμε δικό μας χρήμα θα απαλλαγούμε.

Αυτή είναι η μάσκα των αφανών «γκουρούδων» της οικονομίας, που ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Διαισθάνονται τα πονηρά μυαλά τους ότι, άμα γνωρίσουμε τη Θεϊκή μας Φύση, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε λιοντάρια, δεν ανήκουμε στα κοπάδια των προβάτων και δεν θα μπορούν οι «βοσκοί εξουσιαστές» να μας αρμέγουν πλέον. Και τα λιοντάρια θα ενημερώνουν και τ' άλλα πρόβατα ότι η Θεϊκή μας Φύση δεν είναι του υποδουλωμένου προβάτου αλλά του βασιλιά λιονταριού.

Προϋπόθεση για την απελευθέρωσή μας, είναι η εκπαίδευση με τη Γνώση του Εαυτού μας, για αναγνώριση πρώτα του εσωτερικού μας παράδεισου και αναγνώριση του παράδεισου πάνω στη Γη μας. Η Γνώση προσφέρει στον μαθητή που θα την προσεγγίσει με ειλικρίνεια την εσωτερική ειρήνη, την ελευθερία, την ευτυχία, τη δι-

αύγεια, την αξιοπρέπεια, τη συνειδητότητα, την ανιδιοτέλεια και τον εθελοντισμό, για αφοσίωση στην υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Υπηρέτες λείπουν λοιπόν, όχι εξουσιαστές. Οι εξουσιαστές είναι αλαζόνες και αλαζόνες έχουμε αναρίθμητους, που έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα στην τρέλα και στο σκότος. Αλλά δυστυχώς και οι λαοί είναι συνένοχοι με τη συμμετοχή τους, γι' αυτό υποφέρουν, γιατί από έλλειψη διαύγειας και αξιοπρέπειας επιλέγουν τους όμοιούς τους.

Με την εργασία στη γη μπορεί να εκλείψει η ανεργία και βαθμιαία όλο και θα μειώνονται οι απάτες, τα εγκλήματα και οι επαναστάσεις. Οι άνθρωποι θα εξευγενιστούν, θα εναρμονιστούν πάλι με τη Μάνα Φύση (= τον εξωτερικό παράδεισο) και δεν θα φτάνουν σε επαναστάσεις ή να ζητούν δουλειές απ' τους λαοπλάνους πολιτικούς. Θα ασχολούνται με τη Γνώση του Εαυτού και θα αφυπνιστούν για την απελευθέρωσή τους, εκτιμώντας τον ξεχασμένο πολυαγαπημένο Δημιουργό μέσα μας, που είναι ο αληθινός μας παράδεισος.

## **Μάσκα 2 : Τα σχολεία «μορφώνουν» τους ανθρώπους**

Το σύστημα, έχει κι άλλο ένα ύπουλο και αδίστακτο όπλο, την προσχεδιασμένη και καταναγκαστική μάθηση. Η δημόσια εκπαίδευση παρουσιάζεται απαραίτητη για την «εξέλιξή» μας: «αν δεν μάθεις γράμματα, δεν μπορείς να πιάσεις δουλειά πουθενά». Δηλαδή να γίνεις δούλος του συστήματος από μικρός, να σε καλοπώσουν όπως θέλουν στα προσχεδιασμένα επαγγέλματα, να σου γίνει συνήθεια η παραπλάνηση και η υποδούλωση, η πλήρης απουσία αφύπνισης και αντίδρασης. Και στην ιδιωτική εκπαίδευση οι χρηματοκόπτες βάζουν τα παιδιά των δικών τους στις θέσεις κλειδιά, για να έχουν τον έλεγχο παντού.

Το παραμύθι της «εκπαίδευσης» είναι μια τρομακτική πλεκτάνη για τη διαιώνιση αφεντικών και δούλων, μορφωμένων και αμόρφωτων, αστυνομικών και κλεφτών, για την τεχνητή φτώχεια και δυστυχία και το απερίγραπτο χάσμα πλουσίων και φτωχών. Η με-

τάλλαξη γίνεται βαθμιαία και ανεπαίσθητα στα μικρά παιδιά, για να μην παίρνει κανένας είδηση.

Στα πανεπιστήμια, αντί να κάνουν διαγωνισμούς καινοτόμων ιδεών για εξαφάνιση της διαστροφής και της εγκληματικότητας, τους βάζουν να διαγωνίζονται σε επιχειρηματικές καινοτομίες, δελιάζοντας με χρηματικά ποσά εκείνους με τις καλύτερες ιδέες. Τους δίνουν και υποτροφίες και τους μαζεύουν στο δίχτυ του κρατικού μηχανισμού, για να έχουν περισσότερους διαφημιστές της σκοτεινής παραπλάνησης. Σαν να είναι δηλαδή ο ανώτερος σκοπός των ανθρώπων το χρήμα. Πώς να το αποκτήσουμε και να το αυξάνουμε, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή μας και τις ζωές των άλλων. Πώς να πάει μπροστά η ανθρωπότητα, όταν έχουν θεσπίσει οι παρανοϊκοί χρηματοκόπτες ως προτεραιότητα το χρήμα ως θεό τους και το θείο δώρο της ζωής το ξευτελίζουν και το εξαφανίζουν, ισοπεδώνοντας τους πάντες; Και να σκεφτεί κανείς ότι το ίδιο το κράτος, που έχει «φροντίσει» να σε μορφώσει για την εξέλιξή σου, τελικά είναι ο υπεράνω υποψίας εγκληματίας διαμορφωτής, για όλο το ταξίδι της ζωής σου. Το ταξίδι αυτό το έχει προσχεδιάσει μες στην υποκρισία, το ψεύδος, τον ανταγωνισμό, την απάτη, την εκμετάλλευση, τους διχασμούς, και την εγκληματικότητα, με τα κοκτέιλ της πορνείας, του τζόγου, του αλκοόλ και των ναρκωτικών, με ταχύτατη αύξηση ασθενειών, νοσοκομείων, τρελοκομείων, φυλακών και πολέμων.

Επί αιώνες παρακολουθούμε αυτή την άθλια αυξανόμενη και δύσοσμη ιστορία της εκμετάλλευσης, της απάτης, της υποκρισίας και της εγκληματικότητας. Πού είναι τα οφέλη της περιβόητης μόρφωσης;

Το παγκόσμιο σάπιο σύστημα μόνο ψευτομόρφωση παρέχει με τους πτυχιούχους γραβατωμένους εκπαιδευτικούς του. Δεν απορείτε καθόλου; Σήμερα έχουμε τόση «μόρφωση», τεχνολογία και γήινο πλούτο όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί διαιωνίζεται και αυξάνεται η διαστροφή, η διαφθορά, η πονηρία και η εγκληματικότητα; Απλά, διότι στις θέσεις κλειδιά βάζουν μόνο δικούς τους, για να μη χάσουν το σκοτεινό παιχνίδι τους. Όση «μόρφωση» κι αν προσφέρουν είναι μόνο νεκρά γράμματα και εφόδια υποκρισίας, ανταγω-

νισμού και έπαρσης, που οδηγούν στη σχιζοφρένεια, στον ατομισμό και στους άγραφους νόμους «ο κλέφας του κλέψαντος» και «η ζωή μου ο θάνατός σου».

Αυτή είναι η μάσκα της εκπαίδευσης για τη μετάλλαξη των ανθρώπων, οι νεκροθάφτες της ψυχής μας. Αντί οι καθηγητές να παρουσιάζουν στα παιδιά από μικρά τόσα παραδείγματα προς αποφυγή, τους μαθαίνουν μόνο κούφια γράμματα, για να παγιδούνται έντεχνα στις καλοστημένες παγίδες των δημαγωγών και εγκληματιών. Αντί να εμπνέουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να αλληλοσέβονται με αγάπη και εθελοντισμό, τα μαθαίνουν πώς να ανταγωνίζονται και να διχάζονται. Είναι οι απόφοιτοι της «ανώτερης μόρφωσης» του καμουφλαρισμένου κράτους, που παρουσιάζονται ως προστάτες του λαού, ενώ είναι οι υπαίτιοι της καταστροφής του. Με την αδιαφορία τους, επιτρέπουν στις αλεπούδες να μετατρέπουν τα σχολεία σε διαφθορεία. Σύσταση μικρών συμμοριών, διοχέτευση τσιγάρων και ναρκωτικών και φυλλαδίων πολιτικών κομμάτων είναι πια καθημερινά φαινόμενα. Έτσι πετυχαίνουν την αποχαύνωση και τον διχασμό ταχύτατα στους μαθητές, λόγω συνεχόμενης επαφής μεταξύ τους στον ίδιο χώρο. Και οι ανεύθυνοι καθηγητές παθιάζουν τα παιδιά στο παρελθόν, τι έκαναν οι Τούρκοι, οι Αλβανοί και οι Γερμανοί, παραπλανώντας και ξεκόβοντάς τα απ' το πολύτιμο ζωντανό παρόν, αντί να τα εκπαιδεύουν πώς να βιώνουν αξιοπρεπώς και απαγίδευτα την καθημερινή ιστορία τους, μακριά απ' τα ναρκωτικά και απ' τους διχασμούς, για να διαγράψουν και τη μελλοντική φωτεινή ιστορία για τους ευλογημένους απογόνους μας. Αυτά τα παιδιά, που τα έχουν δηλητηριάσει, τα εκπαιδεύουν στα πανεπιστήμια των ελίτ ως ρήτορες της πειθούς και της παραπλάνησης. Κι εφόσον έχουν γίνει φίδια δηλητηριώδη, τα προωθούν ως κυβερνήτες και μολύνουν τους λαούς με διχασμό, υποκρισία, αλαζονεία και απάτη.

Ενώ αν προωθήσουμε την ευγενέστατη αυτογνωσία στα νήπια και σε όλη την κλίμακα εκπαίδευσης από υγιείς εκπαιδευτικούς, που θα σπουδάζουν τη Γνώση του Εαυτού, θα βγαίνουν άνθρωποι ευσεβείς και αξιοπρεπείς, με θαυμαστή συνειδητότητα και διαύγεια.

Δεν θα πέφτουν στο ήδη καλοστημένο τσίρκο με τις αναρίθμητες παγίδες του, με αποτέλεσμα βαθμιαία να κλείνουν οι φυλακές, τα τρελοκομεία, τα εργοστάσια όπλων και όλες οι δύσοσμες φωλιές των σκοτεινών προγονικών έργων. Όσο θα αδιαφορούμε για τη σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας και για την αυτογνωσία στην παιδεία, τα καρκινώματα θα αυξάνονται αλματωδώς και έχουμε αμέριστη ευθύνη για τη διαιώνιση του σκότους. Ο καθένας πληρώνεται με το ανάλογο τίμημα της ασυνειδησίας και της αδιαφορίας του.

Είναι αναγκαιότατη η κατανόηση και η αποδοχή του μοναδικού και αδιαμφισβήτητου κανόνα της ζωής, ότι η άγνοια του Εαυτού μας είναι αιτία που κάθε άνθρωπος παραφρονεί και εξαθλιώνεται. Όπως απολύτως κανένας δεν εξαιρείται απ' τη συντήρηση της Θείας Αναπνοής και της Μάνας μας Φύσης, έτσι ακριβώς κανένας δεν εξαιρείται απ' τον κανόνα: απ' την άγνοια του Εαυτού μας βρισκόμαστε σε αδιάλειπτο εσώτατο διχασμό, με αναπόφευκτη την εσωτερική μας πτώση. Κι ο καθένας προσπαθεί να την καμουφλάρει με διάφορα ανόητα κόλπα, λόγω διαβάθμισης χρήματος και ιεραρχίας της αυταπάτης.

Ευτυχώς που υπάρχουν πάντα τα αντίθετα. Εφόσον η πτώση μας προέρχεται απ' την άγνοια του Εαυτού μας, η εξύψωσή μας θα προκύψει ΜΟΝΟ απ' τη Γνώση του Εαυτού μας. Η Γνώση έχει τη μοναδική αποκλειστικότητα, σαν εσωτερικό σαπούνι, να καθαρίζει όλες τις βρώμικες ιδιότητες του μυαλού και να μεταμορφώνει τον άνθρωπο να ξαναλάβει όπως ήταν μικρό παιδί, αμόλυντο και άκακο (= ανθρωποθεός). Όπως και το νερό, αυτό το πολυτιμότερο δώρο, έχει τη μοναδική ιδιότητα να ξεβρωμίζει το σώμα μας και να αισθανόμαστε ολοκάθαροι και ανανεωμένοι. Είμαστε ο καθένας μια ζωντανή μαρτυρία της ύπαρξης του Δημιουργού μας.

Εάν λοιπόν επιθυμούμε, να βιώσουμε μια άλλη υγιή και φωτισμένη ιστορία του ανθρώπινου γένους, ας κάνουμε την αρχή ένας ένας από τον εαυτό μας, να πετύχουμε πρώτα την ατομική φωτεινή μας ιστορία και να τη βιώνουμε μετά και παγκόσμια. Το φως έχει απίστευτη δύναμη, να εξαφανίζει οποιοδήποτε σκοτάδι και να διαχέεται παντού.

### **Μάσκα 3 : Οι διοικήσεις των θρησκειών είναι οι «μεσίτες» του Θεού**

Σε όποια χώρα γεννηθείς, θα σου κολλήσουν την ταμπέλα της ανάλογης θρησκείας, διότι αυτοί «εκπροσωπούν» τον θεό που θέλουν να πιστεύεις. Απ' τις πρώτες τάξεις της παιδείας αρχίζει η παραπλάνηση ότι ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς και έχει εκεί επάνω δύο διαφορετικά οικόπεδα, που τα ονομάζει το ένα παράδεισο για τους καλούς και το άλλο κόλαση για τους κακούς. Έπειτα οι κατηχητές, οι θεολόγοι και οι ιεροκήρυκες, ως εκπρόσωποι του «Θεού τους», σου σφυρηλατούν τις αντιλήψεις τους στον εγκέφαλο περί τιμωρού Θεού, που κάθεται στους ουρανούς και καταγράφει τις πράξεις του καθένα μας.

Όταν τα εγγόνια μου με άκουσαν κάποτε που έλεγα στους γονείς τους και στους φίλους μας ότι μπορούμε να έχουμε εμπειρία τον Θεό μέσα μας, μέσω της Γνώσης του Διδασκάλου μου, με ρώτησαν: «Καλά, βρε παππού, αφού ο Θεός μάς λένε στο σχολείο και στο κατηχητικό ότι κάθεται στους ουρανούς, πώς λες εσύ ότι είναι μέσα μας και μπορούμε να τον αισθανθούμε;» Βλέπετε τι τρομερό χάσμα πλάνης, δημιουργούν στα μικρά παιδιά για τον Θεό στους ουρανούς. Κι όταν ακούσουν κάποιον, που δεν είναι θεολόγος ή παπάς, να τους λέει ότι ο Θεός είναι μέσα μας, εφόσον είναι πανταχού παρών, σε απορρίπτουν ως υπερβολικό ή χαζό.

Κάθε θρησκεία, με τους δικούς της κανόνες, επιδιώκει ν' αποκτήσει περισσότερο πελατολόγιο απ' την αντίπαλη θρησκεία, σφυροκοπώντας συνέχεια με τον αρρωστημένο φανατισμό τους οπαδούς της ότι μόνο η δική τους πίστη είναι καλύτερη. Τραγικό αποτέλεσμα οι θρησκευτικοί πόλεμοι, που συνεχίζονται από βάθους αιώνων μέχρι σήμερα για την ανθοφορία των οπλοβιομηχανιών. Έτσι καλύπτουμε και λίγο την ανεργία στους νεκροθάφτες και στο ανάλογο σινάφι, με αυξανόμενη πρόσληψη παπάδων, για να ευλογούν περισσότερα όπλα και περισσότερους σκοτωμένους.

Μόνο η Γνώση του Εαυτού μας μπορεί να ενώσει την ανθρωπότητα, εξαφανίζοντας τις ταμπέλες θρησκειών και συνόρων, για-



τί αναγνωρίζουμε μέσα μας την ίδια θεία ουσία-δύναμη και κατανοούμε ότι είμαστε όλοι ένα, του ίδιου Δημιουργού μας! Με τη συνειδητοποίηση λοιπόν ότι όλοι είμαστε αδέρφια του ενός Δημιουργού, μόνο τότε θα εξαφανίσουμε και τις σπλοβιομηχανίες, γιατί θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.

Όλες οι διδασκαλίες των φωτοφόρων διδασκάλων, που μας έχουν επισημάνει ότι «η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών», ότι «αυτό που ψάχνεις βρίσκεται μέσα σου», το «Γνώθι σαυτόν», εντέχνως τις απορρίπτουν και τις αποκρύπτουν, για να διαιωνίζουν το σκοτάδι με την παραπλάνηση και τον διχασμό των ανθρώπων με τις διάφορες θρησκείες.

Αντικατέστησαν την ιερότατη αυτογνωσία, που οδηγεί στη γλυκύτατη θεογνωσία και καθιστά τον άνθρωπο φωτισμένο και αξιοπρεπή. Του έδωσαν μια θρησκευτική πίστη χωρίς τη Γνώση, που είναι σαν σβησμένο κερί και δεν σε βοηθάει στο σκοτάδι του κόσμου. Μόνο η Γνώση του Εαυτού μας ανάβει το κερί μες στο σκοτάδι του ταξιδιού μας. Οι θρησκείες θέλουν τους ανθρώπους πρόβατα, πιστούς στην αυταπάτη και στην πλάνη τής μετά θάνατον ζωής στον παράδεισο. Είναι αχώριστοι σύντροφοι των παραπλανητών πολιτικών με την καραμέλα του «θα», «θα», «θα» σας βελτιώσουμε τη ζωή. Απλά με άλλη φορεσιά, κρατούν σε ισόβια πλάνη επί αιώνες όλη την ανθρωπότητα.

Αυτοί που οικειοποιούνται τον Θεό σου υπόσχονται ότι οι καλές σου πράξεις —προσφέροντας και την περιουσία σου στη θρησκεία τους— με τις ευχές τους θα σε οδηγήσουν σε μια καλύτερη παραδεισένια ζωή στον ουρανό μετά τον θάνατό σου. Ένα προσφιλές παραμύθι για τα παιδάκια, που το περνούν και στους μεγάλους με την τέχνη της πειθούς και της αποχαύνωσης.

Και σ' αυτούς που παπαγαλίζουν ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, απαντώ με βεβαιότητα: Σ' όλο τον κόσμο οι μαθητές του, στις θέσεις-κλειδιά που βρίσκονται, τον έχουν ξεπεράσει στην ξεδιαντροπιά. Ο αντίχριστος ντρέπεται να έρθει, δεν έχει κάτι χειρότερο να κάνει. Μην τον περιμένετε...

Όλοι οι θεσμοί αυτού του κόσμου εμποδίζουν τους ανθρώπους να ασχοληθούν με την αυτογνωσία, γιατί διαισθάνονται τα πονηρά μυαλά τους ότι θα χάσουν το άρμεγμα απ' τα διχασμένα παραπλανημένα πρόβατά τους.

Αυτή είναι η μάσκα των θρησκειών, να σου υπόσχεται ένα παράδεισο μετά θάνατον, να συναινεί με την κάθε σκοτεινή εξουσία και να ορκίζει «θρησκευόμενους» κυβερνήτες για στάχτη στα μάτια των λαών. Η περιγραφή των θρησκειών για την κόλαση είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την κόλαση της άγνοιας και της αυνειδησίας που βιώνει μέσα του ο άνθρωπος. Και η περιγραφή του παράδεισου είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τον εσωτερικό παράδεισο μέσα μας και τον εξωτερικό του ευλογημένου πλανήτη μας, με τη μαγευτικότητα γενναιόδωρη ομορφιά του, που βιώνουν μέσα τους οι άνθρωποι της Γνώσης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά και με ειλικρίνεια με την αυτογνωσία, ανακαλύπτουν την αληθινή θεϊκή μας φύση, ότι είμαστε λιοντάρια κι όχι πρόβατα για τον κάθε ανόητο βοσκό. Δεν συμβιβάζομαστε πλέον μ' αυτό το παραπλανητικό και απεχθέστατο τσίρκο, που καταρακώνει και μεταλλάσει τη θεϊκή πάναγνη φύση μας.

#### **Μάσκα 4 : Η ιατρική «ενδιαφέρεται» από αγάπη για την υγεία μας**

Το απάνθρωπο σύστημα πρώτα αρρωσταίνει τους ανθρώπους απ' τις δηλητηριασμένες τροφές και μετά βγάζει αράδα γιατρούς για να έχει επίσημους αληθοφανείς πλασιέδες των φαρμάκων. Κτίζουμε νοσοκομεία και δίνουμε εργασία σε νοσηλεύτές και σ' ένα σωρό κυκλώματα που συνδέονται με τις «σωτήριες» φαρμακοβιομηχανίες. Αυτές δεν κάνουν τίποτ' άλλο από το να μετατρέπουν τα περισσότερα φάρμακα της φύσης σε χημικά κατασκευάσματα προσωρινής ανακούφισης, όχι όμως πραγματικής γιατρειάς, μόνο και μόνο για να κερδοσκοπούν.

Αντί οι γιατροί να εκπαιδεύονται με τη Γνώση του Εαυτού τους, με γυμναστική για κυριαρχία σώματος και μυαλού, να διατρέφον-

ται υγιεινά χωρίς σκοτωμένες σάρκες, αλκοόλ και τσιγάρα, και ως πρότυπα να διαφωτίζουν τους πολίτες πώς να προστατεύονται απ' τις τεχνητές αρρώστιες, αντίθετα αφήνουν στο σκοτάδι τον κόσμο να αρρωσταίνει απ' τα δηλητήρια του «οργανωμένου εγκλήματος», με μόνη τους έγνοια πώς να ξεπερνάει ο ένας γιατρός τον άλλον σε χρήματα και ακίνητα. Το σώμα του ανθρώπου το κατάντησαν ένα σαράβαλο αυτοκίνητο, που το περιμένουν πώς και πώς οι μηχανικοί και οι φαναρτζήδες, για να επιβιώνουν κι αυτοί απ' τις αναπόφευκτες ζημιές του.

Με το πετσόκομμα που γίνεται, για να ληστεύουν τους ασθενείς με «αναγκαίες» εγχειρήσεις —που πολλές μπορούν ν' αποφευχθούν— έχουν υποβαθμίσει και καταξυτιλίσει τους εαυτούς τους και τους συνανθρώπους τους σε τέτοιο βαθμό, που δεν θα ήθελαν οι ασθενείς με τους γιατρούς να ξανασυναντηθούν ποτέ. Αλλά λόγω των ασθενειών, συναντιούνται ώσπου να πεθάνουν, γιατί πρέπει να φτιάξουν το αυτοκίνητο-σώμα τους στον μηχανικό-γιατρό. Με υποκριτικά χαμόγελα, ένα «καλημέρα σας και αντίο σας», γίνεται το άρμεγμα από τον μηχανικό-γιατρό και νομίζει ο ασθενής ότι φεύγει επισκευασμένος. Το ανθρωπιστικό ρητό του αγαπημένου μας Ιπποκράτη «το φαγητό σου να είναι το φάρμακό σου» οι περισσότεροι εκμεταλλευτές πτυχιούχοι γιατροί το μετέτρεψαν «το φάρμακό σου να είναι το φαγητό σου». Κι έτσι όλη την ανθρωπότητα την ταΐζουν φυτοφάρμακα.

Οι ασυνείδητοι της ιατρικής, ζευγάρωσαν με τους άλλους ασυνείδητους, τους διευθυντές των ασφαλιστικών ταμείων. Ως συμβεβλημένοι μάς παίρνουν μια μικρή συμμετοχή 10-15%, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα αρμέγουν από τα ασφαλιστικά ταμεία, που σε λίγο δεν θα 'χουν να πληρώνουν ούτε τις συντάξεις μας ούτε και τη συμμετοχή στα φάρμακα. Σιγά σιγά θα πληρώνουμε όλο το ποσό των εξετάσεων και των φαρμάκων και δεν θα περισσεύει τίποτα ούτε για νοίκι ούτε για φαγητό. Δεν θα μπορούμε ούτε και τηλεφώνω να πάρουμε για κλείσιμο ραντεβού με τους γιατρούς, απ' το άρμεγμα των εταιριών τηλεπικοινωνίας. Με το προκάλυμμα των καλών Σαμαρειτών και με την επιφανειακή πολυτέλεια

των μονάδων ιατρικής, μας λήστεψαν τις εισφορές πάρα πολλών χρόνων εργασίας. Έχουν πιάσει όλα τα πόστα πρώτης ανάγκης όσοι έχουν θεό τους το χρήμα. Ανταγωνίζονται ποιος θα πάρει περισσότερα απ' τον κοσμάκη. Αλλά η απληστία και η ασυνειδησία τούς κάνει να ξεχνούν το νόμο του μπούμερανγκ, που έχουν κάνει τον φτωχό κοσμάκη να παραμιλάει όλη μέρα και κάθε μέρα, μέχρι το τελευταίο αντίο.

Ένας άθλιος φαύλος κύκλος, που τον έχει διαμορφώσει το παγκόσμιο ξεδιάντροπο σύστημα. Ο ένας να δουλεύει τον άλλον, να εξαρτάται ο ένας απ' τον άλλον. Η πλήρης ισοπέδωση των ανθρωπινων αξιών! Η «μόρφωση» να γίνεται δικτατορική και ανελέητη, προκαλώντας τις αρρώστιες και τους πρόωρους θανάτους, και η αιτία για την αύξηση του ευτελούς και νεκρού χρήματος.

Αυτή είναι η μάσκα των «σωτήρων» της ιατρικής. Αντί να διαφωτίζουν τους λαούς να μην τρώνε τις μεταλλαγμένες τροφές, να μην καπνίζουν, να μην πίνουν και να μην παίρνουν ναρκωτικά, αντίθετα αποκρύπτουν την πρόληψη, για να τους γδέρνουν με τις εγχειρήσεις και με τα ψευτοφάρμακα.

Με την επαφή με την Γνώση του Εαυτού τους μπορούν οι γιατροί (όσοι επιθυμούν) να μεταμορφωθούν, να γίνονται γιατροί της πρόληψης και όχι της θεραπείας, ώστε να εκτιμώνται αληθινά απ' τους συνανθρώπους τους και όχι υποκριτικά λόγω ανάγκης.

### **Μάσκα 5 : Οι πολιτικοί είναι «προστάτες» μας**

Από παλιά τα ψευτο-πρωτοπαλικάρα έστηναν συμμορίες που ανταγωνίζονταν ποια θα κυβερνήσει, κατακλέβοντας και καταπιέζοντας τους συνανθρώπους τους.

Αυτός ο ανταγωνισμός έφερε τους εμφύλιους, ποια συμμορία θα εξουσιάζει τον λαό για να τον αρμέγει. Μετά ενώθηκαν οι αρχηγοί των συμμοριών για να μη σκοτώνονται μεταξύ τους, αλλά τις ταμπέλες τις διατήρησαν, αυτοί από αριστερά, αυτοί από δεξιά. Και έβαζαν τους λαούς να διχάζονται, να σκοτώνονται και να προβληματίζονται με ατέλειωτα προβλήματα που δημιουργούσαν

οι ίδιοι για να τους αποσπούν την προσοχή, κι εκείνοι να δρουν ανενόχλητοι, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Μετά έφτιαξαν τον κρατικό μηχανισμό, φόρεσαν γραβάτες, απέκτησαν πολυτελή αυτοκίνητα και οδηγούς και κατοίκησαν στις καλύτερες περιοχές. Δημιούργησαν στρατούς, για να καταστέλλουν εύκολα κάθε αντίδραση και να εξασφαλίζουν την απόλυτη υπακοή των πολιτών. Αστυνομίες φανερές και κρυφές, δικαστήρια, ασφάλεια για την «προστασία» του λαού, αλλά το κίνητρο ήταν και είναι να διασφαλίζουν αυτοί την πλήρη ασυλία τους. Εφορίες, δικαστές και εισαγγελείς, όλοι όργανά τους, για την επίσημη εξαπάτηση και κακοποίηση των λαών. Χωρίς να υπάρχει κάποιος να τους ελέγχει, διαπράττουν εγκληματικές αυθαιρεσίες. Και οι αντιπολιτεύσεις υποκριτικά διαμαρτύρονται μέχρι ν' αναλάβουν την εξουσία, για να κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Ο Μανωλιός συνέχεια φοράει τα ρούχα του αλλιώς.

Για την πλήρη αποχαύνωση και αποπροσανατολισμό του κόσμου, έχουν αφήσει ελεύθερα τζόγο, πορνεία, αλκοόλ, τσιγάρα, ναρκωτικά, απάτες, εγκλήματα, πολέμους κι ένα σωρό άλλα υπάνθρωπα έργα, για να παγιδεύουν τους ανθρώπους στις φυλακές, στα νοσοκομεία και στα τρελοκομεία. Και το άθλιο έργο αυτού του κακάσχημου τσίρκου έχει γίνει αποδεκτό και δεδομένο από τη μετάλλαξη και την αναπαραγωγή κλωνοποιημένων γεκεφάλων.

Τα πιο τραγικά εγκλήματα που έχει διαπράξει το σκοτεινό παγκόσμιο σύστημα είναι:

1. Η απόκρυψη της Γνώσης του Εαυτού μας, του Θεού μας.
2. Το κόψιμο του χρήματος, που είναι η αφορμή όλων των κακών.
3. Η αρπαγή της γης, για να διαιωνίζουν την άθλια υποδούλωση και εξάρτηση της ανθρωπότητας. Την οποία, από κορωνίδα της δημιουργίας, την απαξίωσαν στην έσχατη βαθμίδα της αλυσίδας της ζωής.

Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει πιο ατιμωτική πράξη απ' αυτά τα πρώτα τρία θεμελιώδη εγκλήματα. Οι πολιτικοί σ' όλες τις χώρες, είναι υπάλληλοι του παγκόσμιου λόμπι των «χρηματοκοπτών»,

όπως οι διευθυντές στους επιχειρηματίες τους. Είναι η βιτρίνα τους για να παραπλανούν τους λαούς, να τους διχάζουν με τα κόμματα για εμφύλιους, θρησκευτικούς και εθνικούς πολέμους, και να τους νανουρίζουν με την καραμέλα του «θα», «θα», «θα» σας βελτιώσουμε την ζωή, για να συνεχίζουν την παγκόσμια σκοτεινή αυτοκρατορία τους.

Το βασικό πανούργο κόλπο της «αυτοκρατορίας του σκότους» είναι η μόλυνση με την άγνοια, που γνωρίζουν πολύ καλά να την επιταχύνουν με τα ΜΜΕ και να την καμουφλάρουν με πολυάριθμους τρόπους, επιδρώντας με φόβο και τρόμο στους άμοιρους λαούς. Το χρήμα για να σε δελεάζουν και τα όπλα για να σε εξαναγκάζουν να γίνεσαι διάμεσός τους, ολοκληρωτικά πιόνι στο σκάκι τους. Όταν οι κυβερνήσεις με τις αντιπολιτεύσεις, που «εκπροσωπούν» τον λαό, διαμορφώνουν τεχνητή φτώχεια και αθλιότητα, προτρέποντας στην ψεύτικη ελπίδα του τζόγου, όταν έχουν κάνει τους ανθρώπους να τα παίρνει ο ένας απ' τον άλλο για να πληρώσει το νοίκι του, να ξοφλήσει τα δανεικά του, όταν τον ρίχνουν στο αλκοόλ, στην πορνεία, στα ναρκωτικά, στις ρουφιανιές, στους διχασμούς, στις απάτες, στις αρρώστιες και στα εγκλήματα, τι άλλο αντανακλούν αυτοί οι άνθρωποι εκτός από συμπεριφορά απόλυτου σκοταδισμού και μίσους προς τους συνανθρώπους τους;

Απομονώνουν και έντεχνα τον κόσμο απ' την ευλογημένη φύση, τους στερούν το θείο νέκταρ των φρουτοχυμών για υγεία και διαύγεια και τους ποτίζουν στις πόλεις με δηλητήρια και ναρκωτικά, για αρρώστιες και πρόωρους θανάτους.

Κι όλα αυτά, σαν Λερναία Ύδρα —γιατί ο ένας επηρεάζει τον άλλον— έχουν μεγαλύτερο θύμα τη νεολαία μας, με στόχο την αποδυνάμωση της διαύγειας και της αξιοπρέπειας. Κι έχουν το θράσος αυτόν τον ξεδιάντροπο «απολιτισμό» να τον διαφημίζουν ως «πολιτισμό» υγιούς εξέλιξης, και να καμαρώνουν για τα «πολιτιστικά» υπουργειάκια τους.

Υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται παπάς. Μια παρέα από τσιλιαδόρους, μιλημένους παίκτες και τη γκανιότα (παπατζής), που εξαπατούν τον κόσμο με την τράπουλα.

Ο παπατζής παρουσιάζει το τραπουλόχαρτο παπά, πριν το ρίξει, στον κόσμο που ποντάρει. Μαζί ποντάρουν και οι κολπατζήδες συμπαίκτες του, που φυσικά κερδίζουν, για να συνεχίσει ο κόσμος να παίζει. Μόλις μαζευτούν τα «θύματα», οι μιλημένοι, που τάχα κέρδισαν, φεύγουν αμέσως με τα χρήματα του κόσμου που έχει χάσει. Κι έτσι και να καταλάβεις ότι το παιχνίδι είναι στημένο, δεν μπορείς να τ' αποδείξεις, γιατί δεν τα 'χει τα χρήματα πλέον ο παπατζής, αλλά οι φευγάτοι της παρέας, οι οποίοι μετά από το παιχνίδι έχουν τα στέκια τους, το καφενείο ή το κουτούκι και μαζεύονται για τη μοιρασιά.

Έτσι είναι και το χρηματιστήριο, σαν το στημένο παιχνίδι του παπά με τους τσιλιαδόρους του. Εδώ υπάρχει η αόρατη γκανιότα, που νομιμοποιεί τους κανόνες της, για να φαίνεται νομοταγής. Όχι με τράπουλα, αλλά με άυλες μετοχές. Κι όταν τα παίρνει η γκανιότα —χρησιμοποιώντας διάφορα παπαγαλάκια, ιδίως τα ΜΜΕ, τους μεγάλους κομπιναδόρους του σιναφιού, που προτρέπουν «παίχτε γιατί κερδίζουμε»— τα χρήματα του κόσμου έχουν γίνει άφαντα και μοιράζονται στις βίλες και στα κότερα των λιμοκοντόρων της επίσημης απάτης, που λέγεται χρηματιστήριο του κράτους.

Και στη συνέχεια έχουμε τον άλλο παπά, της πολιτικής. Όχι με τράπουλα ούτε με μετοχές, αλλά με τον παπά της γλώσσας, των υποσχέσεων. Οι κυβερνήτες είναι οι παπατζήδες, τα δολώματα οι βο(υ)λευτές με τα ΜΜΕ τους και οι τσιλιαδόροι οι επιχειρηματίες, που παρακολουθούν πώς πάει το χοντρό στημένο παιχνίδι με τους «παράνομους νόμους» είσπραξης από παντού. Σαν να 'ναι δικοί τους οι δρόμοι, σ' αναγκάζουν να πληρώνεις πάρκινγκ ή κλήση, ή πινακίδες, τέλη για να κυκλοφορείς, Φ(α)Π.Α παντού, ακόμη και στο φαγητό σου, χαράτσι, άδεια για κτίσιμο, πρόστιμο που κτίζεις για να στεγαστείς, ακρίβεια συνέχεια, ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης, περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις, στα φάρμακα, στα νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Μέχρι να σε πάνε τσουβαλιστό στα νοσοκομεία από τα ασφυξιογόνα και τα ρόπαλα των ΜΑΤ ή στα νεκροτομεία, για να μην τους ξαναενοχλήσεις ποτέ. Αυτό είναι το στημένο παιχνίδι του παπά στην κορυφή της πυραμίδας,

που λέγεται κράτος ή εξουσία, και συνεχίζεται ως τη βάση, που είναι ο λαός.

Και όλα αυτά υπό την επίβλεψη και κυριαρχία του υπέρτατου παπά, της παγκόσμιας μαφίας των χρηματοκοπτών. Αυτό είναι το «προστατευτικό» και «εξελικτικό» παιχνίδι των κυβερνήσεων για τους λαούς. Πού είναι ο παπάς; Εδώ είναι ο παπάς. Πού είναι ο παπάς; Εκεί είναι ο παπάς. Και όταν αγανακτούνε οι λαοί, κάνουνε τάχα εκλογές, διώχνουν αυτούς που τ' άρπαξαν και βάζουν καινούργιους παπατζήδες. Ενώ είναι προκαθορισμένοι οι παπατζήδες κάθε κυβέρνησης απ' τα μεγάλα αφεντικά, μας δουλεύουν με τα δικά τους γκάλοπ τάχα ότι οι κυβερνήτες ψηφίζονται απ' τους λαούς. Κι έτσι μας έχουν πάντα διχασμένους και μας ρίχνουν την ευθύνη που τους ψηφίζουμε. Αυτή είναι η πανούργα τέχνη της παγκόσμιας αποχαύνωσης.

Και τα κανάλια δεν διαφέρουν απ' τα καφενεία. Με τις καθημερινές ρηχολογίες και ψευτοδιαμάχες αποσπούν την προσοχή του κόσμου, για να μην έχει χρόνο να αναζητήσει τις αιτίες που τον έχουν ρίξει σε φαύλο κύκλο. Όταν ξυπνάει, να παραμιλάει για τα σκόπιμα οικονομικά προβλήματα, μέχρι να κοιμηθεί. Κι όταν ξαναξυπνήσει, να ακούει πάλι τις ίδιες κασέτες μέχρι τρέλας απ' τα τρίδυμα αδερφάκια-παπαγάλους; πολιτικούς, δημοσιογράφους, οικονομολόγους.

Η Βουλή δεν διαφέρει από ένα πολυτελές καζίνο. Εκεί παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι μαύρης κονόμας, σε βάρος των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων. Οι συντάξεις και οι μισθοί δεν θα φτάνουν ούτε για τα φάρμακά μας. Κάθε Βουλή, σε κάθε χώρα, είναι ένα μεγάλο μαγαζί, με υπάλληλους «μορφωμένους» άπραχτους παπαγάλους, που δεν κάνουν τίποτ' άλλο από το να αναλώνονται σε στημένες λογομαχίες και υποσχέσεις για την οικονομική βελτίωση των ανθρώπων. Εκεί υλοποιούνται οι εντολές των κέντρων αποφάσεων για ληστείες, ξυλοδαρμούς, εμφύλιους, θρησκευτικούς και εθνικούς πολέμους εναντίον των προβάτων λαών. Αυτός είναι ο χώρος που δημιουργούν την τραγική εξαθλίωση από βάθους αιώνων οι πονηροί πολιτικοί, τ' αγαπημένα προστατευμένα παιδιά της παγκόσμιας μαφίας.



Ο χώρος της πολιτικής βρωμάει, εφόσον αυτοί που τον αποτελούν κατέχονται από μολυσμένες σκέψεις, της αρπαχτής, της λούφας, της υποκρισίας, της αλαζονείας και της παπαγαλο-ρητορίας της παραπλάνησης. Αυτοί είναι η αιτία που μας δυσφημίζουν παγκοσμίως ως την πιο διεφθαρμένη χώρα και με διαφορά!

Για να ξεβρωμίσει ο χώρος της πολιτικής, χρειάζεται να τον απολυμάνουμε, γιατί μόλυναν τον περισσότερο κόσμο με την άρρωστη νοοτροπία της δουλοπρέπειας και των ευτελών συμβιβασμών. Και θα τον απολυμάνουμε με την καθαρότητα της συνειδητότητας και του εθελοντισμού, ώστε σιγά σιγά να εμπνέουμε και τον λαό για την πολυπόθητη μεταμόρφωσή του, απ' την υποκρισία στη γνησιότητα, απ' την ασυνειδησία στη συνειδητότητα, απ' την ασέβεια στον σεβασμό κι απ' τον διχασμό στην αδελφούση.

Απορώ πώς αποδέχεστε ακόμη να μας κυβερνούν οι ασυνείδητοι. Πρέπει να βάλουμε φρένο στη μόλυνση, για να μη μολύνουμε και τις ευλογημένες γενιές που θ' ακολουθήσουν. Όποιοι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους είναι ικανοί να κοροϊδέψουν όλη την ανθρωπότητα. Και όποιοι έχουν πουλήσει τον εαυτό τους πουλάνε όλη την ανθρωπότητα. Οι ηγέτες των λαών αντανακλούν την ποιότητα των ψηφοφόρων τους και οι ψηφοφόροι την ποιότητα των ηγετών τους. Η ασυνειδησία αυτού του δίδυμου είναι και η αιτία της δύσσομης διαιώνισης, γιατί συμπαρασέρνουν και τα παιδιά τους στα αναξιοπρεπή ίχνη τους, κάνοντας κακό και στους συνανθρώπους τους που απέχουν να ψηφίσουν τους διεφθαρμένους, για να μη συμμετέχουν στα έργα τους. Λόγω των ασυνείδητων όχλων, που νομίζουν ότι τους ψηφίζουν ελεύθερα, τους έχουν στο σβέρκο κι αυτοί που δεν τους ψηφίζουν.

Είχα ακούσει μια φορά τον βουλευτή Βενιζέλο να επικαλείται τον Θεό ως θεό των Ελλήνων. Γέλασα μέσα μου για την υποκρισία του, που νομίζει ότι μιλάει σε κάφρους. Δικαιολογημένα, αφού τον έχει ο λαός ακόμη επάνω και τους «κυβερνάει». Ήθελα να του απαντήσω: Ο Θεός, φίλε μου, δεν είναι μονοπώλιο καμιάς χώρας και θρησκείας, δεν έφτιαξε τα σύνορα και δεν βάπτισε τους ανθρώπους Έλληνες, Βουλγάρους, Γερμανούς, για να διχάζει τον κόσμο και να προ-

καλεί πολέμους. Ούτε έφτιαξε θρησκείες, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Ινδουιστές, Βουδιστές, Ιεχωβάδες κλπ. Τα δημιουργήσατε εσείς οι πονηροί, για να έχετε πάντοτε τους άμοιρους λαούς σε αποχαύνωση, σε διχασμούς και πολέμους. Φανταστείτε, φίλοι μου, κάθε λαοπλάνος σε κάθε χώρα να επικαλείται τον Θεό ως θεό της χώρας του. Θα ξεπερνούσαμε τους 200 θεούς. Ο θεός των Ρουμάνων, ο θεός των Αμερικανών, ο θεός των Αφρικανών, ο θεός των Κινέζων, ο θεός των Ρώσων, και η παραπλανητική ανοησία δεν έχει όρια! Πρέπει να ντρέπεστε ολοκληρωτικά που οικειοποιείστε τον Θεό, για να εκμεταλλεύεστε το θρησκευτικό αίσθημα του κόσμου, δίνοντας κιάλας όρκο μπροστά στον αρχιεπίσκοπο ότι θα υπηρετείτε τον λαό, για να παραπλανάτε τον κόσμο, να του παίρνετε τάχα την ψήφο, να τον αρμέγετε μετά και να τον στέλνετε σε αυτοκτονίες και σε πολέμους.

Κι ενώ εσείς οι πολιτικοί λαοπλάνοι μπορείτε να μιλάτε μέσα από τα κανάλια, γιατί σας δίνουν το δικαίωμα τ' αφεντικά σας οι καναλάρχες, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα αστεία και υποκριτικά λόγια σας μέσα από την τηλεόραση. Μπορούμε όμως να σας απαντήσουμε μέσα από το διαδίκτυο δημόσια, όπως κι εσείς μιλάτε δημόσια μέσω των αποχαυνωτικών καναλιών σας. Ευτυχώς που ο Θεός όλων των πλασμάτων —και όχι μόνο των «Ελλήνων»— ενέπνευσε κάποιους ανθρώπους μέσω της τεχνολογίας να επικοινωνούν, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις, ακόμα κι αν εσείς προσπαθείτε να τα ελέγχετε και να τα φορμάρετε για τον αποπροσανατολισμό και για την αποχαύνωση των λαών.

Καταλάβετε το: σήμερα είναι η εποχή της εξαφάνισης του σκότους, όλου του παγκόσμιου σιναφιού σας. Προσπαθήστε να επιδιώξετε τη θεσπέσια Γνώση του Εαυτού σας, να μετανοήσετε μέσα σας, και με την αλλαγή συμπεριφορά σας να ομολογήσετε στους λαούς την παραπλάνηση και την υποκρισία σας. Έτσι θα συμμετέχετε στο κτίσιμο ενός καινούργιου, αξιοπρεπούς και ειρηνικού κόσμου. Μην προσπαθείτε να κρύβετε πίσω απ' το δάχτυλό σας, αφού ο περισσότερος κόσμος έχει πάρει είδηση το παγκόσμιο ανόητο και δύσοσμο έργο σας.

Οι αφυπνισμένοι και συνειδητοποιημένοι δεν ανήκουμε στα φανατισμένα πρόβατά σας. Άλλο ο λαός, άλλο ο όχλος, που τον έχετε διαμορφώσει στο σκοτάδι για να σας ακολουθεί χωρίς να βλέπει πού προχωράει.

Όποιος δεν έρχεται σε επαφή με τη Θεία Αλήθεια μέσα του, από πού θα γίνει αληθινός; Απ' την επαφή με το χιλιοπρόσωπο μυαλό του; Πώς περιμένετε, φίλοι μου, αλήθεια απ' τους λαοπλάνους; Μήπως φταίμε κι εμείς, που δεν είμαστε αληθινοί κι έτσι με τη θολούρα της υποκρισίας μας τους ψηφίζουμε, λαμβάνοντας το ανάλογο τίμημά μας;

Οι πολιτικοί παρουσιάζονται ως γονείς, στημένοι από τα αφανή αφεντικά τους χωρίς την επιλογή των άμοιρων λαών. Τα παιδιά δεν μπορούν να κατευθύνουν τους γονείς τους. Αντίθετα περιμένουν μια υγιή κατεύθυνση από τους αρχηγούς της οικογένειας. Έτσι σημαντική διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών γίνεται από τους γονείς, μετά από τους εκπαιδευτικούς και από το κοινωνικό σύνολο. Καθένας, μέσα απ' την τριβή στον γενικό περίγυρο, διαμορφώνει κι ένα μέρος του χαρακτήρα του ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή του. Άλλοι αφήνονται να τους χειραγωγούν και ακολουθούν τυφλά και φανατικά τη χειραγώγηση, άλλοι αντιστέκονται, απορρίπτουν τη χειραγώγηση των πονηρών και προσπαθούν να κατευθύνουν μόνοι τους το πεπρωμένο τους. Αυτή είναι η εικόνα σε μικρογραφία που αγγίζει όλους μας, γιατί έτσι έχουμε ξεκινήσει από παιδιά και απ' την κατεύθυνση του οικογενειακού περιγύρου.

Μετά την ενηλικίωσή μας, μια πολιτική κυβέρνηση είναι στημένη τάχα για να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τον λαό, όπως ακριβώς οι γονείς τα παιδιά τους. Εάν οι γονείς είναι ψεύτες, υποκριτές και κλέφτες, ίδια θα βγουν και τα παιδιά τους, που επηρεάζονται από τη συμπεριφορά των γονέων τους. Όσο θα παραμένουν τα παιδιά με αυτούς τους γονείς, όσο και περισσότερο θα επηρεάζονται απ' αυτούς και θα γίνονται ειδικοί στην υποκρισία, στο ψεύδος και στην απάτη. Κατ' αυτό τον τρόπο, όσο η οικογένεια «των πολιτικών κυβερνήσεων» θα είναι ο κλέψας του κλέψαντος, ψευδολόγοι και υποκριτές, στα ίδια καλούπια θα διαμορφώνουν και το λαό

τους. Όσο οι πολίτες θα έχουν τέτοιους κυβερνήτες και θα τους ανέχονται με την ψήφο τους, είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι, είναι σαν να τους λένε «συνεχίστε, μας αρέσουν αυτές οι ιδιότητες που μας εμπνέετε, το ψεύδος, το αλληγορίξιμο και η αλληλοσέβεια». Γονείς-«πολιτικοί» και παιδιά-«λαός» θα παραμένουν στο αλληλοδούλεμα και θα διαιωνίζεται η σήψη στον πλανήτη μας. Η μια κυβέρνηση που διαδέχεται την άλλη, τάχα ως «αλλαγή» από τις προηγούμενες, κατέχεται ακριβώς από τις ίδιες ιδιότητες της αλαζονείας, της αυτοπροβολής και της ιδιοτέλειας. Αναμφίβολα έχουμε την ίδια άθλια ιστορία με διαφορετικούς ηθοποιούς.

Ας μάθουμε απ' τη συμπεριφορά του κροκόδειλου. Με τα ίδια δόντια καταξερσίζει οποιονδήποτε και με τα ίδια δόντια μεταφέρει με αγάπη και στοργή, χωρίς καν να τα τραυματίζει, τα παιδιά του απ' τη μια μεριά στην άλλη. Έτσι κι οι πολιτικοί, αν δουν τον λαό σαν παιδιά τους, θα του συμπεριφέρονται όπως ο κροκόδειλος στα παιδιά του. Αν βλέπουν τον λαό σαν ξένους, θα τους ξεσκίζουν όπως ο κροκόδειλος. Αλλά όλο αυτό θα γυρίσει μπουμπρανγκ και οι πολιτικοί θα γίνουν κάποτε αποδιοπομπαίοι τράγοι, αν δεν έχουν ήδη γίνει.

Όταν ένας άνθρωπος έχει σβήσει τη συνείδησή του, μυρίζει αποσύνθεση και κινδυνεύουν κι οι γύρω του από αυτήν, εφόσον δεν γνωρίζουν πώς να απομονώνουν την επιρροή του επάνω τους. Ή να απομονώνονται απ' αυτόν ή να του δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη συμπεριφορά του και χρειάζεται θεραπεία. Εάν πρόκειται για πρωθυπουργό, ή βουλευτή, ή δημόσιο λειτουργό, ή γονιό, χρειάζεται η καθαρότητά μας με την ανάλογη αυστηρότητα, για την απομόνωση της συμπεριφοράς του. Εκτός φυσικά εάν δεν την επιθυμεί ο ασθενής, οπότε βάζουμε διαχωριστική γραμμή, έως ότου επιθυμήσει τη θεραπεία του με τη συναναστροφή υγιών ανθρώπων για την αναβάθμισή του. Ο σάπιος άνθρωπος είναι σαν το σάπιο φρούτο μες στο καφάσι. Αν δεν το απομονώσουμε, θα σαπίσουν όλα τα φρούτα.

Γι' αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι όταν επιτρέπουμε την επιρροή από ανθρώπους με σβησμένες συνειδήσεις επάνω μας. Όπως μο-

λύνει λοιπόν κάποιος τον άλλον και μολύνεται όλη η παρέα, έτσι ακριβώς ας κάνουμε ένας ένας την αρχή, να γεμίσουμε με την ψυχική υγεία που προσφέρει η Γνώση του Εαυτού μας, για να τη διαχέουμε και στον περίγυρό μας, δίνοντας έμπνευση και ελπίδα να καταφέρουν το ίδιο.

Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι που αντιστέκονται στην αλληλεπίδραση αυτού του υποκριτικού και ασεβούς έργου, όπου ο καθένας επιδιώκει να υποσκελίσει τον άλλον με θεμιτά και αθέμιτα μέσα. Πολλοί άνθρωποι οραματίζονται έναν ομορφότερο κόσμο με αγάπη, σεβασμό, κατανόηση, αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια. Είναι όμως διασκορπισμένοι. Εγώ διατυπώνω την ιδέα της καρδιάς μου.

Όσοι επιθυμείτε την αλλαγή, για να τη δείτε γύρω σας, πρέπει πρώτα απ' όλα να τη βιώνετε εσείς οι ίδιοι μέσα σας. Και συστήνω τον τρόπο πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Αυτός ο τρόπος είναι απλός, προσιτός και αγαπητός σ' όλους μας, γιατί δεν έχει να κάνει με κάποια ιδέα που προέρχεται από άλλους εγκέφαλους που τη σφυροκοπούν για να τη σφραγίσουν στη μήτρα του εγκεφάλου μας, όπως οι θρησκείες, οι φιλοσοφίες, οι ψυχο-κοσμοθεωρίες, η πολιτική, οι αιρέσεις, τα δόγματα και ό,τι άλλες ιδέες έχουν δημιουργήσει τ' ανθρώπινα μυαλά. Προτείνω την Υπέρτατη Γνώση του Εαυτού μας, όπου προσφέρεται απ' τον σημερινό Διδάσκαλό μου μια πρακτική μέθοδος τεσσάρων τεχνικών, για να μάθουμε να εστιάζομαστε στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Μέσα μας υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για την εκπλήρωσή μας, για να ομορφύνουμε το καθημερινό ταξίδι της ζωής μας με συνειδητότητα και αξιοπρέπεια. Κανένας ανεκπλήρωτος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, γ' αυτό έχουμε και τόση αναταραχή παγκόσμια.

Κυβερνήτης είναι ο άνθρωπος που σπουδάζει κάθε στιγμή να κυβερνήσει το σώμα του και το μυαλό του, με την υπέροχη ιδιότητα της πειθαρχίας. Και η Γνώση είναι η τέλεια καθοδηγήτρια για την ουσιαστική αυτή μάθηση. Άλλο η πειθαρχία από το μυαλό και άλλο η πειθαρχία από την καθοδήγηση της καρδιάς. Η πειθαρχία από το μυαλό εξασκεί πίεση στον άνθρωπο, τον κουράζει και του διακόπτει την προσπάθεια αργά ή γρήγορα. Ενώ η πειθαρχία από

την καρδιά παρέχει συνειδητοποίηση και αβίαστη απόρριψη των σκουπιδιών. Η απελευθέρωση που βιώνουμε κάθε ευλογημένη ημέρα, ως απόλυτη επίγνωση της ύπαρξης του Δημιουργού μέσα μας και ως καθοδήγηση από Αυτόν, μας εκπληρώνει στο έπακρο. Αυτοί που δεν εξελίσσονται εσωτερικά δυστυχώς είναι ικανοί για οποιαδήποτε ασχήμια και τ' αποκρουστικά τους έργα τα εκδηλώνουν ως φυσιολογικά λόγω ασυνειδησίας.

Αυτή είναι η μάσκα των πολιτικών ηγετών και της εγκληματικότητας προς τους λαούς. Όταν οι λαοί επιδιώξουν την Γνώση του Εαυτού τους, δεν θα έχουν σχέση πλέον με τους λαοπλάνους και θα εκλείψουν οι «εθνοσωτήρες».

### **Μάσκα 6 : Ο κρατικός αμυντικός μηχανισμός είναι «προστάτης» της χώρας**

Οι στρατοί φανατίζονται από κάθε κυβέρνηση για να είναι πάντα υπό την επιρροή για πολέμους. Ο διχασμός —και με την ευκαιρία η πώληση των όπλων κι οι απίστευτες μίζες— είναι ο πρωταρχικός σκοπός της παγκόσμιας μαφίας και των πολιτικών που τους εξυπηρετούν. Ακόμα κι αν καμιά φορά ξυπνάνε οι λαοί και καταλάβουν το βρώμικο παιχνίδι, οι πολιτικοί επιστρατεύουν τις ένοπλες δυνάμεις, που αυτοί έχουν δημιουργήσει και κατευθύνουν. Μην ξεχνάμε ότι ο στρατός αποτελείται από ανθρώπους εξαναγκασμένους να υπακούσουν στις διαταγές (πολιτικών και στρατηγών που δημιουργούν τους εμφυλίους) και να στρέφονται εναντίον των αγανακτισμένων πολιτών. Πόσοι από μας δεν μείναμε ορφανοί, που σκότωσαν τους πατεράδες μας στον εμφύλιο; Οι στρατιώτες, αν δεν ήταν στρατιώτες, θα ήταν οι ίδιοι αγανακτισμένοι πολίτες. Αλλά τους έχουν πάρει στην όχθη τους, για να εξοντώνουν τους υπόλοιπους.

Το ίδιο συμβαίνει και ανάμεσα στα κράτη. Η πρόκληση διχασμών δεν περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά των κρατών, επεκτείνεται παγκόσμια. Όταν ξυπνήσει ένας λαός και καταλάβει τη βρωμιά τους αντιδρώντας στους εμφυλίους, του τη φυλάνε να τον μπλέξουν σε πολέμους με άλλες χώρες.

Στον στρατό που μας επιβάλλουν να πάμε είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για τους νέους, έχοντας περισσότερες εμπειρίες από τα παιδιά του γυμνασίου, να εκπαιδεύονται στην πειθαρχία με εκγύμναση σώματος και υγιεινή διατροφή, στη συνεργασία και στον εθελοντισμό. Και με αυτοσυγκέντρωση στη Γνώση του Εαυτού μας θα αποφοιτούν αξιοπρεπείς και ωφέλιμοι στην κοινωνία. Αντίθετα τώρα τους μαθαίνουν μόνο καψώνια, πώς να χειρίζονται τα όπλα για να σκοτώνουν συνανθρώπους μας για τη «μάννα πατρίδα» και υπακοή στους πολιτικούς για εμφυλίους.

Οι αστυνομίες, φανερές και κρυφές, χρησιμεύουν για να προστατεύουν τους πολιτικούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κρατικός μηχανισμός δημιουργείται από τις κυβερνήσεις. Έχουμε αντιτρομοκρατικές ομάδες και ομάδες δίωξης ναρκωτικών και εγκλήματος για στάχτη στα μάτια, δήθεν για την προστασία των πολιτών, αφού το ίδιο το κράτος προωθεί τον διχασμό, τον τζόγο, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ για την αποδυνάμωση, το φόβο και την αποχαύνωση των λαών. Μην ξεχνάμε ότι η δίωξη ναρκωτικών κυνηγάει μόνο τους χρήστες και τα βαποράκια, αφήνοντας τους μεγαλύτεμους να καταστρέφουν ζωές ανενόχλητοι. Και με την πρόφαση της κάλυψης της ανεργίας και της βοήθειας προς τους νέους —για να τους πάρουν στην όχθη τους και να τους διαμορφώνουν όπως θέλουν μετά τη θητεία τους τη στρατιωτική— τους προτρέπουν για σίγουρη δουλίτσα στα σώματα ασφαλείας και τους δελεάζουν με την εξασφάλιση της μονιμότητας, για στέγη και τροφή.

Ένα καινούργιο φρούτο είναι οι δημοτικές αστυνομίες, οι οποίες έχουν μετατρέψει τους δημόσιους δρόμους σε ιδιωτικούς, κι έχουν βγει στο κυνήγι να γράφουν για παράνομο πάρκινγκ, να παίρνουν πινακίδες και τηνπραμάτεια του φτωχού κοσμάκη, που αγωνίζεται να βγάλει έστω κι ένα σουβλάκι για τα παιδιά του. Όταν οδηγούσα το ταξί, έλεγα σε μερικά παιδιά της δημοτικής αστυνομίας που «έγραφαν» τον κόσμο, για να δω την ελικρίνειά τους: «είσαστε εκτελεστικά όργανα αφανών απατεώνων». Στην απάντησή τους, «δυστυχώς δεν έχουμε επιλογή», τους καθησύχαζα: «θα σας δοθεί η δυνατότητα επιλογής». Με κοίταζαν γεμάτοι απορία. Πό-

σοι είναι παγιδευμένοι απ' το διεφθαρμένο σύστημα να κάνουν κάτι που δεν θέλουν! Και πόσο εύκολα θα μπορούσαν να αποπαγιδευτούν, αν συμμετέχουν στο σημερινό ελπιδοφόρο μήνυμα!

Ίδιο «ζήλο» και φανατισμό με τα παιδιά της δημοτικής αστυνομίας, δείχνουν δυστυχώς και μερικοί βουλευτές προς τους μετανάστες, που κι αυτοί είναι άνθρωποι σαν κι εμάς, και μάλιστα πεινασμένοι και παραπλανημένοι από τις πουλημένες κυβερνήσεις τους. Και συλλογίζομαι, εάν αυτό το πάθος το χρησιμοποιούσαν συνειδητά για το κινήγι της παρανομίας, των ναρκωτικών και του δουλεμπορίου, πιθανόν να σταμάταγε η εγκληματική δράση για πάντα. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν επιτρέψει να τους βάλουν σύνορα στο μυαλό τους θα έχουν σύνορα και με τους συνανθρώπους τους. Κι αφού είναι κι αυτοί μέρος του κρατικού μηχανισμού των κυβερνήσεων, είναι στραμμένο αλλού το σκεπτικό τους, διαμορφωμένο από τα αφεντικά τους, γιατί συμβιβάστηκαν για να μη χάσουν τη δουλειά τους. Ένας φαύλος κύκλος, όπου το σκοτάδι παρουσιάζεται ως φως.

Ένας άλλος θεσμός είναι η δικαστική εξουσία και οι διάφοροι λειτουργοί της (δικαστές, δικηγόροι κλπ.). Τάχα για την απονομή της «δικαιοσύνης», παρουσιάζονται ως άγγελοι προστάτες του κόσμου. Με την ανοχή-συνενοχή τους, επιτρέπουν να δουλεύει ένα «κύκλωμα δικαιοσύνης», να ασχολείται συνέχεια ο κόσμος με μηνύσεις και δίκες και να μην έχει χρόνο να ψάξει για τους υπαίτιους των σκόπιμων προβλημάτων, που είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα κάθε χώρας. Είναι εντεταλμένοι από το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα των χρηματοκοπιτών να διοχετεύουν όσα περισσότερα προβλήματα μπορούν, για να ασχολούνται οι λαοί μόνο μ' αυτά.

Σας επισημαίνω ένα νόμο εσωτερικό και αμετάβλητο, από την εμπειρία μου στο εσωτερικό πανεπιστήμιο της Γνώσης του Εαυτού μας. Όπου βρίσκεται ο καθένας μέσα του εκεί ποθεί και επιδιώκει να φέρει και τους συνανθρώπους του. Οι άνθρωποι που τα έχουν όλα και εξουσιάζουν τους πάντες και τα πάντα (λόγω του χρήματος που κόβουν) και οι υπάλληλοί τους δεν έχουν επαφή με τη συνείδησή τους ούτε με την εσώτατη αληθινή χαρά. Αρρωσταίνουν



οι εγκέφαλοί τους και υποφέρουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο σε αφάνταστο βαθμό. Καταντούν σχιζοφρενείς και η ικανοποίησή τους γίνεται σαδιστική, να κάνουν ό,τι χειρότερο σε όσους περισσότερους μπορούν. Γι' αυτό υποφέρουν και θα υποφέρουν οι λαοί, όσο θα αδιαφορούν για την Γνώση του Εαυτού τους, προσφέροντας την εμπιστοσύνη και την ελπίδα τους, τα ηνία της ζωής τους, σε άρρωστους και σκοτεινούς ηγέτες. Αυτός που υποφέρει θέλει να υποφέρει, αυτός που είναι ευτυχής θέλει να σε κάνει ευτυχή. «Ο τυφλός οδηγεί τυφλό», όπως μας είπε ο Χριστός μας. Και οι δύο πέφτουν στον βόθρο. Γι' αυτό είναι συνυπεύθυνοι και οι λαοί γι' αυτά που τραβάνε. Από την άγνοια του Εαυτού μας και έλλειψη διαύγειας, χρησιμοποιούμε το δώρο της επιλογής μας σε λάθος ανθρώπους. Κάποτε αποκαλύπτονται ως οι πλέον αναξιόπιστοι, αλλά είναι πλέον αργά.

Οι πολιτικοί και οι στρατηγοί ρυθμίζουν τη ζωή των προβάτων-λαών. Γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί είναι τοποθετημένοι απ' τους χρηματοκόπτες και οπλοβιομηχάνους. Υπακούν στο στήσιμο των βρώμικων και παρανοϊκών πολέμων για την εξάλειψη των λαών, για να μην ξυπνήσουν και ζητήσουν τη μάνα Γη, που είναι δωρεάν για όλους, απ' τον γενναϊόδωρο Δημιουργό μας. Γνωρίζουν ότι, όταν αποκτήσουμε την Γη μας, εξασφαλίζουμε τη στέγη, την τροφή, τη φιλία και την ανθρωπιά μας και με τον εθελοντισμό, μπορούμε να εξαφανίσουμε πλήρως τον διάβολο-χρήμα, που είναι η αφορμή για όλα τα υπάνθρωπα έργα εναντίον όλων των ευλογημένων μορφών ζωής.

Αυτή είναι η μάσκα του κρατικού αμυντικού μηχανισμού, που καταδυναστεύει κάθε λαό, καταντώντας τον λεία των κηφήνων και πλήρη υποδούλωση. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ σκοτάδι αλλά και πάρα πολύ φως. Έχουμε πάρα πολύ μίσος αλλά και πάρα πολλή αγάπη. Έχουμε πάρα πολλή άγνοια αλλά και πάρα πολλή Γνώση του Θεϊκού μας Εαυτού. Μας προσφέρεται ΣΗΜΕΡΑ μια υπέρτατη ευκαιρία να επιλέξουμε το δώρο της Γνώσης, για να ζήσουμε με σωφροσύνη και σοφία για το υπόλοιπο της ζωής μας, βοηθώντας τη δική μας εξέλιξη αλλά και των παιδιών μας.

## Μάσκα 7 : Τα ΜΜΕ είναι «ενημερωτές» των ανθρώπων

Από το πολύ «ενδιαφέρον», μας κατακλύβουν όλο το 24ωρο το πιο πολύτιμο δώρο, τον μη αναστρέψιμο χρόνο μας, με τα ενημερωτικά σκουπίδια τους, τα οικονομικά προβλήματα, τον φόβο, τις διαπλοκές και τον αδιάκοπο αποπροσανατολισμό από τον θεϊκό μας Εαυτό. Είναι τόσο ύπουλα οργανωμένο το παγκόσμιο σύστημα του χάους και του σκότους, που έχει κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι —τα «παπαγαλάκια» των ΜΜΕ— μας «ενημερώνουν» και μας «διασκεδάζουν» όλο το 24ωρο από πολλή «αγάπη».

Αντιθέτως, συμβαίνει το πιο καλοστημένο έγκλημα: Συνηθίζουν τους ανθρώπους να σκέπτονται με τα πρότυπα που προωθούν τα ΜΜΕ κι ύστερα, σαν συγκοινωνούντα δοχεία, μεταδίδει ο ένας στον άλλον τα σκουπίδια και αποχαυνώνονται μαζικά. Με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες και τα περιοδικά, τους μαθαίνουν να σκέπτονται και να συζητούν τα θέματα και τα προβλήματα των ΜΜΕ, που μεταλλάσσουν την ανθρώπινη θεία φύση. Ο εγκληματικός διχασμός που πετυχαίνουν με τα πολιτικά κόμματα, τις θρησκείες, τα σύνορα των χωρών, των επαγγελματικών αθλημάτων και όλα τα στημένα κόλπα είναι άνευ προηγουμένου. Το θεμελιώδες σκοτεινό τρίγωνο που κατευθύνει και κατέχει τους λαούς είναι οι αφανείς κυβερνήτες χρηματοκόπτες — το λόμπυ των γκουρούδων της οικονομίας, οι πολιτικοί, και τα ΜΜΕ τους.

Υπάρχει όμως ΕΥΤΥΧΩΣ και το αντίθετο φωτεινό τρίγωνο: Διδάσκαλος - Γνώση του Εαυτού - μαθητής. Μ' αυτό το πανίσχυρο τρίγωνο μπορούμε να νικήσουμε το ανίκητο απ' τα μυαλά μας τρίγωνο του σκότους και του χάους και όλα τα καμουφλαρισμένα συναφή κυκλώματά τους.

Όσο οι άνθρωποι θα αδιαφορούν να εφοδιαστούν με τα όπλα της αφύπνισης, της συνειδητότητας, της κατανόησης, της εκτίμησης και της διαύγειας απ' τη Γνώση του Εαυτού μας, θα προκαλούν μόνοι τους την άθλια δυστυχία τους και των παιδιών τους απ' τους δυνάστες λαοπλάνους τους.

Αυτή είναι η μάσκα των ΜΜΕ, που κόπτονται για την πολύτιμη «ενημέρωσή» μας, ενώ στην πραγματικότητα καλλιεργούν τη διαστροφή, το έγκλημα, την αποχαύνωση, τον αποπροσανατολισμό και τον τρόμο των λαών.

Το μαγικό πολύτιμο ραβδί της επιλογής το έχουμε ως την τελευταία μας αναπνοή. Ας το χρησιμοποιήσουμε τώρα, που μας δίνεται η υπέρτατη ευκαιρία απ' τον σημερινό αληθινό Διδάσκαλο, να γνωρίσουμε μέσα μας τον απελευθερωτή υπέρτατο Εαυτό μας, για το κτίσιμο ενός όμορφου και αξιοπρεπούς κόσμου, αντάξιου της θεϊκής μας φύσης. Ας παραιτηθούμε επιτέλους απ' τους παπαγάλους της συμφοράς, για να δημιουργήσουμε εμείς ο λαός τα ΜΜΕ, ώστε να τα μετατρέψουμε από Μ.Μ.Εξαπάτησης και συσκότισης σε Μ.Μ.Έμπνευσης και Διαφώτισης προς όλο τον κόσμο.

### **Μάσκα 8 : Ο «αθλητισμός»**

Ο αθλητισμός χρησιμοποιείται ύπουλα για εγχώριο και παγκόσμιο διχασμό. Μόνο φανφάρες είναι τα «πολιτισμένα» αθλήματα, που εάν είχαν μαχαίρια ή πιστόλια οι οπαδοί των διαφορετικών ομάδων, δεν θα 'μενε κανένας ζωντανός. Αλλά επειδή θέλει το σκοτεινό σύστημα να έχει ζωντανό τον κύκλο της διαιώνισης του διχασμού, αρκείται μόνο σε πετροπόλεμους, καρεκλοπόλεμους και κλωτσοπατινάδες, για να έχουν εργασία και οι τζαμάδες, οι επιπλοποιοί και τα νοσοκομεία.

Η ανεργία φέρνει και κάποια σχετική αφύπνιση και αγανάκτηση, που τη φοβάται το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα και προσπαθεί συνέχεια ν' αλλάζει και να αυξάνει τις μεθόδους αποπροσανατολισμού. Δεν τους συμφέρει να αφυπνίζεται ο κόσμος. Γι' αυτό προωθούν τη βιομηχανία του αθλητισμού, όπως και τη βιομηχανία του τραγουδιού, και επηρεάζουν τα παιδάκια να ονειρεύονται πώς να βάλουν γκολ. Όταν τα ξεζουμίσουν και αποχωρήσουν, είναι φυτά πνευματικά, γιατί όλα τα χρόνια τους τρέχανε σαν τ' άλογα του ιπποδρόμου ή τα κυνηγημένα σκυλιά.

Και βέβαια, εκτός από τον διχασμό και την αποχαύνωση, η αφανής γκανιότα του αθλητισμού αποβλέπει σε συνεχή «νόμιμα» και παράνομα κέρδη. Το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, ακόμα και στην παραολυμπιάδα. Ιδίως στους μεγάλους αγώνες, η κλίκα των διοργανωτών κάθε φορά αποκομίζει αμύθητα κέρδη χρησιμοποιώντας τους αθλητές, μερικοί απ' τους οποίους αμείβονται αδρά σαν δόλωμα για τους νέους.

Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, για διχασμό, εισπράξεις και κλέψιμο του πολυτιμότεου χρόνου μας, για βαθύτατο χαζοχαρούμενο ύπνο.

Με τη Γνώση του Εαυτού μας μπορούμε να κάνουμε ευγενέστατο αθλητισμό, που ωφελεί στην υγεία του σώματος, καταστέλλει τα πάθη, μας μαθαίνει στην αυτοπειθαρχία και στην απόρριψη του ανταγωνισμού, που γεννά τον άρρωστο φανατισμό και την έπαρση.

### **Μάσκα 9 : Τα στέκια της διασκέδασης του τσίρκου**

Η βιομηχανία μουσικής είναι απ' τις πιο ύπουλες φάκες μαζί με τις βιομηχανίες κινηματογράφου και θεάτρου. Παρουσιάζονται ως «ψυχαγωγοί», αλλά κι αυτές πίσω απ' τους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, που πλασάρουν στο κοινό ως θεούς της διασκέδασης, έχουν βασικό κίνητρο να κλέβουν τον πολύτιμο χρόνο μας, για να μην απεξαρτοποιηθούμε ποτέ από κανέναν. Οι «καλλιτέχνες» επιδιώκουν ο καθένας ν' αποκτήσει όλο και περισσότερους μόνιμους πελάτες, εξαρτημένους να τρέχουν από πίσω τους για τη χαρά της αυταπάτης. Τα στέκια τους είναι άρτια εξοπλισμένα: ξεκινούν με αλκοόλ και εισαγωγή για ναρκωτικά για την πλήρη αποχαύνωση. Όλο τους το ρεπερτόριο βασίζεται στον σαρκικό πόθο, που τον καμουφλάρουν με τη λέξη «αγάπη», ξύνοντας συνέχεια τις ερωτικές πληγές και τα βάσανα του κοινού.

Πολλοί τραγουδοποιοί και σατιριστές, τάχα ότι συμπλέουν με τους αγανακτισμένους πολίτες, φωνασκούν για το σύστημα του σκότους. Επισκέφθηκα αρκετούς, αλλά σήκωσαν τα χέρια με την πρόφαση ότι δεν μετέχουν στην πολιτική. Το κίνητρό τους είναι

να αποκτήσουν μεγαλύτερο πελατολόγιο, αφού τα πάντα χορεύουν στον ρυθμό της ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ, της παγκόσμιας καρκινογόνου αρρώστιας. Καθένας κατηγορεί και ανταγωνίζεται τον άλλο, αλλά όλοι κάνουν το ίδιο ξεζούμισμα χρόνου και χρήματος. Απλά τα παίρνουν με διαφορετικό προκάλυμμα.

Οι ηθοποιοί και οι θεατρίνοι με τη σειρά τους μας δηλώνουν ότι «ηθοποιός σημαίνει φως». Και αναρωτιέμαι: με δισεκατομμύρια τηλεοράσεις, ατομικούς οικιακούς κινηματογράφους, θέατρα, πληθώρα από «φωτεινούς» καλλιτέχνες, «φωτεινούς» διανοούμενους, «φωτεινούς» κυβερνήτες, πώς έχουμε τόσο πολύ περίσσειμα από διαιωνιζόμενο σκοτάδι; Τότε γιατί κτίζουμε συνέχεια φυλακές, νοσοκομεία, τρελοκομεία και νεκροταφεία για τους νεκρούς των βρώμικων παρανοϊκών πολέμων;

Όλες οι διασκεδάσεις αυτού του κόσμου είναι αυταπάτες, γιατί σου στερούν την ελευθερία και τη σωτηρία που σου προσφέρει η αυτογνωσία. Ακόμη και τα βιβλία, που φαίνονται αθώα διαπαιδαγώγηση, είναι μια διαφορετική μορφή αυταπάτης. Σου γεμίζουν τον εγκέφαλο με ένα σωρό σκουπίδια διαφορετικών θεωριών, ένα σωρό άχρηστες πεπιοθήσεις, σε διαφοροποιούν από τους συνανθρώπους σου που έχουν διαβάσει άλλες θεωρίες, αρχίζουν αντιπάθειες, διχασμοί από τις ξένες ιδέες που τρώμε στο κεφάλι μας, λογομαχίες και σκοτωμούς για τα πολιτικά. Τα μυθιστορήματα εξάπτουν τη φαντασία για να ζεις εικονικά, έξω από το μαγευτικό πραγματικό παρόν, και σε συνηθίζουν να διαβάζεις και να δανείζεσαι μόνο ιδέες. Σου κατακλέβουν τον πολύτιμο χρόνο με πιο εκλεπτυσμένη παραπλάνηση, για να σ' έχουν μόνιμο πελάτη. Σου στερούν μ' αυτή τη συνήθεια ν' αρχίσεις να διαβάζεις το δικό σου εσωτερικό μαγευτικό βιβλίο της αλήθειας και της τέχνης του «τώρα» με τη θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας.

Έχω ακούσει μερικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες ότι ο κινηματογράφος εκπολιτίζει τον κόσμο. Και τους απαντώ: εάν τη διαφθορά που σπέρνει ο κινηματογράφος με τα άθλια έργα της εγκληματικότητας, της ρηχότητας και της αποχαύνωσης, τα αποκαλούμε πολιτισμό, συγγνώμη, αλλά ο πολιτισμός τότε για σας θα εί-

ναι σίγουρα το σκοτάδι. Το οποίο θέλετε και να προβάλλετε, αφού το δημιουργείτε ως πολιτισμό.

Ο αληθινός πολιτισμός, αγαπημένοι μου φίλοι, εκπορεύεται μόνο από το «Γνώθι Σαυτόν», και η ψυχική υγεία επίσης. Πώς μπορούν τα απολίτιστα μυαλά, εφόσον δεν εκπολιτίζονται από τη Γνώση του Εαυτού, που είναι η ρίζα του πολιτισμού, να εκδηλώσουν και εξωτερικά αληθινό πολιτισμό; Μερικοί μπορεί να δυσαρεστηθείτε, αλλά η καρδιά μου υποχρεούται να εκφράσει την εμπειρία της ως πρόληψη. Χωρίς θεμέλιο, χωρίς το πηδάλιο της αυτογνωσίας, δεν μπορεί να υπάρξει ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμός ως μοναδικός κώδικας επικοινωνίας μας: το πλοίο μας θα είναι πάντα σε τέλμα κι εμείς θα φωνάζουμε για ωραία ταξίδια. Βλέπετε, οι παγίδες είναι πολύμορφες και ψυχοφθόρες, με μια απίστευτη γκάμα παραπλάνησης, για να μην μπορεί να τις καταλάβει κανένας εγκέφαλος. Γι' αυτό και τους εγκέφαλους των λαών τούς διαμορφώνουν όπως θέλουν και με ό,τι θέλουν: μονοδιάστατους.

Ενώ η Γνώση του Εαυτού μάς καθιστά αφυπνισμένους, διαυγείς, εκπληρωμένους και πολυδιάστατους, για να απελευθερωθούμε ολοκληρωτικά από τον κόσμο της αυταπάτης, του σκοτούς και της σκλαβιάς.

Αυτοί που οικειοποιούνται τον λαό, το Γνώθι Σαυτόν ή τον Θεό αυτοβαυκαλίζονται περήφανα και περίτρανα ότι έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους. Κανέναν δεν έχω ακούσει να αποδεχτεί ταπεινά ότι ναι, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Αυτή η ταπεινή και ειλικρινής ομολογία πολύ πιθανόν να παρότρυνε κι άλλους να την αποδεχτούν. Ελπίζω σε μια υγιή καινούργια αρχή, για να ψαχτούμε προς την αιτία της υποκρισίας και του σκοταδιού μας, να ανακαλύψουμε ποιοι αληθινά είμαστε και τον ύψιστο σκοπό της ζωής μας.

### **Μάσκα 10 : Η «προσφορά» εργασίας**

Ενώ η αναμφισβήτητη και προφανέστατη επιβίωση, όλων των πλασμάτων του πλανήτη μας προέρχεται δωρεάν από τη Μητέρα μας Φύση, από τον Ήλιο, τον Αέρα, το Νερό και τη Γη, εξαπάτησαν

από βάθους αιώνων την ανθρωπότητα με την πιο ατιμωτική πράξη τους, ότι μας συντηρούν οι γκουρούδες της οικονομίας με το ευτελές χρήμα τους, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι κι όλοι αυτοί, μια δυο μέρες να στερηθούν φαγητό και νερό, θα τους πάνε σηκωτούς.

Κατάφεραν την πλήρη εξάρτησή μας, κοροϊδεύοντας και εξαναγκάζοντας έμμεσα τους περισσότερους να εγκαταλείψουν νησιά και χωριά, τσουβαλιάζοντάς τους στις τσιμεντοφυλακές των πόλεων εκτρωμάτων. Καταναγκαστική δουλειά με σκόπιμο κυκλοφοριακό στις αυτοκινητοφυλακές 14 ώρες κάθε μέρα, 8 ώρες ύπνο με φαγητό και 2 ώρες τηλεόραση, με ένα απεριτίφ αποχαύνωσης από τους φλύαρους παρουσιαστές και δημοσιογράφους του συστήματος.

Το εμπόριο, με το πάθος του ανταγωνισμού και της απληστίας, έγινε η μεγαλύτερη σχολή διαμόρφωσης της υποκρισίας και της απάτης, όπου δουλεύει και κλέβει ο ένας τον άλλον. Τα επαγγέλματα της απάτης και της ρομποτοποίησης ισοπέδωσαν κυριολεκτικά τις υγιείς ανθρώπινες αξίες. Αυξάνεται αλματωδώς και έντεχνα ο τζόγος, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, το δουλεμπόριο, η πορνεία και η παραγωγή όπλων. Τα χέρια των ανθρώπων, αντί να σπέρνουν υγιή τροφή και να έχουμε περίσσειμα χωρίς να πεινάει ούτε άνθρωπος και ζώο, φτιάχνουν δηλητήρια και όπλα και με την εντολή ενός παράφρονα και του επιτελείου του σκοτώνονται μυριάδες άνθρωποι.

Τίποτα δεν διδαχθήκαμε προς αποφυγή παρά μόνο τη σκοτεινή μάθηση της μίμησης. Με τόση τεχνολογία και τόσο πλούτο όσο ποτέ άλλοτε, πεθαίνουν αμέτρητοι συνάνθρωποί μας κάθε στιγμή στο ευλογημένο πρόσωπο της Γης από έλλειψη νερού και τροφής. Ανυπολόγιστα ποσά ξοδεύονται για οπλικά συστήματα και έρευνα στο διάστημα, γιατί, βλέπετε, πρέπει να καταστρέψουν και άλλους πλανήτες με τη σχιζοφρένεια και την ασεβέστατη αυθαιρεσία που κουβαλάνε οι διαμορφωτές αυτού του κόσμου του σκότους. Κάθε ίχνος υγιούς λογικής έχει εξαφανιστεί και έχει μετατραπεί σε απίστευτο θράσος και υποκρισία, που το διαλαλούν περήφανα ως πολιτισμό.

Τελικά το σκοτεινό παιχνίδι των χρηματοκοπτών είναι να μεταλλάσσουν και να διαμορφώνουν όσους περισσότερους μπο-

ρούν με το σκοτεινό σύστημά τους, ώστε ως εμπροσθοφυλακή να τους χρησιμοποιούν ενάντια στον υπόλοιπο κόσμο, που δεν τους ακολουθεί. Κι έτσι το σύστημα διαιωνίζεται μ' αυτούς που το υπηρετούν.

Ένα παράδειγμα: Με την πρόφαση ότι τους προσφέρουν εργασία, οι κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει ένα σώμα όχι από εξωγήινους αλλά απ' τον ίδιο τον λαό, που το ονομάζουν ΜΑΤ. Τι νομίζετε τώρα; Αυτούς τους ανθρώπους των ΜΑΤ, που τους έχουν εφοδιάσει με μπότες, ασπίδες, κράνη, ρόπαλα, όπλα, χειροπέδες, ασφυξιογόνα και μάσκες, είναι για να προστατεύσουν τον λαό ή τον εαυτό τους; Ξέρουν πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της προκάλυψης και την αναπόφευκτη αγανάκτηση των πολιτών. Κι αν ζωηρέψουν τα πράγματα και δεν φθάνουν αυτοί, με ένα σφύριγμα κατεβάζουν και τον στρατό. Ατυχώς όλοι εκτελούν τις εντολές των αφανών αφεντικών τους, που έχουν εξαναγκάσει τον κόσμο, για να έχει δουλειά, να στεγαστεί και να φάει, να μην έχει επιλογή, να κάνει αυτό που δεν θα ήθελε να του κάνουν κάποιοι άλλοι. Μην παγιδεύεστε λοιπόν, φίλοι μου, στις εντολές των πονηρών ή των αδαών για επαναστάσεις. Αυτοί που προτρέπουν σκόπιμα τους όχλους πληρώνονται απ' αυτούς που θέλουν να πουλήσουν τα όπλα τους. Λουφάζουν πάντα στα σαλόνια τους και βάζουν τους λαούς να πετσοκόβονται, πλουτίζοντας με το αίμα που τρέχει στους δρόμους. Δουλεύουν πάντα με το πονηρό μυαλό και την εκπαιδευμένη γλώσσα της πειθούς και της παραπλάνησης.

Όλη αυτή η εξωτερική ασχήμια προέρχεται από την εσωτερική ασχήμια που βιώνουν μέσα τους οι διαμορφωτές και οι όχλοι, που ζουν μόνο για το μυαλό και το σώμα τους.

Ο πιο σκοτεινός «πολιτισμός» είναι ο σημερινός. Και ταυτόχρονα η πιο υπέρλαμπρη εποχή, γιατί έχουμε την απερίγραπτη τύχη της παρουσίας του αληθινού ζωντανού Διδασκάλου, τώρα που ζούμε κι εμείς στη μαγευτική σκηνή του ευλογημένου πλανήτη μας.

Όλοι μέσα μας κουβαλάμε τον πιο ιερό και πολύτιμο πλούτο. Κι όταν τον ανακαλύψουμε, θα νιώθουμε αληθινά πάμπλουτοι. Σιγά σιγά θα εξαφανίσουμε την ψευτιά του χρήματος, που εφεύραν οι



σκοτεινοί άπληστοι πρόγονοι και εδραΐωσαν το απερίγραπτο χάος. Θ' ανακαλύψουμε μέσα μας τα παντοδύναμα αισθήματα της Θείας Αγάπης, του Σεβασμού, της Ειρήνης, της Αξιοπρέπειας, της Διαύγειας, της Ανιδιοτέλειας και της Ευδαιμονίας και θ' αποτινάξουμε ολοκληρωτικά τους πολέμους και τη δυστυχία, που φέρνει μοιραία η άγνοια του εαυτού μας. Κι έτσι θα πετύχουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας, την εσωτερική μας μεταμόρφωση και την αποκατάσταση του αγαπημένου μας πλανήτη.

\*  
\* \*

## ΜΕΡΟΣ Β΄

# Η πηγή της ομορφιάς μέσα μας για να την εκδηλώσουμε έξω μας

**Μ**ετά την επισήμανση της διεφθαρμένης σκοτεινής πλευράς της σημερινής εποχής, που έχουμε συνεργήσει όλοι μας, άλλος λίγο άλλος πολύ, με την αδιαφορία, την ανευθυνότητα και τη συσσώρευση των ασυνείδητων πράξεών μας, σας ενημερώνω και για τη λαμπερή πλευρά. Σήμερα έχουμε την ύπαρξη του αληθινού Διδασκάλου αυτής της εποχής Πρεμ Ράβατ, που έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο έργο του πριν 48 χρόνια, από 9 ετών παιδί. Ως μαθητής της ευγενέστατης μάθησης της Γνώσης, τολμώ να δηλώσω ότι η αιτία της μεταμόρφωσης και της απελευθέρωσής μου είναι ο Διδάσκαλός μου.

Η εσωτερική εξελισσόμενη μαθητεία με οδηγεί να ομολογώ το πιο χαρμόσυνο μήνυμα που προσφέρει ο Διδάσκαλός μου: τη Γνώση του για την επίτευξη της εσώτατης ειρήνης, ελευθερίας και ευτυχίας, ελπίζοντας ν' αγγίξω κάποια καρδιά ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης και καθαρότητας που θα βρίσκεται. Παράλληλα, σας ενημερώνω πώς μπορούμε ν' απελευθερωθούμε κι απ' τα πολύπλοκα σκόπιμα προβλήματα που μας έχουν επιβάλει οι δυνάστες χρηματοκόπτες.

Από εμπειρία μου γνωρίζω ότι η εσωτερική απελευθέρωσή μας επιτυγχάνεται με την εμπιστοσύνη και την επένδυση στη Γνώση του θεϊκού μας Εαυτού, για να συμβάλουμε στο κτίσιμο ενός πολύ καλύτερου κόσμου. Τίποτε απολύτως δεν υλοποιείται χωρίς την επένδυση χρόνου. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συμμετέχουμε σε έναν καλύτερο κόσμο και θα παραμένει ένα υποκριτικό άπιαστο

όνειρο, αν δεν προσπαθούμε για την υγιή προσωπική και συλλογική εξέλιξη του κόσμου.

Όλ' αυτά τα γράφω γιατί η εσωτερική μου απελευθέρωση με ενέπνευσε να σας συστήσω τον τρόπο για την εξωτερική απελευθέρωση από τους επιβαλλομένους νονούς μας.

Οι συνταγές του κόσμου για τους πολέμους, την αναξιοπρέπεια, το χάος και το σκοτάδι μας είναι αμέτρητες και αφάνταστα πολύπλοκες, παραπλανητικές και κτηνώδεις. Αντιθέτως για την εσωτερική ειρήνη, την αξιοπρέπεια και ευημερία μας οι συνταγές της Γνώσης του Εαυτού μας είναι λίγες και πάρα πολύ απλές και μπορούμε να το κατορθώσουμε.

Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να βρεθούν και να συνενωθούν 150-200 νέοι βουλευτές —που απαιτούνται σύμφωνα με τον σημερινό νόμο— για ν' αποτελέσουν τους ατομικούς υγιείς πυρήνες, ως εθελοντές υπηρέτες του λαού. Χρειάζεται να είναι τόσο καθαροί μέσα τους, με ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια, διαύγεια και κατανόηση, απελευθερωμένοι απ' τον Μαμωνά-χρήμα και γενικά απ' την αυταπάτη του υλικού πεδίου.

Η καθαρότητα της καρδιάς μας θα είναι ο αληθινός μαγνήτης για τις αμέτρητες καρδιές που περιμένουν πώς και πώς να διακρίνουν καθαρούς υπηρέτες, για να εμπιστευτούν την ελπίδα και την ψήφο τους. Διαβλέπω μια διαδοχική έλξη των καρδιών σε αντίστροφο βαθμό, όπως ανάβουν τα κεράκια στην Ανάσταση το ένα μετά το άλλο και φωταγωγείται το πλήθος από χαρά κι αγάπη.

Αυτός είναι ο αναγκαίος και πρωταρχικός στόχος: η εξεύρεση των γνήσιων πυρήνων για υγιή συνεργασία, που αναίμακτα θα αντικαταστήσει τους σημερινούς υποκριτές εξουσιαστές, εφόσον θα τους εγκαταλείψει ο λαός με την άρνηση της ψήφου του. Και όχι με αιματηρές επαναστάσεις, που καθοδηγούνται από επιτήδειους απ' το ίδιο το σύστημα για τη διαιώνιση του χάους και του διχασμού μας.

Το πανούργο τέχνασμα της αλλοτρίωσης ενός λαού το επιτυγχάνουν με ένα δικό τους πρωθυπουργό εξπέρ στην υποκρισία, γεμάτο ασυνειδησία και αλαζονεία, φροντίζοντας οι πιο κοντινοί του υπουργοί να είναι της ίδιας αρρωστημένης νοοτροπίας, επίσης μα-

ριονέτες των αφανών κυβερνητών. Στη συνέχεια με τις μίζες και το σκεπτικό «αν δεν τα πάρω εγώ, θα τα πάρουν οι άλλοι απ' τα δημόσια ταμεία» κατανοούν όλοι τους να γίνονται αρπακτικά. Η μόλυνση αυτού του σκεπτικού τούς αρρωσταίνει όλους στον κρατικό μηχανισμό γιατί είναι κολλητική, εφόσον δεν υπάρχει το αντίδοτο της αξιοπρέπειας, που παραμένει πάντα αναλλοίωτο σ' αυτούς που ασχολούνται ειλικρινά με τη Γνώση του Εαυτού μας. Η θανατηφόρα αρρώστια της ασυνειδησίας τελικά φτάνει στη βάση της πυραμίδας και με ασύλληπτη ταχύτητα η καρκινογόνος ιδιοτέλεια παγιδεύει όλο τον λαό. Γρήγορα επικρατεί η νοοτροπία που θέλουν, «ο κλέψας του κλέψαντος» και «η ζωή μου ο θάνατός σου».

Το έργο τους λοιπόν το γνωρίζουμε, όπως και τους ηθοποιούς που το παίζουν. Τώρα ο σκοπός και η λύση βρίσκονται στη δημιουργία του καινούργιου ευγενούς έργου, με τους ευγενείς καινούργιους ηθοποιούς, ώστε να έλξουν με τη γνησιότητά τους τους θεατές-πολίτες, για να εισέρχονται στο ευγενές καινούργιο έργο και να συμμετέχουν. Το παλιό έργο το έχουν βαρεθεί και το απεχθάνονται όλοι, αλλά μένουν προσκολλημένοι εκεί, όσο άσχημο κι αν είναι, επειδή δεν έχουν δει ακόμη το νέο. Το να σατιρίζουμε και να τραγουδάμε για το απεχθές έργο και τους ηθοποιούς του, που έχουμε κι εμείς συμμετάσχει λίγο πολύ, δεν φέρνει καμιά αλλαγή, παρά μόνο τη διαιώνιση και την αυξανόμενη σήψη.

Το υγιές αποτέλεσμα θα το φέρει το ελπιδοφόρο καινούργιο έργο της Γνώσης του Εαυτού μας με τους καινούργιους ηθοποιούς, που μαθητεύουν στο αληθινό βασίλειο της καρδιάς. Οι άνθρωποι που κινούνται απ' την καρδιά δεν χρειάζεται να κουβαλάνε απολύτως καμία ιδιότητα απ' τα μυαλά αυτού του κόσμου, που αναμφίβολα τον έχουν εξαθλιώσει με τις ευτελείς ιδιότητες της ασυνειδησίας, της ιδιοτέλειας, της υποκρισίας, της ανταγωνιστικότητας, της αλαζονείας, της ζήλιας, του μίσους, της κτητικότητας, της απληστίας και της δουλοπρέπειας. Γι' αυτό εξάλλου το αναφέρω ως καινούργιο έργο με καινούργιους ηθοποιούς. Επισημαίνω ότι η Γνώση δεν αποκλείει κανέναν απ' τους παλιούς υποκριτές ηθοποιούς, αν επιθυμούν να μεταμορφωθούν σε γνήσιους (ποιητές

ήθους), για να παίξουν κι αυτοί στο μεγαλοπρεπές καινούργιο έργο αυτής της υπέρλαμπρης εποχής. Μην αδιαφορείτε για την αναγκαιότητα της Γνώσης του Εαυτού μας, που είναι πάντα τόσο επίκαιρη και το μοναδικό σωσίβιο για κάθε ναυαγό του μαύρου ωκεανού αυτού του κόσμου.

Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω μια απ' τις δυνατότερες εμπειρίες μου απ' τα ύψιστα δώρα της Γνώσης του Εαυτού μας. Η Θεσπέσια Γνώση παρέχει απερίγραπτο δυναμικό για τη μεταμόρφωση σε όποιον επιθυμεί επιστροφή μέσα του, που είναι πέρα κι από τις πιο γλυκές φαντασίες. Η έλξη που διαβλέπω προς τον Διδασκαλό μας και το έργο του με τους μαθητές του θα είναι απίστευτα δυνατή και εξελισσόμενη, χωρίς σταμάτημα. Αισθάνομαι ότι είναι η απίστευτη εποχή της σοφής επιλογής, να παραιτηθούμε από το σενάριο που μας έχουν προδιαγράψει και επιβάλει οι δημαγωγοί σεναριογράφοι του χάους και του σκότους. Έχουμε σήμερα τον πιο ευγενή σεναριογράφο, που εμπνέει συνέχεια ηθοποιούς με την ανιδιοτελή συμπεριφορά της καρδιάς του, για να εκδηλώσουμε το πιο μαγευτικό και αξιοπρεπές έργο, αντάξιο του πολυαγαπημένου μας Διδασκάλου και της θεϊκής μας Φύσης.

Τελικά δύο είναι τα σοβαρότερα θέματα που χρειάζεται να κατανοήσουμε:

**1.** Η αναγνώριση και αποδοχή της κατάπτωσης μας, που προκύπτει από την άγνοια του Εαυτού μας.

**2.** Η αναγνώριση και αποδοχή της επιδίωξης της Γνώσης του Εαυτού μας, που θα μας οδηγήει στη βαθμιαία συνεχόμενη εξύψωσή μας, για να βιώνουμε την εσωτερική και εξωτερική φωτεινή μας εποχή.

Οι οραματιστές του Γενικού Καλού, για να μην αποτυγχάνουμε στον συντονισμό μας και στην αποφασιστικότητα για τον ύψιστο σκοπό, χρειάζεται να έχουμε ως κώδικα επικοινωνίας τη Γνώση του Εαυτού μας, για να μας ενώνουν η Αγάπη, ο Σεβασμός, η Συνειδητότητα, η Αξιοπρέπεια και η Διαύγεια. Χωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας θα μας διασπούν οι ιδέες του μυαλού, γιατί εμπεριέχουν τον ύπουλο εγωισμό, που καταστρέφει την υγιή συνεργασία.

Όσοι δεν ασχολούνται τώρα, αν έχουν επιθυμία για εξέλιξη και συμμετοχή στον ευγενή σκοπό, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι το όραμα προέρχεται απ' την ίδια πηγή μέσα μας, που είναι ο ένας και μοναδικός Θεός και επιθυμεί να ενώσει όλα τα δημιουργήματά του. Η Γνώση, είναι ο μοναδικός σωτήριος κώδικας επικοινωνίας μας.

Ένας κόσμος δεν μπορεί να κτιστεί με ιδέες, χωρίς να κυριαρχεί η Αγάπη, ο Σεβασμός, η Αξιοπρέπεια και η Διαύγεια. Έχουμε σήμερα μια εμπειρία αιώνων: ο αχταρμάς των ιδεών —η γνωστή μας Βαβέλ— έχει εκτροχιάσει την ανθρωπότητα. Αν κι αυτή την εμπειρία δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει, χρειάζεται να τη συνειδητοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, για να μη συμμετέχουμε στη διαιώνιση της καταστροφικής παγκόσμιας παγίδας των μυαλών μας. Πολλοί από σας θα κινείστε από την απογοήτευση και την αγανάκτηση, που μπορεί να γεννήσουν εκδίκηση. Στη Γνώση δεν υπάρχουν διαμάχες και εκδικήσεις, γι' αυτό και η επαφή με τον Θεό μέσα μας εξαφανίζει αυτές τις ιδιότητες του μυαλού και σταματάμε τη διαιώνιση της βίας, που απορρέει απ' τα μυαλά.

Χωρίς εξεύρεση υγιών αντικαταστατών, χωρίς κώδικα ευγενούς επικοινωνίας, με τον εγωισμό και την αδιαφορία για τη Γνώση του Εαυτού μας, αναμένουμε καλύτερη αλλαγή; Ή θέλουμε άλλη μια καρναβαλίστικη αλλαγή, για να γιορτάσουμε την εκτόνωσή μας με τη συνηθισμένη νοοτροπία μας, που μας έχει διαμορφώσει το προγονικό σύστημα του σκότους;

Ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε με πράξεις. Καλά είναι τα ευχολόγια και τα οράματα, αλλά είναι πολύ καλύτερα να υλοποιούνται. Ας βρεθούμε όλοι μαζί να παίξουμε ο καθένας το πιο αληθινό μας έργο, για να συνθέσουμε την απίστευτη ομορφιά της Ειρήνης, της Αξιοπρέπειας και της Ευημερίας.

Καταλαβαίνω ότι όλοι φοβόμαστε με τις δολοφονίες του παρελθόντος μερικών πρωτοπόρων συνανθρώπων μας της Αγάπης και της Ειρήνης και λέμε: Ή θα ζήσουμε στη σκλαβιά και στο σκότος του συστήματος ή θα μας «σκοτώσουν», εάν αποφασίσουμε να ανατρέψουμε το παγκόσμιο σάπιο σύστημα, στο οποίο η κάθε χώρα

—και η δική μας— είναι υποταγμένη. Αυτό όμως είναι ψευτοδίλημμα, που μας έχουν επιβάλει να πιστέψουμε. Το πραγματικό δίλημμα είναι: Ή θα ζήσουμε στη σκλαβιά και στο σκότος του συστήματος ή θα ζήσουμε ελεύθεροι και φωτισμένοι.

Η κάθε καρδιά βλέπει ως καθήκον της ότι για να αισθάνεσαι άνθρωπος, πρέπει να ζεις ειρηνικός και ανεξαρτημένος απ' όλους και απ' όλα. Ο φόβος ότι θα μας «σκοτώσουν» είναι πλασματικός, γιατί δεν είναι φυσικός, μας τον έχουν επιβάλει μες στο μυαλό μας. Είναι μόνο απειλή, δεν σημαίνει ότι θα γίνει απαραίτητα. Μπορούμε να τον εξουδετερώσουμε με τις παντοδύναμες ιδιότητες της καρδιάς μας: Εμπιστοσύνη στο καθήκον μας, ελπίδα, κατανόηση και διαύγεια, σαρώνοντας όλα τα εμπόδια μέσα μας και έξω μας με την κυρίαρχη ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. Τώρα σ' αυτό το δίλημμα σας ερωτώ, αγαπημένοι μου φίλοι: θα καθόμαστε παθητικοί, να επιτρέπουμε τη διαιώνιση της σκλαβιάς και του σκότους για τα παιδιά μας; Ή σαν αξιοπρεπείς άνθρωποι θα μπορούμε πρωτοπόροι να ξεριζώσουμε τα αγκάθια που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, εμπνέοντας και τους επόμενους; Όποιος επιθυμεί την πρωτοπορία, σήμερα είναι η ελπιδοφόρα εποχή μας.

Η πρώτη απαραίτητη κίνηση, για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, των διχασμών, της παρανομίας και τόσων άλλων, που έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα και μας ισοπεδώνουν, είναι να φτάσουμε στην πηγή από την οποία απορρέουν, δηλαδή στην εξουσία.

Πώς φθάνουμε στην εξουσία;

Επιδιώκω να ενημερώσω μερικούς κυρίως καλλιτέχνες —ελπίζοντας πάντα στις εξαιρέσεις— που γνωρίζουν πολλούς συναδέλφους τους και έχουν επαφή με τον λαό. Οι πιο ξεκάθαροι ας συνηνωθούν πρώτα αυτοί. Να συνειδητοποιήσουν την άσχημη κατάσταση που περνάει ο λαός, γιατί τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, αν αληθινά θέλουν να βοηθήσουν. Θέλουν μόνο να τραγουδάνε, να παπαγαλίζουν για τα προβλήματα και να σατιρίζουν την εξουσία; Ή θα προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε την αιτία της

πτώσης μας και τον τρόπο που αναφέρω πιο κάτω, και να τον προωθήσουμε στον κόσμο για την απαλλαγή απ' την τεχνητή δυστυχία που μας έχει επιβάλει η παγκόσμια χρηματοκοπτική μαφία, με τους βαρόνους του οργανωμένου εγκλήματος, που διανέμει το χρήμα όπως θέλει και το αφαιρεί όποτε θέλει μέσω των τραπεζών;

Γ' αυτό είναι αναγκαιότατο να συνενωθούμε και οι Οραματιστές του Γενικού Καλού, για να αποτινάξουμε τη δυναστεία και την εγκληματικότητα από επάνω μας. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ! Όχι άλλο αδράνεια, αποχαύνωση και διχασμούς.

### ΑΣ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Όπως 150-300 λαοπλάνοι παραπλανούν συνέχεια έναν ολόκληρο λαό, έτσι και με την αφύπνιση και τη συνένωση 150-200 μπροστάρηδων, που θα έχουν την τάση να γίνουν αληθινοί και να υποστηρίξουν το αληθινό μήνυμα, μπορούμε να εμπνεύσουμε και τους υπόλοιπους να αποβάλουν τις μολυσμένες σκέψεις του ατομισμού, της υποκρισίας, της δουλοπρέπειας και τις αντιλήψεις των αρρωστημένων κομμάτων, που τους έχουν διχασμένους και σκλάβους στο σκοτάδι. Και στη συνέχεια, να κατανοήσει ο καθένας ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε μπροστάρηδες, εμπνέοντας ο καθένας τον περίγυρό μας για την υλοποίηση του ευγενέστερου σκοπού μας.

Ας δούμε πρώτα τη βασική αιτία, η οποία μας οδήγησε στην μετάλλαξη και στην υποδούλωσή μας. Κι αυτή δεν είναι άλλη από την άγνοια του εαυτού μας.

Η αδιαφορία μας για την πρωτογενή μας ανάγκη, τη Γνώση του Εαυτού μας, έχει ως επακόλουθο να γινόμαστε υποχείρια του καθένα και να του επιτρέπουμε να μας διαμορφώσει στα μέτρα του. Κι αφού προσφέρουμε τα ηνία της ζωής μας σε λαοπλάνους, ο καθένας πληρώνει το ανάλογο τίμημα της ασυνειδησίας και της αδιαφορίας του.

Όπως εμείς δεν μπαίνουμε στα χωράφια κανενός, έτσι δεν θα επιτρέπουμε και στο δικό μας σπίτι κουμάντο από κανέναν. Άλλο



η φιλοξενία, αλλά όχι στους κουμανταδόρους νονούς μαφιόζους του ΔΝΤ, που σιγά σιγά μας έβαλαν στο σβέρκο οι πουλημένες κυβερνήσεις. Από ποιον έχουν πάρει την άδεια και το προνόμιο να κόβουν κάποιον χρήμα για μας και για άλλους λαούς; Και να απαγορεύουν να κόβουμε εμείς χρήμα για εμάς; Με το όπλο του χρήματος μας έχουν υποδουλώσει και εξαθλιώσει, με το ίδιο όπλο του χρήματος —που θα κόβουμε εμείς— θα απελευθερωθούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε. Ας πάψει το παραμύθι των νονών με τις βοήθειες, που σκοπό έχουν τη σκλαβιά τη δική μας και των παιδιών μας. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας: ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΜΕ. Όσοι πιστεύουν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξεχρεώσουμε, ας τα ζητήσουν από τους υπαλλήλους τους πολιτικούς, που τους έβαλαν να μας υποδουλώσουν εξαγοράζοντας τη χώρα, να μας κάνουν να παραμιλάμε, να αυτοκτονούμε και να καταλήξουμε σε πλιάτσικο και εμφυλίου. Προτού τα ξεπουλήσουν όλα, έχουμε υποχρέωση να τους σταματήσουμε, αλλιώς δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε απογόνους και να τους παραδίδουμε από τη γέννησή τους σκλάβους στους δυνάστες του σκότους.

Περιμένετε να μας σώσουν οι μορφωμένοι οικονομολόγοι τους; Αυτοί, ως πλέον ακίνδυνοι, είναι παιδιά των χρηματοκοπτών, τοποθετημένοι σε κάθε χώρα για να δουλεύουν και να τρελαίνουν τους λαούς με την οικονομική επιστήμη τους. Τα (ω)μόλογα και τα (βραστο)μόλογα ας τα τρώνε αυτοί, για να πονέσει και λίγο το στομάχι τους, να καταλάβουν ότι οι λαοί πλέον δεν τρώμε το κουτόχορτο παπατζιλίκι τους. Οι οικονομολόγοι, μαζί με τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς, είναι τα τρίδυμα παιδιά τους, αλλά με άλλη μάσκα πτυχίων, ως ανώτεροι σύμβουλοι και ρυθμιστές της οικονομίας κάθε χώρας. Η αεριτζίδικη μάθησή τους είναι του σάπιου συστήματος, για να δουλεύουν τον κόσμο και για «κάλυψη» της ανεργίας, με επακόλουθο το αλληλοδούλεμα και το αλληλορίξιμο. Και τα πολύ δικά τους στελέχη είναι ισάξιοι λαοπλάνοι με τους πολιτικούς.

Είναι ανάγκη λοιπόν να γίνει η διακυβέρνηση της χώρας από συνειδητοποιημένους γνήσιους υπηρέτες, για να μπει το νερό στο

αυλάκι. Όλα τ' άλλα σταδιακά θα λειτουργήσουν ομαλά και θα φέρουν την ισορροπία στον λαό. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι που θα υπηρετήσουν τη χώρα να γνωρίζουν τις τέχνες των λαοπλάνων. Χρειάζεται μόνο συνειδητότητα, αποφασιστικότητα, αξιοπρέπεια, συνέπεια και ειλικρίνεια, για να εμπνέουν τον λαό για την αποπαγίδευσή του απ' τους σημερινούς υποκριτές πολιτικάντηδες.

Θεωρώ ότι αν δεν μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τους ψευτοεκπροσώπους του λαού, τότε ή έχουμε τη νοημοσύνη πιθήκων και αλεπούδων, που δεν μπορούν να τους αντικαταστήσουν, ή είμαστε κυριευμένοι από την πολυπρόσωπη ιδιοτέλεια, υποκρισία, δουλοπρέπεια και ανευθυνότητα και συνεργούμε με το σάπιο σύστημα άλλοι ασυνείδητα κι άλλοι συνειδητά.

Αυτό το μήνυμα είναι σαν τον σπόρο, που αν τον φροντίσουμε με εμπιστοσύνη, ελπίδα, και κατανόηση, θα μεταμορφωθεί σε δέντρο και θα τρώμε τους γλυκούς καρπούς εμείς και οι απόγονοί μας.

Εμείς πρέπει να είμαστε οι γεωργοί του πεπρωμένου μας και των παιδιών μας. Και όχι να επιτρέπουμε στους νονούς να κατευθύνουν το πεπρωμένο μας.

Μετά από βαθιά συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, στην επαφή με τον αληθινό Εαυτό μου, αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ. Ας μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω ένα μέρος του μελλοντικού προγράμματος, όταν θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο θα παραμένει πάντα ανοιχτό για οποιαδήποτε ωφέλιμη συμπλήρωση του Γενικού Καλού.

\*  
\* \*

## ΜΕΡΟΣ Γ'

# Πρόγραμμα για την απελευθέρωση και την αξιοπρεπή μας διαβίωση

### ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ (ΟΓΕΚ)

**Ε**φόσον θα κόβουμε δικό μας χρήμα, μπορούμε να εξελισσόμαστε συλλογικά και ελεύθεροι απ' τους δυνάστες τοκογλύφους, εμπνέοντας κι άλλους λαούς.

Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει τις θεμελιώδεις ανάγκες κάθε ανθρώπου, που είναι τροφή, στέγη και νερό, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να έχει χρόνο να ανακαλύψει και τις εσωτερικές του θεμελιώδεις ανάγκες, όπως την Ειρήνη, την Ελευθερία, την Αληθινή Χαρά και την Αξιοπρέπεια. Από κει και πέρα, ό,τι επιθυμεί καθένας ν' αποκτήσει θα μπορεί να το κάνει με δική του πρωτοβουλία.

Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από την απόφαση μερικών ανθρώπων, μετρημένων στα δάχτυλα, για μια προσπάθεια απαλλαγής του λαού από τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και για τη συνένωσή μας. Η απόφαση αυτή είχε ήδη δρομολογηθεί και είναι άσχετη από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όταν ξεκινήσαμε, εμπνεύστηκαν κι άλλοι από το όραμά μας και εξέφρασαν την επιθυμία να ακολουθήσουν. Όμως γνωρίζουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε, γι' αυτό ελπίζουμε και στη συμμετοχή όλο και περισσότερων συνανθρώπων μας.

Η ιδρυτική διακήρυξη μπορεί να φανεί μακροσκελής, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι ένα μήνυμα απ' όπου εξαρτάται η βιοποριστική και η εσωτερική μας απελευθέρωση, η δική μας και των παιδιών μας. Ο χρόνος για να τη διαβάσετε, αν τον συγκρίνουμε με τις ώρες

που σπαταλάμε κάθε ημέρα στα σκουπιδομηνύματα των ΜΜΕ, στις εφημερίδες και τα περιοδικά, στην τηλεόραση και τους σατιριστές, στο internet και στα βιβλία που δεν παρουσιάζουν λύσεις, θεωρώ ότι είναι πούπουλο σε σχέση με τα βαρίδια που κουβαλάει ο καθένας στους ώμους του και τον έχουν οδηγήσει στο παραμιλητό και στην απελπισία. Με τον περισπασμό αυτόν ξεχνάμε εντελώς ν' ασχοληθούμε με τα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ για την απελευθέρωσή μας, οπότε απλά σας συνιστώ τη μελέτη της.

Ένα ευγενές όραμα χρειάζεται συνεχή προσπάθεια για να το υλοποιήσεις και να το εξελίξεις. Χωρίς προσπάθεια, οραματίζεσαι σαν ζωντανός νεκρός. Έχουμε συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί το σκοτεινό παγκόσμιο σύστημα. Ομολογώ ότι χωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας είναι σαν να πηγαίναμε «ξυπόλυτοι στ' αγκάθια». Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα σαν μαθητές της ΓΝΩΣΗΣ την απερίγραπτη υπέρτατη δύναμή της κι ότι με τα πανίσχυρα «όπλα» της συνειδητότητας, της διαύγειας, της αξιοπρέπειας και του καθήκοντος της καρδιάς μας παραμερίζονται όλα τα πανύψηλα τείχη και τ' αγκάθια των κολοσσιαίων οργανώσεων του παγκόσμιου σάπιου συστήματος.

Η θεϊκή μας φύση μάς υπαγορεύει την προσπάθεια και είμαστε απίστευτα ευγνώμονες!

Οραματιζόμαστε και θα επιδιώξουμε:

**1.** Δημοκρατία: Όχι ως λέξη αλλά στην πράξη. Σχεδόν σε όλες τις χώρες οι κυβερνήσεις οικειοποιούνται την ευγενή έννοια της δημοκρατίας, για να καλύπτουν την υποκρισία, τα ψεύδη, τις απάτες, τα εγκλήματα και τους πολέμους. Αδιαφορούν πλήρως να εξαφανίσουν την εκμετάλλευση και τη φτώχεια. Δημοκρατία σημαίνει οι λίγοι να υπηρετούν τους πολλούς και όχι οι πολλοί να υπηρετούν τους λίγους.

**2.** Ελευθερία στον βαθμό που δεν θίγονται τα δικαιώματα των άλλων. Αρκεί να κατανοήσουν όλοι πως η ατομική ελευθερία του καθενός οριοθετείται ακριβώς εκεί όπου αρχίζει η ελευθερία του συνανθρώπου του.

**3.** Ειρήνη, αγάπη, σεβασμό, ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια και ανόρθωση των ηθικών αξιών.

**4.** Παρακίνηση για τη συνένωση του λαού, διότι όλα τα δεινά προήλθαν από τον σκόπιμο διχασμό και τη διάσπασή του. Για τον σκοπό αυτόν θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με άλλες ομάδες, οργανισμούς, κόμματα, οργανώσεις ή συλλόγους που διαπνέονται από τα ίδια ιδεώδη.

## ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του κινήματος είναι η έντιμη διακυβέρνηση της χώρας, για να υπηρετήσουμε τον λαό και όχι να παραμένουμε παθητικοί αποδέκτες, ως μικρό κόμμα, στο επιβαλλόμενο παιχνίδι των αφανών αφεντικών των εκάστοτε κυβερνήσεων, και να αναλώνουμε τον χρόνο μας σε λογομαχίες καφενείου, όπως συμβαίνει συνήθως στη Βουλή. Ταυτόχρονα στόχος είναι να εμπνευστούν οι σημερινοί πολιτικοί να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέρος του λαού και, αν το επιθυμούν, να συμβάλλουν στο Γενικό Καλό για έναν ειρηνικό, αξιοπρεπή και ελεύθερο κόσμο.

Μόνον όταν το κίνημά μας θα στελεχωθεί από γνήσιους, αξιοπρεπείς και ανιδιοτελείς υπηρέτες του λαού θα συμμετέχουμε σε εκλογές, για να ελπίζουμε να αλλάξουμε το πεπρωμένο αυτού του παραπλανημένου λαού προς μία φωτεινή ιστορία. Αλλιώς, αν δεν βρεθούνε, προτιμώ να μην συμμετέχω ποτέ και να παραμένω ακέραιος, υπακούοντας σ' ό,τι μου υπαγορεύει η καρδιά μου, παρά να περπατήσω στις πεπατημένες του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος.

Αν επιτευχτεί αυτό σε ένα λαό, μπορεί να εμπνεύσει σταδιακά όλους τους λαούς για παγκόσμια συνένωση και απαλλαγή απ' την παγκόσμια μαφία.

Το κίνημά μας έχει μια απόλυτη θέση: παρόλο ότι δικαιούμαστε οικονομική ενίσχυση απ' το κράτος όταν θα συμμετέχουμε σε εκλογές, ουδέποτε θα την αποδεχθούμε, για να μην υπάρξει ίχνος υπόνοιας περί ιδιοτέλειας του κινήματός μας.

Δεν θα δανειστούμε ποτέ και ούτε θα ζητιανέψουμε από χορηγούς. Το κίνημα θα δέχεται μόνο εθελοντικές εισφορές συνειδητοποιημένων, που θα επιθυμούν να συνεισφέρουν για την ανάπτυξή του, χωρίς να προσδοκούν χάρες, συμβιβασμούς κι ανταλλάγματα.

Ξεκινάμε με μηδενική χρηματική υποστήριξη. Το ότι δεν ανήκουμε στην τάξη των πλουσίων δεν μας αποτρέπει από το να εκτελέσουμε το καθήκον της καρδιάς μας. Γι' αυτό το βασικό στηρίγμά μας είναι η εμπιστοσύνη στην καθοδήγηση της θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας. Φανταστείτε τον κόσμο σε μικρογραφία μιας κοινότητας. Αν δεν έχουμε χρήμα και έχουμε όλα τ' αγαθά της φύσης για να ζούμε, τι θα κάναμε; Θα σκότωνε ο ένας τον άλλον; Ή θα βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον; Γι' αυτό ας μη στηριζόμαστε στο χρήμα, αλλά στη Μητέρα μας Φύση και στην ανθρωπιά μας.

Δεν υπάρχει αρχηγός, μόνο ένας τυπικός πρόεδρος, απαραίτητος για την ίδρυση του κινήματος με τα σημερινά δεδομένα. Αρχηγός είναι η καρδιά του καθένα μας, που μετατρέπεται σε υπηρέτη, και κώδικας επικοινωνίας μας είναι τα αισθήματα της αγάπης, του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και οι ιδέες της καρδιάς μας μόνο για το γενικό καλό.

Δεν θα υιοθετούνται ιδέες του μυαλού, που εμπεριέχουν ιδιοτέλεια και προβολή, γιατί διχάζουν την υγιή συνεργασία.

Ένα μέλος ανακαλείται, αποπέμπεται και διαγράφεται όταν η πρακτική του συμπεριφορά προσβάλλει, υπονομεύει και εκθέτει τις βασικές αρχές του κινήματος.

Ο καθένας θα φέρει την ευθύνη του.

\*  
\* \*

## ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

1. Εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και του ατομικού αυτοπροσδιορισμού του κάθε πολίτη.
3. Καμία απόφαση ή πρόσληψη στο Δημόσιο, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες διαφάνειας.
4. Πάταξη της κρατικής γραφειοκρατίας, όσον αφορά δικαιολογητικά κλπ.
5. Την άμεση κατάργηση των μνημονίων.
6. Άμεση κατάργηση του «Τειρεσία».
7. Πλήρη κατάργηση των διοδίων.
8. Δωρεάν στάθμευση στους δημόσιους δρόμους, κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και επιστροφή πινακίδων.
9. Κατάργηση δημοτικών τελών.

### 1. Νομοθετικές ρυθμίσεις

**α.** Πραγματικός διαχωρισμός νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, ώστε οι κυβερνώντες να ελέγχονται για να μην μπορούν να κλέβουν, σφετερίζονται, καταχρώνται ή κατασπαταλούν δημόσια περιουσία, ή να υποθάλπουν και συγκαλύπτουν παρανομούντες.

**β.** Βελτίωση των νόμων, κατάργηση των «νομιμοποιημένων» παρανομιών των πρώην κυβερνήσεων —ένεκα ασυλίας— ή παραγραφής λόγω παρέλευσης χρόνου. Γι' αυτό δεν θα παραγράφονται ποτέ τα οικονομικά εγκλήματα και ποινικά αδικήματα των βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και όλων των διαχειριστών δημοσίου χρήματος. Άμεση τροποποίηση του άνομου νόμου «Περί ευθύνης υπουργών», διότι οι ασχολούμενοι με τα κοινά δεν πρέπει να διώκονται, χλευάζονται ή συκοφαντούνται για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Για όλα τα άλλα αδικήματα θα ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και για τους απλούς πολίτες.

**γ.** Δίκαιοι εκλογικοί νόμοι, σύστημα απλής αναλογικής, ισονομία.

**δ.** Απρόσκοπτη λειτουργία του Αρείου Πάγου, που είναι το ανώτατο δικαστήριο στην Ελλάδα για την εκδίκαση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.

Ας μην ξεχνάμε πως η λέξη υπουργός —η οποία έχει χάσει πλέον τη σημασία της— προέρχεται από το «υπουργώ» και σημαίνει: προσφέρω υπηρεσία σε κάποιον, ενισχύω, προάγω κάτι, υπηρετώ...

## **2. Οικονομική πολιτική**

**α.** Έκδοση χρήματος από την ίδια την πολιτεία για την κάλυψη των δημοσιονομικών εξόδων και την εξασφάλιση των θεμελιωδών αναγκών των αδύναμων πολιτών. Από κει και πέρα, ο καθένας θα μπορεί με δική του πρωτοβουλία να αποκτήσει όσα υλικά αγαθά επιθυμεί πέραν των αναγκαίων, με νόμιμους κι όχι νομιμοφανείς τρόπους. Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι μπορούμε κι εμείς να κόβουμε το δικό μας χρήμα —εφόσον μας το έχουν επιβάλει ως μέσον ανταλλαγής— ως ανεξάρτητοι για τις συναλλαγές μας, ώσπου να συνειδητοποιήσουμε ότι η συνεργασία μας και ο εθελοντισμός μπορούν να αντικαταστήσουν το χρήμα, που είναι η τραγική αιτία για τις απερίγραπτες κτηνωδίες που συμβαίνουν σήμερα παντού.

Πριν είχαν επιβάλει άλλο παιχνίδι να κόβουν χρήμα ανάλογα με τον χρυσό που είχε κάθε χώρα, όταν καλά γνωρίζουμε ότι οι ισχυροί αυτού του κόσμου με κατακτητικούς πολέμους καταλήστευαν τους λαούς και όλο το χρυσάφι το έβαζαν στα θησαυροφυλάκιά τους. Σήμερα έχουν αλλάξει το παιχνίδι τους και έχουν επιβάλει σε κάθε χώρα να δανειζεται από τους τοκογλύφους τραπεζίτες.

Η ληστεία μιας χώρας, όπως και της δικής μας, γίνεται και με έμμεσο τρόπο. Με τη δημιουργία σκόπιμης φτώχειας, αυτοί που προσκυνούν το χρήμα ως θεό τους, σε συνεννόηση με τους βαλτούς κυβερνήτες τους, δεσμεύουν την ευλογημένη μας γη με όλους τους φυσικούς πόρους, που είναι απαραίτητοι για να συντηρούνται οι άνθρωποι και όλες οι μορφές ζωής. Και βλέπεις σήμερα τους συνανθρώπους μας να εξαναγκάζονται να πουλάνε ακόμη και τις βέρες τους στα εκμεταλλευτικά μαγαζάκια, που ξεφυ-



τρώνουν σαν μανιτάρια. Το επόμενο βήμα: ή πουλάνε το σώμα τους, ή μπλέκουν στα ναρκωτικά, κλέβουν, σκοτώνουν ή αυτοκτονούν. Σ' αυτή την κατάντια έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα οι «εκπρόσωποι» των λαών με την ασυνειδησία και την αλαζονεία τους. Φυσικό επακόλουθο, να αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε από τους συγγενούς τοκογλύφους με δυσβάστακτους όρους, για μόνιμη υποδούλωση και εξαθλίωση.

Ας δούμε κατάματα την πραγματικότητα: Για να εξοφλήσουμε τα υπέρογκα εικονικά δάνεια που δανείζονται οι «εθνοσωτήρες» υπάλληλοι της μαφίας, τάχα για τον λαό, κανείς δεν γνωρίζει πόσες γενιές θα υποδουλώνονται. Είναι καιρός να κατανοήσουμε ότι πίσω απ' την ταμπέλα «κράτος» δεσπόζουν οργανωμένα κυκλώματα άπληστων φιλοχρήματων, που πατάνε επί πτωμάτων. Απ' αυτούς κατέχεται και κατευθύνεται όλη η ανθρωπότητα στην αποσύνθεση. Διαμόρφωσαν τον κάθε άνθρωπο κινητή παγίδα κι έτσι όλη η ανθρωπότητα είναι παγιδευμένη στον άγραφο νόμο «η ζωή μου ο θάνατός σου». Με την ανοχή μας γινόμαστε συνένοχοι στη διαιώνιση της σκοτεινής ιστορίας. Πότε θα την αλλάξουμε, αν δεν συνειδητοποιήσουμε τη συνένωση για την απελευθέρωσή μας; Θα περιμένουμε να το πράξουν τα παιδιά μας; Ή θα σηκωθούνε οι νεκροί; Αισθάνομαι ότι είναι υποχρέωση όλων μας, να δράσουμε ΤΩΡΑ με αποφασιστικότητα.

Γ' αυτό, βλέπω αναγκαίο να επανεκδώσουμε τη δραχμή ως νόμισμα της χώρας μας, όπως ζούσαμε ωραία με τη δραχμή, πριν μας εγκλωβίσουν στο ευρώ οι «εθνοσωτήρες μας». Παράλληλα, θα είναι και πρόληψη για τις αυτοκτονίες και την τρέλα των συνανθρώπων μας, για το πλιάτσικο και τις επαναστάσεις.

Η δραχμή μας θα έχει αντίστοιχη αξία με το πιο δυνατό νόμισμα, π.χ. με το ευρώ. Δηλαδή δεν θα αποδεχόμαστε καμία υπερτίμηση οποιουδήποτε νομίσματος έναντι του δικού μας. Δεν θα είναι ένα ευρώ = 340 δραχμές. Θα ακολουθούμε πάντα το πιο δυνατό νόμισμα με την ίδια ακριβώς αριθμητική αξία του. Συνειδητοποιήστε ότι οι αριθμοί είναι παγκόσμιοι ως το 10, αλλά οι πονηροί που εφεύραν το χρήμα και δημιούργησαν τα «λόμπι» έδιναν

ονομαστική αξία —υπερτίμηση— στα δικά τους νομίσματα, για να εκμεταλλεύονται άλλους λαούς.

Με την απαγόρευση υποτίμησης της δραχμής μας δεν θα ζημιωθεί κανένας πλούσιος, απ' αυτούς που διατυμπανίζουν ότι θα πάμε πίσω και θα χάσουν την αξία του χρήματός τους, αφού αυτοί θα διατηρήσουν τα ευρώ. Δηλαδή η δραχμή μας ως μονάδα θα είναι ίδια με τη μονάδα του πιο ακριβού νομίσματος, π.χ. 1 δρχ. = 1 ευρώ. Δεν θα μπορεί με ένα ευρώ κάποιος να αγοράσει π.χ. 340 τυρόπιτες, αν θα πουλιέται 1 δραχμή η τυρόπιτα, επειδή τώρα έχουν υπερτιμήσει το ευρώ τους, τη λίρα τους ή το δολάριό τους, για την υποδούλωση οποιασδήποτε χώρας θέλουν οι δυνάστες.

Το νόμισμα των άλλων χωρών, που δεν έχουν ευρώ, θα έχει σε σχέση με τη δραχμή μας την ίδια αξία που έχει με το ευρώ. Για να μην μπορούν να έρχονται με εκατομμύρια ρουπίες οι Ινδοί ή από άλλες χώρες φτωχές και ν' αγοράζουν π.χ. ένα μηχανάκι των 1000 δραχμών (= 1000 ευρώ) με 1000 ρουπίες. Ούτε θα μπορούν ν' αγοράσουν ένα σπίτι 100.000 δρχ. (= 100.000 ευρώ) με 100.000 ρουπίες, που αντιστοιχούν περίπου σε 1000 ευρώ (= 1000 δρχ.).

Αν εκδώσουν κάποιοι χρήμα εκτός της κυβέρνησης, θα τους πάνε μέσα ως «παραχαράκτες». Όταν όμως αναλάβουμε εμείς τη διακυβέρνηση, έχουμε δικαίωμα να εκδώσουμε δικό μας νόμισμα. Αυτό φυσικά θα δημιουργήσει αντιδράσεις —ίσως και εκβιασμούς— απ' την παγκόσμια μαφία, για να μην αφυπνιστούν κι απελευθερωθούν κι άλλοι λαοί. Αυτό το δίλλημα του εκβιασμού τι μπορεί να το υποσκελίσει; Μόνο το καθήκον της καρδιάς των γνήσιων, συνειδητών και αποφασισμένων, που οραματιζόμαστε την απελευθέρωσή μας και των παιδιών μας.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα, όχι να είμαστε συνέχεια αποδέκτες της διεστραμμένης παραπλάνησης και να παγιεύουμε με την αδιαφορία μας κάθε ευλογημένη γενιά. Ας συλλογιστούμε το πιο ουσιώδες και αναμφισβήτητο γεγονός: Μόλις γεννιέται ο άνθρωπος, εξαρτάται μόνο απ' την τροφή, το νερό, τον αέρα και τον ήλιο. Και όμως, κάποιοι πονηροί σοφίστηκαν την πατέντα του χρήματος και δημιούργησαν τις σκο-

τεινές δομές τους, μόλις γεννιέται ο άνθρωπος να εξαρτάται απ' το χρήμα τους. Με αποτέλεσμα, αυτοί που κόβουν το χρήμα να έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους. Άρα, για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, πρέπει να κόβουμε εμείς χρήμα. Τελεία και παύλα, είναι τόσο απλό και προφανές. Ας το πράξουμε λοιπόν με την ευγενή συνένωση και συνεργασία μας, αφήνοντας πίσω τις αλυσίδες της σκοτεινής παραπλάνησης. Έτσι κι αλλιώς, η προσπάθειά μας αυτή, στην πιο έσχατη, δεν μπορεί να είναι χειρότερη απ' αυτήν την κατάσταση που μας έχουν επιβάλει τώρα και τη θέλουν για πάντα.

Με αυτή την τόσο απλή ιδέα μπορούμε ν' απαλλαγούμε ολοκληρωτικά και να εμπνεύσουμε τις φτωχές χώρες να την υιοθετήσουν σιγά σιγά, με τη διακυβέρνηση της χώρας τους από γνήσιους ηγέτες, ως υπηρέτες του λαού, τη συνένωση του λαού και την έκδοση δικού τους νομίσματος. Έτσι θα έχουμε μια παγκόσμια ισοτιμία με διαφορετικό νόμισμα σε κάθε χώρα, μέχρι να συμφωνήσουμε σε ένα ίδιο παγκόσμιο νόμισμα.

Το επόμενο βήμα, όταν συνειδητοποιήσουμε τον εθελοντισμό και αναγνωρίσουμε μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας ότι όλοι είμαστε του Ενός Δημιουργού, τότε ίσως εξαφανίσουμε τον διάολο χρήμα που κατάστρεψε τα πάντα, γιατί δεν θα το χρειαζόμαστε πλέον. Η έλλειψη αγάπης, σεβασμού, κατανόησης και συνειδητοποίησης ότι όλοι είμαστε ίδιοι μπροστά στον Δημιουργό μας, ότι έχουμε όλοι τις ίδιες θεμελιώδεις ανάγκες τροφής, νερού, στέγης και αέρα και μας συντηρεί απόλυτα η μητέρα μας φύση, οδηγεί στο οργανωμένο χάος και το σκότος μέχρι σήμερα.

Αισθάνομαι ότι σήμερα είναι ο καιρός, μετά τις θεμελιώδεις συνειδητοποιήσεις για την αιτία της τραγικής ιστορίας της ανθρωπότητας, να επιστρέψουμε στην καρδιά μας. Όταν ενσωματωθούμε με τα θεία αισθήματα της ειρήνης, της αγάπης, του σεβασμού, της αξιοπρέπειας, της κατανόησης, της διαύγειας, και τα εκδηλώνουμε σε κάθε επικοινωνία μας, θα ακολουθήσει η εξαφάνιση του σκότους και θ' αρχίσουμε την πολυπόθητη καινούργια φωτεινή ιστορία.

**β.** Απορρίπτουμε όλα τα δάνεια και την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.

Καμία ευθύνη δεν φέρουμε εμείς ο λαός, γιατί ουδέποτε υπογράψαμε, συναινέσαμε —με δημοψήφισμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο— και ούτε εισπράξαμε τα δάνειά τους. Δεν μπορεί να πληρώνουμε εμείς τα δάνεια που εισέπραξαν οι κυβερνήτες-υπάλληλοι των τοκογλύφων, για να υποδουλώνουν κάθε επερχόμενη γενιά.

### **3. Εξασφάλιση τροφής, στέγης και νερού**

Η πολιτεία θα εξασφαλίζει το ενοίκιο των ανέργων και ένα βοήθημα στους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους για τη στέγασή τους, μέχρι να αποκατασταθούν οι αδικίες. Οι άστεγοι θα φιλοξενούνται σε παροπλισμένα ή μισθωμένα ξενοδοχεία μέχρι να τακτοποιηθούν, αντί να κοιμούνται σε χαρτόκουτα και σε παγκάκια, νηστικοί, ρακένδυτοι και άπλυτοι...

Θα παραχωρηθεί στον κόσμο γη, να την καλλιεργούν όσοι θέλουν για την τροφή και τη στέγασή τους, που είναι οι θεμελιώδεις ανάγκες για όλους τους ανθρώπους, ή να φτιάξουν κοινόβια. Ο Δημιουργός μας δίνει έμπνευση στον καθένα μας για διαφορετική εργασία, ώστε να χρειάζεται ο ένας τον άλλον για υγιή συνεργασία. Με το απερίγραπτο δυναμικό που έχουμε όλοι μέσα μας, της αγάπης, της καλοσύνης, του σεβασμού και της κατανόησης, μπορούμε να κάνουμε απίστευτα θαύματα για την όμορφη διαμονή μας στον μεγαλοπρεπή πλανήτη μας, και όχι να κλέβουμε και να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Αν όλοι αρχίσουμε να σκεπτόμαστε για το Γενικό Καλό, σταδιακά θα μειώνονται οι φυλακές, τα τρελοκομεία, οι πόλεμοι και η απανθρωπιά από την ισχυρή αλληλεπίδραση της αληθινής αγάπης και του σεβασμού.

### **4. Εργασιακό**

Η πολιτεία δεν θ' ασχοληθεί καθόλου με την αυθαίρετη αφαίρεση της περιουσίας των πλουσίων, όπως διατυμπανίζουν πονηρά μερικά κόμματα. Ούτε βάζει φραγμό στην ευμάρεια οποιουδήποτε, αλλά αντίθετα προωθεί τη συλλογική εξέλιξη. Η επιδίωξή μας

είναι να μειώσουμε όλο και περισσότερο την εκμετάλλευση και τη φτώχεια.

Πρέπει όλοι να συμβάλουμε, για να εκλείψει βαθμιαία η μολυσμένη σκέψη της εκμετάλλευσης, που καθιερώθηκε ως φυσιολογική για τη διάκριση σε «αφεντικά» και «δούλους». Έτσι προσπαθεί ο ένας να κλέβει τον άλλον με διαφορετικό τρόπο και διαιωνίζεται ο ανταγωνισμός της άθλιας εκμετάλλευσης, με τις αναπόφευκτες απάτες, φυλακές, επαναστάσεις και πολέμους. Όταν οι άνθρωποι αφυπνιστούν και κατανοήσουν ότι όλους μάς συντηρεί η Μητέρα μας Φύση, θα πάψουν να είναι δούλοι στα μικρά αφεντικά. Απλά θα συνεργάζονται για την εξέλιξη του γενικού καλού.

Μετά θα έρθει η άλλη συνειδητοποίηση, ότι δεν πρέπει να έχουμε λαοπλάνους κυβερνήτες ως μεγάλα αφεντικά πάνω στους ώμους μας, γιατί αυτοί στηρίζουν τα αφεντικά (επιχειρηματίες) οι οποίοι μας οδηγούν στην τεχνητή φτώχεια και στους διχασμούς μας. Όταν κατανοηθεί κι αυτό, θα περάσουμε στην τελική συνειδητοποίηση για το σπάσιμο των αλυσίδων της σκλαβιάς μας, αποτινάσσοντας από τις πλάτες μας τα αφανή αφεντικά-δυνάστες, ώστε η πυραμίδα του σκότους να γκρεμιστεί χωρίς ένοπλες επαναστάσεις, που εξυπηρετούν το στημένο παιχνίδι τους.

Για να ξεφύγουμε απ' τον φαύλο κύκλο αφεντικών-δούλων, θα περάσουμε στην ευγενική μάθηση της συνεργασίας για συλλογική εξέλιξη, που θα ωφελεί το γενικό καλό. Δεν θα καθορίζουν τις αμοιβές οι επιχειρηματίες μέσω των συνεταιρίων τους πολιτικών, που φτάνουν μόνο για το νοίκι και το φαγητό, με εξοντωτική πολύωρη εργασία ή την αναγκαστική απασχόληση και των δύο συζύγων, για να αυξάνουν οι πλούσιοι την αυταπάτη του πλούτου απ' το μεθύσι της απληστίας τους και οι εργάτες να δουλεύουν ώσπου να πεθάνουν, και μάλιστα πρόωρα.

Το πολιτικό αλισβερίσι των συνδικάτων, που ποδηγετούν τα μέλη τους κατά τις ορέξεις τους, χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την προάσπιση και εξυπηρέτηση των κοινών οικονομικών ή επαγγελματικών συμφερόντων και το δίκαιο των εργαζομένων, πρέπει να πάψει να υφίσταται. Ήρθε η ώρα ο εργάτης να αισθά-

νεται συνεργάτης και όχι δούλος κάποιου αφεντικού ή εργατοπατέρα...

Οι μισθοί των πολιτικών και όλων όσων κατέχουν δημόσιες θέσεις και αξιώματα δεν θα έχουν διαφορά απ' τον μισθό των υπόλοιπων πολιτών. Οι εκπρόσωποι του λαού είναι υπηρέτες και όχι προνομιούχοι. Κάνουν δημόσιο λειτούργημα και όχι επάγγελμα για αύξηση του ατομικού τους πλούτου.

Έτσι θα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου οι χωρισμοί των οικογενειών, η κατάθλιψη, οι αυτοκτονίες, η πορνεία, οι απάτες, τα ναρκωτικά και τα εγκλήματα λόγω φτώχειας.

Όλα τα εκμεταλλευτικά μαγαζάκια του σημερινού κρατικού κυκλώματος, που εξαναγκάζει τους ανθρώπους στην οικονομική καταπίεση και τους κλέβει τα πιο πολύτιμα αγαθά, τον χρόνο και την αξιοπρέπεια, θα εξαφανιστούν, εφόσον θα εξασφαλιστούν οι θεμελιώδεις ανάγκες. Καλύτερα να αμείβεται κάποιος και να μη δουλεύει —ώσπου να τακτοποιηθεί σε μια ουσιαστική προσπάθεια για το γενικό καλό— παρά να αμείβεται από τους εκμεταλλευτές, καταστρέφοντας τον εαυτό του και τον περίγυρό του.

Οι αμοιβές θα καθορίζονται από την πολιτεία για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων μας, εφόσον θα έχουμε τη δυνατότητα να κόβουμε χρήμα οι ίδιοι και όχι κάποιοι νονοί τοκογλύφοι με το σιγάφι τους να καθορίζουν τις ζωές των λαών.

Ας συλλογιστούμε αυτό το παράδειγμα: Όταν ο άνθρωπος έχει στο οικόπεδό του καρποφόρα δέντρα, ζαρζαβατικά και νερό, δεν θα έχει ποτέ ανάγκη να δουλεύει, ν' αγοράζει μεταλλαγμένα και να οδηγείται στα νοσοκομεία και σε πρόωρο θάνατο, γιατί είναι αυτόνομος και έχει εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Επίσης ένας που κόβει ο ίδιος χρήμα δεν θ' αναγκαστεί ποτέ να πάει να ζητιανέψει από τοκογλύφους και να υποταγεί στους όρους τους.

Έτσι και κάθε λαός, όταν μάθει να καλλιεργεί τα εδάφη του και να εκδίδει χρήμα η ίδια η πολιτεία, είναι αυτόνομος. Δεν χρειάζεται να εισάγει τροφές ούτε και να δανείζεται απ' τους πονηρούς χρηματοκόπτες. Αλλά η στέρση της γης από τους άπληστους κατακτητές και η αποκλειστικότητα στο κόψιμο χρήματος διαιωνί-

ζουν τη σκλαβιά και το σκοτάδι σε κάθε γενιά. Μην ξεχνάμε το παρελθόν, όλες οι απελευθερώσεις των λαών από τους δυνάστες τους πέτυχαν λόγω αφύπνισης μερικών πρωτοπόρων, που ενέπνευσαν στον κόσμο την αναγκαιότητα της συνένωσης και της ανασυγκρότησης. Ώστε με τη συνένωσή μας ταυτόχρονα γινόμαστε όλοι μπροστάρηδες για την απελευθέρωσή μας.

Πότε θα κατανοήσουμε οι λαοί ότι μας έχουν πουλήσει τη ζωή μας οι σημερινές κυβερνήσεις στους χρηματοκόπτες-αφεντικά τους και είμαστε ιδιοκτησία τους; Όπως οι νταβατζήδες, για να ζουν αυτοί πλουσιοπάροχα, εκδίδουν στην πορνεία και πουλάνε τους συνανθρώπους μας, ακριβώς έτσι είναι οι μισάνθρωποι σημερινοί ηγέτες των άμοιρων λαών, όλο πλατιά χαμόγελα υποκρισίας και πονηρίας.

Πρέπει να εξαλείψουμε τη διεστραμμένη νοοτροπία του ατομισμού, που διαμόρφωσαν την ανθρωπότητα να ζει με την σκέψη «η ζωή μου ο θάνατός σου».

Τώρα ήρθε μια απίστευτη εποχή, να συνεργαστούμε για την καινούργια φωτεινή ιστορία. Να περάσουμε απ' το σκοτάδι στο ΦΩΣ κι από την άγνοια στη ΓΝΩΣΗ. Κατανοήστε ότι όλα τα κακά προέρχονται από την άγνοια του Εαυτού μας. Και όλα τα καλά θα προέλθουν από τη θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας.

## **5. Συνταξιοδοτικό**

Οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ικανοποιητικές συντάξεις, για να ζουν σε λογικά επίπεδα αξιοπρεπώς, ως ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που μπόρεσε να προσφέρει ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν εργάστηκαν ή εργάζονταν ανασφάλιστοι, αλλά έχουν ανάγκη τη σύνταξη λόγω ηλικίας.

## **6. Εξασφάλιση της υγείας**

Όλοι οι συνάνθρωποί μας θα έχουν απόλυτη κάλυψη σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό θα πληρώνονται από την πολιτεία. Έτσι θα

πάψει η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος. Βέβαια, όσοι θέλουν μπορούν να έχουν τους ιδιωτικούς γιατρούς τους με δικό τους χρήμα.

Θα υπάρχει διαφώτιση και ενημέρωση περί υγιεινής διατροφής από τη σχολική ηλικία, ώστε να έχουμε υγιείς πολίτες. Αυτό σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας για το γενικό καλό.

Τα νοσοκομεία και ψυχιατρεία θα εκσυγχρονιστούν και δεν θα είναι στάβλοι ή αποθήκες ψυχών.

## 7. Παιδεία

Στην παιδεία, σε όλη την κλίμακα μάθησης, για να βγαίνουν αξιοπρεπείς και σοφοί πολίτες για την ατομική και παγκόσμια εξέλιξη, είναι αναγκαίο να επαναφέρουμε την πρωτογενή μας ανάγκη, την αυτογνωσία σε πρακτική και θεωρία, όπως προέτρεπε ο πολυαγαπημένος μας διδάσκαλος Σωκράτης. Να κάνουμε τρόπο ζωής τα διαχρονικά ρητά της σωτήριας διδασκαλίας του Χριστού μας «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν», και «Αγαπάτε αλλήλους».

Τώρα διδάσκονται μόνο κούφια γράμματα, για επάνδρωση μονάδων παραγωγής και για ανταγωνισμό στη μεγάλη σχολή εξαπάτησης του εμπορίου, σαν να τους λένε έμμεσα «κάνε ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλέβει και να σκοτώνει ο ένας τον άλλον από την αρρωστημένη νοοτροπία που μας ενσωμάτωσε το παγκόσμιο απεχθές σύστημα, την ασυνειδησία, τον διχασμό, την πονηρία, τη δουλοπρέπεια, τη σπιουνιά, την ανευθυνότητα, τη δολοπλοκία, τη λούφα, το ψεύδος και τον ατομισμό.

Για όλους θα είναι απόλυτα δωρεάν η εκπαίδευση και οι ξένες γλώσσες, εφόσον η πολιτεία, κόβοντας χρήμα, θα πληρώνει τους καθηγητές και τα βιβλία. Σιγά σιγά θα εξαφανιστεί η παραπαιδεία και η άχρηστη μάθηση, που διοχετεύεται από το πολιτικό σύστημα για να αποπροσανατολίζουν και να εξυπηρετούν τα οικονομικά τους και όχι μόνο συμφέροντα. Τα γράμματα από μόνα τους φέρνουν την έπαρση, την εκμετάλλευση, τη ζήλια, τον ανταγωνισμό και τη σχιζοφρένεια, αν συνδυαστούν με θώκους κι αξιώματα. Απόλυ-



τη απόδειξη αυτός ο κόσμος. Κατέχεται και κατευθύνεται από «μορφωμένους» από βάρθους αιώνων και βλέπετε πού έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα, στην αυξανόμενη πανωλεθρία και στα αναρίθμητα κτηνώδη δεινά. Ο ύπουλος προδιαγεγραμμένος διχασμός της ιδιωτικής μάθησης και της δημόσιας, για την εκμετάλλευση των φτωχών. Τα παιδιά των πλουσίων γονέων να μπορούν να σπουδάζουν και με τα πτυχία τους να κυριαρχούν πάντα στις θέσεις κλειδιά πάνω στους φτωχούς, που αδυνατούν να σπουδάσουν.

Οι πλούσιοι, αν επιθυμούν, ας επιλέγουν ιδιωτικούς δασκάλους, αλλά δεν θα εξαιρούνται ως προνομιούχοι για θέσεις κλειδιά της πολιτείας. Στις θέσεις κλειδιά θα μπαίνουν αξιοπρεπείς υπηρέτες, για να εξαφανίσουμε την ασυλία, τις μίζες και τη διαφθορά, που μεταλλάσσει τις συνειδήσεις.

Όταν η πολιτεία θα κόβει χρήμα, μεγάλο όφελος θα έχουν τα νέα παιδιά, που δεν θα χρειάζεται να τρέχουν σε τηλεοπτικά παιχνίδια και να εξαναγκάζονται να κάνουν ό,τι τους πούνε για να κερδίσουν χρήματα. Ούτε θα καταφεύγουν σε «εύκολες» δουλειές, πουλώντας τα σώματά τους, ή ναρκωτικά, σε απάτες και σε εγκλήματα. Και το σπουδαιότερο, εφόσον θα κατανοούν όλο και περισσότερο τη φροντίδα της πολιτείας, θα αφυπνίζονται, θα γίνονται υπεύθυνα άτομα συμμετέχοντας στο γενικό καλό και δεν θα φεύγουν αναγκαστικά για μετανάστες.

## **8. Η Δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των ανθρώπων**

Με αυστηρότατους αλλά δίκαιους νόμους —ίδιους για όλους— δεν θα μπορεί κανένας να μένει ατιμώρητος, όταν εκβιάζει, κακοποιεί, κλέβει ή σκοτώνει συνάνθρωπό του. Σταδιακά θα μειώνονται η κακοποίηση, η απάτη και τα συναφή εγκλήματα. Όσο ειδεχθές κι αν είναι ένα έγκλημα, η πολιτεία μπορεί να το περιορίσει με αυστηρή εφαρμογή παραδειγματικής τιμωρίας. Σήμερα η δικαιοσύνη δεν εφαρμόζει αυστηρά και προληπτικά μέτρα, αλλά υπάρχουν και πολλά κενά νόμου, τα λεγόμενα παραθυράκια. Η πολιτεία θα επιλέγει έντιμους κι ενάρετους δικαστές που θα εφαρμόζουν αυστηρά

τους νόμους, για τη μέγιστη ασφάλεια των νομοταγών και έντιμων πολιτών.

Οι φύλακες του ευγενούς λειτουργήματος της Δικαιοσύνης και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας θα διαγράφονται αμέσως και θα τιμωρούνται παραδειγματικά, όταν αποδειχθεί ότι συγκαλύπτουν τους παραβάτες ή εξαγοράζονται από αυτούς. Κι αν το επιθυμούν, θα τους παρέχεται άλλη εργασία από την πολιτεία, για το γενικό καλό. Έτσι θα εξαφανιστούν οι μίζες και οι συμβιβασμοί και δεν θα χάνουν την αξιοπρέπειά τους.

Πρέπει τα αχρείαστα επαγγέλματα να τα μετατρέψουμε σε χρήσιμα, γιατί θα έχουμε τόσα πολλά ουσιαστικά πράγματα να ασχοληθούμε. Θα παραιτηθούμε από τη φυγοπονία και τα σκουπίδια που μας πάσαραν ως χρήσιμα και θα ενεργοποιηθούμε υπεύθυνα με χρήσιμες εργασίες για το γενικό καλό.

Μέχρι να διαδοθεί η αναγκαιότητα επιδίωξης της Γνώσης του Εαυτού μας, που μας τροφοδοτεί με αγάπη, καλοσύνη, συνειδητότητα, κατανόηση και αξιοπρέπεια, θα ενημερώνουμε αδιάκοπα τον λαό με κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, τις προειδοποιητικές αυστηρές ποινές για τους παράνομους, ώσπου να κατανοήσουν ότι δεν έχουν θέση σε μια πραγματικά ευνομούμενη πολιτεία, που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών αδιακρίτως.

Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα έχει παγιδεύσει την ανθρωπότητα σ' ένα φαύλο κύκλο. Αυτή η χαλαρότητα, που έντεχνα οδηγεί στην ασυδοσία της τρομακτικής παγκόσμιας παρανομίας, είναι προσχεδιασμένη, έτσι ώστε να μην έχουμε χρόνο να εστιαστούμε στη Γνώση του Εαυτού μας, για αφύπνιση και διαύγεια. Μας εξαναγκάζουν να εστιαζόμαστε στα προβλήματα και γεμίζουν τους ανθρώπους με τρόμο και ανασφάλεια, βάζοντας μετά τους μπράβους τους ως προστάτες των λαών και το καμουφλαρισμένο υπουργείο «Προστασίας του Πολίτη» να διαχειρίζεται τα σχέδια κακοποίησης των δικαίως διαμαρτυρούμενων και αγανακτισμένων πολιτών.

Ο φόβος της αυστηρής εφαρμογής του νόμου θα συντείσει τους παράνομους και κυρίως τους εκπροσώπους του νόμου, ώσπου να

καταλάβουν ότι κανείς δεν έχει απολύτως το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των συνανθρώπων του. Για να εί-ναι υγιής μια κοινωνία, χρειάζεται υγιείς ανθρώπους, κι αυτό επι-τυγχάνεται μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας.

Στις φυλακές επίσης θ' αλλάξουν ριζικά οι άθλιες συνθήκες, με υγιεινή διατροφή, άθληση, μουσική, εκμάθηση τέχνης, καλλιέργεια της γης, ζωντανά καθημερινά σεμινάρια και βίντεο ομιλιών και πα-ραδειγμάτων, για την επιστροφή στη συνειδησή τους και στην υγιή συμμετοχή στην κοινωνία μας.

Οι φυλακές θα γίνουν αληθινά αναμορφωτήρια —ενώ τώρα εί-ναι ανώτατα εκπαιδευτήρια εγκληματικότητας— για να μην επι-στρέφουν ποτέ ξανά οι παραβάτες εκεί.

Πρέπει να ξαναποκτήσουμε την ανθρωπιά μας, την αγάπη, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια ως ανθρώπινο είδος.

## 9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η πολιτεία θα φροντίζει για τα ΜΜΕ με τη συνεχή διαφώτιση, την πρόληψη της υγείας, για την αποφυγή δηλητηριασμένων τρο-φών, αλκοόλ, τσιγάρου, ναρκωτικών, πορνείας, τζόγου, απάτης και εγκλημάτων.

Τώρα τα μέσα προωθούν εικόνες που εξαθλιώνουν και απο-χαυνώνουν τα ανθρώπινα όντα. Στόχος είναι να προβάλλονται τα αντίθετα. Μπορούν, για παράδειγμα, να προβάλλονται βίντεο αυ-τογνωσίας, λόγια μεγάλων σοφών και διδασκάλων, εκπαίδευση του σώματος, εκτίμηση και αναγνώριση του μαγευτικού πλανήτη μας, που μας συντηρεί όλους με τα αναρίθμητα ευγενή αγαθά του.

Είναι αναγκαιότατο να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε τον ευλογημένο ζωοποιοί πλα-νήτη μας —το σπίτι μας— όπως προσέχουμε και το μικρό σπίτι που κατοικούμε κάθε μέρα με τους δικούς μας, γιατί έρχονται συνέχεια καινούργιοι επισκέπτες. Επίσης, να συνειδητοποιήσουμε την ανα-γκαιότητα επιστροφής στην ευλογημένη Μητέρα μας Φύση. Όλοι εξαρτιόμαστε απόλυτα από αυτήν.

Η τεχνολογία ρομποτοποίησε την ανθρωπότητα, γιατί δεν συμβαδίζει με τη Γνώση του Εαυτού μας.

Αγαπημένοι μου φίλοι, κατανοώ πλήρως τη λανθασμένη χρήση του πολύτιμου χρόνου κάθε καινούργιας ευλογημένης μέρας, αφού οι πανούργοι διαμορφωτές του σκοτεινού παγκόσμιου συστήματος κλέβουν τον χρόνο μας με τα ΜΜΕ των σκουπιδομηρυμάτων. Ιδιαίτερα με την τηλεόραση, που έχει γίνει ένας ατομικός κινηματογράφος σε κάθε σπίτι και στους δημόσιους χώρους, για τη μετάλλαξη των ανθρώπων. Συνήθισαν τους ανθρώπους τόσο ύπουλα να διαθέτουν ώρες για τη σάτιρα με τα σκουπίδια των πολιτικών κομμάτων ως εκπροσώπων των λαών, για να παραμένουμε διχασμένοι. Ώρες στην τηλεόραση για τα αθλήματα, που αρρωσταίνουν οι άνθρωποι απ' τον φανατισμό και πλακώνονται απ' τους διχασμούς. Ώρες στη βία και στα πορνό. Ώρες στους φλύαρους παρουσιαστές και δημοσιογράφους, που «ενδιαφέρονται από αγάπη» να ενημερώνουν τον λαό και να τον διχάζουν με τα αρρωστημένα κόμματά τους. Έτσι ο χρόνος των περισσότερων ανθρώπων ξοδεύεται ασυνείδητα κάθε μέρα για τη συσσώρευση σκουπιδιών στον εγκέφαλό τους, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη υποκρισία και την επικίνδυνη σχιζοφρένεια, μολύνοντας ο ένας τον άλλον.

Και όταν εκπέμπεται ένα ευγενές μήνυμα που αφορά τον καθένα μας, με προοπτική απίστευτης εσωτερικής εξέλιξης, χαράς, ειρήνης, ελευθερίας και διαύγειας, όχι μόνο δεν δίνουμε για λίγο τον χρόνο μας, αλλά ή το χλευάζουμε ή το απορρίπτουμε, ή το πολεμάμε για να το εξαφανίσουμε. Αρνιόμαστε την υπενθύμιση για την αγάπη, την καλοσύνη, την αξιοπρέπεια, τον σεβασμό και την εκτίμηση του υπέρτατου δώρου της ζωής μας.

Οι άνθρωποι γίνονται υπάνθρωποι. Η κορωνίδα της δημιουργίας γίνεται κορωνίδα της καταστροφής. Κι όλα αυτά απορρέουν απ' την άγνοια του Εαυτού μας, για να μας έχουν διχασμένους, ιδιοτελείς και ασεβείς απέναντι στους ανθρώπους και στη φύση. Δεν υπάρχει χειρότερη φυλακή από τη φυλακή του μυαλού, που έχουν κατασκευάσει τα χειραγωγούμενα ΜΜΕ για τους ανθρώπους, βομβαρδίζοντάς τους με τον καθημερινό φόβο, το άγχος, την ανα-

σφάλεια, με ασαφείς ή παραπονημένες ειδήσεις και εστίαση στα σκόπιμα οικονομικά προβλήματα.

Εάν συνηθίσατε μια τέτοια καθημερινή ζωή και επιθυμείτε να τη ζείτε, ήδη την έχετε. Εάν δεν την επιθυμείτε, επιλέξτε το σημερινό ελπιδοφόρο μήνυμα, για την αλλαγή πορείας προς την εσωτερική και εξωτερική ελευθερία μας. Η Γνώση του Εαυτού μας και η συνένωσή μας είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε απ' το προδιαγεγραμμένο οδοντηρό πεπρωμένο, που έχουν καταστρώσει οι διαμορφωτές του χάους και του σκότους για όλους τους ανθρώπους.

## **10. Κοινωνική έργα. Απαγόρευση ιδιωτικοποίησης των θεμελιωδών αναγκών μας**

Η πολιτεία θα είναι υπεύθυνη για την τροφή, το νερό, το φως, τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, τις τηλεπικοινωνίες, τα μαζικά μέσα μεταφοράς και όση γη μπορούμε, αφού αυτή μας συντηρεί με τα ευλογημένα αγαθά της.

Για πρόληψη σπατάλης σε φως, νερό, τηλέφωνα και τα καύσιμα, θα βάλουμε ένα πλαφόν που θα πληρώνεται από την πολιτεία, εφόσον θα κόβουμε δικό μας χρήμα. Όταν οι ασυνείδητοι θα ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια, εκτός εξαιρέσεων, θα πληρώνουν οι ίδιοι απ' τον μισθό τους, για να βλέπουν τη μείωση των χρημάτων τους, ώπου να συνετίζονται για την πρόληψη σπατάλης και της ασυδοσίας, σεβόμενοι την κοινή προσπάθεια όλων μας.

Εφόσον εμείς θα κόβουμε χρήμα, θα αγοράζουμε από τους γαιοκτήμονες την πρώτη ποιότητα που διαθέτουν στο εξωτερικό. Δεν θα τρώνε οι φτωχοί τη σαπίλα εξαιτίας της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας. Θα σταματήσει κι αυτό το άδικο προνόμιο, να παίρνουν την πρώτη ποιότητα οι πλούσιοι, κι αυτά που έτρωγαν οι φτωχοί, που ήταν για πέταμα, θα τα κάνουμε ζωοτροφές ή οργανικά λιπάσματα. Είναι αναγκαιότητα να ξαναποκτήσουμε τους φυσικούς πόρους, που θέλουν οι ασυνείδητοι μισάνθρωποι να κατέ-

χουν μέσω των πολιτικών κυβερνήσεων, για να έχουν πάντα την ανθρωπότητα σκλαβωμένη και εξαθλιωμένη. Να ιδιωτικοποιήσουν τα σπίτια τους και τον εαυτό τους μπορούν, όχι όμως τις ζωές των ανθρώπων με την αρπαγή της γης και των φυσικών πόρων της.

Αν δεν αφυπνιστούμε για την αναγκαία συνένωσή μας, σε λίγο ένα μπουκάλι νερό θα σου το ανταλλάσσουν με ό,τι έχεις και θα σε εξαγοράζουν ολόκληρο, ώσπου να σε πεθάνουν πρόωρα. Η απληστία και η συγγνότητα των παρανοϊκών κερδοσκοπών ξεπερνάει κάθε κτηνωδία, που είναι πέρα κι από τις πιο τρελές φαντασίες.

### **11. Αμυντικός κρατικός μηχανισμός**

Ο αμυντικός κρατικός μηχανισμός θα προστατεύει τα σύνορα —αν και τα σύνορα δεν θα χρειάζεται πια να υπάρχουν, όταν ο κόσμος αφυπνιστεί και συνενωθεί— για την ασφάλεια των πολιτών, γνωστοποιώντας στους τουρίστες και στους μετανάστες τους νόμους της πολιτείας για την πρόληψη εμπρησμών, κακοποιήσεων, απάτης και κάθε είδους κακουργηματική πράξη. Όπως ένας επισκέπτης δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα στο σπίτι που τον φιλοξενεί να αυθαιρετεί, να κλέβει και να σκοτώνει τον οικοδεσπότη.

Οι τιμωρίες θα θεσπιστούν από σώφρονες νομοθέτες, για παραδειγματισμό και αποφυγή της παραβατικότητας εναντίον ανθρώπων και ζώων φυσικά.

Θα εμπνέουμε και τους άλλους λαούς να μην εξοπλιζόμαστε με οπλικά συστήματα για αλληλοσκοτωμούς, αλλά να χρησιμοποιούμε τα εσωτερικά αφοπλιστικά όπλα που έχουμε όλοι μέσα μας και πρέπει να τα ενεργοποιήσουμε, την εσώτατη ειρήνη, αγάπη, καλοσύνη, σεβασμό, κατανόηση, αξιοπρέπεια. Και μ' αυτά, μπορούμε σταδιακά να εξαφανίσουμε τα όπλα.

Μας δίχασαν κάποιοι σκοτεινοί και μας έμαθαν μόνο τις διαφορές μας, να εκμεταλλευόμαστε, να κλέβουμε και να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Τώρα ήρθε η εποχή να μάθουμε τις ομοιότητές μας και πώς να κλείσουμε τον εσωτερικό μας διχασμό μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, για να μπορέσουμε να μάθουμε να

ζούμε ο ένας με τον άλλον. Έχουμε τόσα κοινά μεταξύ μας! Για την ψυχή μας αναζητούμε όλοι την εσωτερική ειρήνη, την αγάπη, την ελευθερία, την ευτυχία, και για το σώμα μας τον ύπνο, το φαγητό και το νερό.

Θα εξαφανιστούν οι οπλοβιομηχανίες, εφόσον τα χέρια μας θα καλλιεργούν την ευλογημένη γη, για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι από έλλειψη νερού και φαγητού, ούτε να ψάχνουν στους κάδους των σκουπιδιών για να φάνε. Ενώ τώρα σχεδόν όλοι οι κυβερνήτες των «πατρίδων» έχουν βάλει έμμεσα τα χέρια των ανθρώπων να φτιάχνουν ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο, δηλητηριασμένες τροφές και οπλικά συστήματα για την αλληλοεξόντωσή μας.

## 12. Μεταναστευτικό

Όλοι μετανάστες είμαστε σ' αυτόν τον ευλογημένο πλανήτη Γη. Οι κυβερνήσεις με τους ύπουλους εθνικισμούς, είναι αυτές που μας διχάζουν και δεν επιτρέπουν να κατανοήσουμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι από τον Δημιουργό μας. Η αδιαφορία μας για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας, όταν έρχονται να ζήσουν στη χώρα μας διωγμένοι έμμεσα από τη φτώχεια που έχουν δημιουργήσει οι απάνθρωπες κυβερνήσεις του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος, μας φέρνει αντιμέτωπους μαζί τους. Αποτέλεσμα η αυξανόμενη και αναπόφευκτη αντίδραση και απογοήτευσή τους, που εκδηλώνονται με ψυχοσωματικές αρρώστιες, σχιζοφρένεια, αυτοκαταστροφή, απάτες και εγκλήματα, που θα έχουν τη μορφή ντόμινο και στους αδιάφορους.

Πρέπει να προσφέρουμε το αληθινό ενδιαφέρον, που εκπορεύεται απ' την αγάπη και κατανόηση της καρδιάς μας. Όπως δεν θα 'θελε κανένας μας να βιώνουμε τέτοιες απάνθρωπες συνθήκες και θα επιθυμούσαμε κάποιοι να ενδιαφερθούν να μας βοηθήσουν, έτσι ακριβώς κι εμείς πρέπει να ενδιαφερθούμε γι' αυτούς τους άτυχους και άμοιρους συνανθρώπους μας, πώς να σταματήσουν την ανεπίτρεπτη θλιβερή κατάστασή τους.

Για την υλοποίηση της αγάπης και της συμπόνιας μας, θα προσκαλέσουμε τους αλλοδαπούς εκπροσώπους όλων των κοινοτήτων για ενημέρωση. Κατανομή της γης άμεσα από την πολιτεία και χρηματική βοήθεια για κτίσιμο κατοικιών και καλλιέργεια της γης, αφού εμείς θα κόβουμε το χρήμα. Αυτή η ευγενής προσπάθειά μας θα ανάψει την πρώτη σπίθα ελπίδας ότι κάποιои ενδιαφέρονται και γι' αυτούς. Θα τους δοθεί η ευκαιρία της συνεργασίας, της προσωπικής τους δημιουργίας, για να μην αισθάνονται ανίκανοι ή παρείσακτοι. Θ' αρχίσει η μείωση της απάτης και του εγκλήματος μέχρι να εξαλειφθούν, όταν θ' ασχολούνται και με τη σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, που θα τους θεραπεύει και θα τους απελευθερώνει από την άγνοια, την ασυνειδησία και την άσκοπη περιπλάνηση. Στη συνέχεια θα έρθει η έμπνευση και η αφύπνιση για τη συνύπαρξη και αλληλοβοήθειά μας, με τη σταδιακή απόρριψη των εθνικών και κομματικών διχαστικών ταμπέλων.

Θα κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι όλους και όλα μάς συντηρεί η Μητέρα μας Φύση με τα πανέμορφα ευλογημένα στοιχεία της, και καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν έχει το δικαίωμα να τα κατέχει και να τα στερεί από τους πολίτες και να τους υποδουλώνει σε ισόβια δουλεία. Και όλοι θα μαθαίνουν από μικροί ότι η Γη μας είναι σαν ένα μεγάλο πανέμορφο ξενοδοχείο που εξυπηρετεί συνέχεια διάφορους ταξιδιώτες. Σε κανέναν από τους περαστικούς δεν ανήκει το ξενοδοχείο αυτό, παρά είναι διαθέσιμο από τον Δημιουργό μας-Ξενοδόχο σε κάθε νεογέννητο επισκέπτη.

Ας εξετάσουμε με σοβαρότητα και ρεαλισμό ότι και αυτή η εκδοχή της ιδιοκτησίας και της απληστίας των πονηρών είναι κύρια αφορμή για τα σύνορα και τους πολέμους που διαιωνίζονται μέχρι σήμερα. Όταν ασχοληθούμε οι λαοί με τη Γνώση του Εαυτού μας, θα αφυπνιστούμε σε βάθος και μόνο τότε θα μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τα εγκληματικά έργα τους.



### 13. Εθνικισμός και ρατσισμός

Ας δούμε πιο ξεκάθαρα και με όση ειλικρίνεια έχουμε την παραπλάνησή μας από τις σκοτεινές ιδέες εκείνων που έχουν στήσει από βάθους αιώνων το «διαίρει και βασίλευε» και το διαιωνίζουν μέχρι σήμερα, για να έχουν την ανθρωπότητα στο σκοτάδι με τα μίσση και τους πολέμους, και στην τεχνητή φτώχεια με την πλήρη υποδούλωση και εξαθλίωση.

Η ευλογημένη Μητέρα μας Φύση δεν ανήκει σε καμία χώρα. Ο ήλιος δεν γράφει πάνω του ελληνικός, τούρκικος, αλβανικός, αμερικάνικος. Ο αέρας δεν γράφει πάνω του κινέζικος, ινδικός, γαλλικός, ιαπωνικός. Το νερό δεν γράφει πάνω του πορτογαλικό, ρουμάνικο, αγγλικό ή ρωσικό και η γη δεν γράφει πάνω της ελληνική, αυστραλέζικη, κουβανέζικη, βιετναμέζικη, πολωνέζικη και ούτω καθεξής. Είναι τόσο προφανές ότι ο Δημιουργός της Μητέρας μας Φύσης δεν έβαλε σύνορα στη Γη για να διχάζει τα δημιουργήματά του, αλλά τα σύνορα τα έχουν βάλει οι επιτήδειοι, που τεμάχισαν τη γη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Εμείς πρέπει να τα βγάλουμε, δίνοντας ένα τέλος στη διαιώνιση των εθνικών διχασμών και τους πολέμους για την εξαφάνιση των οπλοβιομηχανιών.

Μ' αυτό τον τρόπο έχουν καταφέρει να πείθουν τους ανθρώπους να δουλεύουν σ' αυτές τις βιομηχανίες, για να φάνε και να στεγαστούν αυτοί και τα παιδιά τους, φτιάχνοντας οπλικά συστήματα για την αλληλοεξόντωσή μας. Κι αν ρωτήσουμε έναν πατέρα αν θα ήθελε να σκοτωθούν τα παιδιά του στον πόλεμο, σίγουρα δεν θα ήθελε ούτε να το ακούσει ούτε να του περάσει στη φαντασία ποτέ. Και όμως, εμείς αδιαφορούμε πλήρως εάν σκοτωθούν τα γυναικόπαιδα άλλων, αρκεί να έχουμε δουλειά φτιάχνοντας όπλα, για να ζούνε τα δικά μας γυναικόπαιδα.

Πατρίδα όλων των πλασμάτων είναι αυτή η Γη, που μας συντηρεί όλους, με τον ήλιο, τον αέρα και το νερό που μοιραζόμαστε όλοι. Βλέπετε ξεκάθαρα τον διχασμό που έχουν πετύχει σε κάθε άνθρωπο με τις διαφορετικές εθνικότητες. Αυτοί που επηρεάζουν και φανατίζουν τα παιδιά και τα σφραγίζουν με ετικέτες πατρίδων, θρησκειών

και κομμάτων, παρακινούνται από άλλους αφανείς κυβερνήτες, που ο μοναδικός στόχος τους είναι η διαιώνιση των διχασμών.

Από δύο κριτήρια μπορούμε να αναγνωρίζουμε την υποκρισία και προδοσία των ηγετών και να καταλαβαίνουμε χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι είναι υπάλληλοι του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος.

**1ον:** Όσοι παραμένουν αρχηγοί κομμάτων χωρίς να παραιτούνται από τις ετικέτες και όσοι προβάλλονται ως καινούργιοι εθνοσωτήρες με νέες ταμπέλες και λάβαρα, αυτοί είναι που δημιουργούν τους ύπουλους καταστροφικούς διχασμούς στον λαό τους. Και όλοι αυτοί παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι των λαών, ενώ είναι οι δημιουργοί αναρίθμητων μεγάλων δεινών και οι πρόωροι νεκροθάφτες μας. Μαζί με όλο το σινάφι τους —ως τον πιο ασήμαντο— κατέχονται από την παγκόσμια καρκινογόνα ασθένεια του μυαλού, την ασυνειδησία, που γεννάει και τις αναπόφευκτες αδελφές αρρώστιες της ιδιοτέλειας, της υποκρισίας, της δειλίας, του φανατισμού και της έπαρσης. Ας συνενωθούν πρώτα αυτοί, απορρίπτοντας τις ετικέτες και τα κόμματα, για να μπορέσουν να συνενώσουν και τον λαό τους να ζει με αγάπη, αξιοπρέπεια, ειρήνη και ευημερία. Τότε θα είναι αληθινοί εκπρόσωποι κάθε λαού.

Κατανοήστε όσο μπορείτε πιο γρήγορα ότι, όπως οι κομματάρχες έχουν ένα λαό διχασμένο, έτσι οι ηγέτες των εθνών έχουν διχάσει όλο τον κόσμο στον πλανήτη. Συνεπώς σε κάθε χώρα έχουμε σκόπιμους διχασμούς εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε με τα κόμματα, τις πατρίδες και τις θρησκείες να διαιωνίζονται οι βρώμικοι πόλεμοι των οπλοβιομηχάνων. Όσο πιο γρήγορα το κατανοήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα εξαφανίσουμε αυτά τα ύπουλα βάρβαρα κόλπα των νεκροθαφτών των λαών, για να γλυτώσουμε και τα παιδιά μας.

**2ον:** Όποιοι ηγέτες δεν κόβουν χρήμα οι ίδιοι στη χώρα τους, για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση για τον λαό τους και πλήρη απαλλαγή απ' τους τοκογλύφους δυνάστες, αυτοί είναι μασκαρεμένοι εθνοσωτήρες.

Αυτά τα δύο είναι το «σήμα κατατεθέν» αυτών που παριστά-

νουν τους εκπροσώπους των άμοιρων λαών. Και είναι τόσο απλά και αναμφισβήτητα, για να γίνονται αντιληπτά και από τον στοιχειωδώς νοήμονα.

#### **14. Πρόληψη των εμφυλίων**

Εκατομμύρια άνθρωποι, εγκλωβισμένοι στις τσιμεντοφυλακές των πόλεων-θαλάμων αερίων, εξαρτώνται από τους χρηματοκόπτες και από μερικούς αγρότες που μας φέρνουν τροφή για να ζούμε.

Εάν πάψουν οι γκουρού της οικονομίας να μας δίνουν χρήμα, από πού θα παίρνουμε τροφή, αφού και οι αγρότες θέλουν χρήμα για να φέρνουν τροφές; Διανοείστε τι εμφύλιους και τι πλιάτσικο μπορούν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε στιγμή σε κάθε λαό οι στυγνοί οικονομικοί εγκληματίες, που έχουν στα χέρια τους όλο τον κόσμο υποδουλωμένο;

Νομίζετε ότι είναι μακριά μας αυτές οι εικόνες; Σας φαίνονται φαντασία; Να γνωρίζετε ότι συμβαίνουν και πολύ λίγα έρχονται στο φως. Αν δεν συνενωθούμε όλοι, παραιτούμενοι από τους αρρωστημένους κομματάρχες, που μας διχάζουν και μας φανατίζουν για τα συμφέροντά τους, λυπάμαι πολύ, αυτά που αναφέρω είναι καθ' οδόν, θα μας έρθουν και θα τα βιώσουμε. Είναι σχεδιασμοί των χρηματοκοπτών, που έχουν παρανοήσει απ' τον θεό τους χρήμα και έχουν γίνει μισάνθρωποι και καταστροφείς των πάντων. Αναρωτηθείτε, γιατί, εφόσον μπορούν να κόβουν όσο χρήμα θέλουν, δεν μειώνουν το χάσμα της φτώχειας και του πλούτου και αντιθέτως το αυξάνουν; Και επιτρέπουν να διαιωνίζονται οι αρρώστιες από τη φτώχεια, οι απάτες, οι φυλακές, τα εγκλήματα και οι πόλεμοι; Ελπίζω, αν είναι με σοβαρό στοχασμό η ερώτησή σας, ο καθένας να λάβει την αφυπνιστική απάντηση από τη γλυκιά του συνείδηση, που απαντάει πάντα στις ελικρινείς ερωτήσεις.

Απ' αυτό το ερώτημα και μόνο καταλαβαίνουμε τη στυγνότητα και την παράνοιά τους. Και όμως οι λαοί προτιμούν φαίνεται την αποχαύνωση παρά την αφύπνιση. Το σκοτάδι παρά το φως. Σήμερα μας δίνεται άλλη μια ευκαιρία να ανοίξουμε τα μάτια μας. Θα

την αδράξουμε; Ας γνωρίσουμε και το άλλο φωτεινό βασίλειο της καρδιάς μας, για να εκδιώξουμε το σκοτάδι του μυαλού μας και να αποφεύγουμε να δίνουμε την ψήφο μας στους σκοταδιστές ψηφοθήρες, για να προλάβουμε πολλά κακά.

## 15. Μερικά έργα που επείγουν

- Επίδομα ανεργίας σε όλους μέχρι να βρίσκεται ωφέλιμη εργασία για το γενικό καλό.

- Δωρεάν χορήγηση αδειών οδήγησης, αδειών καταστημάτων και κτίσεως οικιών.

- Οποιαδήποτε μεταβίβαση και αγοραπωλησία ακινήτων και κινητών θα γίνεται δωρεάν από την πολιτεία.

- Όσα σπίτια έχουν πλειστηριαστεί θα φροντίσει η πολιτεία να τα αγοράσουν οι παθόντες με δάνεια ικανοποιητικά.

Όσοι έχασαν τα σπίτια τους σε πλειστηριασμό —εκτός των καταχραστών που ήταν εύποροι και αδιαφορούσαν για τα δάνειά τους— θα τους δοθούν δάνεια για να πάρουν πάλι σπίτι.

- Παραγραφή όλων των χρεών και προστίμων για τα αυθαίρετα στους οικονομικά αδύναμους.

Αυθαίρετοι είναι οι πολιτικοί, που έβγαλαν τους αυθαίρετους παράνομους νόμους τους και όχι η δικαιοματική κατοίκηση των ανθρώπων. Αν κάποιος θέλει να κτίσει στο οικόπεδό του, θα συνηνοείται πρώτα με την κοινότητα ή τον δήμο για την αποπεράτωση, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των γειτόνων και η προστασία του περιβάλλοντος. Μια αξιοπρεπής επικοινωνία για την ικανοποίηση όλων των θεμελιωδών αναγκών μας, χωρίς να ενοχλούμε τον συνάνθρωπό μας, όπως δεν θα θέλαμε κι εμείς να μας ενοχλήσει κάποιος άλλος.

Οι εφορίες μονιμοποιήθηκαν για να κλέβουν τους λαούς, ώστε να δημιουργούν φοροφυγάδες, διώκοντας και τιμωρώντας τους ανήμπορους πολίτες και αφήνοντας τους μεγαλοκαρχαρίες οφειλέτες να αλωνίζουν... Τώρα οι άνθρωποι —εκτός των κομπιναδόρων που εκμεταλλεύονται αυτό το σχέδιο— για να γλυτώνουν όσα

μπορούν από τις ληστρικές εφορίες, αναγκάζονται να γίνονται φοροκλέφτες, πράγμα που δεν θα συμβαίνει, όταν η ίδια η πολιτεία θα κόβει χρήμα δικό της.

\*  
\* \*

Αναζητούμε σήμερα τους Οραματιστές του Γενικού Καλού για έναν ειρηνικό, ελεύθερο και αξιοπρεπή κόσμο. Οι αφυπνισμένοι και συνειδητοποιημένοι πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές της θέλησης και της αποφασιστικότητας, για να εμπνεύσουμε τον λαό για την υλοποίηση του ευγενούς οράματός μας.

Το σημερινό βαθύ σκοτάδι είναι ο προάγγελος μιας φωτεινής εποχής που μας περιμένει. Ας το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας αυτό. Μπορούμε να αδράξουμε σήμερα την ύψιστη ευκαιρία και να τη βιώνουμε κάθε μέρα.

Αυτό το ευγενές συλλογικό όραμα είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα επιστράτευσης για την εξαφάνιση του σκότους, με την ασύγκριτη διαφορά ότι είναι εθελοντική πρόσκληση. Ενώ οι προσκλήσεις επιστράτευσης τάχα «για την πατρίδα» και την εξολόθρευση των εχθρών είναι αναγκαστικές, για να σκοτώσεις. Κι αν δεν θέλεις να πας, σε σκοτώνουν εσένα οι ηγέτες της «μητέρας πατρίδας» που δημιουργούν τους πολέμους, για να μην αφυπνίσεις κι άλλους.

Επειδή η άγνοια του εαυτού μας είναι ο φορέας του διχασμού, του μίσους, της ασέβειας και του σκότους, που προκαλούν την πτώση μας, προκύπτει η θεμελιώδης ανάγκη της επιδίωξης της ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ, που είναι ο φορέας της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, της ΑΓΑΠΗΣ, του ΣΕΒΑΣΜΟΥ και του ΦΩΤΟΣ, απ' όπου θα πετύχουμε την προσωπική εξύψωσή μας.

Σας μιλάω για τη Γνώση, γιατί τη σπουδάζω πολλά χρόνια και γνωρίζω την απερίγραπτη πολυτιμότητά της και τους εσωτερικούς νόμους της. Είναι νόμος λοιπόν ότι «ο ανεκπλήρωτος εσωτερικά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά» και γι' αυτό υποφέρουν οι άνθρωποι. Η Γνώση είναι τόσο αναγκαία όσο το νερό, το φαγητό, ο ύπνος, η ελευθερία και η χαρά. Πώς να μη μιλάω συνέχεια γι' αυτήν;

Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη διαφορά αυτού του μηνύματος απ' όλα τα άλλα. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα είναι το φυλακτό και το αποφυλακιστήριο για μας και τους απογόνους μας. Εμπεριέχει τον τρόπο, από τη μια για την εσωτερική μας κι από την άλλη για την εξωτερική μας απελευθέρωση.

Εσωτερική απελευθέρωση με την επιδίωξη της Γνώσης του Εαυτού μας, για την οποία προσφέρεται πρακτικός τρόπος από τον σημερινό αληθινό Διδάσκαλο, και εξωτερική απελευθέρωση με την αποχή της ψήφου μας προς τα διχαστικά κόμματα. Ας μάθουμε να ψηφίζουμε τον εαυτό μας ως Οραματιστές του Γενικού Καλού και μπροστάρηδες στην καινούργια αλλαγή. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε, για την απελευθέρωσή σας.

Μόνο η αυτογνωσία απελευθερώνει πλήρως, μας κάνει ειρηνικούς, ευτυχείς, ελεύθερους και αξιοπρεπείς. Αυτή μας δίνει τη δύναμη της αποχής απ' το υπάνθρωπο έργο που έχουν σκηνοθετήσει οι κινούμενοι απ' το μυαλό «οραματιστές του γενικού κακού»...

Αυτό που προσπαθώ είναι να εμπνεύσω κυρίως τους νέους για τις παγίδες που τους περιμένουν, γιατί πάρα πολλοί απ' τους μεγάλους δεν θέλουν να αλλάξουν τον σκληρό τους δίσκο, που έχει καεί. Έχουν συνηθίσει να ζουν με τον διχασμό, τη δυστυχία και την υποκρισία.

Η διαιώνιση των παγίδων βασίζεται στον επηρεασμό κάθε ευλογημένης καινούργιας γενιάς, που δεν γνωρίζει τα βρώμικα πανούργια έργα των δημαγωγών και πρέπει να ενημερωθεί, προτού καταντήσουν κι αυτοί με καμένο και απολιθωμένο εγκέφαλο. Αυτοί λοιπόν οι σημερινοί ασυνείδητοι ψευτοηγέτες προτιμούν μια επιφανειακή ζωή, νομίζουν ότι είναι αρχηγοί και προνομιούχοι έναντι των συνανθρώπων μας, ενώ είναι πρόξενoi και διαιωνίζουν παγκοσμίως τις πιο φρικτές κτηνωδίες.

Όμως σήμερα δίνεται και σ' αυτούς μια απρόσμενη ευκαιρία. Με μια απλή εσωτερική στροφή, εάν επιδιώξουν να γνωρίσουν τον θεϊκό Εαυτό τους και αποδεχθούν τη λανθασμένη πορεία τους, μπορούν να συμβάλουν σε απίστευτη αλλαγή και για τους ίδιους και για όλους γύρω τους, ώστε να ζούμε σε έναν εσωτερικό και εξω-

τερικό παράδεισο. Η σκλαβιά ή η απελευθέρωση κάθε ανθρώπου συμβαίνει πρώτα εσωτερικά στο μυαλό και στην καρδιά απ' τις ιδέες που κουβαλάει, σκοτεινές ή φωτεινές. Μια ιδέα σκοτεινή του μυαλού θα σε οδηγήσει στη σκλαβιά, μια ιδέα φωτεινή της καρδιάς θα σε οδηγήσει στην ελευθερία. Ο Δημιουργός μας είναι η ίδια η ελευθερία, η αγάπη και η ειρήνη και ανήκουμε στην ελευθερία, στην αγάπη και στην ειρήνη. Οι λαοπλάνοι είναι η ίδια η σκλαβιά, το μίσος και ο πόλεμος και δεν ανήκουμε καθόλου στη σκλαβιά, στο μίσος και στους πολέμους τους. Από εμάς εξαρτάται η παραμονή του σκότους ή η εξαφάνισή του.

Με δύο απλές υγιείς και συλλογικές ιδέες μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο όλου του κόσμου προς την απελευθέρωση. Όπως με δύο σκοτεινές ιδέες η παγκόσμια μαφία έχει σκλαβώσει και εξουσιάζει την ανθρωπότητα: την «έκδοση χρήματος» και το «διαίρει και βασίλευε». Για να πετύχουν τα δύο αυτά θεμελιώδη σχέδια, που στηρίζεται το σάπιο οικοδόμημά τους, επιδίωξαν τη συνένωση με όμοιούς τους και, υποδουλώνοντας τους λαούς, δαιωνίζουν το σκοπό τους μέχρι σήμερα.

Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο ως αντίδοτο, για την απελευθέρωση κάθε λαού, χρειάζεται η αφύπνιση και η συνειδητοποίηση για τη συνένωσή μας. Ολοκληρωτική παραίτηση από τα διχαστικά κόμματα και κοπή χρήματος από τον συνενωμένο λαό για την υλοποίηση του δικού μας σκοπού: την εξαφάνιση της φτώχιας και την απελευθέρωσή μας από τους σκοτεινούς δυνάστες. Μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε το πλιάτσικο, τις επαναστάσεις, τους εθνικούς και θρησκευτικούς πολέμους.

Η ανθρωπότητα καταδυναστεύεται καθημερινά με επιθέσεις σκόπιμων οικονομικών προβλημάτων, αυξανόμενη φτώχεια, αρρώστιες, απάτες και εγκλήματα από το σκοτεινό βασικό τρίγωνο των χρηματοκοπτών, των κυβερνητών και των ΜΜΕ. που διαμορφώνουν την ανθρωπότητα κατ' εντολή των αφεντικών τους. Γι' αυτό δαιωνίζονται οι αυτοκτονίες, οι επαναστάσεις και οι πόλεμοι, εμφύλιοι, εθνικοί και θρησκευτικοί.

Πότε περιμένετε να γίνει η αντεπίθεση για την εξαφάνιση του χάους και του σκότους; Περιμένετε εξωγήινους και αγγέλους; Εμείς είμαστε οι εξωγήινοι και οι άγγελοι, αλλά δεν το γνωρίζουμε, γι' αυτό πληρώνει ο καθένας το τίμημα της άγνοιάς του. Ας προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από τους ασεβείς δυσφημιστές και παρερμηνευτές, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνουμε από τον ευγενέστατο σκοπό μας. Όσοι παρουσιάζονται ως οδηγοί σας, εφόσον δεν σας οδηγούν στο βασίλειο της καρδιάς σας με πρακτικό τρόπο, για να βιώνετε την εσωτερική ειρήνη και ελευθερία σας, σάς οδηγούν στις τσέπες τους και στα μυαλά τους, για να σας έχουν σκλάβους στις ιδέες τους.

Αυτοί που θα προσπαθούν να σας αποθαρρύνουν από την καινούργια υγιή πορεία της συνένωσης και της συνεργασίας μας θα είναι:

**1.** Οι χειραγωγοί των διχασμών μας, ιδιαίτερα οι βουλευτές που απαρτίζουν τη σημερινή πολιτική και γι' αυτό πληρώνονται.

**2.** Οι βολεμένοι που θα αδιαφορούν, γιατί θέλουν να αισθάνονται ανώτεροι, όταν υπάρχουν κατώτεροί τους.

**3.** Οι καθηλωμένοι, που έσβησαν την ελπίδα τους και έχουν παραδώσει τα όπλα.

**4.** Οι πολύ διχασμένοι, που δεν επιθυμούν τη συνένωση, για να εκτονώνουν τον εσωτερικό τους πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος είναι ο χειρότερος, δεν έχει παύση πυρός και συνθηκολόγηση. Μαίνεται συνέχεια και αρρωσταίνουν οι άνθρωποι, γιατί κάνουν συνέχεια πολέμους με τους συνανθρώπους τους για να νιώθουν νικητές. Ενώ με τη Γνώση του Εαυτού μας θα μάθουμε πώς να ξεπερνάμε τον διχασμό, χωρίς να επιδιώκουμε πολέμους με τους συνανθρώπους μας.

**5.** Τα αφεντικά, που θα διακρίνουν ότι θα χάσουν τους δούλους τους και δεν θ' αυξάνουν τα πλούτη τους εκμεταλλευόμενοι τον μόχθο των φτωχών.

**6.** Και οι πολέμιοι του βασικού σκοτεινού τριγώνου: χρηματοκόπτες, λαοπλάνοι, ΜΜΕ, με όλο το σινάφι των διαφορετικών μασκαράδων του άθλιου τσίρκου τους. Γιατί θα διαισθανθούν ότι θα



χάσουν το σκοτεινό παιχνίδι και τα μακροπρόθεσμα εγκληματικά σχέδιά τους.

Οι αντιδράσεις θα είναι πολλές και αναπόφευκτες: ένα φαγητό σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Έτσι και αυτό το ευγενές όραμα, σε άλλους θα αρέσει και σε άλλους δεν θ' αρέσει. Προσέχετε λοιπόν μη σας καθηλώνουν και χάσετε την υπέρτατη ευκαιρία της ελευθερίας σας και των παιδιών μας.

Η Γνώση του Εαυτού μας ας γίνει η αφυπνίστρια και η πανοπλία μας για οποιοδήποτε πόλεμο θέλουν να μας κάνουν οι σοφοί των διχασμών. Τι να φοβηθείτε, όταν γίνετε μαθητές της πανίσχυρης υπέρτατης δύναμης της ίδιας της Ζωής, που δημιουργεί, συντηρεί και καταστρέφει τα πάντα σε μηδέν χρόνο; Αυτής της θείας υπερδύναμης γίνετε μαθητές, να νικάτε οποιοδήποτε πόλεμο, γιατί μας μαθητεύει την άπειρη δύναμή της και την άπειρη σοφία της.

Ενσωματώστε το μεγαλοπρεπές και ευγενές όραμά της, τη συνένωση των δημιουργημάτων της, όπως η μητέρα προσπαθεί να μαζέψει και να συμφιλώσει τα παιδιά της, που τσακώνονται και σκοτώνονται, γιατί κάποιοι άρρωστοι πονηροί τα δίχασαν, για να τους πουλάνε μαχαίρια και πιστόλια ηδονιζόμενοι με τους σκοτωμούς τους. Κι αυτοί δυστυχώς είναι παγιδευμένοι από τις πανάρχαιες απάνθρωπες σκέψεις που αιωρούνται, ή είναι καταγραμμένες ιστορικά και επηρεάζουν τους εγκεφάλους των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας τους ως εκτελεστικά όργανα καταστροφής οποιασδήποτε μορφής ζωής.

Χρειάζεται λοιπόν η ιδιότητα της υπομονής να αυξάνεται συνεχώς και να συνοδεύεται από αληθινή αγάπη, σεβασμό και κατανόηση, για τη δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας από ανιδιοτελείς εθελοντές, που θα συνενωθούν για να υπηρετήσουν τη χώρα. Κι αφήστε τους μυαλοκίνητους στα όνειρά τους για παγκοσμιοποίηση των σκλάβων, επειδή έχουν ξεχάσει. Υπενθυμίζω τον νόμο του μπούμερανγκ: όποιοι θέλετε να τον αποφύγετε παραιτηθείτε απ' το όραμα της υποδούλωσης των συνανθρώπων μας. Ας κάνουμε σήμερα τη διαφορά και να θυμόμαστε ότι και το μεγαλύτερο ταξίδι αρχίζει με το πρώτο βήμα για τον καθένα μας.

Η ισχύς εν τη ενώσει λοιπόν και στους αφυπνισμένους «Οραματιστές του Γενικού Καλού», όπως είναι ενωμένοι και οι «οραματιστές του γενικού κακού». Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, αυτοί είναι ενωμένοι από ιδιοτέλεια, φόβο, υποκρισία και δουλοπρέπεια. Εμείς θα είμαστε συνενωμένοι από ανιδιοτελή επιλογή για το γενικό καλό, με θάρρος και γνησιότητα.

Όποιος αγγίζεται απ' αυτό το αληθινό μήνυμα ας το κοινοποιεί, για ν' αρχίσουμε την υλοποίηση του πιο ιδανικού και αξιοπρεπούς οράματός μας. Αισθάνομαι ότι το κίνημα αυτό ανοίγει μια δυνατότητα επιλογής για όσους έχουν αφυπνιστεί και αισθάνονται μπροστάρηδες, να εμπνέουν τον λαό να ψηφίζουμε πλέον τους εαυτούς μας, για να είμαστε αυτάρκεις και υπεύθυνοι του πεπρωμένου μας. Και μόνο με την κοινοποίηση του μηνύματος βάζουμε ο καθένας ένα λίθο για το καινούργιο ευγενές οικοδόμημά μας. Κι αν δεν αισθάνεστε τώρα προετοιμασμένοι, μη σταματάτε την κοινοποίηση του μηνύματος, ώστε να βρεθεί ο αρχικός αντιπροσωπευτικός πυρήνας προετοιμασμένων και αποφασισμένων. Αργότερα μπορεί να έρθει και η δική σας σειρά, για να εμπνεύσετε τον περίγυρό σας. Εδώ ασυνείδητα ή συνειδητά προωθούμε τα σκουπιδομηνύματα των ΜΜΕ του σκότους και του χάους, μολύνοντας ο ένας τον άλλον με τραγικά αποτελέσματα, πληρώνοντας ο καθένας το τίμημα της ανοησίας του.

Με την προώθηση του πιο ελπιδοφόρου και αξιοπρεπούς μηνύματος θα νιώθουμε περήφανοι με τη βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας. Αυτό θα μας οδηγήσει και πιο γρήγορα στην απελευθέρωση απ' τους δυνάστες μας.

Ας προετοιμαστούμε λοιπόν για τις επόμενες εκλογές, να μην ψηφίσουμε κανέναν, για να ξεμάθουμε να ελπίζουμε από ανθρώπους του συστήματος και να μάθουμε να ελπίζουμε στους εαυτούς μας, ώσπου να ετοιμάσουμε την πλειοψηφία των «Οραματιστών του Γενικού Καλού» για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μην περιμένουμε να μας λύσουν τα προβλήματα αυτοί που μας τα δημιούργησαν. Αλλιώς είναι σαν να μας έχουν κλέψει ολοκληρωτικά τη νοημοσύνη.

Κανένας μας δεν είναι ανόητος. Αντίθετα είμαστε ευφυείς. Όλοι μπορούμε να αυτοκυβερνηθούμε και το ξέρουμε, αφού το κάνουμε ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί να συνεχίζουμε να συμπεριφερόμαστε ως ανόητοι, αφήνουμε να μας διασύρουν οι κυβερνήτες και παγιδεύουμε και τα παιδιά μας;

Γιατί δεν ανακαλύπτουμε το απεριγράπτο δυναμικό της καρδιάς μας, να μας κάνει κυρίαρχους του εαυτού μας, απορρίπτοντας ολωσδιόλου τους σκοταδιστές; Μέχρι οι κυβερνήτες των λαών ν' ασχοληθούν με την αυτογνωσία, οι λαοί θα υποφέρουν μαζί μ' αυτούς. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι οι ηγέτες των λαών πρέπει να σπουδάζουν με τη Γνώση του εαυτού τους, για να ελκύουν με τη συμπεριφορά τους τους λαούς να σπουδάζουν κι αυτοί για συλλογική εξέλιξη. Όταν λειτουργείς μόνο απ' το μυαλό, είσαι στο σκοτάδι της άγνοιας, συνεπώς θα οδηγήσεις τον λαό σου εκεί που είσαι κι εσύ, στο σκοτάδι. «Τυφλός οδηγεί τυφλό, και οι δύο πέφτουν μέσα στον βόθρο», τα διαχρονικά λόγια του Χριστού μας. Αυτή την άθλια κατάσταση δεν βιώνουμε τώρα; Υπάρχει κάποια ανόητη αμφισβήτηση; Πότε θα κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της Γνώσης του Εαυτού μας; Αν δεν ενωθούμε με τον θεϊκό Εαυτό μας, πώς μπορούμε να συνενωθούμε με τους συνανθρώπους μας;

Θυμόμαστε μόνο τα ονόματα αυτών που μας έδωσαν διαχρονικά σωτήρια μηνύματα, αλλά ξεχάσαμε και δεν πράττουμε αυτά που μας παράγγειλαν. Ούτε τη Γνώση του Εαυτού μας επιδιώκουμε ούτε το «μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν» — προτροπές των αγαπημένων μας διδασκάλων (Σωκράτης, Χριστός). Βλέπουμε τους τέλειους διδασκάλους σε κάθε χρυσή εποχή που έρχονταν, έδιναν τα ίδια μηνύματα με διαφορετικά λόγια. Έτσι συμβαίνει και σήμερα με τον αληθινό ζωντανό Διδάσκαλο, που προσφέρει πρακτικό τρόπο για να γνωρίσουμε τον Υπέρτατο Εαυτό μέσα μας, που εδρεύει σε κάθε καρδιά, για να βιώνουμε κι εμείς την εσωτερική μας χρυσή εποχή, ώστε να την εκδηλώνουμε και προς τα έξω.

Αισθάνομαι την ανάγκη να διαχωρίσω το κοινωνικο-πολιτικό κίνημα που δημιουργήσαμε από το έργο και τις θέσεις του Διδασκάλου μου, για τυχόν παρερμηνείες.

Ο Διδάσκαλός μου δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή «παγκόσμια απεχθή υποκριτική πολιτική». Ο μοναδικός σκοπός του Διδασκάλου μου είναι να εμπνέει τους ανθρώπους προσφέροντας έναν πρακτικό τρόπο που τον ονομάζει Γνώση, για να επιστρέψουμε μέσα μας, ώστε να ανακαλύψουμε τον αληθινό Εαυτό μας, που εμπεριέχει την Ειρήνη, την Αγάπη, την Ελευθερία, τη Διαύγεια, τον Σεβασμό και την Αξιοπρέπεια. Αλίμονο, δεν είναι η δουλειά του να πηγαίνει να καθαρίζει τα σκουπίδια των πολιτικών της κάθε χώρας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τα καθαρίσουμε, που τους εμπιστευόμαστε και μας παραπλανούν. Η Γνώση του Εαυτού μας, για όποιον επενδύει, μας μεταμορφώνει και μας καθιστά υπεύθυνους πολίτες.

Και σαν αφυπνισμένος και υπεύθυνος τώρα, δεν μπορώ να μένω αμέτοχος απ' την πολιτική, που είναι ο ρυθμιστής της τεχνητής φτώχειας και της εξαθλίωσης κάθε λαού. Είναι καθαρά προσωπική μου επιλογή και απόφασισα να μπω στον στίβο της πολιτικής, για να εμπνεύσω κι' άλλους να φθάσουμε στην πηγή της εξουσίας, απ' όπου διοχετεύουν συνεχώς σκόπιμα προβλήματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, σαν συνειδητοί υπηρέτες προς τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην περνούν τα ασυνείδητα άθλια έργα τους και στα παιδιά μας.

Γι' αυτό να μη συσχετίσετε τον Διδάσκαλό μου με το κίνημα. Και να μου το έλεγε να το κάνω, δεν θα το έκανα, αν δεν το συνειδητοποιούσα μόνος μου. Απλά, η Γνώση του με αφυπνίζει, με κάνει συνειδητό και ικανό να αποφασίζω για το καθετί με προσωπική μου ευθύνη.

Ο Διδάσκαλός μου δεν με ρομποτοποιεί. Αντιθέτως η θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μου με απελευθερώνει και μου παρέχει την καθοδηγήτρια διαύγεια, για υγιείς επι-

*λογές και συλλογικές προσπάθειες. Συνειδητοποίησα ότι εμπνέει και συστήνει στον κάθε άνθρωπο να ενωθεί μέσα του με τον Δημιουργό του και κατ' επέκταση να συνενωθούμε μεταξύ μας. Εμπνεόμενος, λοιπόν, προσπαθώ κι εγώ να συμμετέχω, βάζοντας ένα λιθαράκι στο θαυμαστό έργο του για την παγκόσμια συνένωσή μας.*

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για να γνωρίσουμε τον Αληθινό μας Εαυτό είναι οι αντιλήψεις του μυαλού μας και πρέπει να τις παραμερίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να συλλάβουμε το ασύλληπτο με το περιορισμένο μας μυαλό. Ο θεϊκός μας Εαυτός είναι εσωτερική εμπειρία της καρδιάς απ' τη Γνώση. Τα πάντα λοιπόν είναι στην επιλογή μας, κι από εμάς εξαρτάται να κάνουμε τη διαφορά ατομικά και παγκόσμια.

Αισθάνομαι ότι είναι καιρός να πάψουμε να κινούμαστε μόνο από το μυαλό, αλλά να το συντονίζουμε με την καρδιά μας. Από μυαλοκίνητοι να γίνουμε καρδιοκίνητοι. Εάν επενδύσουμε σ' αυτό το τόσο απλό και ανιδιοτελές μήνυμα, η μεταμόρφωση και η κατανόηση του καθένα μας θα είναι ένα ισχυρό αμυντικό όπλο για την εξάλειψη και πρόληψη της δυστυχίας και της αρρωστημένης εγκληματικότητας. Είναι ανάγκη να δημιουργήσει ο καθένας μας τις συνθήκες γύρω του της ειρήνης, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας. Αυτή είναι η θεϊκή μας φύση!

Η κυβέρνηση των Οραματιστών του Γενικού Καλού, ως πρότυπο με τη συνοχή της, θα εμπνέει συνέχεια τον λαό για ευγενή συνεργασία, ώστε κυβέρνηση και λαός να είναι ΕΝΑ, όπως τα μέλη του σώματός μας είναι ενσωματωμένα. Όχι δύο ξέχωρα στρατόπεδα όπως είναι μέχρι τώρα. Στο ένα στρατόπεδο οι κυβερνήσεις των λύκων εναντίον του άλλου στρατοπέδου των λαών-προβάτων. Αυτή την απάνθρωπη και απεχθέστατη εκμετάλλευση πρέπει να την εξαφανίσουμε πλήρως με την αγάπη και τον αλληλοσεβασμό, που έχουμε όλοι μέσα μας έμφυτα απ' τον Δημιουργό μας.

Μπορούμε επιτέλους να έχουμε ένα ευγενές πρότυπο πολιτεύματος, που θα το ήθελε ο Δημιουργός όλων των πλασμάτων, όλοι

οι φωτοφόροι διδάσκαλοι που ήρθαν και θα έρχονται και όλα τα πλάσματα που βρίσκονται πάνω στον ευλογημένο πλανήτη μας.

Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά και να διασφαλίζει συνθήκες τέτοιες, για όποιον φυσικά το επιθυμεί να φθάνει στην εσωτερική του αυτοπραγμάτωση. Γιατί χωρίς αυτήν ο άνθρωπος παραμένει διχασμένος και ανεκπλήρωτος, χαμένος και υποχείριο του κάθε πονηρού και αγκάθι στον περίγυρό του.

Να θυμόμαστε ότι αυτά που προτείνονται εδώ, για να γίνουν πράξη, χρειάζεται προσωπική συμμετοχή. Γιατί αν ο καθένας επαναπαυτεί ότι θα τα κάνει κάποιος άλλος, θα μείνουν μια θεωρία στο χαρτί. Προσέχετε μόνο τον καθημερινό βομβαρδισμό των οικονομικών προβλημάτων και τις λογοδιάρροιες, θα προσπαθούν συνεχώς να σας αποσπούν την προσοχή για την μη υλοποίηση του σκοπού μας. Μείνετε συγκεντρωμένοι στο ΕΥΓΕΝΕΣ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ.

Μην ξεχνάτε τα «δύο βασικά κριτήρια» για να γνωρίζετε τους κυβερνήτες όλων των χωρών και το συνάφι τους, που είναι υπάλληλοι του παγκόσμιου σάπιου κατεστημένου.

**1.** Όσοι δεν απορρίπτουν την ετικέτα του κόμματός τους κι έχουν τον λαό τους διχασμένο.

**2.** Κι όσοι δεν κόβουν χρήμα για τον λαό τους, να τον απαλλάξουν απ' την τεχνητή φτώχεια και τ' αναρίθμητα προβλήματα που του δημιουργούν, για να μην ξυπνήσει ποτέ.

Με τις εμπειρίες που αποκόμισα απ' αυτόν τον κόσμο συμπερανα ότι υπάρχουν τρία βασικά πολιτεύματα: Τα δύο που λειτουργούν από βάθους αιώνων μέχρι τώρα, με διαφορετικές μάσκες από τους μυαλοκίνητους: αυτοί που κυβερνούν με την παραπλάνηση και την υποκρισία και αυτοί που κυβερνούν με τη βία, οι καλοί «βοσκοί» των προβάτων, αφού μοναδικός τους σκοπός είναι πώς θ' ανέβουν στην εξουσία. Και το τρίτο, των «Οραματιστών του Γενικού Καλού», που γεννήθηκε τώρα, προσκαλώντας όσους αισθάνονται ότι λειτουργούμε απ' την καρδιά, για να υπηρετήσουμε την ανθρωπότητα και να την εμπνεύσουμε ότι είμαστε λιοντάρια και όχι πρόβατα για τους λύκους.

Αισθάνομαι ήρθε ο ευλογημένος καιρός να το πραγματοποιήσουμε. Από εμάς εξαρτάται απολύτως. Για να το επιτύχουμε όμως, χρειάζεται να εξαφανίσουμε σταδιακά την αρρωστημένη νοοτροπία του εγώ και ν' αρχίσουμε να σκεπτόμαστε το Γενικό Καλό. Είναι τόσο προφανές ότι είμαστε όλοι συγκάτοικοι στον ευλογημένο μας πλανήτη!

Οι ψηφοφόροι αυτού του κινήματος δεν πρέπει να αισθάνονται υποτακτικοί, όπως είχαν συνηθίσει με τα προηγούμενα κόμματα στη νοοτροπία της υποδούλωσης, για να επιβιώνουν. Ας μη γινόμαστε σαν τ' άλογα, που τα βάζουν στην άμαξα και πάνε βόλτα τ' αφεντικά τους. Οι νεαροί ψηφοφόροι πρέπει να αισθάνονται πρωτοπόροι, ψηφίζοντας ο καθένας τον εαυτό του, ως συμμετοχοί για τη νέα εποχή, με ειρηνικούς, αξιοπρεπείς και ελεύθερους ανθρώπους. Και για τους μεγάλους, που είχαν αποδεχθεί τους δουλοπρεπείς συμβιβασμούς και είχαν θάψει την ψυχή τους, προσφέρεται η δυνατότητα να ψηφίσουν πρώτη φορά τον εαυτό τους, για να νιώσουν ξανά ελεύθεροι και πρωτοπόροι ως «Οραματιστές του Γενικού Καλού». Ο καθένας μπορεί να γίνει πρωτοπόρος στον περίγυρό του. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας και όχι πλέον τους «ηγέτες».

*Αισθάνομαι να εκφράσω και το μεγάλο παράπονο της καρδιάς μου, που εκπροσωπεί δισεκατομμύρια καρδιές. Προκαλεί ντροπή και θλίψη το γεγονός ότι οι καταξιωμένοι άνθρωποι του πνεύματος, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, φιλόσοφοι, ποιητές, επιστήμονες, μεγαλοκαλλιτέχνες, μεγαλοαθλητές, μεγαλοδημοσιογράφοι, ηγέτες χωρών και θρησκειών και γενικά όλη η ελίτ —ελπίζω να υπάρχει κάποια εξαίρεση— ενσωματώθηκαν με αδιόρατη ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ. Παρουσιάζονται ως πολιτισμένοι καθοδηγητές των λαών, συμβιβάστηκαν με τον θεό τους χρέμα και υποδουλώθηκαν, υπηρετώντας το παγκόσμιο τυραννικό σύστημα. Αδιαφόρησαν πλήρως για την εγκληματική παραπλάνηση των λαών —ότι μας συντηρεί η μαφία*

με το χρήμα που κόβει και όχι η Μητέρα μας Φύση— και μας έχουν οδηγήσει σε απερίγραπτες συμφορές, που δεν χωράνε να τις γράψουμε όσο χαρτί κι αν κόβουμε.

Η παγκόσμια μαφία, εκτός αυτών που προετοιμάζει από μικρά παιδιά ως δικά της στελέχη για να τους έχει πάντα στις θέσεις κλειδιά, δελεάζει τους ευφυείς της κάθε χώρας με το χρήμα και τη δόξα και τους χρησιμοποιεί, καταστρώνοντας το εξαθλιωμένο πεπρωμένο της ανθρωπότητας. Γι' αυτό γιγαντώνεται συνέχεια η καταστροφική μηχανή της.

Αυτοτιμωρημένοι, παγιδευμένοι στο μυαλό τους, ως «πρότυπα» επηρεάζουν τους λαούς και τους παγιδεύουν στη διαιώνιση του εσωτερικού σκότους και του χάους, κι ας ζουν μες στη χλιδή. Αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια, που δεν επιδέχεται απολύτως καμία αμφισβήτηση, πρέπει να την κοινοποιούμε συνέχεια μέσα στην καθημερινή επικοινωνία μας, ιδίως αυτοί που έχουν μετα-ενοήσει, για να προλάβουμε τους νέους μας να μη συμβιβαστούν κι αυτοί στο δέλεαρ του χρήματος και της δόξας της αυταπάτης και παγιδευτούν. Ελπίζω πάντα στις εξαιρέσεις και σταδιακά στον πολλαπλασιασμό, για να γίνουμε όπως ήμασταν αγνά παιδιά, που λειτουργούσαμε απ' την καρδιά. Κάποιοι καλλιτέχνες, αν αληθινά θέλετε να βοηθήσετε τον λαό που σας στηρίζει, που παρουσιάζεστε αφυπνισμένοι και συμπλέετε στην αγανάκτηση του κόσμου, όταν ευαισθητοποιηθείτε και συνενωθείτε ως ακομμάτιστοι, έχετε τη δυνατότητα να ελκύσετε τον κόσμο να παραιτηθεί απ' τα κόμματα που τον διχάζουν και να συνενωθούμε για μια συλλογική προσπάθεια συνεργασίας και απελευθέρωσης. Δεν είναι ο καιρός πάντα ίδιος, άλλαξε τώρα ο καιρός.

Ας μη συνεχίζουμε με καινούργια τραγουδάκια και καινούργια σχήματα, επαναλαμβάνοντας τα ίδια (παιδικά) λάθη. Ας κάνετε και ένα ΕΥΓΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, για να βοηθήσουμε τον λαό σε έμπνευση και αφύπνιση, που



*υποφέρει και τον έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Φανταστείτε, με τους θαυμαστές που έχει ο καθένας σας, σε τι απίστευτη πλειοψηφία θα μπορούμε να φθάσουμε ως υγιές κίνημα των Οραματιστών του Γενικού Καλού! Έχετε τη συμπάθεια και την εκτίμηση σχεδόν όλου του λαού, ιδιαίτερος νέων με πολύ δυναμικό. Απ' αυτό και μόνο διαφαίνεται η άνετη διακυβέρνηση της χώρας, ώστε να αποχωρήσουν οι σημερινοί «εκπρόσωποι» του λαού μας χωρίς επαναστάσεις με αιματοχυσίες, αλλά με πλειοψηφική ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.*

Να θυμόμαστε πάντα ένα εσωτερικό νόμο: Σε όποια κατάσταση βρισκόμαστε μέσα μας, την αντίστοιχη εκδηλώνουμε και έξω μας. Γι' αυτό έχουμε αφάνταστο παγκόσμιο χάος, γιατί οι άνθρωποι μέσα τους είναι σε χαώδη κατάσταση. Ενώ όταν βρούμε την εσωτερική μας ομορφιά με τη βοήθεια της Γνώσης του Εαυτού μας, θα μπορούμε να την εκδηλώνουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και προς τα έξω. Χωρίς το θεμέλιο και το πηδάλιο της Γνώσης δεν μπορεί να υπάρξει ανιδιοτέλεια, αγάπη, και σεβασμός, που είναι ο μοναδικός κώδικας επικοινωνίας. Γι' αυτό το πλοίο-κόσμος χτυπιέται συνέχεια στα βράχια.

### ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

- Πώς είναι δυνατόν, οι μυαλοκίνητοι ηγέτες, εφόσον δεν μαθητεύουν με τη Γνώση του Εαυτού τους και αγνοούν το βασίλειο της καρδιάς, να εμπνέουν τον λαό προς ανακάλυψη του βασιλείου της καρδιάς, που εδρεύει ο αστείρευτος πλούτος της Ειρήνης, της Σοφίας και της Ελευθερίας μας;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ιδιοτελείς ηγέτες να εμπνέουν τον λαό για ανιδιοτέλεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ανισόρροποι ηγέτες να εμπνέουν τον λαό για ισορροπία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες του ατομικισμού να εμπνέουν τον λαό στην ιδέα του Γενικού Καλού;

- Πώς είναι δυνατόν, οι ασυνείδητοι ηγέτες και το συνάφι τους να καθοδηγούν τους συνειδητούς πολίτες, που δεν έχουμε καμία σχέση με το σύνδρομο του προβατισμού;
- Πώς είναι δυνατόν, οι αναξιοπρεπείς να εμπνέουν τον λαό για αξιοπρέπεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ασεβείς να εμπνέουν τον σεβασμό στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι αριβίστες να εμπνέουν την απλότητα στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, άνθρωποι που δυστυχούν μέσα τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική ευτυχία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι παγιδευμένοι να αποπαγιδεύσουν τον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ανελεύθεροι να οδηγήσουν τον λαό στην ελευθερία;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ψεύτες να οδηγήσουν τον λαό στην αλήθεια;
- Πώς είναι δυνατόν, οι υποκριτές να εμπνεύσουν τη γνησιότητα στον λαό;
- Πώς είναι δυνατόν, οι σκοταδιστές να οδηγήσουν τον λαό στο φως;
- Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες που έχουν άγνοια του Εαυτού τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική εξέλιξη με τη Γνώση του Εαυτού μας;

Αν δεν είναι επαρκή αυτά τα κριτήρια για τους ηγέτες και το συνάφι τους, που είναι οι πρόωροι νεκροθάφτες μας, τότε κάτι πολύ σοβαρό θα συμβαίνει. Ή θα είμαστε τόσο μολυσμένοι κι εμείς, που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ποιότητα των ηγετών μας, ή θα είμαστε σε πλήρη αποχαύνωση, ή θα έχουμε την παγκόσμια καρκινοπαθή αρρώστια της ασυνειδησίας. Ευτυχώς όμως, χωρίς καμία εξαίρεση, για όσους επιθυμούμε θεραπεία, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, να γίνουμε ευσυνείδητοι. **(Στην ιστοσελίδα [www.theartoflife.gr](http://www.theartoflife.gr) και στο τηλ. 2107488650 παρέχονται πληροφορίες για όσους επιθυμούν τη Γνώση. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και την εφαρμογή TimelessToday για smartphone)**

Εν κατακλείδι:

Να μην περιμένετε άσπρη μέρα από τους σκοταδιστές, αλλά αντίθετα πιο μαύρες, αν δεν συνειδητοποιήσετε τα παρακάτω βασικά:

**α.** Ότι πρέπει να απορρίψουμε πρώτα όλες τις ετικέτες που μας έχουν επικολλήσει, για να μας έχουν πάντα διχασμένους.

**β.** Ότι είναι αναγκαία η συνένωσή μας, για να αναλάβουμε εμείς ο λαός την αυτοκυβέρνησή μας.

**γ.** Αν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε 100-150 γνήσιοι οραματιστές για τη διακυβέρνηση της χώρας —από την οποία οι πρόγονοί μας τόσο σημαντικά συνέβαλαν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας— τότε συγγνώμη, είμαστε μόνο υποκριτές για ευχολόγια και άξιοι της υποδούλωσής μας.

**δ.** Οι εκπρόσωποι του λαού δεν πρέπει να έχουν απολύτως καμία σχέση με το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα, για να υπάρχει ελπίδα εξυγίανσης.

**ε.** Πρέπει να εκδίδουμε εμείς χρήμα δικό μας, για να είμαστε αυτάρκειες. Γιατί αυτοί, ενωμένοι και οργανωμένοι, κόβοντας χρήμα δικό τους, είναι αυτάρκειες. Όμως με μία διαφορά: οι πράξεις τους στρέφονται εναντίον των λαών.

**στ.** Είναι αναγκαίο να κοινοποιούμε ο ένας στον άλλον, για να τα συνειδητοποιήσουμε, τα αναμφισβήτητα θεμελιώδη δικαιώματά μας που υποχρεούνται όλες οι κυβερνήσεις να μας παρέχουν: Στέγη, τροφή, νερό, φως, θέρμανση, τηλεπικοινωνία και μέσα μεταφοράς δωρεάν.

Είναι ο καιρός να επωφεληθούμε κι απ' το διαδίκτυο. Να κοινοποιηθεί το μήνυμα σε όλους. Ας μη μείνει η γνωριμία μας εικονική-νεκρή, να τη μετατρέψουμε σε ζωντανή και υπεύθυνη για τον πιο ευγενή σκοπό, να συνεργαστούμε για το Γενικό Καλό.

Κι όσοι μπορείτε, αντί δώρου σε γλυκά, ποτά και μπιζού, κάντε δώρο το βιβλιο-μήνυμα αυτό στους φίλους σας, που είναι διαχρονικό κι αφυπνιστικό κι ελπίζω θα είναι εποικοδομητικό για το υπόλοιπο της ζωής τους και θα σας ευχαριστήσουν από καρδιάς! Να αφυπνιστούμε για να συνεργαστούμε, να μετατρέψουμε τη σκοτεινή εποχή σε φωτεινή και για τα παιδιά μας!

Όποιος αισθάνεται προετοιμασμένος και αποφασισμένος να υπηρετήσει το Γενικό Καλό, συμφωνεί με τις αρχές και τους στόχους του κινήματος, ας μου τηλεφωνήσει για να συναντηθούμε να τα πούμε από κοντά.

Είμαστε στον πάτο, η αδράνειά σου μετατρέπεται σε ανοχή και η ανοχή σου συνενοχή στην εξαθλίωση της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα γνωρίζει μόνο για την παγκοσμιοποίηση του σκότους.

Σας ενημερώνω ότι εκδηλώνεται σ' όλο το πρόσωπο της Γης και η παγκοσμιοποίηση της Γνώσης —του Φωτός— για να έχουμε επίτελους την επιλογή.

Επιλέξαμε το όνομα «ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ», έναν τίτλο περιεκτικό, που συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους και όλες τις μορφές ζωής του ευλογημένου πλανήτη μας. Και συνενωτικό, για να συγχωνευθούν μελλοντικά κάτω απ' αυτόν διαφορετικές ομάδες με άλλες σημερινές ονομασίες που εκπροσωπούν τον ίδιο σκοπό: την προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο.

Γεννηθήκαμε άνθρωποι. Ας ζήσουμε σαν άνθρωποι με αυτογνωσία και αγάπη, μακριά από αλαζονείες, εγωισμούς, ψεύδη, κακίες και υποκρισίες αυτά τα λίγα χρόνια μας πάνω στον πλανήτη μας. Ας διαγράψουμε το «εγώ» και ας βάλουμε στη θέση του το «εμείς», οραματιζόμενοι πλέον το Γενικό Καλό της ανθρωπότητας, δίνοντας μια ευκαιρία στην αγάπη και στην ειρήνη, για να κερδίσουμε την ευημερία και τη χαμένη μας αξιοπρέπεια και να κληροδοτήσουμε την ελευθερία και την αδελφoσύνη στις ευλογημένες επόμενες γενιές μας.

## **ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ**

Ας δούμε τώρα τα θαυμάσια αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν απ' την υποχρέωση και τη συμπαράσταση της πολιτείας προς τους οικονομικά αδύναμους.

Πρώτα απ' όλα, εξάλειψη του άγχους για την αυριανή ημέρα, που δεν θα τους κυνηγάει κανένα χρέος, γιατί θα έχουν τα βασικά

τους εξασφαλισμένα, ενοίκιο, τροφή, νερό, φως, θέρμανση, τηλέφωνο, μέσα μεταφοράς και ένα μισθό από κοινωνοφελή εργασία, για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια. Επαναφορά της ελπίδας μέσα τους ότι υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι του λαού επιτέλους που επιθυμούν να μειώνουν τα προβλήματα και όχι να τα δημιουργούν και να τα αυξάνουν, όπως έκαναν οι προηγούμενοι ασυνείδητοι πολιτικοί.

Δεν θα έχουν άγχος ως προς τις σπουδές τους ούτε θα σκέφτονται να μεταναστεύσουν, αλλά θα έχουν την επιλογή τους. Οι μισθοί όλων των υπαλλήλων-συνεργατών θα είναι βιώσιμοι, για αξιοπρέπεια.

Δεν θα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε πορνεία, τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά, απάτες και εγκλήματα για εξεύρεση των φυσικών τους αναγκών, με αποτέλεσμα όλο και να μειώνονται οι αυτοκτονίες, οι χωρισμοί, οι φυλακές, τα νοσοκομεία, τα τρελοκομεία και οι πόλεμοι.

Τα ΜΜΕ της καινούργιας πολιτείας θα προβάλλουν προγράμματα για τη Γνώση του Εαυτού μας, και εκπαίδευση για την Ειρήνη, για να προάγουν την εξύψωση του πνεύματος και την πραγμάτωση της ειρήνης, της αγάπης, του σεβασμού, της ελευθερίας, της ευημερίας και της αξιοπρέπειας.

Αντί για πληρωμή ανέργων, θα έχουμε κοινωνοφελή εργασία παντού, ιδιαίτερα για την όσο περισσότερο δυνατόν ασφάλεια των πολιτών, η κάθε γειτονιά θα έχει το αστυνομικό της τμήμα σε χωριά, νησιά, εξοχικά, προάστια, πόλεις με συνεχείς περιπολίες σε 24ωρη βάση για πρόληψη κλοπών, οικιών, καταστημάτων, αυτοκινήτων, μηχανών κλπ. που οδηγούν στο έγκλημα.

Και εξαφάνιση ολοκληρωτικά όλων των αρμεχτικών κρατικών κυκλωμάτων, που παρουσιάζονται τάχα για την προστασία του «κράτους» ως εφορίες, γιατί δεν θα έχει ανάγκη η πολιτεία να αρμέγει τον λαό, εφόσον θα τυπώνουμε δικό μας χρήμα.

Αυτά είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και πρέπει να διασφαλίζονται από την πολιτεία.

Η κυβέρνηση των «Οραματιστών του Γενικού Καλού», τελικά θα είναι ΕΝΑ με τον λαό ως υπηρέτες, και όχι κυβερνήτες για διχασμούς και οργανωμένο χάος.

Το «ουδέν κακό αμιγές καλού» ας το εφαρμόσουμε σήμερα, μετά απ' αυτήν την άθλια ηθική και οικονομική κρίση. Είναι καιρός, για αφύπνιση και προσπάθεια, για μια καινούργια φωτεινή ιστορία. Μόνο όταν φέρνεις το φως, φεύγει το σκοτάδι.

Η Γνώση του Εαυτού μας είναι σαν το φτυάρι, για να σκάβουμε την εσωτερική γη της καρδιάς μας. Μέσα μου, βρίσκω ατέλειωτο νερό αληθινής χαράς. Γιατί να ξανατρέχω στο τσίρκο της αυταπάτης, να προσπαθώ να βρω χαρά στα λασπόνερα και στα δηλητήρια;

Η Γνώση είναι σαν το πηγάδι που έχει μέσα του νερό και προσφέρει τη ζωή και τη συντήρηση σε κάθε ταξιδιώτη. Όλοι παρουσιάζονται ως πηγάδια, αλλά δεν έχουν μέσα τους νερό. Κι όποιος πέσει μέσα, ή μένει παγιδευμένος εκεί για πάντα, ή χάνει την ζωή του πρόωρα.

Η Γνώση αναμορφώνει την ανθρωπότητα και γυρίζει τον τροχό απ' την υποβάθμιση και τον απολιτισμό σε εσώτατη εξέλιξη και πολιτισμό.

Η Γνώση είναι ο κορυφαίος θεραπευτής. Κι όταν θελήσουμε, μας αφαιρεί ανώδυνα όλες τις μολυσματικές ιδιότητες του μυαλού: άγνοια, ιδιοτέλεια, ζήλια, υποκρισία, απληστία, ασυνειδησία, που είναι τόσο καταστροφικές για μας και τον περίγυρό μας και η αιτία για την καθημερινή μας καθήλωση και αποσύνθεση.

Η Γνώση είναι το σωσίβιο για κάθε ναυαγό. Είναι το σωσίβιο για όλο τον κόσμο.

Η άγνοια του εαυτού μας είναι ο φορέας του μίσους, της ασέβειας και του σκότους.

Η Γνώση του Εαυτού μας είναι ο φορέας της αγάπης, του σεβασμού και της φώτισης.

ΤΟ ΘΕΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

\*  
\* \*

*Ας ενωθούμε οι οραματιστές της ομορφιάς  
για μια υγιή καινούργια κοινωνία  
να εκδηλώσουμε την αγάπη και την ειρήνη  
για μια έντιμη και αδελφική επικοινωνία.*

*Χρειαζόμαστε επιστροφή  
στο εσωτερικό μας σπίτι το αληθινό  
να συναντήσουμε ξανά  
τον Πολυαγαπημένο μας Δημιουργό!*

Τα βιβλία για την Γνώση του Εαυτού μας «Το Υπέρτατο μήνυμα» και πως «Θ' απαλλαγούμε απ' την οικονομική μαφία», πωλούνται σε προσιτή τιμή 6 ευρώ και 4 ευρώ στο κατάστημα «τουριστικών ειδών», Πειραιώς 6 Ομόνοια.

Κοινοποιείτε το αληθινό μήνυμα, να βρούμε τους γνήσιους ανθρώπους για να συνεργαστούμε για μία καινούργια φωτεινή ιστορία..

Εύχομαι η Πρακτική Αγάπη της καρδιάς μας, να μετατρέψει σε ειρηνικό και ευτυχισμένο, τον δύσβατο δρόμο των αδικημένων ανθρώπων, παντού στην οικουμένη. Με Φώτιση για διανοητική και σωματική Υγεία όλοι μας!

*Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση  
Νότης Κοντομίχαλος  
www.ogek.gr, e-mail: notis2020@gmail.com*

\*\*\*

Ο συγγραφέας  
δεν έχει κανένα όφελος  
από την πώληση αυτού του βιβλίου

\*\*\*



Τώρα είναι η εποχή μας για να σπάσουμε τις αλυσίδες. Να βγούμε απ' τη φυλακή του μυαλού μας που μας έμαθαν να ζούμε, με τα δηλητηριώδη φίδια του ατομισμού, της υποκρισίας, της αλαζονείας, της δουλοπρέπειας και του ανταγωνισμού. Όσο θα παραμένουμε διχασμένοι, είναι σαν να είμαστε όλοι πεθαμένοι. Χρειάζεται να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της συνένωσής μας για να κόβουμε εμείς χρήμα, ώστε να απελευθερωθούμε από τη δυναστεία της μαφίας. Η υπέρτατη αποστολή μας στον ευλογημένο πλανήτη Γη είναι η εσωτερική μας ειρήνη, η ελευθερία, η πληρότητα, η αγάπη και η διαύγεια, που επιτυγχάνονται με τη Γνώση του Εαυτού μας.

**ΤΟ ΘΕΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ**

ISBN: 978-960-93-4653-5

