

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ



ΑΘΗΝΑ 2019

**ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ**

**Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ**

Copyright - Επιμέλεια: Νότης Κοντομίχαλος, τηλ. 6932565107

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση
κειμένων χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.
ISBN : 978-618-82835-2-7

Περιεχόμενα

Μερικά λόγια για τον συγγραφέα.....	7
Αφιέρωση.....	11
Πρόλογος	13
1 Η Μητέρα μας Ζωή. Η αδιόρατη θεϊκή ενέργεια	15
2 Η Μητέρα μας Φύση	21
3 Οι διαφορές μας και οι ομοιότητές μας	25
4 Τα κριτήρια της ντροπής.....	38
5 Τα δύο κριτήρια των ψευτοηγετών του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος.....	41
6 Ωφέλειες της κοπής χρήματος από την κυβέρνηση των Οραματιστών του Γενικού Καλού.....	48
7 Η Γνώση του Εαυτού μας	52
Επίλογος	59
Πώς μπορείτε να λάβετε τη Γνώση	64

Μερικά λόγια για τον συγγραφέα

Γεννήθηκα το 1947 σε πάμπτωχη οικογένεια με τέσσερα παιδιά, που μείναμε ορφανά από πατέρα στον φτιαχτό από τους ασυνείδητους πολιτικούς εμφύλιο, όταν ήμουν 2 ετών παιδάκι. Μεγάλωσα σε μια συνοικία κατώτατου βιοτικού επιπέδου, στη λαχαναγορά Αθηνών, και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια μέσα στα καφενεία της περιοχής, όπου έμαθα το σιγάρο και τον τζόγο, και στα ταβερνεία και μπαράκια, όπου έμαθα το αλκοόλ και τη λαγνεία.

Ο τζόγος και το αλκοόλ με είχαν συνεπάρει τόσο πολύ, που είχαν γίνει η δεύτερη φύση μου, ενσωματωμένα εντελώς ως καθημερινές συνήθειες τόσων χρόνων. Ούτε με το γάμο μου ούτε και με τα παιδιά μου δεν μπόρεσα να ξεκόψω από την άθλια αυτή ζωή.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι που απολύθηκα από το στρατό, μπορούσα να καταμετρήσω πως είχα περάσει από είκοσι δύο τουλάχιστον επαγγέλματα: βοηθός κουρέα, παγοπώλης με γαϊδουράκι και άμαξα, παντοπώλης, σερβιτόρος, εμποροϋπάλληλος, φωτογράφος, υπάλληλος σε σφαιριστήριο, κηροπλάστης, χρωματοπώλης, ναυτικός, μετανάστης στην Αυστραλία δυόμισι χρόνια, εργάτης σε εργοστάσιο κατασκευής σίτων, εργάτης σε αυτοκινητοβιομηχανία, ζαχαροπλάστης, κατασκευαστής σάκων γυμναστηρίων, σιδερωτής υποκαμίσων, μπογιατζής, σιδεράς, οικοδόμος, διανομέας σε φορτηγό, σε υδροφόρα δημοσίων έργων, οδηγός.

Όσπου αποφάσισα μετά το στρατό να γίνω ταξιτζής, για να μην έχω αφεντικά στο κεφάλι μου. Η ιδιοσυγκρασία μου

ήταν και είναι αυτή ενός πουλιού που πετά έξω από τα κλουβιά αυτού του κόσμου.

Συναναστράφηκα με όλες τις τάξεις, ιδιαίτερα σ' αυτή την τελευταία μου δουλειά ως οδηγός ταξί, για διάστημα 38 χρόνων.

Το 1975, συνάντησα δύο μαθητές του σημερινού ζωντανού Διδασκάλου μου και μου έδωσαν μια καρτούλα με τη διεύθυνση όπου μπορούσα να πάω ν' ακούσω τις εμπειρίες που έλεγε ο κάθε μαθητής, με το δικό του τρόπο, για κάποιο Δώρο που τους είχε δώσει ο Διδάσκαλός τους, που το ονόμαζε Γνώση.

Πήγαινα κάθε μέρα και τους άκουγα. Με ενέπνεαν με την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλειά τους. Έτσι ήρθε ο καιρός και για μένα. Σε έξι μήνες έλαβα το Δώρο της Γνώσης από τον Διδάσκαλό μου, μέσω του εκπαιδευτή που ήρθε από την Ινδία.

Τους πρώτους 7-8 μήνες ακολούθησα τις συστάσεις του εκπαιδευτή μου, οι οποίες ήταν τρεις: πρώτον, μία ώρα αυτοσυγκέντρωση, δεύτερον, να συνεχίζω να παρευρίσκομαι στην παρέα των μαθητών που έχουμε πάρει το ίδιο Δώρο, «για να εμπνέει ο ένας τον άλλον», και τρίτον, υπηρεσία, δηλαδή πρακτική συμμετοχή για τη διάδοση της Γνώσης.

Άρχισε μια ανεπαίσθητη εσωτερική στροφή, για να γνωρίσω και να εξοικειωθώ μ' έναν άλλο χώρο και πομποδέκτη, που τον ονομάζουμε συνείδηση (ή καρδιά ή ψυχή ή το βαθύτερο είναι μας). Αισθανόμουν τόσο ανθρώπινος, τόσο χαρούμενος και τόσο γαλήνιος, που ήθελα να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά σ' αυτό που έκανα, το οποίο ομόρφαινε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο τη ζωή μου.

Ήμουν παντρεμένος, είχα δύο ευλογημένα παιδάκια, περιμέναμε και τρίτο, οι οικονομικοί παράγοντες πολύ δύσκολοι και η σύζυγος μου καθ' ολοκληρία αντίθετη μ' αυτό που

άρχιζε να μεταμορφώνει την καθημερινή μου ζωή προς το καλύτερο και ομορφότερο...

Δυστυχώς, μετά από 8 μήνες ομορφιάς, χαράς και ανθρωπιάς που επένδυνα στις συστάσεις του εκπαιδευτή μου, ήρθε η ύπουλη ανεπαίσθητη απόκλιση και διέκοψα την πρακτική εξάσκηση. Φυσικό επακόλουθο, ξαναγύρισα στις άθλιες καθημερινές εμπειρίες του παρελθόντος, όπου είχε επικολληθεί το έμπλαστρο των συνηθειών μου, μέχρι τα βαθύτερα κύτταρα του είναι μου.

Η αποχή μου από την πρακτική εξάσκηση του Δώρου της Γνώσης του Διδασκάλου μου κράτησε περίπου μια τετραετία. Με απομάκρυνε τόσο πολύ από το εσωτερικό μου σπίτι, με συνέθλιψε και με αποσύνθεσε με τις ρουτινιασμένες, μουχλιασμένες, ευτελείς εμπειρίες αυτού του κόσμου. Ταυτόχρονα όμως μου δυνάμωσε το αίσθημα της ντροπής και το αίσθημα της επιστροφής στο χώρο του Διδασκάλου μου, που μου είχε δείξει το πανέμορφο ησυχαστήριο που υπάρχει μέσα μας και στο οποίο είχα νιώσει την εσωτερική χαρά, την ελευθερία και τη γαλήνη. Έτσι γνώριζα πού υπήρχε η αληθινή πυξίδα, που κάνει όμορφο και ξεκάθαρο το ταξίδι της καθημερινής ζωής μου.

Ήταν τόσο δυνατή η μετάνοιά μου, τόσο ελκρινής η επίκληση της βοήθειας προς τη Γνώση μέσα μου, για αναζήτηση απελευθέρωσης, που άρχισα αμέσως πρακτική στη Γνώση, επαφή με το περιβάλλον των μαθητών της Γνώσης και διάδοσή της. Έτσι ξανάρχισα την εξάσκηση στο τρίπτυχο που είχα υποσχεθεί όταν είχα λάβει το Δώρο της Γνώσης.

Αυτή η αληθινή μετάνοια, η αληθινή αναζήτηση, με απελευθέρωσε από τις υλικές εμπειρίες μυαλού και σώματος. Η αληθινή τρίπτυχη εφαρμογή προς τη Γνώση με κατέστησε τόσο δυνατό στην αυτοπειθαρχία, με μαθήτευσε πώς να απορρίπτω ανώδυνα και σταδιακά όλα τα υποκατάστατα

αυτού του κόσμου, που νόμιζα ότι ήταν ελεύθερες επιλογές μου. Η σωτήρια και απελευθερώτρια εσωτερική Γνώση με αφύπνισε να δω ότι όλες μου οι «ελεύθερες επιλογές» προς τον έξω κόσμο ήταν βαρύτατα κλειδαμπαρωμένες αλυσίδες, που δεν ξεκλείδωναν ποτέ και με κανένα κλειδί, εκτός από το μαγικό κλειδί της Γνώσης του πολυαγαπημένου μου Διδάσκαλου.

Φαντάζεστε πόση Ευγνωμοσύνη και Αγάπη δημιουργείται μετά στον μετανοημένο φυλακισμένο ισοβίτη προς Αυτόν που του έδωσε τη Χάρη της Απελευθέρωσής του! Αυτή η απερίγραπτη Αγάπη και Ευγνωμοσύνη προς τον Διδάσκαλό μου είναι τόσο χειμαρρώδης, που σπάει όλα τα φράγματα, για να ενημερώνω όσο περισσότερους συνανθρώπους μας μπορώ!



Αφιέρωση

Αισθάνομαι να σας εκφράσω γιατί έχω αφιερώσει τη Ζωή μου στον αληθινό Διδάσκαλό μου και στο Υπέρτατο Έργο του. Ο Διδάσκαλός μου μου έδειξε έναν πρακτικό τρόπο πώς να έρχομαι σε επαφή μέσα μου με την αδιόρατη Θεία Ενέργεια, την ίδια μας τη Ζωή.

Στη συνέχεια, η ίδια η Ζωή μου έδειξε πως αυτή με ύφανε μες στην κοιλιά της μάνας μου, χωρίς καμία παρέμβαση της βιολογικής μητέρας μου κατά τη διαδικασία. Δηλαδή, απ' την εσωτερική μαθητεία που μου προσφέρει η Ζωή, μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω ότι Αυτή είναι η Πρωταρχική Μητέρα μου, που με ύφανε με ασύλληπτα θαυμαστό τρόπο. Απλά τους γονείς μας τους χρησιμοποιεί ως συνεργάτες και διάμεσά της, για να έρθουμε στον κόσμο ως νέοι επισκέπτες, να την αναγνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε το απερίγραπτο μαγευτικό περιβάλλον της, που έχει δημιουργήσει μόνο και μόνο για την απόλαυση και εξέλιξή μας.

Έτσι συνειδητοποίησα ότι είμαι δημιούργημά της και δεν έχω φτιάξει απολύτως τίποτε στο σώμα μου με τα δικά μου χέρια, ούτε τον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη, που μας συντηρούν αιώνες τώρα αδιάκοπα. Είμαι καθ' ολοκληρία δικό της θαύμα και δώρο, οπότε ανήκω μόνο σ' Αυτήν! Γι' αυτό και την ονομάζω, μετά τη συνειδητοποίησή μου, Πρωταρχική Μητέρα Ζωή. Τα δάχτυλα που έχω τώρα, πιάνοντας το στυλό για να σας γράψω γι' Αυτήν, για τις εμπειρίες και συνειδητοποιήσεις που μου προσφέρονται τόσο ευγενικά και γενναιόδωρα, είναι όλα δικά της.

Αναγνωρίζοντας ότι τα πάντα είναι δικά της, μη έχοντας απολύτως τίποτε δικό μου να της προσφέρω, το μόνο που μπορώ να κάνω με το Δώρο της, την Επιλογή που μου έχει δώσει, είναι να αφιερώσω όλη μου την ύπαρξη στη Μητέρα μου Ζωή και στον αληθινό Εκπρόσωπό της, που μου τη σύστησε μέσα μου μέσω του Δώρου της Γνώσης του Εαυτού. Κι είναι φυσικό επακόλουθο, όσα γράφω, με τη Χάρη της Μητέρας μας Ζωής και του Διδασκάλου μας, να τα αφιερώνω στους συνανθρώπους μου ως πληροφόρηση, ελπίζοντας ότι με την τεχνολογία θα φτάσουν τα γραπτά μου και στο πιο απομακρυσμένο μέρος. Ίσως κάποια καρδιά ενδιαφερθεί να ανακαλύψει και ν' αναγνωρίσει την Αρχή της, την ίδια τη Ζωή, μέσω της Γνώσης του Εαυτού, που προσφέρει ο σημερινός ζωντανός Διδάσκαλός μου Πρεμ Ράβατ σ' αυτή την απίστευτη εποχή που ζούμε κι εμείς ΤΩΡΑ μαζί του!



Πρόλογος

Ας παρατηρήσουμε, απ' το βαθύτερο είναι της καρδιάς μας, στο εξώφυλλο τη φωτογραφία των Ευλογημένων παιδιών, που μας υπενθυμίζουν όταν ήμασταν κι εμείς παιδιά με το Γλυκύτατο Χαμόγελο που εκπορεύεται απ' την Εσωτερική Ειρήνη, την Αγνότητα, τη Χαρά, την Καλοσύνη, την Ειλικρίνεια και την εσωτερική μας Ελευθερία! Αυτές οι ιδιότητες είναι έμφυτες μέσα στην καρδιά του καθένα μας. Μας παρέχονται ως εφόδια, για να έχουμε ένα πανέμορφο εσωτερικό και εξωτερικό εξελικτικό ταξίδι, που προσφέρει η Μητέρα μας Ζωή στους πάντες! Αυτές είναι οι ομοιότητες μας, της Θεϊκής μας Φύσης! Και ατυχώς, καθώς μάς μεγαλώνουν, το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα μάς έχει έτοιμες τις παγίδες για ένα απογοητευτικό και δυσάρεστο ταξίδι, που μας αντικαθιστούν το χαμόγελο σε σκυθρωπότητα, που εκπορεύεται απ' τον εσωτερικό πόλεμο, την ανηθικότητα, τη ζήλεια, το μίσος, την υποκρισία και την εσωτερική σκλαβιά του μυαλού μας. Αυτές οι ιδιότητες είναι επίκτητες απ' τα μυαλά αυτού του κόσμου, και έχουν κάνει την ανθρωπότητα να ζει μέσα της και έξω της σε μία κόλαση.

Η άγνοια του Εαυτού μας είναι η αιτία των διαφορών μας. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία στην παγκόσμια μαφία να καθορίζει τη ζωή μας σε τραγωδία.

Σε δύο βασικά πράγματα στηρίζεται και διαιωνίζεται η παγκόσμια μαφία:

Το πρώτο είναι το «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ», που το διατηρούν με τους ψευτοηγέτες μας και με τα Μ.Μ.Εξαπάτησης, που διαμορφώνουν και αποχαυνώνουν τους λαούς. Μ' αυτό το ραδιούργο τέχνασμα της διαίρεσης, που γεννάει τον άρρωστο φανατισμό, τη ζήλεια και το μίσος, διαιωνίζουν το οργανωμένο παγκόσμιο χάος και τους φτιαχτούς αρρωστημένους πολέμους.

Το δεύτερο, η «ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ», με την οποία δημιουργούν τεχνητή φτώχεια και ωθούν τους ανθρώπους στο αλκοόλ, στον τζόγο, στην πορνεία, στα ναρκωτικά, σε απάτες, εγκλήματα, πολέμους, και υποδουλώνουν τους περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη μας.

Κάθε μέρα, οι τραγικές παγκόσμιες συνθήκες με τα αμέτρητα αποτρόπαια γεγονότα, μάς μιλούν και μας προσκαλούν σε μια συλλογική προσπάθεια μηδενός εξαιρουμένου. Πρέπει, να σταματήσουμε την αδικία των ασυνείδητων ηγετών να καθορίζουν τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων και να τους υποβάλλουν στον καθημερινό τρόμο, στην απόγνωση, στη μαύρη δυστυχία και σε πρόωρο θάνατο.

Η ελπίδα μας είναι, με την αγάπη μας, την κατανόηση και την καθαρότητά μας, να τους εμπνεύσουμε να στραφούν, αν θέλουν, στη Γνώση του Εαυτού τους για μεταμόρφωση και πρέπει ταυτόχρονα να βρούμε αφυπνισμένους και ευσυνείδητους ηγέτες-υπηρέτες των λαών.



1

Η Μητέρα μας Ζωή Η Αδιόρατη Θεϊκή Ενέργεια

Αισθάνθηκα την ανάγκη να εκφράσω μερικές συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες απ' τη μαθητεία της Γνώσης του Εαυτού μου κι απ' τη μαθητεία της εξωτερικής μου ζωής.

Προσπαθώ να σας προτρέψω να κατανοήσουμε κάτι, που είναι το πιο σημαντικό για όλους μας. Είναι συνετό να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε αυτό το μήνυμα και να ερευνήσουμε την αρχή μας. Κι ο καθένας, με τη δική του αντιληπτικότητα και τις δικές του δυνατότητες, ας πράξει όπως νιώθει.

Απ' τη μικρή μας ηλικία, ο καθένας μάς έβαλε μία δική του αρχή στο κουβάρι μας και είμαστε χιλιομπερδεμένοι, δεν ξέρουμε ούτε κατά φαντασία ποια είναι η δική μας ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΡΧΗ.

Ας διεισδύσουμε με ειλικρίνεια και σοβαρότητα, με το βαθύτερο είναι μας και τη σκέψη μας, στην κοιλιά της μητέρας μας, όπου με την ερωτική συνεργασία του πατέρα και της μητέρας μας άρχισε η ύφανση του θαύματος, που είναι το σώμα μας.

Ας έρθουμε στην αρχή της ύφανσής μας. Όπως γνωρίζουμε, ούτε τα χέρια της μητέρας μας ούτε του πατέρα μας μπήκαν στην κοιλιά της μάνας μας για να μας πλάσουν. Δεν έχουν παρέμβει καθόλου, μέχρι να βγούμε απ' την κοιλιά της βιολογικής μας μητέρας. Μια αδιόρατη,

ασύλληπτη, θαυματουργική ενέργεια, που την ονομάζουμε ΘΕΟ, ΖΩΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, στιγμή προς στιγμή, αρχίζει να μας υφαίνει με ανεξήγητο και μαγευτικό τρόπο, ενώ κι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνειδητοί κατά την ύφανσή μας.

Απ' αυτό το πρωταρχικό γεγονός συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή και αρχική Μητέρα και Πατέρας μας είναι η Αδιόρατη Θεία Ενέργεια, που μας ύφανε μες στην κοιλιά της βιολογικής μας μητέρας. Οι γονείς μας είναι συνεργάτες της αδιόρατης Θείας Ενέργειας. Δεν υποτιμάται ο ρόλος των γονιών μας, γι' αυτό και μία απ' τις εντολές του Δημιουργού μας είναι «Τίμα και αγάπα τους γονείς σου», γιατί είναι μεσολαβητές της Θείας Δύναμης, για να έρθουμε στο μαγευτικό πλανήτη μας. Δεν μας ύφαναν οι γονείς μας, είναι τόσο προφανές. Η μητέρα μας απλά μας ξεγεννάει και μας φροντίζει με τις θεραπευτικές ουσίες της Μάνας μας Φύσης, που δημιουργεί ακατάπαυστα για όλους μας η Θεία Ενέργεια Μητέρα μας ΖΩΗ.

Δεν γνωρίζω αν κάποιος γονιός στους 9 μήνες ύφανσής μας αναρωτήθηκε, «ποια δύναμη, Θεέ μου, φτιάχνει αυτό το απίστευτο θαύμα θαυμάτων, το σώμα μας, με τόσα όργανα εσωτερικά και εξωτερικά μέσα στην κοιλιά της μάνας μας»;

Χέρια με δάχτυλα για να τρώμε, να μορφοποιούμε την ύλη για αυτοβελτίωση και ν' αγκαλιάζουμε τους αγαπημένους μας. Για σκεφτείτε λίγο, αν δεν μας ύφαινε με χέρια, πώς θα πιάναμε τα πανέμορφα, πολύχρωμα και εύγευστα φρούτα απ' τα κλαριά, που είναι τα χέρια των ευλογημένων δέντρων της Μητέρας μας Φύσης; Πόδια, για να βολτάρουμε και να κάνουμε διάφορα αθλήματα. Κεφάλι με μαλλιά και με εγκέφαλο,

για να σκεπτόμαστε. Μάτια, για να θαυμάζουμε τη μαγευτική φύση και να μη σκοντάφουμε, για να μη σκοτωθούμε. Μύτη, για τη Θεϊκή Αναπνοή μας και όσφρηση της ευωδίας των λουλουδιών, των δασών και το θεραπευτικό ιώδιο των θαλασσών. Αυτιά, για να ακούμε και να μαθαίνουμε. Γλώσσα, δόντια, στόμα, για να τρώμε και να επικοινωνούμε. Αίμα, κύτταρα, σπονδυλική στήλη, συνδέσμοι παντού, με σκλήρυνση στη δομή των κοκκάλων μας. Όργανα και σπέρμα για τη διαιώνιση του είδους μας.

Αισθήματα της ψυχής μας, της Ειρήνης, της Αγάπης, της Ελευθερίας, της Χαράς, της Σοφίας, της Πληρότητας, της Καλοσύνης, της Συνειδητότητας, της Ανιδιοτέλειας, της Αξιοπρέπειας, της Πειθαρχίας, της Ευγνωμοσύνης, του Σεβασμού, της Διαύγειας, της Κατανόησης, της Αναγνώρισης, της Εκτίμησης, του Θαυμασμού, του Θάρρους, της Απλότητας, της Αγνότητας, της Ταπεινότητας, της Γενναιοδωρίας και της Αφοσίωσης. Κι όλα αυτά τα μαγευτικά Θεία Δώρα της ψυχής μας (ή καρδιάς ή συνείδησης) μάς τα έχει βάλει έμφυτα μέσα μας ο Δημιουργός μας ως εφόδια και όπλα, για να έχουμε ένα καθημερινό πανέμορφο ταξίδι και να μην εξαρτιόμαστε από κανέναν κι από τίποτα. Παρά μόνο απ' τον Δημιουργό μας και τη μεγαλοπρεπέστατη, εκθαμβωτική, αστείρευτη γενναιοδωρη Δημιουργία του!

Έχουμε και τις αντίθετες ιδιότητες στο μυαλό, που είναι επίκτητες και μας τις έχουν βάλει μέσα μας, όταν μας μεγάλωναν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μας. Της ζήλειας, του μίσους, της υποδούλωσης, της δυστυχίας, το ανεκπλήρωτο κενό της ψυχής, της κακίας, της ιδιοτέλειας, της αναξιοπρέπειας, της απειθαρχίας, της αγνωμοσύνης, της ασέβειας, της λα-

γνείας, της σύγχυσης, της αμφιβολίας, της ρομποτοποίησης, της αδιαφορίας, του φόβου, της πολυπλοκότητας, της ασυνειδησίας, της αλαζονείας, της απληστίας, της υποκρισίας, της απάτης, του ψεύδους και της εγκληματικότητας.

Αυτά είναι τα εφόδια του κόσμου, που μας δίνουν τάχα ως όπλα για να έχουμε μια ευτυχισμένη και αξιοπρεπή ζωή. Αποδεικνύεται όμως στην πάροδο του χρόνου, ότι αυτά τα εφόδια και όπλα του μυαλού, είναι μόνο για το καταστρεπτικό ταξίδι μας και την αλληλοεξόντωσή μας. Ευτυχώς, ο Δημιουργός έχει βάλει μέσα μας μια δυνατότητα που είναι σαν μαγικό ραβδί και ονομάζεται ΕΠΙΛΟΓΗ, για να έχουμε και την προσωπική μας ευθύνη και την προσωπική μας ευχαρίστηση, όταν επιλέγουμε με σύνεση και προλαβαίνουμε την καταστροφή μας, βλέποντας προηγουμένως τα αποτελέσματα από τις λάθος επιλογές των άλλων.

Το Υπέρτατο θαύμα Σώμα μας είναι μια αξιοθαύμαστη μηχανή πλήρως αισθαντική, κι αυτή τη μηχανή τη δημιουργεί απ' την ανυπαρξία η ΘΕΙΑ ΑΔΙΟΡΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Αυτή η ΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ είναι συνέχεια μέσα μας. Αλλά δεν τη βιώνουμε συνειδητά, όπως δεν τη συνειδητοποίησαν και οι γονείς μας, και οι δικοί τους γονείς, γιατί δεν το γνώριζαν κι αυτοί, κι έτσι παρέμενε άγνωστη στους περισσότερους.

Από τη ΘΕΙΑ ΑΔΙΟΡΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αναπτύσσεται ανεπαίσθητα το σώμα μας, όλα τα μέλη μας και η νοημοσύνη μας. Παρατηρούμε τα γένια μας και τα μαλλιά μας να μεγαλώνουν μόνα τους. Όταν κόβουμε τα νύχια μας, επίσης μεγαλώνουν μόνα τους και τόσο ανεπαίσθητα, χωρίς να το αισθανόμαστε καθόλου. Πώς μεγαλώνουν πάλι αυτά που κόβουμε από μόνα τους;

Χωρίς καμία παρέμβασή μας; Πώς επουλώνονται πολλές πληγές και ραγίσματα και αυτοθεραπεύεται το σώμα μας μόνο του; Πώς ψηλώσαμε μέχρι ένα όριο και μετά δεν μπορούμε κανέναν μας ούτε ένα εκατοστό ύψος να προσθέσουμε στο σώμα μας; Και τότε ίσως, αν είναι σοβαρό το ερώτημά μας, θα συνειδητοποιήσουμε ότι πράγματι κάποια Αδιόρατη Δύναμη είναι μέσα μας και δεν είμαστε σε επαφή μαζί της, γι' αυτό και δεν τη γνωρίζουμε.

Σήμερα όμως έχουμε πάρα πολύ καλά νέα! Αν επιτρέψουμε να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά αυτή την αρχική μας πραγματικότητα, κι όταν αρχίσουμε την εσωτερική έρευνα για τη θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, έχουμε κάνει το πιο σημαντικό βήμα, για να έχουμε ένα απίστευτα όμορφο καθημερινό πεπρωμένο και να αναγνωρίσουμε την ΥΠΕΡΤΑΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ που βρίσκεται συνέχεια μέσα μας, απ' την ύφανσή μας στην κοιλιά της μάνας μας μέχρι την τελευταία μας αναπνοή!



Θεία Ζωή

*Η Ευγνωμοσύνη πρώτα
στην Αδιόρατη Μητέρα μας Ζωή
γιατί αυτή μας σχηματοποιεί
μέσα στις βιολογικής μάνας την κοιλιά
κι η μάνα ως συνεργάτισσα μετά μας ξεγεννά.*

Χωρίς την Ύψιστη Ζωή
δεν υπάρχει Μάνα ούτε και παιδί
γι' αυτό πρέπει να τη λατρεύουμε
σε κάθε μας στιγμή.

Το Μεγαλείο της Μάνας μας Ζωής
εκδηλώνεται στον ήχο της σιωπής
που η πιο Θεοπέεσια σιωπή μας
είναι η Θεϊκή Αναπνοή μας.

Χωρίς τη Θεία Αναπνοή
δεν θα μπορούσα να σας τραγουδήσω
γι' αυτό δίνω τώρα όλο το είναι μου
στ' αυτιά όλου του κόσμου να την εξομνήσω.

Ο σκοπός του ταξιδιού μας
πάνω στον πλανήτη Γη
είναι για να γνωρίσουμε
την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.

Μόνο τότε θα σωθούμε
όταν έρθουμε σε επαφή
μες στα βάθη της καρδιάς μας
με τη Θεϊκή Ζωή.

Τώρα, για να συνειδητοποιήσεις
το Υπέρτατο Δώρο της Ζωής
χρειάζεσαι στη Γνώση του Εαυτού σου
να γίνεις μαθητής!



Η Μητέρα μας Φύση

Όπως είναι αναγκαιότατη η Θαυματουργή Θεϊκή Αναπνοή μας, που είναι η κινητήρια δύναμη για τα πάντα και μας παρέχει κάθε στιγμή τη Ζωή, έτσι είναι αναγκαία και η τροφή μας για τη συντήρηση και ανάπτυξη του σώματός μας. Κι αυτό το θαύμα συμβαίνει απ' το απερίγραπτο δυναμικό που φέρουν μέσα τους ακόμα και οι πιο μικροσκοπικοί σπόροι της Γης, το Νερό, ο Αέρας και ο Ήλιος.

Όπως ο Ευλογημένος σπόρος έχει άμεση σχέση με τη Μάνα μας Φύση, εφόσον προέρχεται απ' αυτήν, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να βρει την Αρχή του μέσα του, για να συνειδητοποιήσει ότι αφού είμαστε αναπόσπαστα μέρη της Φύσης, γιατί αυτή μας συντηρεί με τις θρεπτικές ουσίες των Θείων Στοιχείων, τον Ήλιο, το Νερό, τη Γη και τον Αέρα, έχουμε άμεση σχέση με Αυτήν.

Ένας σπόρος κρύβει απερίγραπτο δυναμικό μέσα του, δημιουργεί αναρίθμητα δάση και με κάθε δέντρο μάς προσφέρει αμέτρητα φρούτα, για να τραφούν αμέτρητοι άνθρωποι, ζώα, πτηνά και έντομα.

Έτσι κι εμείς έχουμε επίσης απερίγραπτο δυναμικό μέσα μας. Από έναν άνθρωπο γεννιούνται αναρίθμητοι άνθρωποι. Άρα έχουμε απόλυτη ομοιότητα ο άνθρωπος με το σπόρο, εφόσον τρεφόμαστε απ' τους ευλογημένους σπόρους της Μητέρας μας Φύσης. Ε-

πειδή όμως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τα θαύματα αυτά με την περιορισμένη διάνοιά μας, μπερδευόμαστε μέσα στις θεωρίες του καθένα και σε όλα τα υποκατάστατα που έχουν φτιάξει τα μυαλά μας.

Χανόμαστε μέσα στο χρήμα που σχεδίασαν για την εξάρτηση των ανθρώπων και έντεχνα μας απέκοψαν από τη Μάνα μας Φύση. Αντικατέστησαν τη συντήρησή μας, για να έχουμε πρώτη ανάγκη το χρήμα των «αλεπούδων». Έτσι έπαψε ο άνθρωπος να έχει σχέση με τη Μάνα μας Φύση. Η έλλειψη αναγνώρισης, κατανόησης, εκτίμησης, σεβασμού και θαυμασμού, κι από την άλλη η αδιαφορία, έχουν τραγικά αποτελέσματα. Χάος και εγκλήματα ατομικά, ομαδικά, κοινωνικά και παγκόσμια.

Η Μάνα μας Φύση είναι ο αληθινός σιωπηλός εκπρόσωπος του Θεού, της αδιόρατης Θεϊκής Ενέργειας Μητέρας μας Ζωής, που εκδηλώνεται ως ύλη, συντηρεί και μετασχηματίζει ό,τι βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Και οι αληθινοί ζωντανοί Διδάσκαλοι είναι εκπρόσωποι του Θεού επίσης, έρχονται να μας μιλήσουν με τον ήχο του στόματος, γιατί δεν μαθαίνουμε απ' τη σιωπηλή διδαχή της Μάνας μας Φύσης. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε αναπόσπαστα μέρη της και θα έπρεπε να έχουμε απόλυτη σχέση μαζί της, γιατί μόνο αυτή συντηρεί το σώμα μας, με τις ευλογημένες θρεπτικές ουσίες της.

Μέσα μας είναι Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ ΖΩΗ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ, γιατρός, διατροφολόγος, που θα μας μαθητεύει τι να τρώμε και τι να πίνουμε απ' τη Μάνα μας Φύση, τι να μην τρώμε και τι να μην πίνουμε απ' τις κατασκευές των ανθρώπινων χεριών. Έχει κατακλυσθεί ο Ευλογημένος Πλανήτης μας από νο-

σοκομεία, τρελοκομεία, φυλακές, εγκλήματα και πολέμους. Βλέπουμε την τρομακτική μάστιγα των ναρκωτικών. Έχουν εισχωρήσει και στα σχολεία οι έμποροι με διάμεσα τους χρήστες, κι αυτοί επηρεάζουν κάθε παιδί λόγω άγνοιας και έλλειψης εκπαίδευσης από γονείς κι από καθηγητές. Θα γλυτώσουμε από αναρίθμητα δεινά αν αναγνωρίσουμε την Αδιόρατη Θεία Ενέργεια Μητέρα μας Ζωή μέσα μας και τη Μάνα μας Φύση, απ' την πρακτική Γνώση που μας προσφέρει ο σημερινός ζωντανός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ!

Το σώμα μας λοιπόν, λειτουργεί πρώτα απ' όλα απ' την Αδιόρατη Θεϊκή μας Αναπνοή και μετά συντηρούμαστε απόλυτα απ' τη Μάνα μας Φύση! Όταν συνειδητοποιήσουμε αυτή την πραγματικότητα και αναπτύξουμε μέσα μας την Αναγνώριση, την Κατανόηση, την Εκτίμηση και το Σεβασμό, θα αναδύεται η εσώτατη Ευγνωμοσύνη και η Διαύγεια. Έτσι θα προοδεύουμε στην αφύπνιση, η οποία θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε βαθιά μέσα μας την παραπλάνηση των συμμοριών που τυπώνουν το χρήμα και μας εξουσιάζουν.

Η επόμενη συνειδητοποίηση θα μας οδηγήσει στο να κατανοήσουμε τις ομοιότητές μας και σταδιακά ν' απορρίψουμε τις διαφορές μας. Να προσπαθήσουμε να συνενωθούμε, γιατί επίσης είναι αναγκαίο να συνεργαστούμε να κτίσουμε μία καινούργια Φωτεινή Ιστορία για τις επερχόμενες ευλογημένες γενιές μας. Ν' απορρίψουμε τις ετικέτες τους και τους υπάνθρωπους χειραγωγούς, που μας διδάσκουν σκόπιμα τις διαφορές μας, για να διαιωνίζουν τη σκλαβιά των λαών και τη διατήρηση των εγκληματικών οπλοβιομηχανιών.



Δεν πρέπει οι ανόητοι να καταστρέφουν

*Δεν πρέπει οι ανόητοι να καταστρέφουν
το Μαγευτικό Σπίτι του Δημιουργού,
που δημιουργεί συνέχεια Επισκέπτες
για ν' απολαύσουνε και να χαρούν.*

*Θεωρώ την ανοχή εκάστου
παθητική συμμετοχή,
γι' αυτό αυξάνεται στον Πλανήτη μας
η απερίγραπτη καταστροφή.*

*Εφόσον ζούμε ακόμη
οι Αφυπνισμένοι και Συνειδητοποιημένοι,
ας καθαρίσουμε τα σκουπίδια των παρανοϊκών
για το Καλωσόρισμα των Αγνών Μωρών.*

*Το καθάρισμα όμως, προσέχετε,
αρχίζει πρώτα απ' τον Εαυτό μας,
ανακαλύπτοντας τον Θεϊκό Εαυτό μας,
για να εμπνέουμε κάθε Συνάνθρωπό μας.*

*Η άγνοια και η βρωμιά του νου
να φύγουν δεν μπορούν,
αν δεν αντικατασταθούν
απ' τη Θεοσέσια μάθηση της Γνώσης του Εαυτού.*



3

Οι διαφορές μας και οι ομοιότητές μας

Πόσο απίστευτα εκτεθειμένους μας έχουν κάθε στιγμή στις ληστείες και στην εγκληματικότητα οι τάχα εκπρόσωποι του λαού, οι ασυνείδητοι ψευτοηγέτες μας.

Ας προσέξουμε πολύ σοβαρά να διακρίνουμε τα τραγικά λάθη από σκοπιμότητα, ή από ασυνειδησία, της μετάδοσης των θανατηφόρων λαθών των προγόνων μας που διαιωνίζουμε κι εμείς, λόγω άγνοιας και έλλειψης κατανόησης των λαθών τους.

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το απόλυτο γεγονός, ότι όλα τα Ευλογημένα βρέφη έρχονται αμόλυντα, ακέραια, χωρίς σφραγίδα πατρίδας, χωρίς λάβαρα, χωρίς διχασμούς, χωρίς μίσος και χωρίς άρρωστους φανατισμούς; Εάν υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί, σίγουρα θα είναι χωρίς καθόλου νοημοσύνη.

Οι γονείς είναι οι πρώτοι εκπαιδευτές και στη συνέχεια οι δάσκαλοι στα σχολεία, που από μικρά παιδιά τα γαλουχούν ως πατριώτες της χώρας που έχουν γεννηθεί και τους βάζουν σιγά σιγά ετικέτες που είναι σαν τις βδέλλες, όπως γαλουχήθηκαν κι αυτοί απ' τους γονείς τους. Αν είχαμε γεννηθεί στην Αλβανία, θα μας είχαν βάλει την ετικέτα Αλβανοί. Αν είχαμε γεννηθεί στη Ρουμανία θα ήμασταν Ρουμάνοι, αν είχαμε γεννηθεί στην Αγγλία θα μας λέγανε Άγγλους και στη Γερμανία θα λε-

γόμασταν Γερμανοί. Κι αυτοί αν είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα λεγόντουσαν Έλληνες.

Άρα, μας έσβησαν ως ανθρώπους του Ενός Δημιουργού και μας χρησιμοποιούν ως ετικέτες οι ασυνείδητοι λαοπλάνοι με την παραμόρφωσή τους, με την πειθώ της υποκριτικής ρητορικής παραπλάνησης. Μας έχουν σαν πρόβατα και μας πουλάνε όποτε θέλουν σε άλλες πατρίδες να ξενιτευόμαστε με τεχνητή φτώχεια που δημιουργούν χωρίς δουλειές, και μας βάζουν σε εμφύλιους και σε εθνικοθηρησκευτικούς πολέμους, που τους καταστρατηγούν δυστυχώς μέχρι σήμερα σε διάφορες τάχα πατρίδες.

Κατά συνέπεια, όσο θα έχουμε ως προτεραιότητα τις ετικέτες, που μας έχουν επικολλήσει μέσα στο μυαλό μας οι πανούργοι ηθικοί αυτουργοί όλων των κακών, που το παίζουν κυβερνήτες των λαών, θα αλληλοσκοτωνόμαστε όπως στους εμφύλιους που έστηναν στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας, και στους προπαππούδες μας. Δεν καταλαβαίνετε; ότι οι οπλοβιομήχανοι, που έχουν πιάσει όλο τον πλανήτη και έχουν διαιρέσει τους λαούς με τη χαρτογράφηση διαιρέσεως της γης, του αέρα, των ωκεανών, που έβαλαν σύνορα και λάβαρα, ότι πρέπει να πουλάνε τα ληγμένα και ντεμοντέ όπλα τους; Αφού φτιάχνουν συνέχεια πιο εξελιγμένα για μαζικές πατριωτικές δολοφονίες;

Οι πρώτοι, πλασιέδες των οπλοβιομηχάνων, που στήνουν τους βρώμικους πολέμους, είναι οι «κυβερνήτες των λαών». Προωθώντας πρώτα ως «ηγέτες» τα όπλα που είναι χωρίς σφαίρες, τις ετικέτες στα μυαλά των λαών για την τάχα ξεχωριστή πατρίδα τους, και η εμφύτευση του εγκληματικού φανατισμού με προϊστορικούς πολέμους, για να διαιωνίζουν το μίσος και

την εκδίκηση στα νέα μαθητούδια των σχολείων, που τους βαφτίζουν και «νεολαίες των κομμάτων». Όστε το έδαφος του πολέμου, το καλλιεργούν πρώτα στα μυαλά με τις οπλο-ιδέες του φανατισμού, κι έτσι όποτε θέλουν να πουλήσουν όπλα και να πάρουν την γη, ή τους φυσικούς πόρους οποιασδήποτε χώρας, στήνουν τόσο αριστοτεχνικά τον πόλεμο μεταξύ των δύο διαφορετικών **βαλτών ηγετών** των τάχα πατριδων. Ξεκινούν πρώτα με φιλονικίες τάχα και μερικούς φόνους πολιτών, για να φανεί τόσο αναπόφευκτη και αληθοφανής η ρήξη μεταξύ τους, για να αλληλοεξοντώσουν τους άμοιρους λαούς ως διαφορετικούς πατριώτες.

Και ποιο είναι το κωμικοτραγικό; Ότι αυτοί οι ηθικοί αυτουργοί πουλημένοι και ασυνείδητοι ηγέτες μαζικών αποτροπιαστικών εγκλημάτων, ξέρετε από πού παρακολουθούν το σκοτωμό αμέτρητων ανθρώπων; απ' τα δορυφορικά κανάλια μέσα στις βίλες τους, τρώγοντας και πίνοντας στην υγεία των χαζών φανατισμένων άμοιρων λαών τους. Κι όπως οι ναρκοέμποροι, είναι ελεύθεροι στην πώληση των θανατηφόρων ναρκωτικών με αμέτρητους αδικοχαμένους, και οι διώξεις ναρκωτικών κυνηγούν να πιάσουν για στάχτη στα μάτια μερικούς χρήστες, για να δείξουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις τάχα ότι ενδιαφέρονται. Ενώ είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, που σπρώχνουν τους λαούς με ύπουλους σχεδιασμούς στην τεχνητή φτώχεια, στο τζόγο, στην πορνεία, στο αλκοόλ, στην απάτη, στα ναρκωτικά, στο έγκλημα και στους πολέμους. Διοργανώνουν το παγκόσμιο χάος, ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα αφύπνισης και συλλογική συνεργασία, για την εξάφνιση του σκοτεινού κατεστημένου τους. Οι ψευτοηγέτες κάθε πατρίδας μάς έχουν σφραγίσει σαν τις αγε-

λάδες όπως οι καουμπόηδες και μάς σκοτώνουν όποτε θέλουν, ή μας πουλάνε για δουλεία σε άλλες τάχα πατριδες, με την πρόφαση ως πρόσφυγες ή μετανάστες.

Δεν καταλαβαίνετε το πανούργο τέχνασμά τους, πως έχουν διαιρέσει όλο τον κόσμο; Πρώτα μας διαίρεσαν στη χώρα μας, ως αριστερούς και δεξιούς, καταφέροντας βρώμικους εμφύλιους και σκότωνε ο αδελφός τον αδελφό, κι ο φίλος τον φίλο κι ο πατριώτης τον συμπατριώτη της ίδιας «πατρίδας». Έφτιαχναν συμμοριτοπόλεμους, ανταρτοπόλεμους, δίνοντας εντολή οι κυβερνήτες στους στρατιώτες να σκοτώσουν τους αντάρτες, και πάρα πολλοί μείναμε ορφανά παιδάκια και δεν γνωρίσαμε τον πατέρα μας.

Μετά, για να μην ξυπνήσουν οι άνθρωποι και αναρωτηθούν ως δεξιοί και αριστεροί, ποιοι μας διαιρούν και γιατί να σκοτωνόμαστε, έφτιαξαν το κέντρο. Μετά έφτιαξαν ακροαριστερούς, ακροδεξιούς. Μετά κεντροαριστερούς, κεντροδεξιούς κι ένα σωρό άλλα κόμματα, ώστε να μην μπορεί ποτέ να συνενωθεί ένας λαός, για να μην καταλάβουν το πανούργο εγκληματικό έργο των τάχα αρχηγών κομμάτων ως εκπροσώπων των λαών-προβάτων.

Ας παρατηρήσουμε πόσες ετικέτες μας βάζουν από μικρά παιδιά. Πρώτα οι γονείς μάς βάζουν την ετικέτα της ανάλογης θρησκείας της πατρίδας τους, π.χ. χριστιανός, ή μουσουλμάνος. Μετά, την πατριωτική ετικέτα του μπαμπά, π.χ. Έλληνας ή Τούρκος. Μετά της ομάδας τους, π.χ. Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ. Μετά κομματική ετικέτα, π.χ. σιριζαίος ή χρυσαυγίτης, φασίστας ή αντιφασίστας. Μετά επαγγέλματος, δικηγόρος ή γιατρός ή μανάβης. Μετά παγκόσμια ετικέτα, π.χ. σοσιαλιστής ή καπιταλιστής ή ιμπεριαλιστής. Φανταστείτε

τώρα πόσες ετικέτες θρησκειών έχουμε, πόσες ετικέτες αιρετικές, πόσες ετικέτες πατριδων έχουμε, πόσες ετικέτες ομάδων αθλητικών, πόσες ετικέτες κομμάτων, πόσα επαγγέλματα και πόσες ετικέτες παγκόσμιες πολιτικές. Δεν μπορούμε να απαριθμήσουμε τους αμέτρητους πανούργους τρόπους της παγκόσμιας μαφίας, που μας έχουν διχάσει όλη την ανθρωπότητα. Διχασμένοι με τον εαυτό μας, διχασμένοι στον μικρό περίγυρό μας, διχασμένοι στα κόμματά μας, διχασμένοι με τις πατρίδες, διχασμένοι με τις θρησκείες μας. Και το αποτέλεσμα; Παγκόσμιο χάος, τρελοκομείο και κολαστήριο.

Μέσα απ' το οργανωμένο χάος λοιπόν μας κυβερνούν κάποιοι που δεν έχουν επαφή με τη συνείδησή τους και τοποθετούνται απ' τ' αφανή αφεντικά τους της μαφίας. Έντεχνα μάς τους παρουσιάζουν ως υποψήφιους κυβερνήτες μας κάθε 4 χρόνια και μας βάζουν ως διχασμένους τάχα ότι τους ψηφίζουμε εμείς, ενώ όλα είναι προκαθορισμένα. Ποιος θα βγει πρώτος και ποιος δεύτερος και τρίτος, για να έχουμε μετά τα 4 χρόνια σειρά οι άλλοι Μανωλιοί. Όλοι μάς το παίζουν ως εκπρόσωποι του λαού με τις τάχα αληθοφανείς λογομαχίες και λογοδιάρροιες, ότι οι προηγούμενοι ήταν κλέφτες και άφησαν καμένη γη και το παραμύθι τού θα, θα, θα, θα, συνεχίζεται από κάθε βοσκοκυβέρνηση, για να αρμέξει τα πρόβατα.

Το ρατσισμό και τον εθνικισμό με τις πατρίδες και τα λάβαρα τα έχουν σχεδιάσει κάποιοι πονηροί από βάθους αιώνων, για να διχάζουν τους λαούς και να αλληλοσκοτώνονται. Αυτόν λέμε πολιτισμό; Όλοι δεν είμαστε του Ενός Δημιουργού; Ως τότε θα διαιωνίζουμε τον άρρωστο φανατισμό και θα τον εμφυτεύου-

με σε κάθε γενιά; Πότε θα κατανοήσουμε το βρώμικο παιχνίδι των διχαστών εκάστης κυβέρνησης και χώρας; Πότε θα κατανοήσουμε ότι η Γη μας είναι παγκόσμια πατρίδα για όλα τα πλάσματά της; Ας εξαλείψουμε τον κομματισμό και τον εθνικισμό, για να βλέπουμε τον κάθε συνάνθρωπό μας ως φίλο και αδελφό, για να εξαφανίσουμε τις οπλοβιομηχανίες και την αλληλοεξόντωσή μας. Ας γίνει η αρχή από ένα λαό και μετά θα αφυπνίσουμε ο ένας λαός τον άλλον. Τελικά τι είμαστε, οι ετικέτες τους, οι ιδέες τους, τα πιόνια τους, οι μαριονέτες τους; Θεωρώ ότι είναι ο καιρός να εκβάλουμε τις σκουπιδοετικέτες τους απ' τα μυαλά μας, γιατί μας έχουν προκαλέσει νοητική αναπηρία.

Η Μητέρα μας Ζωή μάς γεννάει για να γίνουμε ρομποτοποιημένα κτήνη αυτών; Και να μας αλληλοεξοντώνουν με τις βρώμικες ιδέες τους; Ή είμαστε Θεϊκά Δημιουργήματα με απίστευτο εσωτερικό πλούτο Σοφίας, Ειρήνης και Αγάπης; Για σκεφτείτε το λίγο, κι ας αρχίσουμε την αφύπνισή μας, για να ξεφύγουμε επιτέλους απ' την κυριαρχία των σκοτεινών χειραγωγών.

Πώς θα συνενωθούμε ένας λαός, εφόσον είναι διαιρεμένος σε τόσα κόμματα και αθλήματα; Και ο κάθε κομματάρχης έχει πίσω του τα πρόβατα και τους υποσχετεί μια καλύτερη ζωή; Όλα τα κόμματα (κομματάρχες κι ο κόσμος τους) επιδιώκουν να πάρουν τη θέση του κυβερνώντος κόμματος, για τις μίζες και τις καρέκλες των «πολιτικών συμμοριών», δηλαδή του «ΚΡΑΤΟΥΣ» όπως το έχουν ονομάσει οι πολιτικάντηδες.

Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο έχουν διχάσει οι βαλτοί «ασυνείδητοι κυβερνήτες» της μαφίας, όλο τον κόσμο κάθε πατρίδας. Πρώτα εσωτερικά με τα κόμματά τους και κατ' επέκταση με το τέχνασμα των «πατρίδων και

των σημαιών», μας έχουν στρέψει με τη «φανατική λέξη» ως «πατριώτες», να βλέπουμε τους «πατριώτες» της κάθε άλλης «πατρίδας» ως εχθρούς και να μας έχουν έτοιμους ανά πάσα στιγμή κάθε χώρα για εμφύλιους, εθνικούς ή θρησκευτικούς πολέμους για την πώληση όπλων, ναρκωτικών και δουλεμπόριο, απ' το σημερινό παγκόσμιο ΧΤΑΠΟΔΙ που ονομάζεται «ΜΑΦΙΑ», με αμέτρητα προσωπεία και διαφορετικές ετικέτες στημένα σε όλο τον πλανήτη.

Μας καθιέρωσαν αμέτρητες ψεύτικες πολυτελείς ανάγκες, όπως αντί το πιο Σημαντικό, Πάναγγο και Αναγκαϊότατο Ζωποιού Νερό, μας μαθαίνουν τεχνηέντως ένα σωρό διάφορα αναψυκτικά ως πρώτο αθώο ξεκίνημα για την παγίδα, μετά καφέ, τσιγάρο, διάφορα αλκοόλ, και μετά ναρκωτικά. Αντί αγνή τροφή της Γης, μας ταΐζουν σκοτωμένα ευλογημένα ζώα και μεταλλαγμένα τα πάντα, με θλιβερό και εγκληματικό αποτέλεσμα σχιζοφρένεια, νοσοκομεία, φυλακές, τρελοκομεία και πολέμους. Αντί εσωτερικής χαράς, μας έμαθαν να τρέχουμε σαν τις μαϊμούδες που έτρεχαν πίσω απ' τον τσιγγάνο με το ντέφι στις γειτονιές για μεροκάματο του φαγητού πριν αρκετά χρόνια. Και σταδιακά, μας μοστράρισαν τα κλαμπ, τις ντίσκο, μπαρακιά, τα σκυλάδικα, κι αυτοί τα ονομάζουν συναθροίσεις της χαράς, αλλά εγώ τα ονομάζω συναθροίσεις της κonomισιάς, μ' ένα δίσκο, μία βίλα. Φυσικά όχι τώρα, γιατί έχουμε αναδουλειά λόγω της ηθικής και φτιαχτής οικονομικής κρίσης.

Στη συνέχεια, μας εμφυτεύουν απ' τα παιδικά μας χρόνια στο σχολείο τον ατομισμό, το διχασμό και το φανατισμό, που γεννάει την εχθρότητα. Η σπουδή των διαφορών μας απ' τα σχολεία κι απ' τα μ.μ. παραπλάνησης, είναι το πρωταρχικό μέλημα του κάθε κρά-

τους, για να διαιωνίζονται οι βρώμικοι φτιαχτοί πόλεμοι παγκοσμίως. Τώρα είναι ο καιρός να μάθουμε και τις ομοιότητές μας, που θα οδηγήσουν τους λαούς στην προσφιλή παγκόσμια ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ!

Για ποιον πολιτισμό βαυκαλιζόμαστε, κύριοι κυβερνήτες; Του οργανωμένου εγκλήματος, του χάους, της διαφθοράς και του σκότους; Κι εμείς, συμπολίτες μου, μήπως, είμαστε συνένοχοι στη διαιώνιση των σκοτεινών έργων τους, κρατώντας τις μουχλιασμένες ιδέες τους των διαφορών μας; Δεν είμαστε όλοι επισκέπτες και συνταξιδιώτες στη Μάνα μας Πατρίδα Γη; Γιατί την παγκόσμια Πατρίδα Γη τη χωρίσανε σε 200-250 πατρίδες; Δεν είμαστε όλοι πλάσματα του ΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ; Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας, που προετοίμασε αυτόν τον Μαγευτικό Πλανήτη Γη, με το Νερό, τον Αέρα και τον Ήλιο, και μας συντηρεί τους πάντες και τα πάντα, έβαλε σύνορα για να σκοτωνόμαστε; Ή τα έβαλαν όλα οι πολεμοχαρείς και με αμέτρητες ραδιουργίες επιδιώκουν τη διαιώνισή του σκότους, για να μην ξυπνήσουν ποτέ οι λαοί;

Δεν μας λέει κάτι, το ότι δισεκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται με την ίδια ακριβώς πατέντα της σωματικής δομής; Έχετε δει να βγαίνουν μωρά με δέκα χέρια, να έχουν το στόμα τους και τα μάτια τους πίσω στο κεφάλι τους, ή με 6 πόδια, ή χωρίς μύτη και στόμα, ή χωρίς στομάχι, νεφρά, καρδιά και τόσα πολλά άλλα όμοιά μας; Αυτό δεν μας μιλάει από μόνο του ότι είναι η Ίδια Θαυματουργική Αδιόρατη Θεϊκή Ενέργεια, που μας υφαίνει όλα τα ανθρώπινα πλάσματά της ακριβώς με ίδιο σχήμα, ίδια μέλη και όργανα στην κοιλιά της μάνας μας; Γιατί λοιπόν έχουμε εμμονή με τις διαφορές μας, και με διαφορετικούς ιδεατούς

θεούς, που μας διχάζουν οι διάφορες θρησκείες και αλληλοσκοτωνόμαστε σε θρησκευτικούς πολέμους;

Δεν προσφέρεται σε όλους το Παντοδύναμο Ζωοποιό Θείο Δώρο της Αναπνοής; Δεν μας προσφέρονται δωρεάν απ' τον Δημιουργό μας τα Θεία Ευλογημένα Ζωοποιά Στοιχεία, ο Ήλιος, το Νερό, ο Αέρας και η Γη, σε όλους μας; Όλοι μας δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες, της τροφής, του νερού, του ύπνου, της χαράς, της αγάπης, της ειρήνης και της ελευθερίας; Γιατί να μην εστιαστούμε στην πραγματικότητα, να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τις ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, που θα μας οδηγήσουν σε μία απίστευτη εποχή Ειρήνης, Αξιοπρέπειας και Ευημερίας; Και ν' απορρίψουμε σταδιακά τη λανθασμένη και εγκληματική μάθηση των διαφορών μας;

Ιδιαίτερα ΤΩΡΑ, που έχει Έρθει και ο Αληθινός Ζωοπανός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ και μας προσφέρει το Θεσπέσιο Απρόσμενο Θείο Δώρο του, πώς να αρχίσουμε τη μαθητεία της **Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας!** Να συνειδητοποιήσουμε τις αναμφισβήτητες ομοιότητες των θεμελιωδών αναγκών μας, ότι είναι ίδιες για όλους μας! Και να γίνουμε αντάξιοι των Αγαπημένων Φωτεινών Προγόνων μας, που μας συμβούλεψε ο Πολυαγαπημένος μας Σωκράτης να γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό! Αυτή πρέπει να είναι η πιο «Ευγενής και Αληθινή Αλλαγή» για τον καθένα μας, και όχι να μας παραπλανούν συνέχεια ότι θα μας αλλάξουν τη ζωή προς το καλύτερο οι υποκριτές και πρόωροι νεκροθάφτες μας οι ασυνείδητοι πολιτικοί ηγέτες με τις συμμορίες τους.

Έρθε ο καιρός, για καινούργιο τρόπο σκέψευς, για καινούργιες ιδέες της Καρδιάς, Ανθρωπιάς και Ειρή-

νης! Όπως οι παλαιωμένες σκέψεις του διχασμού και της άγνοιας μάς φτιάχνουν όλο και πιο καινούργια όπλα για να μας εξαφανίζουν, έτσι κι εμείς με τη Σωτήρια και Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας θα μάθουμε να εξαφανίζουμε τις σκοτεινές και δαιμονισμένες σκέψεις που μας εξαφανίζουν με τα καταστρεπτικά τους όπλα. Αυτή είναι η Αληθινή και Ευγενής Νίκη ης Ψυχής μας επί του μυαλού μας.

Η Ψυχή μας, θα μάθει απ' τον Θεό μέσα μας να κυβερνάμε εμείς το μυαλό και θα το εναρμονίσουμε με το σώμα μας. Και όχι το μυαλό μας να κυβερνάει την ψυχή και το σώμα μας, που μας οδηγεί σε διχασμούς, σε αρρώστιες, σε απάτες, σε βία, σε εγκλήματα, σε φυλακές, σε τρελοκομεία και σε φτιαχτούς πολέμους για την αλληλοεξόντωσή μας. Είναι μέγιστη ντροπή να επιτρέπουμε ακόμη να υπάρχει ένα απίστευτα σάπιο οικοδόμημα και να το παραδίδουμε σε καινούργια ευλογημένα μωρά για να κατοικήσουν. Είναι απεριγράπτη η ευθύνη, που επιμερίζεται ο καθένας μας απ' την ανόητη αδιαφορία μας.

Ας ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του με όση ειλικρίνεια μπορούμε περισσότερο. Φανταστείτε, αν είχαμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις ψυχές και θέλαμε να κάνουμε παιδιά για να διαιωνίσουμε το είδος μας. Τι λέτε; Αν τις ρωτάγαμε, θέλετε να έρθετε σ' αυτόν τον κόσμο που σας έχουμε ετοιμάσει για να ζήσετε στο υλικό πεδίο, ο ένας να δουλεύει τον άλλο, ο ένας να εκμεταλλεύεται τον άλλο και να σκοτώνει ο ένας τον άλλο; Για φαγητό δηλητηριασμένες τροφές, αλκοόλ, τζόγο, πορνεία, ναρκωτικά, βιασμούς, απάτες, εγκλήματα, φυλακές, τρελοκομεία, πολέμους, και με ηγετικές κυβερνήσεις γεμάτες με υποκρισία, αλαζο-

νεία και υποδούλωση; Δώστε τώρα και την απάντηση που θα λάβει ο καθένας, όχι σε μένα, αλλά στον εαυτό σας. Κι αν σας αγγίξει βαθιά η ντροπή, που γεννάμε παιδιά και αδιαφορούμε γι' αυτό το αποτρόπαιο αίσχος που τους προσφέρουμε, ελπίζω να συνειδητοποιήσετε την ανάληψη ευθύνης εκάστου. Να ενδιαφερθούμε για αλλαγή νέου σκεπτικού, για να μπορέσουμε να προσκαλέσουμε τα παιδιά μας σε έναν κόσμο που αρμόζει σε πάναγνα μωρά, που έρχονται από Πάναγνη Πηγή και είναι ολοκληρωτικά αμόλυντα! Γιατί να τα υποδεχόμαστε με τις άκρως μολυσμένες ιδέες μας και να τα κάνουμε χειρότερα από εμάς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται το σκοτάδι και ο τρόμος, λόγω πολλαπλασιασμού γεννήσεων, και δίνουμε τη σκυτάλη της ΝΤΡΟΠΗΣ, ως παραστρατημένες κοινωνίες.

Εκφράζω με βαθύτατη λύπη την προσωπική μου παρατήρηση και συνειδητοποίηση. Δεν φαντάστηκα ποτέ ως μικρό παιδί, ότι θα έδινα τέτοιο χαρακτηρισμό για την ανθρωπότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει ν' αποφύγω να θίξω την τόσο μελανή πραγματικότητα.

ΜΙΑ ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΤ. ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ. ΕΝΑ ΑΠΑΙΣΙΟ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ.

Ταπεινή μου γνώμη: δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πιο υπάνθρωπη κτηνωδία. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Προσπαθήστε να **επεξεργαστείτε** ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός **βαθιά μέσα σας**. Η ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ είναι η πιο ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ του μυαλού μας. Και όποιος σβήνει τη συνείδησή του, μυρίζει αποσύνθεση. Αυτή είναι η τραγική αιτία που έχει αποσυντεθεί

η ανθρωπότητα. Η ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ δημιουργεί ασύλληπτες μεταστάσεις για την πτώση κάθε λαού και μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με την ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ από τη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας. Αλλιώς, η αποσύνθεση φέρνει τη ΣΗΨΗ. Μην αδιαφορείτε **να την αντικαταστήσετε**. Γι' αυτό ο Δημιουργός μας, για τις πτωτικές ιδιότητες του μυαλού που μας δίνει αυτός ο κόσμος και αρρωσταίνουμε, μας έχει όλες τις αντιθετες στην καρδιά μας, για να έχουμε την απίστευτη επιλογή να αυτοθεραπευτούμε! Αυτό κι αν δεν λέγεται ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ!



*Οι άνθρωποι είναι αναγκαίο
να συνενωθούν*

*Οι Άνθρωποι είναι αναγκαίο να συνενωθούν,
γιατί μονάχα έτσι μπορούν να σωθούν.
Χρειάζεται να σβήσουν οι διχασμοί,
να επανέλθουν οι παιδικοί μας όμορφοι καιροί.*

*Αλλά για να επιτύχουμε την Ένωση
με το Συνάνθρωπό μας,
χρειάζεται πρώτα να ενωθούμε μέσα μας,
με τον Θεϊκό Εαυτό μας.*

*Η Γνώση του Εαυτού
εξαφανίζει τους καρκίνους του μυαλού,
που κάποιοι ανόητοι μας διδάσκουνε τις διαφορές
και δημιουργούνται στους Ανθρώπους
αγιάτρευτες πληγές.*

Μόνο η Γνώση του Εαυτού
μας φανερώνει τις θεμελιώδεις ομοιότητές μας
κι όταν τις αναγνωρίσουμε,
θα εξαφανίσουμε σταδιακά
όλες τις διαφορές μας.

Μόνο η Γνώση του Εαυτού
μας φανερώνει την Ανιδιοτελή Αγάπη,
μας παρέχει Σοφία και Διαύγεια,
για να παρακάμπτουμε τα μίσση και την αυταπάτη.



4

Τα κριτήρια της ντροπής

Πώς είναι δυνατόν, οι μυαλοκίνητοι ηγέτες, εφόσον δεν μαθητεύουν με τη Γνώση του Εαυτού τους και αγνοούν το βασίλειο της καρδιάς, να εμπνέουν το λαό προς ανακάλυψη του βασιλείου της καρδιάς, που εδρεύει ο Αστείρευτος Πλούτος της Ειρήνης, της Σοφίας και της Ελευθερίας μας;

Πώς είναι δυνατόν, οι ιδιοτελείς ηγέτες να εμπνέουν το λαό για ανιδιοτέλεια;

Πώς είναι δυνατόν, οι ανισόρροποι ηγέτες να εμπνέουν το λαό για ισορροπία;

Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες του ατομικισμού να εμπνέουν στο λαό την ιδέα του Γενικού Καλού;

Πώς είναι δυνατόν, οι ασυνείδητοι ηγέτες και το συνάφι τους να καθοδηγούν τους συνειδητούς πολίτες, που δεν έχουμε καμία σχέση με το σύνδρομο του προβατισμού;

Πώς είναι δυνατόν, οι αναξιοπρεπείς να εμπνέουν το λαό για αξιοπρέπεια;

Πώς είναι δυνατόν, οι ασεβείς να εμπνέουν το σεβασμό στο λαό;

Πώς είναι δυνατόν, οι αριβίστες να εμπνέουν την απλότητα στο λαό;

Πώς είναι δυνατόν, άνθρωποι που δυστυχούν μέσα τους να εμπνέουν το λαό για εσωτερική ευτυχία;

Πώς είναι δυνατόν, οι παγιδευμένοι να αποπαγι-
δεύσουν το λαό;

Πώς είναι δυνατόν, οι ανελεύθεροι να οδηγήσουν το
λαό στην ελευθερία;

Πώς είναι δυνατόν, οι ψεύτες να οδηγήσουν το λαό
στην αλήθεια;

Πώς είναι δυνατόν, οι υποκριτές να εμπνεύσουν τη
γνησιότητα στο λαό;

Πώς είναι δυνατόν, οι σκοταδιστές να οδηγήσουν το
λαό στο φως;

Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες που έχουν άγνοια του
Εαυτού τους να εμπνέουν το λαό για εσωτερική εξέλι-
ξη με τη Γνώση του Εαυτού μας;

Αν δεν επαρκούν αυτά τα κριτήρια, για τους ηγέτες
και το συνάφι τους, που είναι οι πρόωροι νεκροθάφτες
του λαού, τότε κάτι πολύ σοβαρό θα συμβαίνει. Ή θα
είμαστε τόσο μολυσμένοι κι εμείς, που δεν μας ενδια-
φέρει καθόλου η ποιότητα των ηγετών μας, ή θα είμα-
στε σε πλήρη αποχαύνωση, ή θα έχουμε την παγκό-
σμια καρκινοπαθή αρρώστια της ασυνειδησίας. Ευτυ-
χώς όμως, χωρίς καμία εξαίρεση, για όσους επιθυμού-
με θεραπεία, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μέσω
της Γνώσης του Εαυτού μας, να γίνουμε ευσυνείδητοι!



Γίνε πολέμαρχος του φωτός

Βρες την ειρήνη μέσα σου
για να γίνεις πολέμαρχος του φωτός
σου παρέχεται η απίστευτη τιμή
αυτή τη σκοτεινή εποχή.

Πάρε την ευθύνη επάνω σου
σαν πολίτης του σύμπαντος
και δούλεψε με την καρδιά
για να ζουν τα παιδιά σου με ειρήνη και ελευτεριά!

Είναι αφάνταστη δειλία και ντροπή
να γνωρίζουμε εκ των προτέρων
ότι θα γεννήσουμε παιδιά
και θα μας τα διαμορφώσει το σύστημα του σκότους
να ζουν συνέχεια μες στη σκλαβιά.

Δεν υπάρχει πιο ύψιστος σκοπός
ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη και την ελευθερία
να δώσεις την σκυτάλη στους απογόνους σου
να ζουν με αξιοπρέπεια κι ενημερία!

Κοινοποιήστε το μήνυμα
για ν' αφυπνιστούμε
να συμμετέχουμε όλο και περισσότεροι
γρήγορα ν' απελευθερωθούμε.



Τα δύο κριτήρια των ψευτοηγετών του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος

Αυτό το κείμενο, αν το μελετάς συνέχεια ώσπου να το κατανοήσεις, μπορείς ν' αλλάξεις το πεπρωμένο σου εμπνέοντας και τους γύρω σου, για ειρηνική, δίκαιη κι ευτυχισμένη ζωή.

Πρώτα απ' όλα, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά πρέπει να κατανοήσει τ' αναντίρρητα δικαιώματά του, ώστε να ξέρει να τα απαιτεί. Όπως ο Δημιουργός μας προετοίμασε τον Πλανήτη μας με τον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη και μας τα προσφέρει δωρεάν σε όλους, και μετά μας έφερε στη ζωή για να μπορούμε να επιβιώνουμε, έτσι κι οι γονείς, πρέπει να προετοιμάζουν στέγη, τροφή, νερό, φως, θέρμανση και προστασία για τα νεογέννητα παιδιά τους. Ακριβώς έτσι υποχρεούνται κι οι πολιτικοί, που αναλαμβάνουν ως «εκπρόσωποι γονείς της κοινωνίας» να προετοιμάζουν τις συνθήκες για την κάθε γενιά και να την προστατεύουν απ' την εγκληματικότητα, ώστε να έχουν τις δυνατότητες να καλυτερεύουν τη ζωή τους.

Αυτοί ατυχώς όμως παραπλανούν ότι θα εκπροσωπούν το λαό για την Ειρήνη και την Ευημερία τους και είναι υπάλληλοι αυτών που κόβουν το χρήμα και διαπράττουν ολοκληρωτικά τα αντίθετα. Υποδουλώνουν τους ανθρώπους, τους τυραννούν και τους εξαθλιώνουν με την τεχνητή φτώχεια, εξαναγκάζοντάς τους

στις παρανομίες για να βρουν χρήμα να ζήσουν, στο τζόγο, στην πορνεία, στα ναρκωτικά, στην απάτη και στα εγκλήματα, με φυσικό επακόλουθο τις αρρώστιες, τα νοσοκομεία, τα τρελοκομεία και τους πολέμους.

Συνειδητοποιήστε την αλυσίδα των αναρίθμητων φρικιαστικών κακών που έχουν δημιουργήσει οι ασυνείδητοι πολιτικοί, που είναι υπάλληλοι του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος και το παίζουν ως εκπρόσωποί μας. Όχι μόνον δεν φροντίζουν για την εξάλειψη της τεχνητής φτώχειας και της εγκληματικότητας, αλλά με την αδιαφορία τους τις αυξάνουν. Επιπροσθέτως, έχουν επιτύχει και το πιο ύπουλο τέχνασμα, το διχασμό κάθε γενιάς, με το στήσιμο των αρρωστημένων κομμάτων. Ωστε στο κάθε νεογέννητο έχουν την παγίδα έτοιμη. Οι γονείς, ως διχασμένοι φανατικοί υπηρέτες των κομμάτων τους, οδηγούν και τα παιδιά τους στα ίχνη τους, ή συνειδητά ή ασυνείδητα.

Έχουμε λοιπόν συμπέρασμα απόλυτο. Τεχνητή φτώχεια στους λαούς και **τεχνητούς διχασμούς εσωτερικά** με τα πολιτικά κόμματα, όπως είναι διχασμένοι με τις ομάδες οποιωνδήποτε αθλημάτων. Και εξωτερικούς διχασμούς με τις διάφορες ταμπέλες «θρησκειών και πατριδων» με συνεχόμενους πολέμους εμφύλιους, θρησκευτικούς, και εθνικούς μέχρι σήμερα. Κι ο ύπνος διαιωνίζεται εις τους αιώνες των αιώνων αμήν!

Γι' αυτό, προϋποθέτει να συνειδητοποιήσουμε τα δύο **κριτήρια των ψευτοηγετών και του σιναφιού τους**, για ν' αφυπνιστούμε απ' την παραπλάνηση και να γλυτώσουμε και τις επερχόμενες ευλογημένες γενιές μας.

Κυβέρνηση που δεν απορρίπτει την ταμπέλα του κόμματός της και προτιμά να έχει το λαό διχασμένο για εμφύλιους και εθνικούς πολέμους **δουλεύει για το**

«διαίρει και βασιλεύει», που την έχουν υποβάλει σ' αυτόν το ρόλο, τ' αφεντικά τους οι μαφιόζοι.

Και κυβέρνηση που δεν κόβει δικό μας χρήμα για το λαό της, να τον απελευθερώσει από τοκογλύφους, και πάνε τάχα σαν **ζητιάνοι λιμοκοντόροι** για δανεικά σ' αφεντικά τους, ώστε να έχουν πάντα την κάθε γενιά χρεωμένη και υποδουλωμένη, είναι υπάλληλοι του «παγκόσμιου σάπιου απρόσωπου συστήματος».

Τι άλλα κριτήρια θέλουμε για να ξυπνήσουμε;

Μήπως κοιμόμαστε πολύ βαθιά και είμαστε άξιοι της μοίρας μας; Και για να μην το παραδεχόμαστε, ρίχνουμε συνέχεια την ευθύνη σ' αυτούς που ψηφίζουμε με τα ίδια μας τα χέρια;

Για ν' αλλάξουμε, φίλοι μου αγαπημένοι, τη σκοτεινή κατάσταση, χρειαζόμαστε αφύπνιση και ειλικρίνεια. Οι ουτοπιστές, οι αδιάφοροι, οι απελπισμένοι και οι βολεμένοι του συστήματος λένε ότι «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη», τους απαντώ, οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι κούκοι; Άρα δεν είναι μόνο ένας κούκος, μπορούμε να είμαστε αναρίθμητοι κούκοι, για να φέρουμε την **άνοιξη της πιο απίστευτης φωτεινής ιστορίας!**

Πάμε τώρα στην επόμενη φάση, που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα, για την **εξαφάνιση του επιβαλλόμενου χάους και σκοταδιού μας.**

Τα δύο κριτήρια: που πρέπει να έχουν οι Γνήσιοι ηγέτες/υπηρέτες, για να εκπροσωπούν/υπηρετούν το λαό!

Να αποβάλουν όλες τις ταμπέλες των κομμάτων που διχάζουν το λαό! Έχουμε ετοιμάσει ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα με τίτλο **οι Οραματιστές του Γενικού Καλού**, που συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους και όλες τις μορφές ζωής και τον Ευλογημένο Πλανήτη μας. Για ν' αποτινάξουμε και τη **σκόπιμα διαμορφωμένη αρ-**

ρωστημένη νοοτροπία του ατομισμού, που επίσης εμπεριέχει το διχασμό μας. Ενώ το Γενικό Καλό **εμπεριέχει** και το ατομικό μας καλό. Κι έτσι όλοι οι πολίτες μιας υγιούς κοινωνίας συμβάλλουν για συλλογική εξέλιξη.

Η πολιτεία θα κόβει δικό της χρήμα για το λαό της, προς εξαφάνιση της τεχνητής φτώχειας και για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων μας! Και υποχρεούται να εξασφαλίζει δωρεάν –όπως ο Δημιουργός μας – στους πάντες: στέγη, τροφή, νερό, φως, θέρμανση, τηλ. επικοινωνία, δημόσια μεταφορικά μέσα, παιδεία, ιατρική περίθαλψη. Δωρεάν, οι μεταβιβάσεις κληρονομιάς και αγοράς κινητών και ακινήτων. Και εξαφάνιση όλων των ληστρικών θεσμών, ιδιαιτέρως των εφοριών! Τώρα, όλα τα «αλλά» και τα «εάν», του μυαλού, αν θα τ' αφήσετε να υπερισχύσουν στις σκέψεις σας και στις συζητήσεις σας, θα σας αποτρέψουν απ' το ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ, και **θα παραμένουν οι πονηροί που έχουν στήσει τα εμπόδια με τα «αλλά» και τα «εάν»**, για να διαιωνίζουν το οργανωμένο χάος, το σκοτάδι και τη σκλαβιά των παιδιών μας.

Η «παγκόσμια πολιτική συμμορία», έχει μάθει τις προηγούμενες γενιές κάθε λαού, να ελπίζουν στους πολιτικούς, για να τους καλύτερεύσουν τάχα την ζωή. Κι αυτό το κόλπο το περνάνε οι γονείς που δεν ξύπνησαν ακόμη στα παιδιά τους και συνεχίζεται το ίδιο τροπάριο μέχρι σήμερα. Όπως ακριβώς και η βιομηχανία μουσικής και θεάματος έχει κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι η χαρά τους εξαρτάται απ' αυτούς, κι έτσι τρέχουν συνέχεια από πίσω τους για να χαρούν κάποιο δίσκο. Ενώ η Αληθινή Πηγή της Χαράς μας είναι μέσα μας έμφυτη απ' τον Δημιουργό μας, για να μην εξαρτιόμαστε από κανέναν κι από τίποτα.

Σήμερα ήρθε ο καιρός επιτέλους, ν' αρχίσουμε να ελπίζουμε στον εαυτό μας. Να ψηφίζουμε εμάς τους ίδιους, που μας αντιπροσωπεύει το κίνημα των Οραματιστών του Γενικού Καλού που δημιουργήσαμε, και ν' ασχοληθούμε με τη Γνώση του Εαυτού μας, για να βρούμε και την Αληθινή Εσωτερική μας Χαρά. Όστε έτσι μπορούμε να επιτύχουμε και την Εσωτερική μας Απελευθέρωση και την εξωτερική μας απ' τους ψευτο-εκπροσώπους μας.

Πρέπει να διακόψουμε ολοκληρωτικά απ' τις πεπατημένες του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος και να δημιουργήσουμε δικές μας ράγες, για να πηγαίνουμε το τραίνο μας όπου θέλουμε εμείς και όχι να μας πηγαίνει όπου θέλει το σύστημα. Με την αποχή της ψήφους μας λοιπόν απ' τους σημερινούς πολιτικούς, που μας έχουν οδηγήσει στον εκτροχιασμό και στο οργανωμένο χάος, αν θα ψηφίσουμε τους εαυτούς μας, αρχίζουμε επιτέλους το Πρόγραμμα της Υγιούς Καινούργιας Πολιτείας!

Τελικά είναι ο καιρός να ξυπνήσουμε και να κατανοήσουμε ότι:

Όπως οι κομματάρχες διχάζουν ένα λαό, έτσι και οι κυβερνήτες διχάζουν όλο τον κόσμο με τις ετικέτες των τάχα πατρίδων, για να υπάρχει η σκοτεινή παγκόσμια δυναστεία της μαφίας. Όλα που συμβαίνουν στον κόσμο είναι προσχεδιασμένα στο τραπέζι του σκακιού απ' αυτούς που έχουν τους λαούς σαν στρατιωτάκια στο σκάκι τους. Αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα η Δημιουργός Ζωή που είναι η Μητέρα όλων μας, και αλλάζει τα σχέδια των πάντων, γιατί το δικό της σχέδιο είναι για το καλό όλων των δημιουργημάτων της. Να εξαφανίσει την αδικία και τους πολέμους που

τα δημιουργούν οι ασυνείδητοι άπληστοι και οι πολεμοχαρείς, προσβάλλοντας και την ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ και τα πλάσματά της! Έχετε ακούσει την παροιμία «Οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους σχέδια ο καθένας, κι ο Θεός γελάει», εφόσον όλοι είμαστε ανά στιγμή στην κυριαρχία του πανίσχυρου θανάτου.



Οι ράγες του συστήματος

*Το παγκόσμιο σάπιο σόστημα
δαιωνίζει τις δικές του ραδιούργες ράγες
κι έχει ως τρένα τους ανθρώπους
και τους βάζει σε μπελάδες.*

*Αν δεν πας πάνω στις ράγες τους
δεν μπορείς να είσαι δικός τους
και για να επιβιώσεις
πρέπει να γίνεις παραγιός τους.*

*Γι' αυτό οι περισσότεροι
είναι παγιδευμένοι
τους εξαναγκάζουν με το χρήμα
για να μπορούν να έχουν τροφή και στέγη.*

Πρέπει οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
να φτιάξουμε δικές μας ράγες
να πηγαίνουμε το τραίνο όπου θέλουμε εμείς
μόνο τότε θα νιώθουμε ελεύθεροι και αξιοπρεπείς.

Είναι η εποχή μας να κάνουμε τη διαφορά
για να μην ντρεπόμαστε να γεννήσουμε παιδιά
να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά
γεμάτοι από Ειρήνη και Ελευτεριά!



Ωφέλειες της κοπής χρήματος από την κυβέρνηση των Οραματιστών του Γενικού Καλού

Ας δούμε τώρα τα θαυμάσια αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν απ' την υποχρέωση και τη συμπαράσταση της πολιτείας προς το λαό.

Πρώτα απ' όλα, εξάλειψη του άγχους για την αυριανή ημέρα, που δεν θα τους κυνηγάει κανένα χρέος, γιατί θα έχουν τα βασικά τους εξασφαλισμένα. Ενοίκιο, τροφή, απ' το μισθό κοινωφελούς εργασίας, και νερό, φως, θέρμανση, τηλέφωνο, μέσα μεταφοράς δωρεάν, για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια. Επανάκτηση της ελπίδας μέσα τους, ότι υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι του λαού επιτέλους που επιθυμούν να μειώνουν τα προβλήματα και όχι να τα δημιουργούν και να τα αυξάνουν, όπως έκαναν οι πρώην ασυνείδητοι πολιτικοί.

Δεν θα έχουν άγχος ως προς τις σπουδές τους, ούτε θα σκέφτονται να μεταναστεύσουν, αλλά θα έχουν την επιλογή τους. Οι μισθοί όλων των υπαλλήλων/συνεργατών θα είναι βιώσιμοι για αξιοπρέπεια. Δεν θα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε πορνεία, τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά, απάτες και εγκλήματα για εξεύρεση των φυσικών τους αναγκών, με αποτέλεσμα όλο και θα μειώνονται οι αυτοκτονίες, οι χωρισμοί, οι φυλακές, τα νοσοκομεία, τα τρελοκομεία και οι πόλεμοι. Τα ΜΜΕ της

καινούργιας πολιτείας θα προβάλλουν προγράμματα για τη Γνώση του Εαυτού μας και εκπαίδευση για την Ειρήνη, για να προάγουν την εσωτερική εξύψωση του πνεύματος και την πραγμάτωση της ειρήνης, της αγάπης, του σεβασμού, της ελευθερίας, της ευημερίας και της αξιοπρέπειας. Αντί για πληρωμή ανέργων, θα έχουμε κοινωφελή εργασία παντού, ιδιαίτερα για την όσο περισσότερο δυνατόν ασφάλεια των πολιτών, η κάθε γειτονιά θα έχει το αστυνομικό της τμήμα σε χωριά, νησιά, εξοχικά, προάστια, πόλεις με συνεχείς περιπολίες 24ώρου βάσεως για πρόληψη κλοπών, οικιών, καταστημάτων, αυτοκινήτων, μηχανών κλπ. που οδηγούν στο έγκλημα. Και εξαφάνιση ολοκληρωτικά όλων των αρμεχτικών κρατικών κυκλωμάτων, που παρουσιάζονται τάχα για την προστασία του «κράτους» ως εφορίες, γιατί δεν θα έχει ανάγκη η πολιτεία να αρμέγει τον λαό, εφόσον θα τυπώνουμε δικό μας χρήμα.

Αυτά είναι τα αναντίρρητα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και πρέπει να διασφαλίζονται από την πολιτεία.

Η κυβέρνηση των «Οραματιστών του Γενικού Καλού» τελικά θα είναι ΕΝΑ με τον λαό ως υπηρέτες, και όχι κυβερνήτες για διχασμούς και οργανωμένο χάος.

Το «ουδέν κακό αμιγές καλού» ας το εφαρμόσουμε σήμερα, μετά απ' αυτήν την άθλια ηθική και οικονομική κρίση. Είναι καιρός για αφύπνιση και προσπάθεια, για μια εκ' νέου Φωτεινή Ιστορία. Μόνο όταν φέρνει το Φως, φεύγει το σκοτάδι.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Οι περισσότεροι παράνομοι, οι περισσότεροι αυθαίρετοι, οι περισσότεροι αρχιαπατεώνες, οι περισσότεροι εγκληματίες είναι οι χρηματοκόπτες με εκτελεστικά όργανα τούς πολιτικούς τους, κι απ' τη σαδιστικότητα του μυαλού τους, παραπλανούν και εξαναγκάζουν τους ανθρώπους με την επιβαλλόμενη εγκληματική βία της τεχνητής φτώχειας να κάνουν αναρίθμητα κακά για να επιβιώνουν. Ποιος θα απαντήσει στην καταγγελία μου; Η αφανής παγκόσμια οικονομική μαφία; Ή φωνή βοώντος εν τη ερήμω;

Δεσπόζει η διαφθορά στην κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας κι έχει αλληλεπίδραση στη μόλυνση των λαών, και το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα κάθε κοινωνίας. Και το τραγικό, οι νεολαίες δημιουργούν μικροσυμμορίες, εμπνεόμενοι απ' την υποκρισία, τα ψεύδη και την εγκληματικότητα των πρότυπων των ψευτοκυβερνητών με τις μεγαλοσυμμορίες,

Κι όμως, δίνεται η απρόσμενη ευκαιρία σήμερα. Με τη Γνώση του Εαυτού μας μπορούμε να μεταμορφωθούμε οι πάντες, από σκοταδιστές να γίνουμε διαφωτιστές.

Αφυπνίσου σήμερα, πολίτη του πλανήτη Γη, για να δώσεις τη σκυτάλη του φωτός στις επερχόμενες ευλογημένες γενιές, γιατί μόνο έτσι θα νιώσεις άνθρωπος!

Δεν υπάρχει πιο ύψιστος σκοπός απ' αυτόν!



Η λύση - Η διακυβέρνηση μιας χώρας

Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση
από Οραματιστές του Γενικού Καλού
για τις βασικές ανάγκες του φτωχού λαού
στέγης, φωτός, τροφής, νερού.

Πρέπει να εξαλείψουμε τη φτώχεια
γεννιούνται συνέχεια μωρά
ας κάτσουμε να συλλογιστούμε
ότι τα έργα μας είναι εγκληματικά.

Δεν υπάρχει χειρότερο απ' την αδιαφορία
να στρέφεις το βλέμμα σου αλλού
όταν βλέπεις τον πόνο και τη δυστυχία
μέσα στα μάτια ενός παιδιού.

Τα μωρά δεν έρχονται με ταμπέλες
δε γνωρίζουν από βρώμικους πολέμους
βρίσκονται μέσα τους στη χαρά και στην ειρήνη
και γι' αυτό έχουμε απεριγράπτη ευθύνη.

Όλοι μας πρέπει να γίνουμε
Οραματιστές του Γενικού Καλού
για να φέρουμε τη φωτεινή ιστορία
πρέπει να εξαλείψουμε τη δύσοσμη σκοτεινή ιστορία.



Η Γνώση του Εαυτού μας

Η πραγματικά λυπηρή κριτική μου, ευτυχώς συνοδεύεται ταυτόχρονα πάντα και ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ!

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, απ' την άλλη μεριά του νομίσματος.

Σήμερα, στον Ευλογημένο Πλανήτη μας, εκτυλίσσεται η πιο ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από γεννησιμιού του ανθρώπινου γένους. Είναι καταγεγραμμένη σε όλα τα μέσα της επικοινωνιακής τεχνολογίας όλη η θαυμαστή πορεία του σημερινού Ζωντανού Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ. Ξεκίνησε από μικρό παιδί τεσσάρων χρονών τοπικά στην Ινδία τη χώρα όπου γεννήθηκε, και από 13 χρονών παγκόσμια, με ακατάπαυστες προσκλήσεις απ' όλες τις ηπείρους, και προσφέρει σε **όσους θέλουν το Ευγενέστερο Πρακτικό Εργαλείο, πώς να ερχόμαστε σε επαφή με τη ΘΕΣΠΕΣΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ.**

Είναι η εποχή μας να πραγματώσουμε τη διαχρονική ευγενή συμβουλή του Πολυαγαπημένου Σωκράτη μας, Αληθινού Διδασκάλου της παρελθούσας εποχής, το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ! Οι τότε συνάνθρωποί μας ήταν τόσο τυχεροί που έλαβαν το Δώρο του Διδασκάλου τους όσοι ήταν μαθητές του. Και με την επίσκεψη του Πολυαγαπημένου μας Χριστού, στην παρελθούσα εποχή επίσης, πόσο τυχεροί θα ήταν οι μαθητές του που έλαβαν το Θείο Δώρο του, τη Γνώση του Εαυτού!

Παραθέτω **ένα** εδάφιο του Ευαγγελίου ια' 52 κατά Λουκά: «ουαί εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίον της Γνώσεως: σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε». Όπως βλέπετε, και του Χριστού μας η διδασκαλία δεν ήταν μόνο θεωρία, αλλά τους έδινε το κλειδί για τη Γνώση του Εαυτού, ώστε όσοι επένδυαν να τους απελευθερώσει. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη εδάφια και δεν τα έχουν βγάλει ή αλλοιώσει. Και ο νοών νοείτω!

Η Θεία Διδασκαλία του Χριστού μας, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν ήταν ένα σωρό βιβλία. Κατ' αρχήν, πρόκειται μόνο για πρακτικό τρόπο πώς να ερχόμαστε σ' επαφή μέσα μας με τον Θεό, για να έχουμε εμπειρία της Ψυχής μας και όχι διαβάσματα για τη διάνοια, όπως κάνουν οι θρησκείες. Γι' αυτό και τόνισε επίσης για την Ψυχή μας, σε μία του ομιλία τότε, «τι κι αν κερδίσεις τον κόσμο όλο —συμπλήρωση δική μου, με την ασυδοσία σου, την εκμετάλλευση και την εγκληματικότητα σου— αλλά χάσεις την ψυχή σου»;

Στα πιο απλά Θεϊκά του ρητά, «Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών», «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν» και «Αγάπα τον πλησίον σου ως Εαυτόν» στηρίζεται η πιο αξιοπρεπής και τρισευτυχισμένη ζωή του κάθε ανθρώπου κατά την επίσκεψή μας στον Ευλογημένο Πλανήτη μας. Εάν δίδασκαν αυτά τα Θεία Ρητά και την πρακτική της Γνώσης του Εαυτού μας απ' τα νήπια και σ' όλα τα σχολεία, δεν θα υπήρχαν αυτά τα αίσχη που διαιωνίζονται και μας έχουν καταστήσει την Ανθρωπότητα ως κορωνίδα της διαφθοράς και της εγκληματικότητας. Ας επιστρέψουμε μέσα μας, σπουδάζοντας τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, και θα επιτύχουμε να βιώνουμε και τα Πάνσοφα Ρητά του

Χριστού μας, για να ξαναγίνουμε Αντάξιοι του Πολυαγαπημένου μας Δημιουργού, ως «Πραγματική Κορωνίδα της Θείας Δημιουργίας του»!

Γι' αυτό σας γράφω αυτά τα λόγια απ' τα κατάβαθα της καρδιάς μου, διότι ως πολίτης του πλανήτη μας αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα πολύ μελανά γεγονότα που συμβαίνουν συνέχεια όλο προς το χειρότερο. Φυσικά δεν απορώ καθόλου, διότι ως μαθητής της Γνώσης του Εαυτού μου 44 χρόνια γνωρίζω τον εσωτερικό νόμο, ότι για όσους δεν θα ασχολούνται με τη Γνώση του Εαυτού θα αυξάνεται η υποκρισία, η σχιζοφρένεια και η εγκληματικότητα του μυαλού. Αλλά πρέπει να βάλουμε τώρα φρένο, σκεπτόμενοι τα ευλογημένα μωρά που έρχονται στη Γη για να ευτυχίσουν και να εξελιχθούν. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους αφαιρέσουμε αυτή την τόσο υπέροχη δυνατότητα που μας δίνει σε όλους η Μητέρα μας Ζωή, που μας υφαίνει μες στην κοιλιά της μάνας μας και μας γεννάει γι' αυτόν το λόγο. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, πρώτα να κατανοήσουμε την αδιαφορία μας, ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την τραγική ιστορία που ζούμε αυτή την εποχή. Και με την περισυλλογή μας να επιδιώξουμε τη Γνώση του Εαυτού μας, ώστε με Συνειδητότητα, με Ελπίδα, με Αγάπη, με Υπευθυνότητα, με Αποφασιστικότητα, να απορρίψουμε τον αποκρουστικότατο ατομισμό.

Πρέπει να συμβρεθούμε για να συνεργαστούμε, δίνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, για να βγούμε απ' το βαθύ σκοτάδι του πηγαδιού που μας έχουν βάλει οι μαέστροι ηγέτες μας του σκότους. Ελπίζω να φθάσει το μήνυμα και σ' αυτούς, γιατί κατανώ, κι αυτοί έχουν παγιδευτεί απ' τους προηγούμενούς τους, και οι προηγούμενοί τους απ' τους προηγούμενούς τους. Κι αυτό

έχει αρχίσει πολύ πριν πίσω, και πρέπει ν' αλλάξουμε τις πεπαλαιωμένες εκμεταλλευτικές και εγκληματικές ιδέες του μυαλού μας. Ευτυχώς υπάρχει η Σωτήρια και απίστευτα Ευλογημένη Δυνατότητα να τις αντικαταστήσουμε με τα Ευγενή Αισθήματα της Ειρήνης, της Αγάπης και της Αδελφосύνης, που μας έχει βάλει έμφυτα μέσα μας ο Δημιουργός μας, για να μπορεί ο καθένας μας να επιλέξει το φως ή το σκοτάδι. Ελπίζω να μην είναι ως επιλογή το σκοτάδι, γιατί δεν είναι η φύση μας αυτή. Η ΘΕΪΚΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ!

Είναι ανάγκη να σταματήσουμε αυτή την άθλια τραγωδία, να μην τη μεταλαμπαδεύουμε σε κάθε ευλογημένη επερχόμενη γενιά! Δεν μπορείτε να κατανοήσετε; ή δεν θέλετε να κατανοήσετε κάποιοι που έχετε συμφέροντα; ότι έχουμε απεριόριστη ευθύνη με την ανοχή μας; Γιατί η ανοχή είναι συνηνοχή, όταν πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη σκοτεινή επιβαλλόμενη ιστορία και δεν το πράττουμε.

Μάθαμε απ' τα σφάλματά μας προς τον εαυτό μας, προς τον συνάνθρωπό μας και προς τον Ευλογημένο Πλανήτη μας. Τώρα είναι ο καιρός, να κάνουμε την διαφορά για μία καινούργια εποχή, ώστε να μπορούμε να υποδεχόμαστε τα ευλογημένα μωρά κάθε γενιάς και να αισθανόμαστε αντάξιοι του Πανάγαθου Δημιουργού μας! Μας δημιούργησε στον απίστευτα Ευλογημένο Πλανήτη μας, που τον έχει σχεδιάσει με τόση Θεία Σοφία και Ασύγκριτη Γενναιοδωρία για όλα τα ανθρώπινα πλάσματά του και για όλα τα ευλογημένα ζώα.

Για τον περιβόητο «πολιτισμό μας» αυτοβαυκαλιζόμαστε σε μία μόνο λέξη. Αλλά ως πράξη, μηδέν. Εφόσον σήμερα υπάρχουν συνάνθρωποί μας που δεν

έχουν να φάνε και ψάχνουν στα σκουπίδια, κι εμείς ακόμη φτιάχνουμε εξελικτικά ηλεκτρονικά όπλα για να αλληλοσκοτωνόμαστε. **Θα έπρεπε να μας έχουν κλείσει σε κάποιο απέραντο τρελοκομείο, για να μη γεννάμε παιδιά και να μη διαιωνίζεται αυτή η άθλια τραγωδία.**

Είναι δημιουργημένο το σώμα μας κατά τέτοιο αφάνταστο τρόπο και από έλλειψη συνειδητοποίησης του πιο πολύτιμου θαύματος που έχουμε, το χρησιμοποιούμε για τα πιο εξευτελιστικά γεγονότα. Τι τρομακτική ειρωνεία και αντίθεση! Η «κορωνίδα της δημιουργίας» του Πάνσοφου Δημιουργού μας να είναι στην πιο ευτελή κατηγορία των δημιουργημάτων του!

Όσο θα αδιαφορούμε να γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, θα συμπεριφερόμαστε με τον επίπλαστο και επικίνδυνο εαυτό, αυτόν που μας έχει φορέσει ο κόσμος και τον συνηθίσαμε. Και παραπονιόμαστε για τα χάλια μας; Αυτά είναι μόνο προμηνύματα, μήπως ξυπνήσουμε. Αν όχι, όσοι κοιμούνται, λυπάμαι, αλλά θα έρθουν πολύ χειρότερα. Δεν παριστάνω τον προφήτη, αλλά είναι τόσο προφανές. Σαν το μικρό παιδάκι που παίζει μόνο του στην ταράτσα και είναι χωρίς προστατευτικό κάγκελο.

Το θεωρώ αναγκαιότατο ν' αρχίσουμε να διεργαζόμαστε και να ενσωματώσουμε την Ευγενή Ιδέα του Γενικού Καλού, για να μπορέσουμε ν' απορρίψουμε την ιδέα του ατομισμού, που μας την μπλάστρωσαν τόσο ύπουλα στο μυαλό απ' τη μικρή μας ηλικία. Μόνο τότε θα έρθουμε ανυπόκριτα πιο κοντά ο ένας στον άλλον και θα συνεργαστούμε για το καλό όλων μας. Ως φυσικό επακόλουθο, θα εξαφανιστεί και ο διαμορφωμένος απ' τις σκοτεινές κυβερνήσεις θανατηφόρος ατομικός δι-

χασμός, ο ομαδικός, ο κοινωνικός και ο παγκόσμιος, που υπάρχει γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Είναι μεγάλο κρίμα να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με διχαστικές και εγκληματικές υπάνθρωπες ιδέες. Η γλυκύτερη Γνώση του Εαυτού μας είναι το Α και το Ω, διότι μας φέρνει σε επαφή μέσα μας με την ίδια τη Μητέρα μας Ζωή, με τον Θεό, με την Ειρήνη, με τη Θεία Αγάπη, με το Θείο Φως! Μπορούμε να βιώνουμε την Υπέρτατη Θεία Εμπειρία κάθε στιγμή, όταν μαθητεύουμε με την Θεία Γνώση!

Εύχομαι να επεξεργαστείτε τα γραφόμενα της καρδιάς μου, κι αν αγγιχθεί κάποια καρδιά, ας κοινοποιούμε τα αληθινά και εξελικτικά μηνύματα, για να πολλαπλασιαστούμε οι αφυπνισμένοι και συνειδητοποιημένοι, για να συνεργαστούμε για μία υπέρλαμπρη εποχή!

Με τη γραφή του μυαλού, επικοινωνούμε μέσω των βιβλίων τα καταστροφικά μηνύματα και την άγνοια στα μυαλά των συνανθρώπων μας, και διαιωνίζουμε το παγκόσμιο χάος και τους τραγικούς πολέμους. Έτσι και η γραφή της καρδιάς μας είναι η σιωπηλή φωνή, που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τις καρδιές, υπενθυμίζοντας τα σωτήρια μηνύματα, για να έχουμε την απίστευτη δυνατότητα επιλογής! Θα ήταν θλιβερό να παραμένει τέτοιο ευγενές μήνυμα θαμμένο και άγνωστο στους συνανθρώπους μας, και να μην υπήρχε επιλογή πώς να εξαφανίσουμε το σκοτάδι απ' το μυαλό μας. Ας αρχίσουμε επιτέλους ο καθένας μας μία Φωτεινή Ιστορία να τη βιώνουμε μέσα μας και θα τη βιώνουμε συλλογικά και έξω μας, για να τη μεταλαμπαδεύουμε σε κάθε ευλογημένη επερχόμενη γενιά μας.

Εν τέλει: Η άγνοια του Εαυτού μας είναι ο φορέας του μίσους, της ασέβειας και του σκότους.

Η Γνώση του Εαυτού μας είναι ο φορέας της Αγάπης, του Σεβασμού και του Φωτός.

Εάν επιθυμείς αληθινά έναν καλύτερο κόσμο, γνώρισε πρώτα το Υπέρτατο Καλό μέσα σου και μετά θα το πραγματώσεις και έξω σου. Αυτό είναι το καθήκον της καρδιάς μας, για να αισθανόμαστε Άνθρωποι!



Χωρίς τη μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας

*Χωρίς την μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας
δεν μπορούμε να καλλιεργηθούμε ψυχικά
γιατί το σύστημα μας μαθαίνει μόνο
πώς να κάνουμε πονηρά και εγκληματικά μυαλά.*

*Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι
αδιαφορούνε για τη Γνώση
κι έχουμε δυστυχώς
απερίγραπτη κτηνώδη πτώση.*

*Ο ένας παρασέρνει τον άλλον
στο απόθμενο πηγάδι
και γι' αυτό έχουμε ατυχώς
τόσο βαθύ σκοτάδι.*

*Η λάμπα της ψυχής μας ανάβει μόνο
με τη Γνώση του Εαυτού μας
για να μπορούμε να διώξουμε
το σκοτάδι του μυαλού μας.*

Επίλογος

Μας προσφέρεται μία απίστευτη ευκαιρία σήμερα. Πρώτα απ' όλα, να Αναγνωρίσουμε μέσα μας την Πραγματική Μητέρα μας Αδιόρατη Ζωή, που μας έχει δημιουργήσει μες στην κοιλιά της Μάννας μας!

Μετά, να αναγνωρίσουμε τη Μητέρα μας Φύση, που είναι εκδήλωση της Μητέρας μας Ζωής και μας συντηρεί τους πάντες και τα πάντα μόνο Αυτή!

Έπειτα, να κατανοήσουμε τον εκμεταλλευτικό και εγκληματικό κόσμο, που τον έχουν δομήσει από βάθους αιώνων κάποιοι σκοτεινοί - παρανοϊκοί και σκέφτηκαν την παραπλανητική και μονοπωλιακή εγκληματική πατέντα του χρήματος, και τον διαιωνίζουν μέχρι σήμερα με βιτρίνα τους πολιτικούς κι από πίσω τους όλες οι συμμορίες των κρατικών επιχειρήσεων στις θέσεις κλειδιά κάθε χώρας. Με τραγικά αποτελέσματα, κτηνωδιών και παγκοσμίων δολοφονιών, δημιουργώντας εμφύλιους, εθνικούς, θρησκευτικούς, και παγκόσμιους πολέμους.

Είναι ανάγκη, με τη συλλογική προσπάθειά μας μηδενός εξαιρουμένου, να συνεργαστούμε, για να σταματήσουμε αυτούς που διαιωνίζουν αυτή την τρομακτική σκοτεινή ιστορία. Είναι αφάνταστη ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ, να γνωρίζουμε ότι καταβροχθίζουν κάθε επερχόμενη ευλογημένη γενιά και πολλαπλασιάζουν τις κολοσσιαίες εγκληματικές οργανώσεις τους.

Γι αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα, που αποδώσαμε το λογότυπο «Οραματι-

στές του Γενικού Καλού», διότι προΐδεάζει την σταδιακή απόρριψη του ατομισμού και συμπεριλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα.

Και το τελικό, που ταυτόχρονα είναι και το πρώτο, είναι ανάγκη να αρχίσουμε να αναγνωρίσουμε το ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΜΦΥΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, που μας έχει τοποθετήσει Ο Δημιουργός μας, που κατοικεί μέσα στην καρδιά του καθένα μας.

Για να γίνουν αυτές οι τόσο θεμελιώδεις συνειδητοποιήσεις, και η αύξηση διαύγειας και αποφασιστικότητας, χρειαζόμαστε να αρχίσουμε μαθητεία με την Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας με πρακτικό τρόπο, που προσφέρεται σήμερα από τον Ζωντανό Διδάσκαλό μας, και παρεμπιπτόντως είμαι μαθητής του 44 χρόνια, ώστε είμαι σίγουρος γι' αυτό που σας συστήνω.

Όταν γνωρίσουμε τον Αληθινό Εαυτό μας, αισθανόμαστε «Πρεσβευτές της Ειρήνης». Αλλιώς, λυπάμαι πάρα πολύ, θα είμαστε άλλοι ασυνείδητα κι άλλοι συνειδητά, «πρεσβευτές και διαιωνιστές της σκοτεινής ιστορίας».

Αισθάνομαι, πολλοί θα φρικάρουν, αλλά ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ! Για όσους είναι προετοιμασμένοι, θα αρχίσουν την έρευνά τους, για όσους δεν είναι έτοιμοι, ελπίζω να έρθει ο καιρός τους όσο πιο γρήγορα. Θα είναι καλύτερα γι' αυτούς.

Σε κανέναν δεν ανήκει η Ευλογημένη Μάνα μας Γη.
Τα σύνορα τα βάλανε οι πολεμοχαρείς για να σκοτώνονται και για να μην ξυπνήσουνε ποτέ οι άμοιροι λαοί.

•

Με ποιο δικαίωμα έχουμε κάνει κτήμα μας και διαιρέσαμε τον Ευλογημένο Πλανήτη Γη, που μας παραδόθηκε δωρεάν απ' τον Δημιουργό μας και η Μάνα μας Φύση τους πάντες και τα πάντα συντηρεί.

•

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΗ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΩΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

•

Γιορτάστε, τραγουδήστε, χορέψτε, αγκαλιαστείτε όλοι οι λαοί της Γης, για το Ύψιστο Πανάγιο Δώρο της Ύπαρξής μας, της Πολυαγαπημένης Μητέρας μας Ζωής!

Αισθάνομαι την ανάγκη να διαχωρίσω το κοινωνικο-πολιτικό κίνημα που δημιουργήσαμε απ' το έργο και τις θέσεις του Διδασκάλου μου, για τυχόν παρερμηνείες.

Ο Διδάσκαλός μου δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή «παγκόσμια απεχθή υποκριτική πολιτική». Ο μοναδικός σκοπός του Διδασκάλου μου είναι να εμπνέει τους ανθρώπους, προσφέροντας έναν πρακτικό τρόπο που τον ονομάζει Γνώση, για να επιστρέψουμε μέσα μας. Εάν επενδύσουμε με ειλικρίνεια, θ' ανακαλύψουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, που εμπεριέχει την Ειρήνη, την Αγάπη, τη Σοφία, την Ελευθερία, την Πληρότητα, το Σεβασμό την Αξιοπρέπεια και ανεξάντλητο εσωτερικό πλούτο. Αλίμονο, δεν είναι η δουλειά του να πηγαίνει να καθαρίζει τα σκουπίδια των πολιτικών της κάθε χώρας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τα καθαρίσουμε, που τους εμπιστευόμαστε και μας παραπλανούν.

Η Γνώση του Εαυτού μας, για όποιον επενδύει, μας μεταμορφώνει και μας καθιστά υπεύθυνους πολίτες και μας εμπνέει να συμμετέχουμε στα κοινά για το καλό όλων μας.

Και σαν αφυπνισμένοι και υπεύθυνος τώρα, δεν μπορώ να μένω αμέτοχος απ' την πολιτική, που είναι ο ρυθμιστής της τεχνητής φτώχειας και της εξαθλίωσης κάθε λαού. Είναι καθαρά προσωπική μου επιλογή και αποφάσισα να μπω στον στίβο της πολιτικής, για να εμπνεύσω κι' άλλους συνανθρώπους μας να φθάσουμε στην πηγή της εξουσίας, απ' όπου διοχετεύουν σκόπιμα στο λαό ασταμάτητα προβλήματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, σαν συνειδητοί υπηρέτες προς τους συνανθρώπους μας. Να μην περνούν τα ασυνείδητα άθλια έργα τους και στα παιδιά μας.

Γι' αυτό, μη συσχετίσετε τον Διδάσκαλό μου με το κίνημα. Και να μου το έλεγε να το κάνω, δεν θα το έκανα, αν δεν το συνειδητοποιούσα μόνος μου. Απλά, η Γνώση του με αφυπνίζει, με κάνει συνειδητό και ικανό να αποφασίζω για το καθετί με προσωπική μου ευθύνη.

Ο Διδάσκαλός μου δεν με ρομποτοποιεί. Αντιθέτως η θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μου με απελευθερώνει και μου παρέχει την καθοδηγήτρια διαύγεια, για υγιείς επιλογές και συλλογικές προσπάθειες. Συνειδητοποίησα ότι εμπνέει και συστήνει στον κάθε άνθρωπο να ενωθούμε μέσα μας με τον Δημιουργό μας και κατ' επέκταση να συνενωθούμε μεταξύ μας. Εμπνεόμενος κι εγώ, προσπαθώ να συμμετέχω, βάζοντας ένα λιθαράκι στο Μεγαλοπρεπέστατο Έργο του για την Προσφιλή μας Παγκόσμια Ειρήνη!



Η Ευχαριστία μου προς τον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο

Δεν έχω λόγια για να εκφράσω αυτή την απερίγραπτη Ευγνωμοσύνη, Σεβασμό, Αγάπη και Απόλυτη Αφοσίωση προς τον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο Πρεμ Ράβατ, που μου πρόσφερε το απaráμιλλο Θείο Δώρο της Γνώσης του Εαυτού μας, που με απελευθέρωσε απ' την αυταπάτη της ύλης και με μεταμόρφωσε ξανά σε Άνθρωπο, για να βιώνω τον Δημιουργό μας μέσα μου.



Πώς μπορείτε να λάβετε τη Γνώση

Ο Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ έχει ετοιμάσει κατάλληλες ομιλίες για τους ενδιαφερόμενους σε 5 DVD, 8 ωρών συνολικά, που τα ονομάζει κλειδιά και δανείζονται χωρίς χρέωση. Μόλις τελειώσετε τα 5 DVD και επιθυμείτε να λάβετε τη Γνώση, γίνεται συνεδρία και παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρεμ Ράβατ σε ένα 6ο DVD-κλειδί τον πρακτικό τρόπο, που αποτελείται από 4 τεχνικές, πώς να κάνουμε πρακτική στη Γνώση.

Η Γνώση του Εαυτού μας, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με φιλοσοφίες, ψυχοκοσμοθεωρίες και θρησκείες, γιατί είναι μόνο Εσωτερική Ατομική Ύψιστη Εμπειρία και συμβατή με όλες τις θρησκείες.

Στο τηλέφωνο 2107488650 παρέχονται πληροφορίες πότε γίνονται εκδηλώσεις προβολής βίντεο του Πρεμ Ράβατ στο ξενοδοχείο «Παρθενών» και για την παραλαβή των κλειδιών. Όσοι διαμένετε εκτός Αθηνών αφήνετε όνομα και τηλέφωνο, για να σας σταλούν ταχυδρομικώς.

Περισσότερα για όσους ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε για τη Γνώση:

- www.worpg.org (στα αγγλικά)
- www.theartoflife.gr (στα ελληνικά)
- www.timelesstoday.tv
(εφαρμογή και για κινητά)
- www.ogek.gr. Στη διεύθυνση του κοινωνικοπολιτικού κινήματός μας μπορείτε να μελετήσετε τις αρχές και το πρόγραμμά μας.
- Στο κανάλι μου στο Youtube (Notiskontomichalos) έχω αρκετό υλικό ομιλιών και κοινωνικοπολιτικών ποιημάτων μου με ή χωρίς μουσική υπόκρουση

Μόλις κλείσεις το βιβλίο, σε περιμένει το εξώφυλλο με το αγνό και ανυπόκριτο χαμόγελο των παιδιών, να σου υπενθυμίσει πώς ήμασταν κι εμείς στα παιδικά μας χρόνια. Ας επιστρέψουμε στη Θεϊκή μας Φύση μέσα μας, να ξαναβιώσουμε με πλήρη συνείδηση ως αγνά πλάσματα του Πανάγαθου Δημιουργού μας, που είναι μέσα στις καρδιές όλων μας.

**ΑΣ ΑΔΡΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!**



Ο Πρεμ Ράβας σε παιδική ηλικία



Όταν έφτασε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 13 χρονών



Ο Πρεμ Ράβας ως πιλότος με πάνω από 14000 ώρες πτήσεων



Ομιλητής στα Ηνωμένα Έθνη, για την επέτειο 60 χρόνων από την ίδρυσή τους



Προσκεκλημένος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011



Στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη

Υπενθυμίζω και επισημαίνω: αν σε αγγίξει,
κοινοποίησέ το. Θα κάνεις το καλύτερο που
μπορείς να κάνεις, γιατί είναι για το
Γενικό Καλό, που αφορά κι εσένα!

Εάν όχι ΕΣΥ, ποιος;
Εάν όχι ΤΩΡΑ, πότε;

Αισθάνομαι ότι δεν θα έχω να εκφράσω πιο
ουσιαστικό μήνυμα, για όσο θα υπάρχω.

Αγαπημένοι/ες μου φίλοι/ες,
σας εύχομαι να επωφεληθείτε στο έπακρο!

Καλή αντάμωση
Με Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση

Νότης Κοντομίχαλος

Οι δάσκαλοι των διαφορών μας είναι οι κυβερνήσεις, που με τα ΜΜΕ διαμορφώνουν το διχασμό και τροφοδοτούν τον άρρωστο φανατισμό, οδηγώντας κάθε λαό στο μίσος και στους πολέμους. Η Γνώση του Εαυτού μάς διδάσκει τις ομοιότητές μας, που μας οδηγούν στην Αγάπη και στην Ειρήνη. Ας επιλέξουμε με σύνεση.



ISBN: 978-618-82-8352-7



9 786188 283527